

Activiteiten in het Titus Brandsma Huis, het centrum voor catechese en spiritualiteit

Januari - juni 2018

voorwoord

De Sint-Vitusparochie vanaf 1 januari 2018 zal – evenals haar voorganger de Titus Brandsma Parochie - weer inspirerende activiteiten aanbieden voor allen die zoeken naar spiritualiteit en diepgang in het geloof. We hopen dat het programma bijdraagt aan geloofsinteresse, geloofsgroei en/of geloofsverdieping voor zoekers en geïnteresseerden binnen en buiten de parochie.

De doorlopende lijn in de bijeenkomsten rond spiritualiteit zijn ook dit jaar verbonden met Mienskip en CH2018. Zo zijn er lezingen over christelijke kunst, een bijeenkomst over Islam en Christendom, een film naar het evangelie van Mattheüs, zijn er weer dialoogavonden en diverse Bijbelcursussen. Er is een onderverdeling gemaakt in het aanbod. Er zijn bijeenkomsten rond spiritualiteit, rond catechese, en er zijn cursussen. Iedereen is van harte welkom, ongeacht waar u woont of wat uw levensbeschouwelijke achtergrond is.

Wij hopen u op een van de vele lezingen, cursussen of bijeenkomsten te ontmoeten.
Namens de programmacommissie van het Titus Brandsma Huis.
Germa Kamsma-Kunst, pastoraal werker

algemene gegevens

Voor de cursussen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dit staat bij de betreffende cursus/lezing aangegeven. Dat is inclusief koffie/thee.

Wij vragen u zich op te geven voor de bijeenkomsten als u van plan bent te komen. Dan weet de organisatie hoeveel koffie/thee er gezet moet worden en hoe de zaal moet worden ingericht. Bij te weinig deelname moeten we een activiteit helaas annuleren. Dat geven we door aan de mensen die zich hebben opgegeven. Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Wilt u het werk van het Centrum voor Spiritualiteit en Catechese ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op een van de rekeningnummers van onze parochie: NL40 RABO 0127 5836 29 of NL44 INGB 0004 599 356 t.n.v. Sint-Vitusparochie Leeuwarden.

Het is raadzaam regelmatig op de website van de parochie te kijken, voor extra lezingen, of om te zien of een cursus doorgaat.

Parochieadres: Sint-Vitusparochie, Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden – Tel. 058-2120984, email: info@sintvitusparochie.nl, website: www.sintvitusparochie.nl, ook op Facebook is onze parochie te vinden.

spiritualiteit

lezingen

Christendom in de beeldende kunst. Een inleiding (1)

Lezing van Jan Martien van Welie, 1^e van 4 lezingen over kunst en christendom op donderdag 18 januari

Een reis door de tijd, met als startpunt diverse definities van kunst. Wanneer noemen we iets kunst? Wat is de functie van kunst? Welke onderwerpen zijn er? Heeft kunst eigenlijk een "grammatica"? Een aantal voorbeelden van westerse en niet-westerse kunstuitingen wordt hierbij als voorbeeld genomen. Daarna het begin van de Christelijke kunst en haar ontwikkeling tot aan de Vroege Middeleeuwen. Wat is de oorsprong van de Christelijke kerkenbouw? Wat zijn fresco 's? Wat is iconoclasme? En nog veel meer ...

Inleider: Jan Martien van Welie
Data: donderdag 18 januari en dinsdag 6 maart
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 5 euro (incl. koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Dialogoavonden

Gesprekken over een actueel thema. Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op 23 januari en 9 april.

Ook dit seizoen zullen er dialogoavonden georganiseerd worden, rond het thema "verbonden zijn". Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Het thema is deze keer: met welke cultuur/culturen voel ik mij verbonden?

Inleider: Germa Kamsma-Kunst
Datum: dinsdag 23 januari
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 3 euro (inclusief koffie /thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

"Professor, bestaat God?"

Een lezing van prof. dr. Peter Barthel op dinsdag 30 januari

Vorig jaar verscheen het boekje "Professor, bestaat God?" van de in Bedum woonachtige sterrenkundige Peter Barthel. Peter Barthel is hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast lezingen over zijn vak geeft hij ook af en toe lezingen over de relatie tussen religie en wetenschap. In het kader van het 400-jarig bestaan van de universiteit beantwoordde hij in 2014 de vraag van de 7-jarige Anco "Bestaat God – kan de universiteit dat uitzoeken?"

Barthel ziet religie als het bezield, geïnspireerd zoeken naar de betekenis van de wereld en de rol van de mens daarin. De kerk heeft bij die zoektocht de taak om de bezieling te benoemen, mede vorm te geven, en concreet te maken. Sleutelwoorden in Barthels visie zijn verwondering en bezieling. Het bijzondere van het boekje is dat o.a. bisschop Gerard de Korte er lovende woorden over heeft gesproken, naast ook de bekende ex-Gereformeerde maar nu atheïstische auteur Maarten 't Hart.

Inleider: prof. dr. Peter Barthel
Datum: dinsdag 30 januari
Aanvang: 20:00 uur
Kosten: 5 euro (incl. koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Kruiswegstaties in de Bonifatiuskerk

Een in- en rondleiding door Germa Kamsma op dinsdag 13 februari

In de maand februari komt de kruiswegstatie, die door verschillende kerken uit Leeuwarden is gemaakt toen The Passion in Leeuwarden was, naar de Bonifatiuskerk. Deze kruiswegstaties komen vlakbij de staties van de Bonifatiuskerk zelf te staan. De staties zijn zichtbaar tijdens de kerkopenstellingen op de zaterdagmiddagen (14.00-16.00 uur).

Voorafgaand aan de rondleiding zal er iets verteld worden over het ontstaan van kruiswegstaties, de betekenis ervan en het ontstaan van de oecumenische kruiswegstaties.

Inleider: Germa Kamsma-Kunst
Datum: dinsdag 13 februari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 3 euro (inclusief koffie /thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Christendom in de beeldende kunst. Een inleiding (2)

Lezing van Jan Martien van Welie, 2^e van 4 lezingen over kunst en christendom op dinsdag 6 maart.

Het vervolg. Een ontdekkingsstocht naar de hoogtijdagen van de Christelijke kunst: de periode van Romaans en Gotiek. Hoe het Christelijk geloof (na Volksverhuizingen en invallen van de Noormannen) samenhang verleent aan maatschappij en kunst. De weg van het kerkgebouw als (versterkte) schuilplaats naar een "triumferende" kerk: de bouw van kathedralen. Hoe in deze tijd de weg bereid wordt naar de (latere) Renaissance. Wat zijn triptieken? Wat zijn Vlaamse Primitieven? Wat zijn miniaturen? En nog veel meer.....

Inleider: Jan Martien van Welie
Datum: dinsdag 6 maart
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 5 euro (incl. koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Kerk in Nood

Lezing door de heer Joris van Voorst op woensdag 14 maart

Omdat Christenen vooral in landen met een Moslim-meerderheid worden vervolgd, is de vraag van belang wat de Islam zegt over de omgang met Christenen. Kerk in Nood maakt helder wat de Koran en Moslimgeleerden zeggen en laat de praktijk, het leven van Christenen in de diverse Islamitische landen, zien. Een aanrader voor wie wil weten hoe de Katholieke Kerk de dialoog met de Islam ziet. Een korte inleiding over het doel en werk van de Kerk in Nood.

Inleider: Joris van Voorst.
Datum: woensdag 14 maart
Aanvang: lezing 19.45 uur
nagesprek: 21.15 – 21.45 uur
Toegang: 5 euro (incl. koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Film: Het evangelie volgens Matteüs

Begeleid door Jan Martien van Welie op dinsdag 20 maart

De originele titel: **Il Vangelo secondo Matteo** is een Italiaans-Franse zwart-wit speelfilm uit 1964, geregisseerd door Pier Paolo Pasolini. De Italiaans gesproken film (met een duur van ongeveer twee uur en een kwartier) behandelt het leven van Jezus zoals dat staat opgetekend in het evangelie

volgens Matteüs, maar dan vanuit een communistisch-rooms-katholiek oogpunt. Pasolini gebruikte dit evangelie als draaiboek en hanteerde slechts letterlijke citaten hieruit in zijn film. De acteurs waren allen amateurs. De rol van Jezus werd vervuld door de Spaans-Catalaanse economiestudent Enrique Irazoqui. Een bijzonderheid is dat de moeder van Pasolini de oude Maria speelde. De film werd opgenomen in de Zuid-Italiaanse plaats Matera uit welke plaats de meeste personen voor de film werden gerekruteerd. Op het filmfestival van Venetië in 1964 streed deze film voor de prijs van de Gouden Leeuw. Voor zijn regie ontving Pasolini de speciale prijs van de jury. In 1964 werd deze film ook in het Vaticaan vertoond, voor een publiek hoofdzakelijk bestaande uit rooms-katholieke hoogwaardigheidsbekleders. Na afloop gaven de aanwezigen een veertig minuten durend applaus. Opmerkelijk: regisseur Pasolini was zelf een atheïst .

Inleider: Jan Martien van Welie
Datum: dinsdag 20 maart
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: 3 euro (incl. koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

“Hoe was het voor het volk Israel om in ballingschap te leven?”

Lezing van bisschop R. van den Hout op woensdag 4 april

Een lezing over de betekenis van de ballingschap voor Israël in historisch en theologisch perspectief. Zo kunnen we kennis maken met de bisschop op een andere manier dan tot nu toe. Een ieder is van harte welkom.

Inleider: Mgr. R. van den Hout
Datum: woensdag 4 april
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 3 euro (incl. koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Dialoogavonden

Gesprekken over een actueel thema. Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op maandag 9 april.

Ook dit seizoen zullen er dialoogavonden georganiseerd worden, rond het thema “verbonden zijn”. Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Het thema van deze avond is “wat betekent het om je te verbinden met een voorganger in het geloof (Jezus Christus, Mohammed, Boeddha, ...)”.

Inleider: Germa Kamsma-Kunst
Datum: maandag 9 april
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 3 euro (inclusief koffie /thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

maandelijkse bijeenkomsten

- catechese voor volwassenen

Basiscursus: 'Katholiek Zo Gek Nog Niet'

door pastoor P.J.J. Stiekema

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof.

In januari 2018 start opnieuw de geloofscursus 'Katholiek, zo gek nog niet'. Deze basiscursus is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie al katholiek is maar het geloof herontdekken of verdiepen.

De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien. De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel. Deelname verplicht echter tot niets. De cursus behandelt onder meer de schepping, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, het heil dat Jezus brengt, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.

Begeleiding: Pastoor P.J.J. Stiekema.
Data: donderdags 8 en 22 febr., 8 en 22 mrt, 12 en 26 april, 17 en 24 mei, 7 en 21 juni
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig € 10,00.
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema:
email: pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

Vervolgscursus: "Katholiek Zo Gek Nog Niet!"

door pastoor P.J.J. Stiekema

Deze cursus is bestemd voor personen die het eerste deel, de basiscursus Katholiek Zo Gek Nog Niet al hebben gevolgd en hun geloof verder willen verdiepen.

De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt. De bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Begeleiding: pastoor P.J.J. Stiekema
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig 10 euro.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema:
email: pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

Het evangelie van Lucas

Bijbelstudie door Peter Vermaat

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, willen we proberen die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het 'forum van de wereld'. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Cursusleider: Peter Vermaat
Data: dinsdag 9 jan., 6 febr., 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: 3 euro per keer (incl. koffie/thee)
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 - 2120984
Graag een bijbel meenemen.
Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Jezus en Het Koninkrijk van God

Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland

In nauwe exegetische aansluiting aan het Marcusevangelie – vanuit de eerste eeuw - werkte Joachim Ringleben (Abt van Bursfelde Dld.; Luthers) – een systematisch-theologisch begripen uit van Jezus weg van de Doop tot zijn Passie. Daarbij krijgen Jezus' **zoonsbewustzijn**, zijn **Rijk Gods**

verkondiging, zijn **verhouding tot het Oude Testament**, de **genezingen**, zijn **gebed** en zijn **gelijkenissen**,

evenals zijn **positie en plaats tussen de schepping en eschatologie** de bijzondere aandacht.

Ringleben's boek: "Jezus": een verzoek tot begrijpen, is niet in het Nederlands uitgegeven.

Wij maken daarom gebruik van kort samengevatte vertalingen.

Voor Joseph Ratzinger/Benedictus XVI was het een feest om een oecumenische broeder van zijn boeken: "Jezus van Nazareth" deel I en II aan te treffen; en maakt daarvan melding in deel II. Hij sprak de hoop uit: "dat beide boeken in hun onderscheid en in hun wezenlijke overeenkomst een oecumenisch getuigen kunnen zijn". Boeken die naar aard en wijze ... de opdracht van de christen dient.

Leiding: Chris Hoogland

Data: 3e dinsdag van de maand: 16 jan., 20 febr., 20 mrt., 17 april, 15 mei, 19 juni.

Aanvang: 10.00 uur

Toegang: 3 euro per keer (inclusief koffie/thee)

Plaats: Titus Brandsma Huis; tel.: 058.2120984

Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.

Lucas en Handelingen 2018

Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden

Bijbel lezen is wonderen beleven

Komend jaar gaan we op een andere manier kennis maken met het Nieuwe Testament.

In het afgelopen jaar hebben we een evangelie van Lucas overwogen en leren zien wie Lucas is. Het lijkt wel of hij op zoek was naar die Jezus. Hij behoorde niet tot de twaalf apostelen en toch doet hij verslag over Jezus en Zijn kerk en zijn leerlingen in zijn evangelie. Wel maakt hij kennis met Paulus die eerst Christenen vervolgde en later verschijnt Jezus de Heer aan Paulus, die hem persoonlijk onderricht en vraagt hem Zijn apostel te worden. En wel de apostel van Christus.

Het is een wonder te noemen hoe de Heer twee zoekenden bij elkaar kan brengen. Later ontmoeten zij beiden de twaalf apostelen.

Met deze Paulus gaat Lucas dan evangeliseren! Lucas ontvangt persoonlijke onderrichting van Paulus en later van de getuigen, de twaalf apostelen. Daarna gaat hij een nauwkeurig verslag maken van alles hoe Jezus zijn leerlingen onderricht. Waaruit blijkt dat elke apostel het evangelie met eigen gevoelens verslaat.

Het wonderlijk gevolg is dat de gehele onderrichting van Jezus duidelijk wordt aan mensen, doordat zijn taalgebruik is afgestemd op elk tijdsgewricht. Vooral de verslagen van de pittige discussies tussen sommige zich wanende theologen en andere schrift geleerden worden door Lucas transparant doorgegeven. Aan de hand van de Handelingen der Apostelen en uiteraard door de duidelijk taal van de Heer Jezus, leren wij tijdens het overwegen de bijbel begrijpen en volgen. U kunt uw eigen bijbel meenemen.

Inleider: diaken Th. Midden

Data: 4 en 25 jan., 15 febr., 8 en 29 mrt., 19 apr., 17 mei, 7 en 28 juni en 19 juli

Aanvang: 9.45 uur tot 11.30 uur. Tot tien uur een informeel samenzijn. Daarna starten we met het leren lezen en verstaan van de bijbelverzen.

Bijdrage: 3 euro (inclusief koffie/ thee)

Plaats: Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984

E-mail : kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

- **catechese voor kinderen en jongeren**

kindercatechese

Eens per maand is er voor kinderen tussen 8 en 12 jaar catechese. Aan de hand van een Bijbelverhaal doen we allerlei leuke activiteiten (spelletjes, knutselen, praten, vieren, zingen). De bijeenkomsten gaan over verhalen uit het Oude Testament en het Nieuwe testament. Dit seizoen bijvoorbeeld de honderdman, de doofstomme die spreekt, en het Paasverhaal. We gebruiken de methode 'Licht op ons pad'. Kom je ook een keer kijken? Je bent van harte welkom, en mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen!

Begeleiding: pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur

Data: vrijdag 12 jan., 9 febr., 16 mrt., 13 apr., 25 mei, 8 juni
Aanvang: 16.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: gratis.
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk

klupcatechese

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12 en 15 jaar catechese, die voorbereid op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Bij klupcatechese komen jongeren twee jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het eerste jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn. Het tweede jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen? Op de avonden zijn veel leuke activiteiten (knutselen, film kijken, foto's kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen, andere mensen ontmoeten) en is er veel gezelligheid met elkaar.

Begeleider: pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne
Data: vrijdag 12 jan., 9 febr., 16 mrt., 13 apr., 25 mei, 8 juni
Aanvang: 19.00 uur tot 20.30 uur
Toegang: gratis.
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk

jongerencatechese

Eens per maand op de woensdagavond is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Tijdens en na een eenvoudige warme maaltijd worden de Bijbel en de katholieke traditie nader onderzocht. Wat is nu het eigene aan de katholieke traditie, welke Bijbelverhalen liggen daaraan ten grondslag, hoe sluiten beide aan op de leefwereld van jongeren van vandaag de dag. Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden.

Begeleiding: Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en Melvin Wiersma
Data: 31 jan., 21 febr., 14 mrt., 11 apr., 2 en 23 mei
Aanvang: 18.00-20.00 uur
Kosten: Aan begin van het seizoen in één keer betalen: 35,00 euro. (inclusief maaltijd)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

communicatechese 2018

In 2018 start in de Stint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard - de voorbereiding op de eerste heilige Communie. Dit feest is met name bestemd voor jonge parochianen in de leeftijd van groep 4 basisschool. Dat zijn kinderen geboren tussen 1 september 2009 en 31 augustus 2010.

Het feest is zondag 3 juni 2018 om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20.

De catechese is vrijdags van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat. De eerste keer is vrijdag 16 februari 2018.

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging dan kunt u uw kind ook zelf aanmelden via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl.

Na aanmelding wordt u verwacht op de eerste ouderavond op woensdag 14 februari om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de eerste Communie en hoe de voorbereiding verloopt.

kinderactiviteiten tijdens de weekendliturgie

De werkgroepen Kinderkerk en Gezinsvieringen hebben hun eigen activiteiten, maar gaan ook een paar keer samenwerken. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

kinderkerk

Tijdens de zondagse viering (11.00-12.00 uur) is er eens per maand tijdens het woordgedeelte in de kerk een aparte kinderwoorddienst in het Titus Brandsma Huis.

Samen met de andere mensen beginnen de kinderen met de viering in de Bonifatiuskerk, dan gaan ze voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg daarover en een activiteit daarbij naar het Titus Brandsma Huis. Daarna komen de kinderen weer in de kerk om met de andere mensen samen verder te vieren.
Data: 28 januari, 25 februari, 4, 11 en 18 maart, 29 april, 20 mei
De kinderbijeenkomsten kunt u ook vinden op de website van de parochie: www.sintvitusparochie.nl
Toegang: gratis

kinderoppas

in de St. Bonifatiuskerk is er voor kinderen van 0-6 jaar elke week kinderoppas. Voor data zie eveneens de website van de parochie www.sintvitusparochie.nl

gezinsvieringen

Er worden met een zekere regelmaat gezinsvieringen gehouden.

Data: 21 januari (Bon. Kerk, 11.00 uur), 14 februari (Dom. Kerk, 19.00 uur), 18 februari (Bon. Kerk, 11.00 uur), 24 maart (Dom. Kerk, 19.00 uur), 30 maart (Dom. Kerk, 15.00 uur), 1 april (Bon. Kerk, 11.00 uur), 22 april (Bon. Kerk, 11.00 uur), 3 juni (Bon. Kerk, 11.00 uur), 30 juni (Dom. Kerk, 19.00 uur).

sint-vitus kinder- en jeugdkoor

Voor alle groepen zijn nieuwe leden welkom!

Voor kinderen van 4 tot 7 jaar: vrijdags van 14.30 tot 15.30 uur

Door spel en zang wordt de stem van de jongste kinderen ontwikkeld.

Kinderkoor 7-11 jaar: dinsdag van 15.45 – 17.00 uur

Het jeugdkoor vanaf 11 jaar: dinsdags van 18.30 - 19.45 uur

Alle groepen repeteren in het parochiehuus van de Dominicuskerk ingang Harlingerstraat. Natuurlijk mag je eerst ook eens komen kijken!

Informatie bij Hendrikje van den Berg, telefoon 2159607 of mail hendrikjevdberg@hotmail.com

- **bijzondere activiteiten**

Fioretti / Orde van Franciscaanse Seculieren

In onze parochie bestaat sinds een paar jaar de plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. De overlevering ziet Franciscus als de stichter ervan. Iedere eerste woensdag van de maand komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst begint met een avondgebed in franciscaanse geest. Daarna worden er teksten van Franciscus en Clara besproken, en vragen wij ons af hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staan *de gebeden van Franciscus* centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom. Ook als men geen lid wil of kan worden van de OFS.

Begeleider: Peter Vermaat ofs.

Data: woensdag 10 jan., 7 febr., 4 april, 2 mei, 6 juni

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: 3 euro(inclusief koffie / thee)

Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984

- **activiteiten elders**

GelovenNu-groep

Geloven Nu is een van de mogelijkheden om op een nieuwe manier met elkaar over het geloof te spreken. Maar niet alleen helpt Geloven Nu om je geloof te verdiepen, het is ook een vorm om gemeenschapsvorming te bevorderen.

Pastoor Stiekema en pastor Germa Kamsma zullen beiden een nieuwe groep Geloven Nu starten. Pastoor Stiekema op de avond, pastor Germa op een ochtend. Beide groepen starten in Wytgaard, en voor beide groepen zijn parochianen van de hele sint Vitus parochie welkom! Ook protestanten en niet gedoopte mensen zijn welkom, als men maar geïnteresseerd is in de Bijbel en het geloof. Er kunnen per groep 8 personen mee doen. De groepen komen eens per maand samen, uitgezonderd mei-juni-juli-augustus. Een bijeenkomst duurt 2 uur. In overleg met de deelnemers wordt een definitief tijdstip (en dag) gekozen.

Pastor Germa start op vrijdag 12 januari van 10.30 tot 12.30 uur in Wytgaard (sacristie).
Opgeven via pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205
Pastoor Stiekema start donderdag 11 januari van 20.00 tot 22.00 uur.
Opgeven via pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

Jongerenweekend in het klooster

In het weekend van 16 t/m 18 februari gaan we met een groep jongeren (maximaal 8) naar de zusters Augustinessen in Casella (Hilversum). Het thema van het weekend is: relaties en vriendschappen. Er zal een programma aangeboden worden, maar er is ook ruimte voor stilte en meditatie. Ook zullen we de drie gebedsmomenten per dag met de zusters mee bidden. Als het lukt subsidies te krijgen, dan zijn de kosten voor het weekend 30 euro (inclusief reiskosten). Het weekend is bedoeld voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar.

Begeleiding: Pastor Germa Kamsma-Kunst
Datum: vrijdag 16 t/m zondag 18 februari
Plaats: zusters van Augustinessen bij Hilversum
Kosten: 30 euro (incl. ontvangen subsidies)
Opgave: pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205

AGENDA

| | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|
| do. | 4 jan. | 9.45 | Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden | T.Br.Huis |
| di. | 9 jan. | 10.00 | Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat | T.Br.Huis |
| wo. | 10 jan. | 19.30 | Fioretti groep | T.Br.Huis |
| vrij. | 12 jan. | 16.00 | Kindercatechese | Par.H.Dom. |
| vrij. | 12 jan. | 19.00 | Klupcatechese | Par.H.Dom. |
| di. | 16 jan | 10.00 | Jezus en het Koninkrijk van God o.l.v. Chris Hoogland | T.Br.Huis |
| do. | 18 jan. | 20.00 | Christendom i.d beeldende kunst d.l 1 o.l.v. J.M. van Welie | T.Br.Huis |
| di. | 23 jan | 20.00 | Dialogavond "verbonden zijn" o.l.v. Germa Kamsma | T.Br.Huis |
| di. | 30 jan. | 20.00 | Professor, bestaat God? o.l.v. P. Barthel | T.Br.Huis |
| wo. | 31 jan. | 18.00 | Jongerencatechese | T.Br.Huis |
| di. | 6 febr. | 10.00 | Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat | T.Br.Huis |
| wo. | 7 febr. | 19.30 | Fioretti groep | T.Br.Huis |
| do. | 8 febr. | 20.00 | Basiscursus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema | T.Br.Huis |
| vrij. | 9 febr. | 16.00 | Kindercatechese | Par.H.Dom. |
| vrij. | 9 febr. | 19.00 | Klupcatechese | Par.H.Dom. |
| di. | 13 febr. | 20.00 | Kruiswegstaties in de Bonifatiuskerk | T.Br.H./Kerk |
| di. | 20 febr. | 10.00 | Jezus en het Koninkrijk van God o.l.v. Chris Hoogland | T.Br.Huis |
| do. | 15 febr. | 9.45 | Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden | T.Br.Huis |
| wo. | 21 febr. | 18.00 | Jongerencatechese | T.Br.Huis |
| do. | 22 febr. | 20.00 | Basiscursus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema | T.Br.Huis |
| di. | 6 mrt. | 10.00 | Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat | T.Br.Huis |
| di. | 6 mrt. | 20.00 | Christendom i.d. beeldende kunst dl.2 o.l.v.J. v. Welie | T.Br.Huis |
| wo. | 7 mrt. | 19.30 | Fioretti groep | T.Br.Huis |
| do. | 8 mrt. | 9.45 | Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden | T.Br.Huis |
| do. | 8 mrt. | 20.00 | Basiscursus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema | T.Br.Huis |
| wo. | 14 mrt. | 18.00 | Jongerencatechese | T.Br.Huis |
| wo. | 14 mrt. | 20.00 | Kerk in Nood: Islam en Christendom o.l.v. Joris v.Voorst | T.Br.Huis |
| vrij. | 16 mrt. | 16.00 | Kindercatechese | Par.H.Dom. |
| vrij. | 16 mrt. | 19.00 | Klupcatechese | Par.H.Dom. |

| | | | | |
|-------|---------|-------|---|------------|
| di. | 20 mrt. | 10.00 | Jezus en het Koninkrijk van God o.l.v. Chris Hoogland | T.Br.Huis |
| di. | 20 mrt. | 19.30 | Film: het evangelie volgens Matteus inl. J.M. van Welie | T.Br.Huis |
| do. | 22 mrt. | 20.00 | Basiscursus "Katholiek zo gek nog niet" Past..Stiekema | T.Br.Huis |
| do. | 29 mrt. | 9.45 | Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden | T.Br.Huis |
| di. | 3 apr. | 10.00 | Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat | T.Br.Huis |
| wo. | 4 apr. | 19.30 | Fioretti groep | T.Br.Huis |
| wo. | 4 apr. | 20.00 | Hoe was het v.h. volk Israel o.i. ballingschap. Mgr.vd.Hout | T.Br.Huis |
| ma. | 9 apr. | 20.00 | Dialogoavond "Verbondenheid" o.l.v. Germa Kamsma | T.Br.Huis |
| wo. | 11 apr. | 18.00 | Jongerencatechese | T.Br.Huis |
| do. | 12 apr. | 20.00 | Basiscursus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema | T.Br.Huis |
| vrij. | 13 apr. | 16.00 | Kindercatechese | Par.H.Dom. |
| vrij. | 13 apr. | 19.00 | Klupcatechese | Par.H.Dom. |
| di. | 17 apr. | 10.00 | Jezus en het Koninkrijk van God o.l.v. Chris Hoogland | T.Br.Huis |
| do. | 19 apr. | 9.45 | Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden | T.Br.Huis |
| do. | 26 apr. | 20.00 | Basiscursus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema | T.Br.Huis |
| di. | 1 mei | 10.00 | Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat | T.Br.Huis |
| wo. | 2 mei | 19.30 | Fioretti groep | T.Br.Huis |
| wo. | 2 mei | 18.00 | Jongerencatechese | T.Br.Huis |
| di. | 15 mei | 10.00 | Jezus en het Koninkrijk van God o.l.v. Chris Hoogland | T.Br.Huis |
| do. | 17 mei | 9.45 | Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden | T.Br.Huis |
| do. | 17 mei | 20.00 | Basiscursus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema | T.Br.Huis |
| wo. | 23 mei | 18.00 | Jongerencatechese | T.Br.Huis |
| wo. | 23 mei | 19.30 | Fioretti groep | T.Br.Huis |
| do. | 24 mei | 20.00 | Basiscursus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema | T.Br.Huis |
| vrij. | 25 mei | 16.00 | Kindercatechese | Par.H.Dom. |
| vrij. | 25 mei | 19.00 | Klupcatechese | Par.H.Dom. |
| di. | 5 juni | 10.00 | Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat | T.Br.Huis |
| wo. | 6 juni | 19.30 | Fioretti groep | T.Br.Huis |
| do. | 7 juni | 9.45 | Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden | T.Br.Huis |
| do. | 7 juni | 20.00 | Basiscursus "Katholiek zo gek nog niet" Past.P.Stiekema | T.Br.Huis |
| vrij. | 8 juni | 16.00 | Kindercatechese | Par.H.Dom. |
| vrij. | 8 juni | 19.00 | Klupcatechese | Par.H.Dom. |
| di. | 19 juni | 10.00 | Jezus en het Koninkrijk van God o.l.v. Chris Hoogland | T.Br.Huis |
| do. | 21 juni | 20.00 | Basiscursus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema | T.Br.Huis |
| do. | 28 juni | 9.45 | Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden | T.Br.Huis |
| do. | 19 juli | 9.45 | Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden | T.Br.Huis |