

## Lezingen en cursussen in mei

Alle activiteiten vinden plaats in het Titus Brandsma Huis. Uw opgave ontvangen we liefst per mail [info@sintvitusparochie.nl](mailto:info@sintvitusparochie.nl), of bel naar 058-2120984, tenzij anders vermeld.

### Lezingen

**Dialogoavond** begeleid door Germa Kamsma-Kunst op maandag 14 mei om 20.00 uur.

*Gesprekken rond het thema 'verbonden zijn'.*

Het thema van deze avond: "wat betekent het om je te verbinden met een voorganger in het geloof (Jezus Christus, Mohammed, Boeddha, ...)".

Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp.

Toegang: 3 euro (incl. koffie /thee)

### Doorlopende cursussen

**Basiscursus: 'Katholiek Zo Gek Nog Niet'** door pastoor P.J.J. Stiekema

*Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof.*

In januari 2018 start opnieuw de geloofscursus 'Katholiek, zo gek nog niet'. Deze basiscursus is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie al katholiek is maar het geloof herontdekken of verdiepen. De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien.

De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel. Deelname verplicht echter tot niets. De cursus behandelt onder meer de schepping, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, het heil dat Jezus brengt, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.

Begeleiding: Pastoor P.J.J. Stiekema. Data: op donderdag 17 en 24 mei, 7 en 21 juni

Aanvang: 20.00 uur. Kosten: eenmalig € 10,00.

Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema: email: [pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl](mailto:pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl)

**Het evangelie van Lucas** gegeven door Peter Vermaat.

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, willen we proberen die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het 'forum van de wereld'. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Data: 1 mei, 5 juni. Aanvang: 10.00 uur. Toegang: 3 euro per keer (incl. koffie/thee)

Graag een bijbel meenemen. Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom

**Jezus en Het Koninkrijk van God** Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland

In nauwe exegetische aansluiting aan het Marcusevangelie – vanuit de eerste eeuw - werkte Joachim Ringleben (Abt van Bursfelde Dld.; Luthers) – een systematisch-theologisch begripen uit van Jezus weg van de Doop tot zijn Passie. Daarbij krijgen Jezus' **zoonsbewustzijn**, zijn **Rijk Gods verkondiging**, zijn **verhouding tot het Oude Testament**, de **genezingen**, zijn **gebed** en zijn **gelijkenissen**, evenals zijn **positie en plaats tussen de schepping en eschatologie** de bijzondere aandacht.

Data: 3e dinsdag van de maand: 15 mei, 19 juni, 21 nov. en 19 dec.

Aanvang: 10.00 uur. Toegang: 3 euro per keer (inclusief koffie/thee). Graag een Bijbel meenemen.

**Lucas en Handelingen 2018** Gegeven door diaken Th. Van Midden

*Bijbellezen is wonderen beleven*

Bijbelonderricht over het evangelie van Lucas en de Handelingen. Dit jaar gaan we op een andere manier kennis maken met het Nieuwe Testament. Het is een wonder te noemen hoe de Heer twee zoekenden bij elkaar kan brengen. Later ontmoeten zij beiden de twaalf apostelen.

Met deze Paulus gaat Lucas dan evangeliseren! Lucas ontvangt persoonlijke onderrichting van Paulus en later van de getuigen, de twaalf apostelen. Daarna gaat hij een nauwkeurig verslag maken van alles hoe Jezus zijn leerlingen onderricht. Aan de hand van de Handelingen der Apostelen en uiteraard door de duidelijk taal van de Heer Jezus, leren wij tijdens het overwegen de bijbel begrijpen en volgen. U kunt uw eigen bijbel meenemen.

Data: 17 mei, 7 en 28 juni en 19 juli

Aanvang: 9.45 uur tot 11.30 uur. Bijdrage: 3 euro (inclusief koffie/ thee).