



Sint-Vitusparochie

Titus Brandsma Huis
Centrum voor
Catechese en Spiritualiteit

**Cursussen
Najaar 2018**

**Bonifatiusplein 21
8911 JT Leeuwarden**

Titus Brandsma Huis

Activiteiten in het Centrum voor catechese en spiritualiteit september – december 2018

Voorwoord

Het Titus Brandsma Huis van de Sint-Vitusparochie zet al jarenlang haar deuren open voor velen die zoeken naar spiritualiteit en diepgang in geloof. Een aantal activiteiten wordt ook elders in de parochie aangeboden.

We hopen dat het programma dat we de komende periode bieden voor velen bijdraagt aan geloofsinteresse, geloofsgroei en/of geloofsverdieping. Zo zijn er lezingen over christelijke kunst, een bijeenkomst over de karmelieten en hun spiritualiteit, een bijeenkomst over het Zonnelied van Franciscus, er wordt iets verteld over de betekenis van het labyrint en hoe het is zelf een labyrint te lopen, een film *'The Red Turtle'*, een lezing over geweld in de Bijbel en een boekbespreking. Ook zijn er drie bijeenkomsten over stilte-meditatie. En er zijn weer dialoogavonden en diverse Bijbelcursussen.

In dit boekje is een onderverdeling gemaakt in het aanbod. Er zijn bijeenkomsten rond spiritualiteit, rond catechese, en er zijn cursussen.

Iedereen is van harte welkom, ongeacht waar u woont of wat uw levensbeschouwelijke achtergrond is. Wij hopen dan ook, dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg naar een van de vele lezingen, cursussen of bijeenkomsten zullen vinden.

Namens de programmacommissie van het Titus Brandsma Huis,
Germa Kamsma-Kunst, pastoraal werker

ALGEMENE GEGEVENS

Wij vragen u zich op te geven voor de bijeenkomsten als u van plan bent te komen. Dan weet de organisatie hoeveel koffie/thee er gezet moet worden en hoe de zaal moet worden ingericht. U kunt zich voor een cursus of lezing opgeven bij het Titus Brandsma Huis, geopend op werkdagen van 9.00 - 10.30 uur. Tel. 058 - 2120 984. Opgaven kunnen ook worden doorgegeven aan kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl. (Bij te weinig deelname moeten we een activiteit helaas annuleren. Dat geven we door aan de mensen die zich hebben opgegeven.)

Het Titus Brandsma Huis ligt naast de Bonifatiuskerk aan de Voorstreek. Voor wie met de auto komt, is er een ruime parkeermogelijkheid naast het Titus Brandsma Huis. Ingang aan de Nieuwe Kade, tegenover de kazerne. Wel moet hier parkeergeld worden betaald. Voor de cursussen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dit staat bij de betreffende cursus/lezing aangegeven. Dat is inclusief koffie/thee.

Wilt u het werk van het Centrum voor Spiritualiteit en Catechese ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op een van de rekeningnummers van onze parochie: NL44 INGB 0004 599 356 t.n.v. Sint-Vitusparochie te Leeuwarden.

Het is raadzaam om regelmatig op de website van de parochie te kijken voor wijzigingen en/of extra lezingen die niet in dit boekje staan.

SPIRITUALITEIT

- **LEZINGEN**

Huis van Stille en Johannes van het Kruis

Inleiding door Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst op maandag 3 september

Omdat in stilte mediteren en bidden niet zomaar vanzelf gaat, worden er in het Titus Brandsma Huis drie maandagochtenden gegeven over de Mystiek van de stilte a.d.h.v. o.a. teksten van Johannes van het Kruis en via christelijke meditatie. Op deze ochtenden wordt er ook geoefend met stilte. Iedere bijeenkomst heeft een andere vorm en methode. Op 3 september staan teksten van Johannes van het Kruis centraal en de mystiek van de stilte. Deze ochtend is ook te volgen als u niet naar de stilte-uren gaat. Vanaf dinsdag 4 september is er elke dinsdagochtend in de Mariakapel van de Dominicuskerk een "Huis van stilte". Van 12.30 tot 13.00 uur is daar gelegenheid om aan de hand van een tekst in stilte te mediteren en bidden.

Datum: 3 september, 1 oktober en 5 november

Aanvang: 10.00-11.30 uur

Toegang: 3 euro (inclusief koffie/thee)

Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis; tel: 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

"Karmelieten en spiritualiteit"

Een inleiding door Prof. Hein Blommestijn op woensdag 12 september

Het wezen van de spiritualiteit van de Karmel wordt gevormd door een geestelijke reis. Het is als het ware een reis door de woestijn. Waarin iedere menselijke veiligheid en alle houvast losgelaten moet worden. Om vanuit die "naaktheid" de confrontatie aan te gaan met het Gelaat van Gods onvoorwaardelijke Liefde. De woorden van de Schrift begeleiden deze reizigers in stilte en eenzaamheid. Meer en meer omgevormd in Gods leven en liefde wordt in iedere mens het Gelaat van Christus herkend en wordt de hele wereld de ruimte van God.

Professor Hein Blommestijn zal vertellen over die weg van de spiritualiteit van de Karmelieten.

Datum: woensdag 12 september

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro (incl. koffie/thee)

Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Geweld in de bijbel

Begeleid door pastor Lysbeth Minnema op maandag 17 september

Aan het begin van de Vredesweek denken we na over oorlogszuchtige taal in de Bijbel. Velen van ons stellen vragen over de oorlogen die in de Bijbel gevoerd worden, over de slachtoffers die er vallen. Hoe moeten we er tegenaan kijken, juist in onze wereld waarin oorlog, onderdrukking en terreur ons angst inboezemt? Is onze God een gewelddadige God? Hoe kunnen we spreken over liefde en vrede als in de Heilige Schrift vijanden te vuur en te zwaard bestreden worden? Is agressie van alle tijden en hoe gaan wij om met onze eigen woede? Kunnen we nog de psalmteksten bidden waarin de boosheid overheerst? Ik nodig u allen uit om op deze avond te komen en meer helderheid te krijgen over het waarom en het hoe van het geweld in de Bijbel. Neem een bijbel mee, als u die heeft.

Datum: maandag 17 september

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 3 euro (incl. koffie/thee)

Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Kunst en Christendom deel III

Lezing van Jan Martien van Welie, over kunst en christendom op woensdag 26 september

Een lezing over de kunst van Renaissance, Barok en Rococo (met name vanuit christelijk perspectief). Na de Late Middeleeuwen -met als hoogtepunt haar Gotische kathedralen- komt de Renaissance (de "wedergeboorte" van de Griekse en Romeinse cultuur en kunst). Begonnen in de stadstaten van Italië en Vlaanderen breidt deze stijl haar invloed uit in de rest van Europa. Daarna de Barok, die twee verschijningsvormen kent: een Katholieke en een Protestantse variant. De kunst van de

Contrareformatie en de kunst van de Gouden Eeuw in Nederland. Als laatste stijl deze avond de Rococo. Een stijl van pracht en overdaad, vooral toegepast in (Katholieke) kerken en paleizen. Maar ook de stijl aan de vooravond van de Franse Revolutie (...)
Deze lezing is ook te volgen als u de voorgaande lezingen niet heeft bijgewoond.

Datum: woensdag 26 september
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 5 euro (incl. koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Huis van Stilte en christelijke meditatie

Inleiding door Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst op maandag 1 oktober

Omdat in stilte mediteren en bidden niet zomaar vanzelf gaat, worden er in het Titus Brandsma Huis drie maandagochtenden gegeven over de Mystiek van de stilte a.d.h.v. o.a. teksten van Johannes van het Kruis en via christelijke meditatie. Op deze ochtenden wordt er ook geoefend met stilte. Elke bijeenkomst heeft een andere vorm en methode. Op 1 oktober staat christelijke meditatie centraal. Deze ochtend is ook te volgen als u niet naar de stilte-uren gaat; vanaf dinsdag 4 september is er elke dinsdagochtend in de Mariakapel van de Dominicuskerk een "Huis van stilte": elke dinsdag van 12.30 tot 13.00 uur is er gelegenheid om aan de hand van een tekst in stilte te mediteren en bidden.

Leiding: Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst
Data: maandag 1 oktober
Aanvang: 10.00-11.30 uur
Toegang: 3 euro (inclusief koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis; tel: 058.2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Dialoogavond

Gesprekken over een actueel thema, begeleid door Germa Kamsma-Kunst op maandag 8 oktober

Ook dit seizoen zullen er dialoogavonden georganiseerd worden, rond het thema "vrede en verzoening". Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Deze keer is de insteek: kun je er vrede mee hebben dat geloof en twijfel bij elkaar horen? Hoe ziet die vrede er dan uit?

Datum: maandag 8 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 3 euro (inclusief koffie /thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Het zonnelied van Franciscus

Workshop begeleid door broeder Fer van der Reijken ofm. op woensdag 17 oktober

Het 'Zonnelied' (Laudes creaturarum - Lofzang van de schepselen) is de meest bekende tekst van Franciscus van Assisi (1182-1226). De oorspronkelijke melodie is helaas verloren gegaan. Maar dat heeft vele musici geïnspireerd om zelf de muziek te schrijven. Deze avond gaan we een reeks Zonneliederen zingen, stilstaan bij de tekst ervan en ook een aantal versies ervan beluisteren. Zo komen we de grondlijnen van de franciscaanse spiritualiteit op het spoor. En daarmee kun je op weg in het leven van elke dag. Een workshop voor wie graag zingt en geleefde spiritualiteit zoekt!
Br. Fer van der Reijken is franciscaan en woont in Stadsklooster La Verna in Amsterdam Nieuw-West, waar hij de coördinator is van de activiteiten die er plaatsvinden. Kijk op www.stadskloosterlaverna.nl voor meer informatie.

Datum: woensdag 17 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 5 euro (inclusief koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Pater onder de Papoea's

Lezing over het boek "Pater onder de Papoea's" door Ida Hylkema op maandag 29 oktober

Sibbele Hylkema (1933-1998), een franciscaanse missionaris uit Blauwhuis, heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de taal en leefgewoontes van mensen in de meest afgelegen gebieden van Irian Yaya. Zijn nicht Ida Hylkema heeft hem daar opgezocht en heeft dit voorjaar een boek gepubliceerd over zijn leven. Over haar ervaringen en de herinneringen aan haar oom Sibbele komt ze vertellen op deze bijzondere avond. Ik nodig u van harte uit om te luisteren naar hoe geloof een leven kan dragen ook op heel moeilijke momenten.

Datum: maandag 29 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 5 euro (incl. koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Huis van Stille en meditatie van Taizé

Inleiding door Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst op maandag 5 november

Omdat in stilte mediteren en bidden niet zomaar vanzelf gaat, worden er in het Titus Brandsma Huis drie maandagochtenden gegeven over de Mystiek van de stilte aan de hand van o.a. teksten van Johannes van het Kruis en via christelijke meditatie. Op deze ochtenden wordt er ook geoefend met stilte. Elke bijeenkomst heeft een andere vorm en methode. Op 5 november staat de meditatie van Taizé centraal. Deze ochtend is ook te volgen als u niet naar de stilte-uren gaat; vanaf dinsdag 4 september is er elke dinsdagochtend in de Mariakapel van de Dominicuskerk een "Huis van stilte" van 12.30 tot 13.00 uur om er aan de hand van een tekst in stilte te mediteren en bidden.

Datum: maandag 5 november
Aanvang: 10.00-11.30 uur
Toegang: 3 euro (inclusief koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Kunst en Christendom deel IV

Lezing van Jan Martien van Welie over kunst en christendom, op maandag 12 november

Na Renaissance, Barok en Rococo het vervolg. Een lezing over christelijke inspiratie in de kunst van de 19^e en 20^e eeuw. De reactie van het Neoclassicisme op de Rococo. De denkwereld en kunst van de Romantiek en hoe dit gedachtegoed doorwerkt tot op de huidige dag (...). Kunstenaars die zich groeperen als zijnde monniken in een tijd van industrialisatie en vervreemding. De rol van de Katholieke kerk als opdrachtgever voor kunst wordt overgenomen door de bourgeoisie. Rond 1900 zoeken kunstenaars naar een nieuwe vorm van "vergeestelijking" in de kunst. Dit geldt de gehele 20^e eeuw zowel voor figuratieve als voor abstracte kunst. Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op hedendaagse beweegredenen voor het maken van beeldende kunst. Deze lezing is ook te volgen als u de voorgaande lezingen niet heeft bijgewoond.

Datum: maandag 12 november
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 5 euro (incl. koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Dialoogavonden

Gesprekken over een actueel thema, begeleid door Germa Kamsma-Kunst op dinsdag 20 november

De dialoogavonden dit seizoen worden georganiseerd rond het thema "vrede en verzoening". Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Deze keer is de vraag: Wat is verzoening? Op de avond zelf zullen we als groep kiezen welk aspect van verzoening we zullen uitdiepen.

Datum: dinsdag 20 november
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 3 euro (inclusief koffie /thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Film: The Red Turtle

Begeleid door Gerdy Hahn, op maandag 26 november

Een betoverend geanimeerde allegorie over de cyclus van het leven. De vervagende grenzen tussen dood en leven, mens en dier, waar en onwaar moedigen je aan je ratio te laten varen en te kijken als een kind. De thematiek is volstrekt uniek uitgewerkt. De film kreeg 5 sterren en een Oscar voor beste animatiefilm in 2017.

Na afloop is er tijd voor nabespreking met een drankje en een hapje

Inleider: Gerdy Hahn

Datum: maandag 26 november

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro (incl. drankje/hapje)

Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Spiritualiteit van het labrynt

Lezing en workshop door Annemiek Zijp-van Ginniken, op zaterdagmiddag 8 december

Annemiek Zijp-van Ginniken, kunstzinnig therapeute, kunstenares en trotse moeder van 2 kindjes. Zij geeft workshops en trainingen aan volwassenen en kinderen. www.annemiekzijp.nl

Wat is een labrynt en wat is de spirituele kracht ervan. Wat is de historie. Waar en in welke culturen komen labrynten voor en waarom. Een lezing en een workshop waarin je op diverse manieren op zoek kunt gaan naar je eigen spiritualiteit. Tekenend en lopend gaan we die spiritualiteit ervaren.

Maximumaantal deelnemers: 20 personen.

Datum: zaterdag 8 december

Aanvang: 14.00 uur tot 16.00 uur

Toegang: 5 euro (incl. koffie/thee)

Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

MAANDELIJKSE BIJENKOMSTEN

• **CATECHESE - volwassenen**

Vervolgcurcus: "Katholiek Zo Gek Nog Niet!"

door pastoor P.J.J. Stiekema

Deze cursus is bestemd voor personen die het eerste deel, de basiscurcus Katholiek Zo Gek Nog Niet al hebben gevolgd en hun geloof verder willen verdiepen.

De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt. De bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Data: 20 sept., 18 okt., 22 nov. en 6 dec.

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: eenmalig 10 euro.

Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden

Opgave voor deze curcus bij pastoor Stiekema, email: pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

Het evangelie van Lucas

Bijbelstudie door Peter Vermaat

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, willen we proberen die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het 'forum van de wereld'. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt. Graag een bijbel meenemen.

Data: op dinsdag 4 sept., 2 okt., 6 nov., 4 dec.

Aanvang: 10.00 uur

Toegang: 3 euro per keer (incl. koffie/thee)

Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Jezus en de weg in zijn Passie *Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland*

Aan de hand van kort samengevatte vertalingen van het boek "Jesus" Ein Versuch zu begreifen" van Joachim Ringleben, proberen we een helder inzicht te krijgen op Jezus' Passie. Wij wanen ons - als het ware - bij de laatste klanken van het lied "Toen Jezus naar zijn stede ging" (GvL 525) in Jeruzalem en blijven daar geruime tijd hangen om daar in het gebeuren van de 'Goede Week' volledig mee te kunnen gaan en uiteindelijk de 'Goede Vrijdag' - de dag dat de revolutie begon op een heuvel vlak buiten Jeruzalem - optimaal te beleven en het gebeuren van zijn Passie volledig te verstaan. Joseph Ratzinger (voorheen Benedictus XVI) maakte in het 2^{de} deel van zijn boek Jezus van Nazareth in het voorwoord melding van dit boek

Data: iedere 3^{de} dinsdag vanaf 18 sept., 16 okt., 20 nov., 18 dec.
Aanvang: 10 uur
Toegang: 3 euro per keer (inclusief koffie/thee)
Plaats: Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen

Lucas en Handelingen *Bijbel lezen is Gods wonderen beleven! Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden*

Afgelopen jaar hebben we in het Lucasevangelie veel teksten zien openbloeien. We hebben de Evangelist Lucas leren kennen als een bewogen mens, gevoelig voor mensen met maatschappelijke en sociale problemen. Daarom pleegt men hem een maatschappelijk psychologisch arts te noemen. Hij behoorde niet tot de twaalf Apostelen van Jezus en toch doet hij verslag over Jezus, zijn Kerk en leerlingen in zijn evangelie. Lucas komt uit een heidense cultuur en ontving persoonlijk onderricht van Paulus. U kunt uw eigen bijbel meenemen.

Data: 27 sept., 18 okt., 8 en 29 nov. en 13 dec.
Aanvang: 9.45 uur tot 11.30 uur, tot tien uur informeel samenzijn.
Bijdrage: 3 euro (inclusief koffie/ thee)
Plaats/opgave: Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

CATECHESE - kinderen en jongeren

Kindercatechese

Eens per maand is er voor kinderen tussen 8 en 12 jaar catechese. Aan de hand van een Bijbelverhaal doen we allerlei leuke activiteiten (spelletjes, knutselen, praten, vieren, zingen). De bijeenkomsten gaan over verhalen uit het Oude en het Nieuwe testament. Komend seizoen gaan we de verhalen van Jozef, Mozes en Simson beter leren kennen, en we gaan een aantal verhalen van Jezus verkennen. We gebruiken de methode 'Licht op ons pad'. Kom je een keer kijken? Je bent van harte welkom, en je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen!

Begeleiding: pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur
Data: vrijdag 14 sept., 12 okt., 16 nov. en 14 dec.
Aanvang: 16.00 - 17.00 uur
Toegang: gratis.
Plaats: zaal naast Dominicuskerk
Opgave: tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Klupcatechese

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12 en 15 jaar catechese, die voorbereid op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Bij klupcatechese komen jongeren twee jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het ene jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn. Het andere jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie

is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen? Het zijn actieve, gezellige avonden met leuke activiteiten, zoals knutselen, film kijken, foto's kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen en andere mensen ontmoeten

Begeleider: pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne
Data: vrijdag 14 sept., 12 okt., 16 nov. en 14 dec.
Aanvang: 19.00 - 20.30 uur
Toegang: gratis
Plaats: zaal naast Dominicuskerk
Opgave: tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Jongercatechese

Eens per maand op de woensdagavond is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Tijdens en na een eenvoudige warme maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over de tien geboden, over waarden en normen en over keuzes maken in het leven. Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen. Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar kun je vragen stellen, ook die van de jongeren hebben en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook af en toe een gezellig uitje of activiteit.

Begeleiding: Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en Melvin Wiersma
Data: 26 sept., 17 okt, 7 nov, 19 dec. En in 2019: 16 jan., 6 feb., 27 feb., 20 mrt., 10 apr., 8 mei en 12 juni
Aanvang: 18.00-20.00 uur
Plaats: zaal naast Dominicuskerk
Kosten: Aan begin van het seizoen in één keer betalen: 20,00 euro (inclusief maaltijd)
Opgave: via 06-12804205 of kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

LITURGIE EN KINDEREN

Kinderactiviteiten tijdens de weekendliturgie

De werkgroepen Kinderkerk en Gezinsvieringen hebben hun eigen activiteiten, maar gaan ook een paar keer samenwerken. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Kinderkerk

Tijdens de zondagse viering van 11.00-12.00 uur is er eens per maand en op alle adventszondagen tijdens het woordgedeelte in de Bonifatiuskerk een aparte kinderwoorddienst in het Titus Brandsma Huis.

De kinderen beginnen de viering samen met de andere mensen, daarna gaan ze voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg daarover en een activiteit daarbij naar het Titus Brandsma Huis. Voor de communie komen de kinderen weer in de kerk om met de andere mensen samen verder te vieren.

Data: 23 sept., 28 okt., 2, 9, 16 en 23 december
Toegang gratis.

Kinderoppas

In de St. Bonifatiuskerk is er voor kinderen van 0-6 jaar om de week kinderoppas.
Data staan aangegeven onder actueel in het vieringrooster en op de kalender.

Gezinsvieringen

Er worden in de Dominicuskerk en de Bonifatiuskerk regelmatig gezinsvieringen gehouden.
Data: 7 oktober (Bonifatiuskerk), 11 november (Bonifatiuskerk), 24 december (Dominicuskerk).
Zie ook in VitusNijs en op het vieringrooster.

Sint Vituskinder- en jeugdkoor

Voor alle groepen zijn nieuwe leden welkom!

- Voor kinderen van 4 tot 7 jaar: repetitie op vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur.
Door spel en zang wordt de stem van de jongste kinderen ontwikkeld.
- Kinderkoor 7-11 jaar: repetitie op dinsdag van 15.45 – 17.00 uur

- Het jeugdkoor vanaf 11 jaar: repetitie op dinsdag van 18.30 - 19.45 uur
- Alle groepen repeteren in het parochiehuis van de Dominicuskerk, ingang Harlingerstraat. Natuurlijk mag je eerst ook eens komen kijken!
 Informatie bij Hendrikje van den Berg, tel. 2159607 of mail hendrikjevdberg@hotmail.com

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

De Fioretti / Orde van Franciscaanse Seculieren

In onze parochie bestaat sinds een paar jaar de plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: *de Fioretti-groep*. De overlevering ziet Franciscus als de stichter ervan. Iedere eerste woensdag van de maand komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst begint met een avondgebed in franciscaanse geest. Daarna worden er teksten van Franciscus en Clara besproken, en vragen wij ons af hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staan *de gebeden van Franciscus* centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom, ook als men geen lid wil of kan worden van de OFS.

Begeleider: Peter Vermaat ofs.
 Data: woensdag 5 sept., 3 okt. (Transitusviering), 7 nov. en 12 dec.
 Aanvang: 19.30 uur
 Toegang: 3 euro (inclusief koffie / thee)
 Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

ACTIVITEITEN ELDERS

Geloven Nu-groep

Geloven Nu is een van de mogelijkheden om op een nieuwe manier met elkaar over het geloof te spreken. Maar niet alleen helpt Geloven Nu om je geloof te verdiepen, het is ook een vorm om gemeenschapsvorming te bevorderen.

Pastoor Stiekema en pastor Germa Kamsma begeleiden beiden een nieuwe groep Geloven Nu. Pastoor Stiekema op een avond, pastor Germa op een ochtend. Beide groepen komen samen in Wytgaard, en voor beide groepen zijn parochianen van de hele sint Vitus parochie welkom! Ook protestanten en niet gedoopte mensen zijn welkom, als men maar geïnteresseerd is in de Bijbel en het geloof. Er kunnen per groep 8 personen meedoen. De groepen komen eens per maand samen, uitgezonderd mei, juni, juli en augustus. Een bijeenkomst duurt 2 uur. Hiernaast draait een Geloven-Nu groep die momenteel vol is.

Plaats: sacristie Maria Tenhemelopneming, Tjissema 2 in Wytgaard.
 Data:
 Pastor Germa: 21 sept., 26 okt. en 16 nov. van 10.30 tot 12.30 uur
 Opgeven via pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205.
 Pastoor Stiekema: 27 sept., 25 okt., 29 nov., en 13 dec. van 20.00 tot 22.00 uur
 Opgeven via pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

Jongerenweekend in het klooster 2018

In het weekend van 23 t/m 25 november gaan we met een groep jongeren (max. 8) naar de zusters Augustinessen in Casella (Hilversum). Het thema van het weekend is: *Waarden en normen, waar hebben we het over?* Er wordt een programma aangeboden, maar er is ook ruimte voor stilte en meditatie. Ook zullen we de drie gebedsmomenten per dag met de zusters meebidden. Als het lukt subsidies te krijgen, dan zijn de kosten voor het weekend 30 euro (inclusief reiskosten). Het weekend is bedoeld voor jongeren tussen 15 en 25 jaar.

Begeleiding: Pastor Germa Kamsma-Kunst
 Datum: vrijdag 23 t/m zondag 25 november
 Plaats: zusters van Augustinessen bij Hilversum
 Kosten: 30 euro (incl.reiskosten)

Opgave: pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205

Diaconaal jongerenweekend 28/29/30 september in Sneek

Heart to share! Wat als er geen geld bestond? Wat zou jij dan met anderen kunnen delen? Ontdek het tijdens een weekend vol leuke activiteiten, vriendschap, diepgang en natuurlijk je handen uit de mouwen steken voor een ander!

Kom naar het diaconale jongerenweekend en ontdek hoe jouw keuzes in het dagelijks leven echt verschil kunnen maken en wat dit te maken heeft met je geloof. Ontmoet andere jongeren uit heel Friesland en beleef een onvergetelijk weekend! Voor maar 15 euro kun je erbij zijn. Je kan alleen komen, maar samen met je jongerengroep kan natuurlijk ook! Dan heb je meteen een superleuke startactiviteit voor het nieuwe seizoen.

Het diaconale jongerenweekend is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar. Ben je jonger en wil je toch graag mee? Overleg dan even met ons!

Voor meer informatie of aanmelden: jongerenweekend@solidairfriesland.nl of bel Elziena Taute, 058-2130046. Volg ons ook op www.facebook.com/JongerenweekendSolidairFriesland

TIP: Je kan dit weekend soms gebruiken als Maatschappelijke Stage!

AGENDA

ma.	3 sept.	10.00	Huis v. Stilte en Johannes v.h. Kruis o.l.v. Corrie v. Kampen	T.Br.Huis
di.	4 sept.	10.00	Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat	T.Br.Huis
wo.	5 sept.	19.30	Fioretti groep	T.Br.Huis
wo.	12 sept.	20.00	Karmelieten en spiritualiteit o.l.v. Prof. Hein Blommestijn	T.Br.Huis
vrij.	14 sept.	16.00	Kindercatechese	Par.H.Dom.
vrij.	14 sept.	19.00	Klupcatechese	Par.H.Dom.
ma.	17 sept.	20.00	Geweld in de bijbel o.l.v. Lysbeth Minnema	T.Br.Huis
di.	18 sept.	10.00	Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland	T.Br.Huis
do.	20 sept	20.00	Vervolgcurus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
wo.	26 sept.	18.00	Jongerencatechese	Par.H.Dom.
wo.	26 sept.	20.00	Kunst en Christendom dl. III o.l.v. Jan M. v. Welie	T.Br.Huis
do.	27 sept.	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis
ma.	1 okt.	10.00	Huis v. Stilte en christelijke meditatie o.l.v. Corrie v. Kampen	T.Br.Huis.
di.	2 okt.	10.00	Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat	T.Br.Huis
wo.	3 okt.	19.30	Fioretti groep	T.Br.Huis
ma.	8 okt.	20.00	Dialogavond Vrede en verzoening` o.l.v.	T.Br. Huis.
vrij.	12 okt.	16.00	Kindercatechese	Par.H.Dom.
vrij.	12 okt.	19.00	Klupcatechese	Par.H.Dom.
di.	16 okt.	10.00	Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland	T.Br.Huis
wo.	17 okt.	18.00	Jongerencatechese	Par.H.Dom.
wo.	17 okt.	20.00	Het zonnelied van Franciscus o.l.v. br. Fer v.d. Reijken	T.Br.Huis
do.	18 okt.	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis
do.	18 okt	20.00	Vervolgcurus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
ma.	29 okt.	20.00	Pater onder de Papoea's o.l.v. Ida Hylkema	T.Br.Huis
ma.	5 nov.	10.00	Huis van Stilte en meditatie van Taizé	T.Br.Huis
di.	6 nov.	10.00	Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat	T.Br.Huis
wo.	7 nov.	18.00	Jongerencatechese	Par.H.Dom.
wo.	7 nov.	19.30	Fioretti groep	T.Br.Huis
do.	8 nov.	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis
ma.	12 nov.	20.00	Kunst en Christendom dl. IV o.l.v. Jan M. v. Welie	T.Br.Huis
vrij.	16 nov.	16.00	Kindercatechese	Par.H.Dom.
vrij.	16 nov.	19.00	Klupcatechese	Par.H.Dom.
di.	20 nov.	10.00	Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland	T.Br.Huis
di.	20 nov.	20.00	Dialogavond `vrede en verzoening o.l.v. Germa Kamsma	T.Br.Huis
do.	22 nov	20.00	Vervolgcurus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
ma.	26 nov.	20.00	Film`The Red Turtle` begel. d. Gerdy Hahn	T.Br.Huis
do.	29 nov.	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis

di.	4 dec.	10.00	Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat	T.Br.Huis
do.	6 dec.	20.00	Vervolgcurcus "Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
za.	8 dec.	14.00	Spiritualiteit van het labyrint o.l.v. Annemiek Zijp	T.Br.Huis
wo.	12 dec..	19.30	Fioretti groep	T.Br.Huis
do.	13 dec.	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis
vrij.	14 dec.	16.00	Kindercatechese	Par.H.Dom.
vrij.	14 dec.	19.00	Klupcatechese	Par.H.Dom.
di.	18 dec.	10.00	Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland	T.Br.Huis
wo.	19 dec.	18.00	Jongerencatechese	Par.H.Dom.