

Vrede (blog 08)

Deze zomer stond ik met een klein groepje mensen bij het Paard op de Nieuwestad in Leeuwarden. We hadden een grote vredesvlag bij ons en een klein windlicht. Het verraste me hoeveel jonge mensen even een praatje kwamen maken. Ze waren nieuwsgierig naar onze motieven om daar te staan zonder woorden, zonder protest of actie. En we legden uit dat we aandacht willen vragen voor vrede in onze wereld, in ons land en in onze eigen kleine wereld waarin we leven. We verlangen naar een vredevol samenleven tussen mensen, hoe verschillend we ook zijn. Een jongen parkeerde zijn brommer voor de vlag en zette deze op de foto: een mooi beeld vond hij. Ik kon niet anders dan glimlachen.



Komende week is de jaarlijkse Vredesweek met als thema: Vrede over generaties heen! Deze week wordt gekleurd door de zorg om de oorlog in Syrië. In de stad en provincie Idlib zitten 3 miljoen mensen die aan alle kanten omringd worden door gewapende

troepen van de regering Assad en zijn bondgenoten. Een bloedbad dreigt waarbij veel burgers, veel kinderen de dood vinden. Ik voel me machteloos, wanhopig soms, maar ook woedend. Waarom lukt het ons niet om deze geweldsexplosies te voorkomen? Waarom zijn grote wereldleiders niet in staat om een geweldloze oplossing te zoeken?

Wat kan ik doen? Ik bid, ik steek een kaarsje aan, ik zwaai met de vlag die schreeuwt: VREDE!! Ik geloof in deze kleine gebaren. Ze veranderen mij, ze veranderen de wereld, ook al voorkomen ze niet dat er nog steeds doden vallen, elke dag, dichtbij en verder weg. Het is aan ons om de jongere generaties vrede voor te leven, om te kiezen voor geweldloosheid in onze omgang met elkaar in woorden en in daden. De vredesweek is een uitnodiging aan ons allen om te zoeken naar dat wat ons verbindt met de ander en samen vorm te geven aan een kleurrijke samenleving waarin iedere mens tot zijn recht kan komen.

Pastor Lysbeth Minnema
11 september 2018

NB. Elke laatste donderdag van de maand is er een vredeswake bij het paard op de Nieuwestad van 19.30 tot 20 uur. U kunt zich daar altijd bij aansluiten door samen stil te staan bij en aandacht te vragen voor vrede.