

VRIJDAG 14 DECEMBER 20.00 IN 'DE GODDELIJKE VERLOSSER', DRACHTEN
LEZING DOOR PROFESSOR ARCHIBALD VAN WIERINGEN

JERUZALEM: STAD VAN DAVID, STAD VAN JEZUS

Jeruzalem is een heel bijzondere stad, strategisch, historisch en religieus. We gaan in op de bijzondere ligging van Jeruzalem: op een berg gegrensd door drie dalen. Met behulp van kaarten en afbeeldingen bekijken we de historische groei en veranderingen in Jeruzalem door de eeuwen heen. Jeruzalem is het religieuze centrum voor jodendom en christendom, voor koning David en koning Jezus. We werpen een blik op de belangrijkste religieuze plekken, zoals de Tempelberg en de Olijfberg. Er is alle ruimte voor uw vragen.

19.45	inloop
20.00	aanvang met welkom door Pastor Maurits
20.45	pauze
21.00	vragen en discussie
21.30	afronding