



Sint-Vitusparochie

Titus Brandsma Huis

Centrum voor
Catechese en Spiritualiteit

**Cursussen
Voorjaar 2019**

**Bonifatiusplein 21
8911 JT Leeuwarden**

Titus Brandsma Huis

Activiteiten in het Centrum voor catechese en spiritualiteit.

Januari – juni 2019.

Voorwoord

Het Titus Brandsma Huis van de Sint-Vitusparochie zet al jarenlang haar deuren open voor velen die zoeken naar spiritualiteit en diepgang in geloof. Een aantal activiteiten wordt ook elders in de parochie aangeboden.

We hopen dat het programma van komende periode voor velen bijdraagt aan geloofsinteresse, geloofsgroei en/of geloofsverdieping. Zo vertelt Henk Pietersma over het Credo aan de hand van zijn schilderijen daarover, wordt er weer een film gedraaid, is er een bijeenkomst over de Dominicanen en hun spiritualiteit en een over de Clarissen, is er een lezing over duurzaamheid en teksten uit het evangelie, komt Sipke-Jan Bousema vertellen over zijn 'Reis van Friesland naar Hilversum', en houdt Peter Vermaat een lezing over Slauerhoff. Ook zijn er vier bijeenkomsten over stilte-meditatie en er zijn weer dialoogavonden en diverse Bijbelcursussen.

Onze oud-parochianen José Huizenga en Hein Voss komen vertellen over hun project in Andong, Cambodja. We willen hen en Vastenactie helpen om daarvoor geld in te zamelen.

Met dit aanbod hopen we dat het velen zal inspireren!

In dit boekje is een onderverdeling gemaakt in het aanbod. Er zijn bijeenkomsten rond spiritualiteit, rond catechese, en er zijn cursussen.

Iedereen is van harte welkom, ongeacht woonplaats of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij hopen dan ook, dat veel parochianen en andere geïnteresseerden hun weg naar een van de vele lezingen, cursussen of bijeenkomsten zullen vinden.

Namens de programmacommissie van het Titus Brandsma Huis.

Germa Kamsma-Kunst, pastoraal werker

ALGEMENE GEGEVENS

Het is prettig als wij weten hoeveel koffie/thee er gezet moet worden en hoe de zaal ingericht moet worden voor een bijeenkomst. Daarom vragen wij om opgave van te voren. Bij te weinig deelname moeten we een activiteit helaas annuleren. Dat geven we door aan de mensen die zich hebben opgegeven. U kunt zich voor een cursus of lezing opgeven bij het Titus Brandsma Huis, geopend op werkdagen van 9.00 - 10.30 uur. Tel. 058 - 2120 984. Opgaven kunnen ook worden doorgegeven aan kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl .

Het Titus Brandsma Huis ligt naast de Bonifatiuskerk aan de Voorstreek. Voor wie met de auto komt, is er een ruime parkeermogelijkheid naast het Titus Brandsma Huis. Ingang aan de Nieuwe Kade, tegenover de kazerne. Wel moet hier parkeergeld worden betaald. Voor de cursussen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dit staat bij de betreffende cursus/lezing aangegeven. Dat is inclusief koffie/thee (2 kopjes). De inloop is een kwartier voor de aanvang van de activiteiten.

Wilt u het werk van het Centrum voor Spiritualiteit en Catechese ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op een van de rekeningnummers van onze parochie: NL44 INGB 0004 599 356

t.n.v. Sint-Vitusparochie te Leeuwarden.

Het is raadzaam regelmatig op de website van de parochie te kijken, voor extra lezingen die niet in dit boekje staan, of om te zien of een cursus doorgaat.

**Parochieadres: Sint-Vitusparochie – Bonifatiusplein 21
8911 JT Leeuwarden – Tel. 058-212 09 84**

email: info@sintvitusparochie.nl

website: www.sintvitusparochie.nl

ook op: Facebook is onze parochie te vinden

SPIRITUALITEIT.

- **LEZINGEN.**

Stilte meditatie via een mantra.

Inleiding door Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst op 7 januari

Vanwege het succes van vorig seizoen is er een nieuwe reeks ochtenden waarop geoefend wordt om in stilte te mediteren. Om God in de stilte te zoeken. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden: via een tekst (bijvoorbeeld Johannes van het Kruis), via een icoon, via een mantra, of via de loop van de seizoenen en het liturgisch jaar. Elke eerste maandag van de maand wordt er een andere wijze geoefend. Op 7 januari oefenen we via een mantra, op 4 februari oefenen we via een icoon, op 4 maart via een tekst van Johannes van het Kruis en op 1 april oefenen we via een tekst of afbeelding over de tijd van het kerkelijk jaar.

Begeleiding: Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst
Datum: maandag 7 januari , 4 februari, 4 maart en 1 april
Aanvang: 10.00-12.30 uur
Toegang: 3 euro.
Plaats en opgave per keer of hele serie:
Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Vraag & Antwoord!

Begeleid door Sipke Jan Bousema op maandag 7 januari.

Avond waarin TV persoonlijkheid, communicatie-expert en producent Sipke Jan Bousema al uw vragen beantwoordt. Hij vertelt o.a. over zijn reis vanuit Friesland naar Hilversum die al op jonge leeftijd begon, waarin hij zijn dromen waarmaakte, en wat hij nog steeds doet, alleen dan ook over de grenzen van Nederland. Voor informatie over zijn huidige activiteiten kijk op www.sjbmedia.nl

Begeleiding: Sipke Jan Bousema
Datum: maandag 7 januari
Aanvang: 20.00-22.00 uur
Kosten: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Dialogavond.

Gesprekken over een actueel thema.

Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op dinsdag 22 januari.

Ook dit seizoen zullen er dialogavonden georganiseerd worden, rond thema's uit de encycliek Laudato Si'. Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. In de encycliek van paus Franciscus (Laudato Si') worden verschillende items aangeroerd. We zullen beide keren daar een van kiezen om nader te verkennen.

Inleider: Germa Kamsma-Kunst
Data: 22 januari en 19 maart
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Bijbelse bronnen voor duurzaam leven.

Lezing door Lysbeth Minnema op woensdag 30 januari.

Soberheid, solidariteit en spiritualiteit zijn de basis voor een gelovig leven waarin duurzaamheid centraal staat. Er wordt veel gesproken over duurzaamheid in onze samenleving en dat is belangrijk. Toch gaat het dan al snel alleen over zonnepanelen en windmolens. Duurzaamheid gaat over veel meer: hoe gaan we om met de aarde waarop we leven? Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met de verschillen tussen arm en rijk? Hoe geven we vorm aan een levensstijl die niet ten koste gaat van toekomstige generaties? In teksten uit de bijbel vinden we een basis voor een spiritualiteit van duurzaamheid.

Begeleiding: Lysbeth Minnema
Datum: woensdag 30 januari
Aanvang: 20.00-22.00 uur
Kosten: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Stilte meditatie via een icoon.

Inleiding door Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst op maandag 4 februari.

Op elke eerste maandag van de maand wordt Stilte meditatie op een andere wijze geoefend.
Op 4 februari oefenen we via een icoon.

Begeleiding: Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst
Datum: 4 februari
Aanvang: 10.00-12.30 uur
Toegang: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Film “Het zevende Zegel “ van Ingmar Bergman.

Ingeleid door IJda Pellikaan op woensdag 13 februari.

Het zevende Zegel is een Zweedse film uit 1957.
Ridder Antonius Block keert van de Kruistochten terug in het door pest geteisterde Zweden. Het land is ten prooi gevallen aan religieus fanatisme en chaos. Als de Dood hem komt halen daagt Block hem uit voor een spel schaak. Zo wint hij tijd om een stel komedianten in veiligheid te brengen. Pas dan is hij klaar voor de dans van de Dood.
Bergmans prachtige allegorie over een man op zoek naar de betekenis van het leven, is een mijlpaal in de filmgeschiedenis.

Begeleiding: Gerdy Hahn
Datum: woensdag 13 februari
Aanvang: 19.45 uur
Toegang: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

CREDO, geloven op scherp.

PowerPoint presentatie en lezing door kunstenaar Henk Pietersma op 27 februari.

In februari 2018 verscheen bij uitgeverij Royal Jongbloed Heerenveen een nieuw boek van de hand van Henk Pietersma met de titel **“CREDO, geloven op scherp”**.

In het boek zijn 76 reproducties van door hem gemaakte schilderijen bijeengebracht, samen met zijn poëtische reflecties.

Pietersma liet zich in zijn werk leiden door de tekst van de Latijnse mis zoals hij die tegenkwam in de composities van vele componisten. Als niet-katholiek vormden de Latijnse woorden voor hem een uitdaging vanuit de vraag in hoeverre deze teksten vandaag nog van belang zijn. Hebben de woorden van nagenoeg 1700 jaar geleden nu nog wel enige betekenis? Aan de hand van een PowerPoint presentatie - waarin hij zijn eigen werk plaatst in de context van deze tijd - neemt Pietersma u graag mee op weg naar een bewustwording.

Begeleiding: Henk Pietersma
Datum: woensdag 27 februari
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Stilte meditatie via tekst Johannes van het Kruis.

Inleiding door Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst op maandag 4 maart.

Op elke eerste maandag van de maand wordt Stilte meditatie op een andere wijze geoefend. Op 4 maart oefenen via een tekst van Johannes van het Kruis.

Begeleiding: Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst,
Datum: 4 maart
Aanvang: 10.00-12.30 uur
Toegang: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Spiritualiteit van de orde der Dominicanen.

Lezing door Baukelien Visser en Dominicus Kamsma op maandag 11 maart.

Lekendominicanen Baukelien Visser en Dominicus Kamsma zullen een inleiding houden over de spiritualiteit van de orde der Dominicanen. Ze zullen dit doen aan de hand van het armoedevraagstuk en met gedachten uit de Dominicaanse traditie. Het zal een actieve lezing worden.

Begeleiding: Baukelien Visser en Dominicus Kamsma
Datum: 11 maart
Aanvang: 20.00-22.00 uur
Kosten: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Dialoogavond.

Gesprekken over een actueel thema.

Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op dinsdag 19 maart.

Ook dit seizoen zullen er dialoogavonden georganiseerd worden, rond thema's uit de encycliek *Laudato Si'*. Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. In de encycliek van paus Franciscus (*Laudato Si'*) worden verschillende items aangeroerd. We zullen beide keren daar een van kiezen om nader te verkennen.

Inleider: Germa Kamsma-Kunst

Datum: 19 maart
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Slauerhoff en het onbestemde verlangen.

Een lezing met gedichten door Peter Vermaat op maandag 25 maart.

Dit jaar is Peter Vermaat uitgenodigd met een lezing over Slauerhoff op de mystieke nacht van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Op 25 maart zal hij deze lezing, in een uitvoerigere versie herhalen in het Titus Brandsma Huis in Leeuwarden. Slauerhoff was een onrustig mens. Zat hij op zee, dan wilde hij naar land. Zat hij aan land, dan wilde hij naar zee. Bovendien had hij veel vriendinnen, maar kon hij zich aan geen van hen binden. Zien we bij de mysticus een verlangen naar God, de Onnoembare, bij Slauerhoff zien we een zoeken naar een plek om te wonen, een verlangen naar een geliefde om bij te rusten, even onbereikbaar en onnoembaar als God. Maar Slauerhoffs verlangen naar de geliefde kan misschien geduid worden als een seculiere variant van het mystieke verlangen. Aan de hand van enkele gedichten uit zijn onlangs gepubliceerde bundel *Gebroken akkers en Slauerhoffs weemoed* zal Peter Vermaat ingaan op het onbestemde verlangen van Slauerhoff. Zijn poëtische voordracht wordt omlijst met een kort vertellend commentaar op het leven en werk van deze rusteloze dichter.

Begeleiding: Peter Vermaat
Datum: 25 maart
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Stilte meditatie via tekst/afbeelding over de tijd van het kerkelijk jaar.

Inleiding door Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst op maandag 1 april.

Op elke eerste maandag van de maand wordt Stilte meditatie op een andere wijze geoefend. Op 1 april oefenen we via een tekst of afbeelding over de tijd van het kerkelijk jaar.

Begeleiding: Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst
Datum: 1 april
Aanvang: 10.00-12.30 uur
Toegang: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Vastenproject: Een veilig thuis voor kinderen in Andong, Cambodja.

Lezing door José Huizenga en Hein Voss op woensdag 3 april.

Al vele jaren lang zijn oud-parochianen José Huizenga en Hein Voss actief voor de stichting DARA Europe.

Met behulp van de Vastenactie 2019 willen zij extra geld inzamelen voor de gemeenschapsopbouw in het dorp Andong, Cambodja. Andong is een kleine plaats met 4000 inwoners. Onwetendheid is een belangrijk probleem. Het betreft het bewust worden van het belang van scholing, invloed van huiselijk geweld, belang van financiële onafhankelijkheid, belang van gezonde voeding. Het gaat dan om informatie, maar ook om directe hulp bij het vinden van een baan, opzetten van een eigen bedrijf, scholing, enz.

In het naaiatelier van de stichting aldaar, SCCO, worden door moeders uit het dorp prachtige producten gemaakt o.a. van rijstzakken. Deze zijn te koop bij de lezing.

De werkgroep VOM van de Vitusparochie heeft ervoor gekozen om dit Vastenactie project te ondersteunen. Al het geld dat wordt ingezameld wordt verdubbeld door Vastenactie als het overgemaakt wordt met het nummer: 401254 .

José en Hein komen graag deze avond meer over het project vertellen.

Begeleiding: José Huizenga en Hein Voss

Datum: 3 april

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro

Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,

kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Clarissen van Megen,

Inleiding door Wobbe van Seijen op woensdag 22 mei (onder voorbehoud).

In het kader van: kennismaken met kloosters en kloosterordes in Nederland.

Clarissen zijn strikt gebonden aan het door hen gekozen klooster en mogen niet zomaar even een lezing gaan geven, helaas. Clarissen leven volgens de regel van Franciscus van Assisi, maar omdat het vrouwen zijn, moesten hun regels strenger zijn.

Parochiaan Wobbe van Seijen heeft een dvd gemaakt over het reilen en zeilen van de Clarissen in Megen. Een heel bijzonder inkijkje. Wobbe zelf zal de inleiding op de dvd verzorgen. Hij kent het klooster in Megen heel goed en zal ook veel van onze vragen kunnen beantwoorden.

Inleider: Wobbe van Seijen

Datum: 22 mei (onder voorbehoud)

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: 5 euro

Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,

kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Bibliodramagroep (oefengroep).

In september is pastor Germa Kamsma-Kunst gestart met de opleiding voor Bibliodrama.

Voor deze opleiding is een oefengroep samengesteld die tussen februari 2019 en juni 2019 vier keer, en tussen september 2019 en april 2020 vier keer mee wil doen met bibliodrama.

De data en het tijdstip wordt in overleg met de groep vastgesteld.

Wat is bibliodrama? Dat is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal, en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven. Hierdoor kunnen het eigen leven en het Schriftverhaal elkaar raken, waardoor je eigen spiritualiteit gevoed wordt. Het kan je zo verder helpen op je gelovige levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan, de angsten en de littekens van het leven niet uit de weg worden gegaan. Het is geen toneel, dus je hoeft geen toneelvaardigheden te hebben. Je hoeft ook geen grote Bijbelkennis te hebben. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Heilige Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN

- **CATECHESE** - **volwassenen**

'Katholiek Zo Gek Nog Niet', Basis cursus

door pastoor P.J.J. Stiekema.

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof.

Januari 2019 start opnieuw de geloofscursus 'Katholiek, zo gek nog niet'. Deze basis cursus is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie al katholiek is maar het geloof herontdekken of verdiepen.

De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholieke geloof, om spiritueel te groeien. De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel. Deelname verplicht echter tot niets. De cursus behandelt onder meer de schepping, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, het heil dat Jezus brengt, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.

Begeleiding: pastoor P.J.J. Stiekema
Data: 17 en 31 jan., 14 en 28 febr., 14 en 28 mrt., 11 apr., 2, 16 en 23 mei
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig 10 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema.
Email: p.j.j.stiekema@gmail.com.

"Katholiek Zo Gek Nog Niet". De vervolgcursus

door pastoor P.J.J. Stiekema.

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus 'Katholiek, zo gek nog niet' al gevolgd hebben... en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.

Begeleiding: pastoor P.J.J. Stiekema
Data: 24 jan., 21 febr., 21 mrt., 4 april, 9 mei, 6 juni
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig 10 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema:
Email: p.j.j.stiekema@gmail.com.

Het evangelie van Lucas.

Bijbelstudie door Peter Vermaat.

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het 'forum van de wereld'. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Cursusleider: Peter Vermaat
Data: op dinsdag 8 jan., 5 febr., 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: 3 euro per keer
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 - 2120984
Graag een bijbel meenemen.
Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Jezus en de weg in zijn Passie.

Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

Aan de hand van kort samengevatte vertalingen van het boek "Jesus" Ein Versuch zu begreifen; van Joachim Ringleben getipt door Joseph Ratzinger (Paus Benedictus XVI) proberen we een 'helder' inzicht te krijgen op Jezus zijn Passie. Wij wanen ons - als het ware - bij de laatste klanken van het lied "Toen Jezus naar zijn stede ging" (GvL 525) in Jeruzalem en blijven daar – met die tekst nog rondzingend in het hoofd - geruime tijd hangen. In en om Jeruzalem om daar in het gebeuren van de "Goede Week" volledig mee te kunnen gaan. En uiteindelijk de "Goede Vrijdag"; de dag dat de revolutie begon 'op een heuvel vlak buiten Jerusalem'. Jezus Passie optimaal te beleven en pogen dit gebeuren van zijn Passie volledig te verstaan

Joseph Ratzinger (Benedictus XVI) maakte in het 2^{de} deel van zijn boek Jezus van Nazareth in het voorwoord melding van dit boek "Jesus" Ein Versuch

Leiding: Chris Hoogland
Data: 3^{de} dinsdag van de maand: 15 jan., 19 febr., 19 mrt.,
16 apr., 21 mei, 18 juni
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: 3 euro per keer
Plaats: Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen

Lucas en Handelingen .

Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden

Bijbel lezen is Gods wonderen beleven!

Afgelopen jaar hebben we in het Lucas evangelie veel teksten zien open bloeien die het mogelijk maakten de Woorden door Jezus aan de Apostelen nagelaten in persoonlijk leven een plaats te geven!

We hebben de Evangelist Lucas leren kennen als een veel bewogen mens die gevoelig is voor mensen met maatschappelijke en sociale problemen. Daarom pleegt men hem te noemen een maatschappelijk psychologisch arts. Hij behoorde niet tot de twaalf Apostelen van Jezus en toch.....doet hij verslag over Jezus, zijn Kerk en leerlingen in zijn evangelie?. Hij komt uit een heidense cultuur! Hij ontmoet de gevreesde man Saulus die op wrede wijze de Christenen onder het Joodse volk vervolgte, in opdracht van het Sanhedrin dat zetelt in de Stad Jeruzalem.

Deze Paulus, op weg naar de Stad Damascus, wordt gedwongen te stoppen door een verblindend Licht en hoort een stem "Saulus waarom vervolg je Mij". Een verschrikkelijke vervolger van de Christenen met een heidense cultuur brengt de Heer bij elkaar. Wonderlijk! Paulus ontvangt van de Heer Jezus persoonlijk onderricht en ontmoet later de twaalf Apostel-leerlingen.

Lucas ontvangt persoonlijk onderricht van Paulus en daarna gaat hij een nauwkeurig verslag maken van alles en hoe Jezus zijn leerlingen onderricht, waaruit blijkt dat elke apostel het evangelie met eigen gevoelens weergeeft. Het wonderlijk gevolg is dat de gehele onderrichting van Jezus duidelijk wordt aan mensen, doordat zijn taalgebruik is afgestemd op elk tijdsgewricht. Mensen bij elkaar brengt. We mogen rustig stellen dat dit goddelijk wonder in de evangeliën van Lucas en de brieven van Paulus heel transparant aan de orde komen. Zo leren we de bijbel begrijpen. U kunt uw eigen bijbel meenemen.

Inleider: diaken Th. Midden
Data: 10 en 31 jan., 7 febr.; 7 mrt., 4 apr., 9 mei, 6 juni en 4 juli.
Aanvang: 9.45 uur tot 11.30 uur.
Tot tien uur een informeel samenzijn.
Bijdrage: 3 euro per keer

Plaats: Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984
E-mail : kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

• **CATECHESE - kinderen en jongeren**

Kindercatechese.

Eens per maand is er voor kinderen tussen 8 en 12 jaar catechese. Aan de hand van een Bijbelverhaal doen we allerlei leuke activiteiten (spelletjes, knutselen, praten, vieren, zingen). De bijeenkomsten gaan over verhalen uit het Oude Testament en het Nieuwe testament. Komend seizoen gaan we de verhalen van Jozef, Mozes en Simson beter leren kennen, en we gaan een aantal verhalen van Jezus verkennen. We gebruiken de methode 'Licht op ons pad'. Kom je ook een keer kijken? Je bent van harte welkom, en mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen!

Begeleiding: pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur
Data: vrijdag 11 jan, 15 febr., 15 mrt.12 apr., 24 mei, 14 juni
Aanvang: 16.00 uur tot 17.00 uur
Toegang: gratis
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk

Klupcatechese

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12 en 15 jaar catechese, die voorbereid op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Bij klupcatechese komen jongeren twee jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het ene jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn. Het andere jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen? Op de avonden zijn veel leuke activiteiten (knutselen, film kijken, foto's kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen, andere mensen ontmoeten) en is er veel gezelligheid met elkaar.

Begeleider: pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne
Data: vrijdag 11 jan. , 15 febr., 15 mrt, 12 apr., 24 mei, 14 juni
Aanvang: 19.00 uur tot 20.30 uur
Toegang: gratis
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk

Jongerencatechese

Eens per maand op de VRIJ(!)dagavond vanaf februari (dus niet meer op de woensdagavond) is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Tijdens en na een eenvoudige warme maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over de tien geboden, over waarden en normen en over keuzes maken in het leven. Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen.

Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook af en toe een gezellig uitje of activiteit.

Begeleiding: Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en Melvin Wiersma
Data: woensdag 16 jan., 1 en 22 febr., 22 mrt., 26 apr., 7 juni
Aanvang: 18.00-20.00 uur
Plaats: zaal naast de Dominicuskerk !
Kosten: 3 euro (inclusief maaltijd)
Plaats en opgave: Dominicuskerk, 06-12804205, jongeren@melvinwiersma.nl

Communicatechese 2019

In 2019 start in de Sint-Vitusparochie - bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard - de voorbereiding op de eerste heilige Communie. Dit feest is bestemd voor jonge parochianen in de leeftijd van groep 4 basisschool.

Het feest is zondag 19 mei om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20. De catechese is vrijdags van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat. De eerste keer is vrijdag 1 maart.

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging dan kunt u uw kind ook aanmelden via het

kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusarochie.nl .

Na aanmelding wordt u verwacht op de eerste ouderavond op woensdag 27 februari om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de eerste Communie en hoe de voorbereiding verloopt.

Werkgroep Communicatechese,
Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor Stiekema

Kinderactiviteiten tijdens de weekendliturgie.

De werkgroepen Kinderkerk en Gezinsvieringen hebben hun eigen activiteiten, maar gaan ook een paar keer samenwerken. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Kinderkerk.

Tijdens de zondagse viering (11.00-12.00 uur) is er eens per maand en alle zondagen in de veertigdagentijd tijdens het woordgedeelte in de Bonifatiuskerk een aparte kinderwoorddienst in het Titus Brandsma Huis. Samen met de andere mensen beginnen de kinderen met de viering in de Bonifatiuskerk, dan gaan ze voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg daarover en een activiteit daarbij naar het Titus Brandsma Huis. Daarna komen de kinderen weer in de kerk om met de andere mensen samen verder te vieren.

Data: 20 jan., 3 febr., 3, 17, 24 en 31 maart, 7 april, 12 mei, 9 juni.

De kinderbijeenkomsten kunt u ook vinden op de website van de parochie:

www.sintvitusparochie.nl. Toegang is gratis.

Kinderoppas

in de St. Bonifatiuskerk is er voor kinderen van 0-6 jaar om de week kinderoppas. Voor data zie eveneens de website van de parochie www.sintvitusparochie.nl.

Gezinsvieringen en ouder-en-kind-zondagen

Er worden in de verschillende kerken in de parochie met een zekere regelmaat gezinsvieringen gehouden.

Data; 10 februari (Bonifatiuskerk), 6 en 16 maart (Dominicuskerk), 13 april (Dominicuskerk), 19 april (15.00 Dominicuskerk), 21 april (Bonifatiuskerk), 19 mei (Bonifatiuskerk) en 29 juni (Dominicuskerk).

Vanaf januari zullen er ook ouder-en-kind-zondagen zijn. Ouders van jonge kinderen en tieners ontmoeten elkaar rond een gespreksthema, terwijl de kinderen en tieners in hun eigen groep actief zijn.

Deze ochtenden zijn van 9.30 tot 13.00 uur (inclusief samen lunchen) in Wytgaard, Tjissema 2

Data: 13 januari en 10 maart. Zie ook in het Kerkvenster en op de website van de parochie www.sintvitusparochie.nl.

Het Sint Vituskinder- en jeugdkoor

Voor alle groepen zijn nieuwe leden welkom!
Voor kinderen van 4 tot 7 jaar: vrijdags van 14.30 tot 15.30 uur
Door spel en zang wordt de stem van de jongste kinderen ontwikkeld.
Kinderkoor 7-11 jaar: dinsdag van 15.45 – 17.00 uur
Het jeugdkoor vanaf 11 jaar: dinsdags van 18.30 - 19.45 uur
Alle groepen repeteren in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang Harlingerstraat.
Natuurlijk mag je eerst ook eens komen kijken!
Informatie bij Hendrikje van den Berg telefoon 2159607 of mail hendrikjevdberg@hotmail.com
BIJZONDERE ACTIVITEITEN

De Fioretti / Orde van Franciscaanse Seculieren.

In onze parochie bestaat sinds vijftien jaar de plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. Iedere eerste woensdag van de maand komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst begint om half acht met een avondgebed in franciscaanse geest in de crypte. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staan *de gebeden van Franciscus* centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom, ook als men geen lid wil of kan worden van de OFS.

Begeleider: Peter Vermaat ofs.
Data: woensdag 9 jan., 6 febr., 6 mrt. (om 20.15 uur), 3 april, 1 mei, 5 juni
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: 3 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984

Stiltemeditatie in de Mariakapel

Iedere dinsdagmiddag van 12.30 uur tot 13.00 uur is in Mariakapel van de Dominicuskerk een Stiltemeditatie.

ACTIVITEITEN ELDERS

Geloven Nu groep.

Geloven Nu is een van de mogelijkheden om op een nieuwe manier met elkaar over het geloof te spreken. Maar niet alleen helpt Geloven Nu om je geloof te verdiepen, het is ook een vorm om gemeenschapsvorming te bevorderen.

Pastoor Stiekema en pastor Germa Kamsma begeleiden beiden een nieuwe groep Geloven Nu. Pastoor Stiekema op de avond, pastor Germa op een ochtend. Beide groepen komen samen in Wytgaard, en voor beide groepen zijn parochianen van de hele sint Vitus parochie welkom! Ook protestanten en niet gedoopte mensen zijn welkom, als men maar geïnteresseerd is in de Bijbel en het geloof.

Er kunnen per groep 8 personen mee doen. De groepen komen eens per maand samen, uitgezonderd mei-juni-juli-augustus. Een bijeenkomst duurt 2 uur. Hiernaast draait een Geloven-Nu groep die nu vol is.

Pastor Germa Kamsma-Kunst : 11 en 18 jan., 15 febr., 15 mrt. en 12 april 10.30 tot 12.30 uur in Wytgaard (sacristie).

Opgeven via pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205
 Pastoor Stiekema: wo. 16 jan. do. 7 febr., do 7 mrt, wo 10 april, wo 22 mei
 van 20.00 tot 22.00 uur in Wytgaard.
 Opgeven via pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl
 Plaats: sacristie Maria Tenhemelopneming Tjissema 2 in Wytgaard

Diocesane Retraite: Amos

Het bijbelboek Amos behoort bij de zogenaamde kleine profeten. Amos is een schapenfokker en vijgenkweker uit Tekoa, in het zuiden, die weggeroepen wordt uit zijn boerenbestaan om te profeteren in het Noordrijk. Hij klaagt de sociale wantoestanden aan en neemt het op voor de armen die uitgebuit worden. Hij hekelt de schijnvroomheid en laat zien dat God zich in de geschiedenis heeft laten kennen als een God die het opneemt voor de zwakken. In de veertigdagentijd houdt Amos ons een spiegel voor waar wij staan in ons leven.

Begeleiding: Peter Vermaat
 Datum: vrijdag 15 maart – zondag 17 maart 2019
 Plaats: klooster Thuine, Duitsland
 Tijd: aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur
 Opgave vóór 1 maart 2019 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. 050 – 4065888.
 Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.

Klooster en molen, kennismaken met nieuwe spiritualiteit

Stifting Nijkleaster werkt aan een nieuw **klooster – Nijkleaster – in It Westerhûs** bij Jorwert. It Westerhûs: een eeuwenoude kloosterboerderij, waarbij 30 nonnen zijn verdronken bij een stormvloed.

Nijkleaster werkt met Kerk, Klooster, Kroeg aan: Stilte, Bezinning en Verbinding, en staat voor nieuwe spiritualiteit in Friese context.

NHL Stenden Hogeschool heeft haar molen (1786) op het Kennisplein op bijzondere wijze gerestaureerd en herbouwd, om die een nieuwe functie te geven. **Molen De Eendragt** is de plek voor ontmoeting en beschouwing, biedt ruimte aan activiteiten van levens-, mens- en wereldbeschouwelijke aard. Het Stiltecentrum is in de molen gehuisvest, met islamitische, christelijke en hindoeïstisch-boeddhistische gebedsruimtes. De molen biedt ook onderdak aan VONKT (voorheen Centrum Levensbeschouwing) en Expect (Studentenpastoraat). Bent u ook benieuwd naar deze nieuwe vormen van hedendaagse spiritualiteit? Wiep Koehoorn (Bestuursstaf & Nijkleaster) verzorgt een presentatie over Nijkleaster. Jan Melein (Vonkt) verzorgt een presentatie over en met rondleiding door De Eendragt. De facilitaire organisatie is in handen van Jehannes van Haskera.

U bent van harte welkom op zaterdag 11 mei 2019 van 10:00-12:00 uur (9:30 zaal open) in molen De Eendragt, Kennisplein, NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8-10, Leeuwarden (ook bereikbaar vanaf de Dokkumertrekweg).

AGENDA

di.	18 dec.	10.00	Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland	T.Br.Huis
wo.	19 dec.	18.00	Jongerecatechese	Par.H.Dom.
ma.	7 jan.	10.00	Stilte meditatie via een mantra o.l.v. Corrie v. Kampen	T.Br.Huis
ma.	7 jan.	20.00	Vraag & Antwoord o.l.v. Sipke Jan Bousema	T.Br.Huis
di.	8 jan.	10.00	Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat	T.Br.Huis
wo.	9 jan.	19.30	Fioretti groep	T.Br.Huis
do.	10 jan.	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis
vrij.	11 jan.	10.30	Geloven Nu Wytgaard	Wytgaard
vrij.	11 jan.	16.00	Kindercatechese	Par.H.Dom.

vrij.	11 jan.	19.00	Klupcatechese	Par.H.Dom.
di.	15 jan.	10.00	Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland	T.Br.Huis
wo.	16 jan.	18.00	Jongerencatechese 15+	Par.H.Dom.
wo.	16 jan.	20.00	Geloven Nu o.l.v. past. J. Stiekema	Wytgaard
do.	17 jan.	20.00	"Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
vrij.	18 jan.	10.30	Geloven Nu o.l.v. Germa Kamsma Wytgaard	Wytgaard
di.	22 jan.	20.00	Dialogavond thema's Laudato Si o.l.v. Germa Kamsma	T.Br. Huis.
do.	24 jan.	20.00	Vervolgcurus K.Z.G.N.N. past. P. Stiekema	T.Br. Huis
wo.	30 jan.	20.00	Bijbelse bronnen voor duurzaam leven. Lysbeth Minnema	T.Br. Huis
do.	31 jan.	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis
do.	31 jan.	20.00	"Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
vrij.	1 febr.	18.00	Jongerencatechese 15+	Par.H.Dom.
ma.	4 febr.	10.00	Stilte meditatie via een icoon o.l.v. Corrie v. Kampen	T.Br.Huis
di.	5 febr.	10.00	Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat	T.Br.Huis
wo.	6 febr.	19.30	Fioretti groep	T.Br.Huis
do.	7 febr.	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis
do.	7 febr.	20.00	Geloven Nu o.l.v. past. J. Stiekema	Wytgaard
wo.	13 febr.	19.45	Film "Het zevende zegel" begeleid door IJda Pellikaan	T.Br.Huis
do.	14 febr.	20.00	"Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
vrij.	15 febr.	10.30	Geloven Nu 0.l.v. Germa Kamsma Wytgaard	Wytgaard
vrij.	15 febr.	16.00	Kindercatechese	Par.H.Dom.
vrij.	15 febr.	19.00	Klupcatechese	Par.H.Dom.
di.	19 febr.	10.00	Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland	T.Br.Huis
do.	21 febr.	20.00	Vervolgcurus K.Z.G.N.N. past. P. Stiekema	T.Br. Huis
vrij.	22 febr.	18.00	Jongerencatechese 15+	Par.H.Dom.
wo.	27 febr.	20.00	Credo, geloven op scherp o.l.v. Henk Pietersma	T.Br,Huis
do.	28 febr.	20.00	"Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
ma.	4 mrt.	10.00	Stilte meditatie o.l.v. Corrie v. Kampen	T.Br.Huis
di.	5 mrt.	10.00	Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat	T.Br.Huis
wo.	6 mrt.	20.15	Fioretti groep	T.Br.Huis
do.	7 mrt.	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis
do.	7 mrt.	20.00	Geloven Nu o.l.v. past. J. Stiekema	Wytgaard
ma.	11 mrt.	20.00	Spiritualiteit v.d. orde der Dominicanen . Baukelien Visser	T.Br.Huis
do.	14 mrt.	20.00	"Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
vrij.	15 mrt.	10.30	Geloven Nu o.l.v. Germa Kamsma	Wytgaard
vrij.	15 mrt.	16.00	Kindercatechese	Par.H.Dom.
vrij.	15 mrt.	19.00	Klupcatechese	Par.H.Dom.
di.	19 mrt.	10.00	Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland	T.Br.Huis
di.	19 mrt.	20.00	Dialogavond thema's Laudato Si o.l.v. Germa Kamsma	T.Br.Huis.
do.	21 mrt.	20.00	Vervolgcurus K.Z.G.N.N. past. P. Stiekema	T.Br. Huis
vrij.	22 mrt.	18.00	Jongerencatechese 15+	Par.H.Dom.
ma.	25 mrt	20.00	Slauerhoff en het onbestemde verlangen Peter Vermaat	T.Br.Huis
do.	28 mrt.	20.00	"Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
ma.	1 apr.	10.00	Stilte meditatie o.l.v. Corrie v. Kampen	T.Br.Huis
di.	2 apr.	10.00	Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat	T.Br.Huis
wo.	3 apr.	19.30	Fioretti groep	T.Br.Huis
wo.	3 apr.	20.00	Vastenproject: Een veilig huis voor kinderen J. Huizenga	T.Br. Huis
do.	4 apr.	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis
do.	4 apr.	20.00	Vervolgcurus K.Z.G.N.N. past. P. Stiekema	T.Br. Huis
wo.	10 apr.	20.00	Geloven Nu o.l.v. past. J. Stiekema	Wytgaard
do.	11 apr.	20.00	"Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
vrij.	12 apr.	10.30	Geloven Nu Wytgaard	Wytgaard
vrij.	12 apr.	16.00	Kindercatechese	Par.H.Dom.

vrij.	12 apr.	19.00	Klupcatechese	Par.H.Dom.
di.	16 apr.	10.00	Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland	T.Br.Huis
vrij.	26 apr.	18.00	Jongerencatechese 15+	Par.H.Dom.
wo.	1 mei	19.30	Fioretti groep	T.Br.Huis
do.	2 mei	20.00	"Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
di.	7 mei	10.00	Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat	T.Br.Huis
do.	9 mei	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis
do.	9 mei	20.00	Vervolgcurus K.Z.G.N.N. past. P. Stiekema	T.Br. Huis
do.	16 mei	20.00	"Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
di.	21 mei	10.00	Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland	T.Br.Huis
wo.	22 mei	20.00	Clarissen van Megen o.l.v. Wobbe v. Seijen	T.Br.Huis
wo.	22 mei	20.00	Geloven Nu o.l.v. past. J. Stiekema	Wytgaard
do.	23 mei	20.00	"Katholiek zo gek nog niet" Past. P.Stiekema	T.Br.Huis
vrij.	24 mei	16.00	Kindercatechese	Par.H.Dom.
vrij.	24 mei	19.00	Klupcatechese	Par.H.Dom.
di.	4 juni	10.00	Het evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat	T.Br.Huis
wo.	5 juni	19.30	Fioretti groep	T.Br.Huis
do.	6 juni	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis
do.	6 juni	20.00	Vervolgcurus K.Z.G.N.N. past. P. Stiekema	T.Br. Huis
vrij.	7 juni	18.00	Jongerencatechese 15+	Par.H.Dom.
vrij.	14 juni.	16.00	Kindercatechese	Par.H.Dom.
vrij.	14 juni.	19.00	Klupcatechese	Par.H.Dom.
di.	21 mei	10.00	Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland	T.Br.Huis
do.	4 juli	9.45	Bijbelgroep Lucas/Handelingen o.l.v. T. Midden	T.Br.Huis