

Activiteiten Titus Brandsma Huis april 2019

Voor alle activiteiten geldt: entree inclusief koffie/thee

Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Stilte meditatie via tekst/afbeelding over de tijd van het kerkelijk jaar

Inleiding door Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst op maandag 1 april.

Op elke eerste maandag van de maand wordt Stilte meditatie op een andere wijze geoefend. Vanavond oefenen we via een tekst of afbeelding over de tijd van het kerkelijk jaar.

Aanvang: 10.00-12.30 uur Toegang: 3 euro

Vastenproject: Een veilig thuis voor kinderen in Andong, Cambodja

Lezing door José Huizenga en Hein Voss op woensdag 3 april.

Al vele jaren lang zijn oud-parochianen José Huizenga en Hein Voss actief voor de stichting DARA Europe.

Met behulp van de Vastenactie 2019 willen zij extra geld inzamelen voor de gemeenschapsofbouw in het dorp Andong, Cambodja. Andong is een kleine plaats met 4000 inwoners. Onwetendheid is een belangrijk probleem. Het betreft het bewust worden van het belang van scholing, invloed van huiselijk geweld, belang van financiële onafhankelijkheid, belang van gezonde voeding. Het gaat dan om informatie, maar ook om directe hulp bij het vinden van een baan, opzetten van een eigen bedrijf, scholing, enz. In het naaiatelier van de stichting aldaar, SCCO, worden door moeders uit het dorp prachtige producten gemaakt o.a. van rijstzakken. Deze zijn te koop bij de lezing.

De werkgroep VOM van de Vitusparochie heeft ervoor gekozen om dit Vastenactie project te ondersteunen. Al het geld dat wordt ingezameld wordt verdubbeld door Vastenactie als het overgemaakt wordt met het nummer: 401254 .

José en Hein komen graag deze avond meer over het project vertellen.

Aanvang: 20.00 uur Toegang: 5 euro.

Katholiek Zo Gek Nog Niet', basiscursus 2019, door pastoor P.J.J.Stiekema

Deze basiscursus is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie al katholiek is maar het geloof herontdekken of verdiepen.

De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel. Deelname verplicht echter tot niets. De cursus behandelt onder meer de schepping, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, het heil dat Jezus brengt, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.

Data: 11 apr.; 2, 16 en 23 mei

Aanvang: 20.00 uur; inloop vanaf 19.45 uur. Kosten: eenmalig 10 euro.

Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema. email: p.j.j.stiekema@gmail.com.

“Katholiek Zo Gek Nog Niet” vervolgcursus, door pastoor P.J.J.Stiekema.

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben... en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.

De bijeenkomsten voor het eerste halfjaar 2019 worden in overleg met de deelnemers vastgesteld

Aanvang: 20.00 uur; inloop vanaf 19.45 uur. Kosten: eenmalig 10 euro.

Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema. email: p.j.j.stiekema@gmail.com.

Het evangelie van Lucas Bijbelstudie door Peter Vermaat

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar

dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het 'forum van de wereld'. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Data: op dinsdag 2 april, 7 mei, 4 juni. Aanvang: 10.00 uur. Toegang: 3 euro per keer .
Graag een bijbel meenemen. Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Jezus en de weg in zijn Passie

Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland

Aan de hand van kort samengevatte vertalingen van het boek "Jesus" Ein Versuch zu begreifen; van Joachim Ringleben getipt door Joseph Ratzinger (Paus Benedictus XVI) proberen we een 'helder' inzicht te krijgen op Jezus zijn Passie. Wij wanen ons - als het ware - bij de laatste klanken van het lied "Toen Jezus naar zijn stede ging" (GvL 525) in Jeruzalem en blijven daar – met die tekst nog rondzingend in het hoofd - geruime tijd hangen. In en om Jeruzalem om daar in het gebeuren van de "Goede Week" volledig mee te kunnen gaan. En uiteindelijk de "Goede Vrijdag"; de dag dat de revolutie begon 'op een heuvel vlak buiten Jerusalem'. Jezus Passie optimaal te beleven en pogen dit gebeuren van zijn Passie volledig te verstaan.

Data: 3^{de} dinsdag van de maand: 16 apr., 21 mei, 18 juni

Aanvang: 10 uur. Toegang: 3 euro per keer. Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen

Lucas en Handelingen

Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden

Bijbel lezen is Gods wonderen beleven!

Lucas behoorde niet tot de twaalf Apostelen van Jezus en toch.....doet hij verslag over Jezus, zijn Kerk en leerlingen in zijn evangelie? Hij komt uit een heidense cultuur! Hij ontmoet de gevreesde man Saulus die op wrede wijze de Christenen onder het Joodse volk vervolgde, in opdracht van het Sanhedrin dat zetelt in de Stad Jeruzalem.

Paulus ontvangt van de Heer Jezus persoonlijk onderricht en ontmoet later de twaalf Apostel-leerlingen.

Lucas ontvangt persoonlijk onderricht van Paulus en daarna gaat hij een nauwkeurig verslag maken van alles en hoe Jezus zijn leerlingen onderricht, waaruit blijkt dat elke apostel het evangelie met eigen gevoelens weergeeft. Het wonderlijk gevolg is dat de gehele onderrichting van Jezus duidelijk wordt aan mensen, doordat zijn taalgebruik is afgestemd op elk tijdsgewricht. Mensen bij elkaar brengt. We mogen rustig stellen dat dit goddelijk wonder in de evangeliën van Lucas en de brieven van Paulus heel transparant aan de orde komen. Zo leren we de bijbel begrijpen.

U kunt uw eigen bijbel meenemen . Data 4 apr.; 9 mei; 6 juni; 4 juli.

Aanvang: 9.45 uur tot 11.30 uur. Tot tien uur een informeel samenzijn. Bijdrage: 3 euro