

Activiteiten in het centrum voor Catechese en Spiritualiteit Sint-Vitusparochie, oktober 2019

Plaats / opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984. kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Adres: Bonifatiusplein 21 (naast de kerk), Leeuwarden

Film: Himmel über Berlin,

Inleiding door Jan Martien van Welie op dinsdag 1 oktober om 19.30 uur. Toegang 5 euro

Een film van Wim Wenders uit 1987 met o.a. o.a. Bruno Ganz (Der Untergang), Solveig Dommartin en Peter Falk (Columbo). Muziek van Nick Cave.

Over beschermengelen in Berlijn. Damiel is een engel, die samen met andere engelen boven de stad zweeft om eenzame en verdrietige inwoners te helpen. Na eeuwen als engel te hebben geleefd, lijkt het hem aantrekkelijk als "normaal" mens van vlees en bloed te leven. Dan ontmoet hij een circusacrobaat, wordt verliefd en weet dan zeker dat hij liever tot de wereld der mensen wil behoren.

De film speelt zich af in het Berlijn van 1986, toen de Muur er nog stond. Het grauwe leven van alledag (in zwart/ wit) wordt verzacht door de blik van de engelen, die de mensen vol mededogen bijstaan terwijl ze met kinderlijke verwondering teksten van Homerus uitspreken.

Wereldreligies: de Islam

Inleiding door Corry van Kampen op maandag 7 oktober van 10.00-12.30 uur. Bijdrage 3 euro

Door handelscontacten met andere volken hadden de Arabieren reeds kennis van verschillende monotheïstische godsdiensten. Mohammed (geboren rond 571) krijgt op veertigjarige leeftijd een openbaring van God via de engel Gabriël. In 613 begon Mohammed in het openbaar te preken. De weergave van zijn prediking is de grondslag van de Islam. Hierover vertelt Corry van Kampen.

Dialogavond: gesprekken over een actueel thema

Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op maandag 7 oktober vanaf 20.00 uur. Bijdrage 3 euro

Ook dit seizoen zullen er dialogavonden georganiseerd worden. Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Hoe zijn wij gekomen tot bepaalde gebruiken en gewoontes (de zogenaamde mores) en hoe bepalen die onze beeldvorming? Dat is het thema van deze avond

De kerkraden in de Bonifatiuskerk Leeuwarden

Inleiding door Germa Kamsma-Kunst op woensdag 16 oktober vanaf 20.00 uur. Kosten 5 euro incl. boekje.

Welke verhalen worden afgebeeld in de kerkraden van de Bonifatiuskerk? Waarom worden juist deze verhalen afgebeeld? Wat zegt dat over de traditie? Wat hebben deze verhalen ons anno 2019

te vertellen? Deze avond gaan we de verschillende gekleurde ramen bekijken en de verhalen noemen.

Stilte en meditatie

Inleiding door Germa Kamsma-Kunst op maandag 28 oktober vanaf 10.00 uur. Bijdrage 3 euro
Elke derde maandag van de maand is er in het Titus Brandsma Huis van 10.00-11.30 uur een
bijeenkomst over christelijke meditaties. 28 oktober over meditatie vanuit iconen. Na een korte
inleiding gaan we oefenen in stilte. Graag opgeven van tevoren i.v.m. het klaarzetten van de
ruimte.

“Katholiek Zo Gek Nog Niet”... De vervolgcursus door pastoor B. v.d. Wal

Vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘*Katholiek, zo gek nog niet*’ al gevolgd
hebben... en hun geloof verder willen verdiepen. Data: 3 okt., 7 nov., en 5 dec. Kosten eenmalig 10
euro.

Het evangelie van Lucas. Bijbelstudie door Peter Vermaat

Data: 1 okt., 12 nov., en 3 december. . Aanvang: 10.00 uur. Toegang: 3 euro per keer.
Graag een bijbel meenemen. Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Paulus: “getuige en leraar van het geloof. Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland

Data: 3^{de} dinsdag van de maand: 15 okt., 19 nov., 17 dec.

Aanvang: 10 uur. Toegang: 3 euro per keer. Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen

Lucas en Handelingen, Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden

Bijbel lezen is Gods wonderen beleven!

U kunt uw eigen bijbel meenemen. Data; 3 okt., 7 nov., en 5 dec.

Aanvang: 9.45 uur tot 11.30 uur. Tot tien uur een informeel samenzijn. Bijdrage: 3 euro