

# Woord van God voor iedere dag

Korte schriftteksten, overwegingen en gebeden  
bij het Jaar van het Woord

van 26 januari 2020  
tot 30 september 2020

**KBS**

Uitgave van de Katholieke Bijbelstichting

Bijbelteksten: Willibrordvertaling 1978<sup>3</sup>

Overige teksten: © Katholieke Bijbelstichting, Breda

Alle rechten voorbehouden

Imprimatur: + Mgr.Dr. J.W.M.Liesen

Breda, 13 januari 2020

**KBS** KBS, Katholieke Bijbelstichting, Breda  
rkbijbel.nl

## Voorwoord

Op 30 september 2019, aan het begin van het jaar van de 1600ste verjaardag van de dood van de h.Hiëronymus publiceerde paus Franciscus een apostolische brief “*motu proprio*” waarmee de zondag van Gods Woord wordt ingesteld voor de Kerk. Hiermee bepaalt de paus dat de derde zondag van de Tijd door het jaar wordt gewijd aan de viering, de overweging en de verspreiding van Gods Woord.

De dag die wordt gewijd aan de Bijbel, wil niet “een keer per jaar” zijn, maar een keer voor héél het jaar, omdat wij er dringend behoefte aan hebben vertrouwd en intiem te worden met de Heilige Schrift en de Verrezene, die niet ophoudt het Woord en het Brood te breken in de gemeenschap van de gelovigen (*Aperuit illis*, nr.8).

Om aan deze behoefte tegemoet te komen heeft de Katholieke Bijbelstichting voor de periode van de derde zondag door het jaar, 26 januari 2020, tot en met de gedachtenis van de h.Hiëronymus, 30 september 2020, een uitgave verzorgd met korte dagelijkse schriftteksten, en overwegingen en gebeden daarbij.

God spreekt zijn Woord, ook in een enkel bijbelvers. Het Woord Gods in de Schrift is performatief (*Aperuit illis*, nr.2), dat wil zeggen: het scheidt zijn eigen actualiteit. Het vraagt om een antwoord. Dat antwoord is het geloof van de hoorder. Geloof begint niet met het aanvaarden van stellingen, maar met het bewustzijn dat God zelf tot ons spreekt. Geloof wordt geleefd in het luisteren, doen en vieren van Gods Woord.

Het is de hoop van de samenstellers dat deze verzen uit de liturgische lezingen en de overwegingen en gebeden de lezer/es helpen dieper in te gaan op het Woord van God.

Mgr. J. Liesen  
Diaken V. de Haas



**26** DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR; ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD.  
Jesaja 8,23-9,3; psalm 27; 1 Korintiërs 1,10-13.17; Matteüs 4,12-23

**SCHRIFTWOORD** – Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht: een licht straalt over degenen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot.

Jesaja is vanouds een profeet van de hoop. Velen lezen en lezen hem graag omdat hij allen hoop geeft, zeker hen die in wanhoop of uitzichtloosheid verkeren. Licht moet er schijnen voor velen. Vreugde mag er zijn bij allen. De tekst van Jesaja roept op om na te denken. De gedoopte heeft licht ontvangen van Jezus zelf. Doet hij/zij wat Jezus vraagt: namelijk zelf licht te zijn tot troost en vreugde van anderen?

**GEBED** – God, U schenkt het leven aan allen. U nodigt mij uit om uw licht te laten stralen voor velen. Dat zij hun hart openen en uw geschenk ontvangen. Dat zij stralen van vreugde als zij de weg van Jezus ontdekken. Laat het licht van uw Woord schijnen over heel de wereld. Amen.

**27** MAANDAG IN WEEK 3 DOOR HET JAAR  
2 Samuël 5,1-10; psalm 89; Markus 3,22-30

**SCHRIFTWOORD** – Mijn trouw en mijn genade leiden hem; mijn Naam zal hem de zege schenken; zijn hand laat Ik hem leggen op de zee; zijn rechter op de stromen in het oosten.

Psalmen zijn gebeden, maar ze leren op hun eigen manier ook meer over God en over het Verbond dat Hij sloot met ons. God sluit een verbond met mensen die Hij roept. Hij kiest mensen uit die zijn woord in praktijk brengen. Hij koos David; Hij kiest velen. Hij roept ieder mens bij naam om een teken van trouw en genade te zijn.

**GEBED** – God, U roept ieder van ons in uw dienst. U geeft ons uw trouw en uw genade. Dat is de bron van ons leven. Geef dat wij uw roepstem verstaan en op onze beurt tekens van trouw en liefde zijn waar we ook gaan. Versterk in ons de kracht van uw Geest, dat al wat we doen een dienst mag zijn. Amen.

## 28 DINSDAG HEILIGE THOMAS VAN AQUINO

2 Samuël 6,12-19; psalm 24; Markus 3,31-35

**SCHRIFTWOORD** – Ziehier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen.

Wij moeten een dienaar zijn (...) Wie zo handelen, zullen kinderen zijn van de hemelse Vader. Zij zijn bruid en broeder en moeder van onze Heer Jezus Christus. Bruid, zijn wij wanneer de getrouwe ziel door de heilige Geest met Jezus Christus verbonden wordt. Broeder, wanneer wij de wil van de Vader doen. Moeder, wanneer wij Christus in ons hart en lichaam dragen door de liefde en een zuiver en oprecht geweten, en Hem baren door heilige daden. (heilige Franciscus van Assisi)

**GEBED** – God, U heeft ons familie gegeven, bloedverwanten, maar ook zielsverwanten. U geeft ons mensen die met ons naar uw waarheid zoeken. Mensen ook die met elkaar uw wil willen doen volgens het evangelie. Geef dat wij groeien in verbondenheid met elkaar. Dat wij in alles uw wil volbrengen. Amen.

## 29 WOENSDAG IN WEEK 3 DOOR HET JAAR

2 Samuël 7,4-17; psalm 89; Markus 4,1-20

**SCHRIFTWOORD** – De Heer kondigt aan dat Hij voor u een huis zal oprichten (...). Uw huis en uw koninklijke macht zullen altijd standhouden; uw troon staat vast voor eeuwig.

Mensen beloven van alles, ook aan God. God maakt aan David duidelijk dat Hij degene is op wiens belofte wij mogen vertrouwen. De tekst is een les voor ons. Hij vraagt ons om naar onze eigen inspanningen te kijken. Doen we wat we doen in samenwerking met God? Bouwen we op zijn genade die ons helpt? De belofte van God is helder. Hij heeft ons in zijn dienst geroepen. Zo worden wij opgenomen in zijn grote heilsgeschiedenis.

**GEBED** – God, U schenkt ons al het goede. U wijst ons de weg om te groeien in daadkracht en in wijsheid. Als wij ons biddend tot U keren, schenk ons dan de kracht om dat te doen wat Jezus, uw Zoon, ons vraagt, namelijk uw wil te doen. Amen.

## 30 DONDERDAG IN WEEK 3 DOOR HET JAAR

2 Samuël 7,18-19.24-29; psalm 132; Markus 4,21-25

**SCHRIFTWOORD** – Gij hebt uw volk Israël voorgoed bevestigd als uw volk en Gij, Heer, zijt hun God.

Vanaf het moment dat God Abraham riep, is er een volk ontstaan dat JHWH als de ene God ging vereren en aanhangen. Hij ging een verbond met hen aan. In Jezus Christus heeft God alle mensen geroepen lid te worden van zijn volk. Een volk dat tot zegen is van heel de aarde.

**GEBED** – Heer Jezus, U bent de zoon van David. In U houdt zijn koningstroon voor eeuwig stand. In U ook mogen wij weten dat we geënt zijn op de olijfboom Israël. Zo zegent U ons. Maak ons wijs en laat ons tot zegen zijn van allen die wij ontmoeten. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

## 31 VRIJDAG HEILIGE JOHANNES DON BOSCO

2 Samuël 11,1-17; psalm 51; Markus 4,26-34

**SCHRIFTWOORD** – God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden.

Elke vrijdag bidden we in het getijdengebed deze psalm. Elke vrijdag mogen we ons bezinnen op ons doen en laten. Wat hebben we deze week gedaan om het licht brandend te houden? Op welke manier is het kwade in ons geslopen? Of hebben we de chaos de overhand laten nemen? Het is goed om elke week, beter elke dag, terug te kijken op de dag: wat was goed? Wat vraagt om vergeving?

**GEBED** – God, U ontfermt U over ons in uw barmhartigheid. Met moederlijk geduld en vaderlijke hand leidt U ons op onze weg. Wij vragen U op voorspraak van de heilige Johannes Don Bosco: blijf altijd ons nabij. Begeleidt ons op onze weg. Blijf met ons doen wat uw vaderhart U ingeeft. Amen.

**1** ZATERDAG IN WEEK 3 DOOR HET JAAR  
2 Samuël 12,1-17; psalm 51; Markus 4,35-41

**SCHRIFTWOORD** – De leerlingen maakten Jezus wakker en zeiden Hem: ‘Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?’ Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: ‘Zwijg stil’.

Er zijn vele stormen in ons leven die ons grote angst aanjagen. Jezus is sterker dan het kwaad dat ons bedreigt. Met een dwingend woord legde Hij eerder de onreine geest het stilzwijgen op (Mk 1,25). En toch, elke keer zijn we bang om te vergaan. Wat is nodig om in volledig vertrouwen ons aan Jezus over te geven? Hoe groeit het geloof dat Hij met ons gaat in goede dagen en dat Hij ons draagt in kwade dagen?

**GEBED** – Heer Jezus, U luistert naar ons Gebed – Ontferm U over ons. Wij bidden U ook: versterk ons geloof, geef het de groeikracht dat wij ons door niets laten verontrusten. Dat heel ons leven gebouwd mag zijn op U, op U alleen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**2** ZONDAG OPDRACHT VAN DE HEER (DAG VAN HET GODGEWIJDE LEVEN)  
Maleachi 3,1-4; psalm 24; Hebrëen 2,14-18; Lukas 2,22-40

**SCHRIFTWOORD** – Dit zegt de Heer God: Ik zend mijn gezant voor Mij uit om voor Mij de weg te banen. En aanstonds treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen, de Heer die u zoekt, de engel van het verbond naar wie u verlangend uitziet.

In de kerk betekent gemeenschap geen uniformiteit, maar een gave van de Geest die werkzaam is in de verscheidenheid van charisma's en levensstaten. Deze zullen voor de kerk en haar zending van groter nut zijn in de mate dat hun identiteit meer wordt gerespecteerd. Iedere gave van de Geest wordt immers geschonken opdat ze door het groeien van broederlijkheid en zending vrucht zal dragen voor de Heer

In antwoord op de uitnodiging van God en de daarmee samengaande innerlijke aantrekkingskracht vertrouwt de mens die geroepen wordt (tot het godgewijde leven) zich toe aan de liefde van God die hem in Zijn exclusieve dienst wil hebben, en wijdt hij zich



totaal aan Hem en aan Zijn heilsplan toe. De ervaring van deze om niet geschonken liefde van God is zo diep en sterk dat de betreffende persoon begrijpt daarop met de onvoorwaardelijke overgave van zijn leven te moeten ingaan door alles, heden en toekomst, aan Hem toe te wijden en in Zijn handen te leggen.

(Uit de encycliek *Vita Consecrata* over het godgewijde leven)

**GEBED** – God, Gij zijt het ware licht. Gij zijt de bron van alles wat licht en warmte geeft. Verlicht het hart van uw gelovigen. Laat allen die samenkomen en de glans dragen van uw licht tot volle luster komen in uw heerlijkheid. Amen.

**3** MAANDAG IN WEEK 4 DOOR HET JAAR, HEILIGE BLASIUS  
2 Samuël 15,13-4.30+16,5-13; psalm 3; Markus 5,1-20

**SCHRIFTWOORD** – Veilig kan ik gaan rusten en slapen, veilig weer opstaan, want Hij staat mij bij.

Temidden van alle onrust weet de psalmist: God is bij mij. Wat er ook gebeurt, wie mij ook bedriegt/bedreigt, ik weet zeker dat ik op God mag vertrouwen. Ik weet mij veilig bij God. Deze ervaring is de grondslag onder ons leven, ons geloven, ons doen en laten. De psalm weerspiegelt zich in Jezus aan het kruis: Hij zal zich neerleggen en inslapen, want Hij zal weer opstaan. Als wij wandelen in het licht van God, krijgen we van God datgene toevertrouwt dat ons helpt in alles.

**GEBED** – God, op voorspraak van de heilige Blasius beschermt U ons tegen allerlei kwalen. Zegen en bescherm allen die zich tot U richten; behoed ons tegen gevaren naar lichaam en ziel. Amen.

**4** DINSDAG IN WEEK 4 DOOR HET JAAR  
2 Samuël 18,9-10.14.24-25.30-9,3; psalm 86; Markus 5,21-43

**SCHRIFTWOORD** – Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeing leed ... Ze had haar hele vermogen uitgegeven zonder er baat bij te vinden ... er was een kracht van Hem uitgegaan ... Jezus pakte de hand van het kind en zei tot haar: 'Talita Koemi'; wat vertaald betekent: Meisje, Ik zeg je: sta op. Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond, want het was twaalf jaar.

We verstaan deze evangelietekst pas als we hem lezen in het licht van de verrijzenis. De kracht die van Jezus uitgaat en de anonieme vrouw geneest, is de kracht van de verrijzenis. God staat op tegen de dood, Jezus staat op uit de dood. Wie gelooft in de verrijzenis, die kijkt anders naar het leven en die verandert zijn/haar leven. In Jezus roept God ons allen tot leven. Wij zijn de stem van het evangelie om dit te verkondigen tot troost van allen.

**GEBED** – God, mijn leven is niet meer dan een dagbloem. Het vervliegt en we hebben er geen greep op. Om niet houdt U van ons en geeft ons de belofte van eeuwige leven. U tilt ons op en maakt ons nieuw bij U. Wij danken U daarvoor. Amen.

**5** WOENSDAG, HEILIGE AGATHA  
2 Samuël 24,2-17; psalm 31; Markus 6,1-6

**SCHRIFTWOORD** – Ach, Heer, alleen ik heb gezondigd. Alleen ik heb verkeerd gedaan. Maar deze schapen wat hebben zij gedaan? Laat uw hand liever op mij drukken en op het huis van mijn vader.

David wordt als een mens van vlees en bloed geportretteerd. Hij heeft zijn goede kanten en zijn zwakke kanten. Hier ziet hij zijn eigen fouten en hoe die doorwerken naar anderen. Hij verwijt anderen niets, alleen zichzelf. Wij verwijten gemakkelijk anderen dat zij fout zijn en vergeten dat anderen soms lijden onder wat wij deden. We kennen de verhalen over de goede en de slechte herder. De herder die zijn schapen kent, ziet en hoort. En de herder die alleen op zijn eigen voordeel uit is. We worden uitgenodigd te kijken net als David: allereerst naar onszelf.

**GEBED** – Heer, wees ons genadig omwille van de heilige Agatha die haar leven aan U heeft toegewijd en in de marteldood voltooid. Verhoor ons op haar voorspraak, want zij is U altijd dierbaar omwille van haar moedige geloofsbelijdenis en haar zuiver leven. Amen.

**6** DONDERDAG, HEILIGE PAULUS MIKI EN GEZELLEN  
1 Koningen 2,1-4.10-12; 1 Kronieken 29,10-12; Markus 6,7-13

**SCHRIFTWOORD** – Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen. Gij, God van onze vader Israël.

Het loflied uit 1 Kronieken staat op naam van David die afstand doet van de troon nu Salomo hem opvolgt. Het is een prachtig lied waarin men zich realiseert dat alles uit de hand van God komt. David schenkt alles wat hij gekregen heeft aan Salomo, opdat die een huis voor God kan bouwen. Het is de voltooiing om steeds weer de lof van God te kunnen zingen. Te midden van crisis een lied van hoop aan te kunnen heffen. Te midden van wanhoop een lied van uitzicht. Juist waar de machtigen het hoogste lied denken te kraaien, staan gewone mensen op en zingen hun lied voor God van geloof, hoop en liefde, van barmhartigheid en gerechtigheid.

**GEBED** – Heer, U komt alle lof toe in alle tijden. Heel de dag zingen mensen U ter eer. Geef dat wij altijd uw lof blijven zingen. Uw lof die ons uitzicht geeft op een leven in uw heerlijkheid. Amen.

**7** VRIJDAG IN WEEK 4 DOOR HET JAAR  
Jezus Sirach 47,2-11; psalm 18,31.47.50.51; Markus 6,14-29

**SCHRIFTWOORD** – Gods wegen zijn goed, zijn woord is betrouwbaar. Voor ieder die tot Hem vlucht, is Hij een rots.

Psalm 22 staat twee keer in de Schrift. We vinden deze psalm ook in 2 Samuël 22. Het klinkt daar als een danklied van David vlak voor zijn laatste woorden. Hij is God dankbaar voor alles. God dank zeggen elke dag lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. God dank zeggen als je aan het eind van je leven bent gekomen, lijkt vanzelfsprekend, maar is in feite heel bijzonder. We klagen namelijk eerder dan dat we dankzeggen.

**GEBED** – God, ik zeg U dank voor wat mij vandaag overkomt. Ik dank U voor de mensen die ik ontmoet, voor het werk dat ik verricht, voor de maaltijd die ik geniet. God, ik dank U ook voor de moeilijkheden waarvoor U mij de kracht geeft om ze te overwinnen. God, ik dank U dat ik U heb leren kennen door Christus Jezus, onze Heer, uw Zoon. Amen.

**8** ZATERDAG IN WEEK 4 DOOR HET JAAR  
1 Koningen 3,4-13; psalm 119,9-14; Markus 6,30-34

**SCHRIFTWOORD** – Jezus gevoelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder.

Jezus was met zijn leerlingen op zoek naar een plek om alleen te zijn en uit te rusten. Maar ze zijn daar nog niet of de menigte is er ook. Jezus ziet hoe ze verlangen naar Gods nabijheid en Hij voedt hen: niet met brood alleen, maar met elk woord uit zijn mond. Elk woord waarmee Jezus ook ons onderwijst, kent twee lagen: het voedt ons verstand zodat wij begrijpen, maar het sterkt ons vooral geestelijk, zodat ons hart gaat branden en wij gegrepen worden. Gods Woord laat ons groeien in geloof, hoop en vooral liefde.

**GEBED** – Heer Jezus, U voedt ons met uw woord. Uw woord is zelf voor onze ziel en geeft ons de kracht om met ons leven U te volgen. Blijf bij ons en ga met ons de weg. Dat wij met ons leven, in daden en woorden, uw evangelie blijven verkondigen tot welzijn van velen. Amen.

**9** ZONDAG 5 DOOR HET JAAR  
Jesaja 58,7-10; psalm 112; 1 Korintiërs 2,1-5; Matteüs 5,13-16

**SCHRIFTWOORD** – Deel uw brood met de hongerigen; neem de dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, en keer u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen.

Elke dag kunnen we lezen over hongerigen, zwervers, mensen zonder goede kleding. Elke dag zien we vreemde verhoudingen tussen mensen. De een ziet de ander als een verdienmodel. De ander ziet de eerste als een wolf en wil daar niets mee van doen hebben. Het is gemakkelijker je af te keren van je medemens dan van die ander te houden zoals je van God houdt. Het vraagt om een voortdurende inkeer in onszelf: hoe verhoud ik me tot de ander? Zeker als ik me realiseer dat ik in de ander het gezicht van God of van Christus kan ontmoeten.

**GEBED** – God, U hebt ons aan elkaar gegeven. U roept ons ook samen om uw volk te vormen. Toch ontwijken wij elkaar om allerlei redenen. Wij vragen U: geef ons een hart dat zich altijd opent voor de ander. Open onze ogen dat wij de nood in de wereld zien. En geef ons de kracht om met anderen die nood te lenigen. Amen.

# 10

MAANDAG HEILIGE SCHOLASTICA  
1 Koningen 8,1-13; psalm 132; Markus 6,53-56

**SCHRIFTWOORD** – Heer, Gij hebt besloten in het duister te wonen, ik heb U dan een verheven tempel gebouwd, een woonplaats voor eeuwig.

Salomo heeft een tempel gebouwd voor de Heer. De ark van het verbond is er geplaatst. De wolk van de Heer vervult de tempel. God laat zo zijn aanwezigheid zien. Gods Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond. Hij blijft bij ons tot het einde der tijd. Het wordt nu onze opgave die aanwezigheid te erkennen en ernaar te handelen.

**GEBED** – Goede God, U heeft de heilige Scholastica geroepen U te dienen. Dankzij uw genade is zij ons tot voorbeeld. Schenk ons de vreugde dat haar voorbeeld ons mag helpen U te vinden in alles. Laat uw liefde in ons wonen zoals die in haar woonde. Wij vragen het U door Christus, onze Heer.

# 11

DINSDAG IN WEEK 5 DOOR HET JAAR (ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES, WERELDDAG VAN DE ZIEKEN)  
1 Koningen 8,22-30; psalm 84; Markus 7,1-13

**SCHRIFTWOORD** – de mussen vinden een schuilplaats in Gods heiligdom; voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God.

Psalm 84 is een gebed vol verlangen. De bidder verlangt ernaar zo dicht mogelijk bij God te zijn. Hij zoekt allerlei beelden om dat tot uitdrukking te brengen. Hij zou als een mus of een zwaluw willen zijn: Gods huis in- en uitvliegen. De psalm leert ons wat ons diepste verlangen is: God nabij zijn; en dat God ons nabij is. De psalm eindigt dan ook met een zaligspreking: zalig de mens die rust vindt in God.

**GEBED** – Heilige Maria, Moeder van God, u heeft ons de vreugde geschonken dat wij altijd onze toevlucht tot u mogen nemen. Onder uw mantel mogen wij schuilen. U bent onze advocaat en u bent onze voorspreekster bij God. Bidt ook vandaag voor ons. Wees zo goed te bidden dat wij de kracht ondervinden in alles wat ons overkomt. – Wees gegroet, Maria, ...

# 12

WOENSDAG IN WEEK 5 DOOR HET JAAR  
1 Koningen 10,1-10; psalm 37; Markus 7,14-23

**SCHRIFTWOORD** – Wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaad-aardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid ... .

We maken ons vaak druk over wat ons rein maakt of onrein. Voedsel en lucht spelen daar een grote rol in. Luchtvervuiling maakt ons ziek. Allergieën voor voedsel kunnen zelfs levensbedreigend zijn. Nu zegt Jezus ons: wat een mens vooral bezoedelt, is dat wat uit zijn hart naar boven komt aan boze gedachten. Wie zichzelf kent, weet maar al te goed hoezeer Jezus gelijk heeft, en hoe al dat wat van binnenuit komt, ons heel ziek kan maken.

**GEBED** – Heer Jezus, U wijst ons op ons hart. U vraagt ons te onderzoeken wat daarin omgaat. Wij bidden U: steun ons in ons pogen het kwade te bestrijden en het goede te doen. Dat dankzij uw genade onze liefde mag groeien. Dat wij in staat zijn werken van barmhartigheid en gerechtigheid te verrichten. We bidden tot U die leeft in eeuwigheid. Amen.

# 13

DONDERDAG IN WEEK 5 DOOR HET JAAR  
1 Koningen 11,4-13; psalm 106; Markus 7,24-30

**SCHRIFTWOORD** – De Heer had Salomo uitdrukkelijk verboden andere goden te vereren, maar Salomo had zich niet gehouden aan het verbod van de Heer.

Hier is het moment waar God in zijn verbond voor waarschuwt. Het gouden kalf of welke afgod ook is nooit ver weg. De verleiding is groot voor een mens om zich tot andere machten en krachten te wenden. Het eerste gebod is hiermee met de voeten getreden door Salomo. Maar wat zien we in ons eigen leven? Wat doen wij werkelijk met het Woord van God in ons dagelijks bestaan? Is het geworteld in ons hart? Geeft het leiding aan ons doen en laten?

**GEBED** – God, uw verbond is een verbond met het hart. Zelfs als ons vertrouwen klein is, sluit U ons in uw hart. Uw barmhartigheid

schept de ruimte om een nauwe band met U aan te gaan. U weet ook hoe zwak ons vlees is. Wij bidden U: sterk ons met uw Geest dat wij U altijd trouw blijven. Door Christus onze Heer. Amen.

## 14 VRIJDAG, HEILIGE CYRILLUS EN METHODIUS Handelingen 13,46-49; psalm 117; Lukas 10,1-9

**SCHRIFTWOORD** – Toen sprak de Heer: Ik heb u geplaatst tot een licht voor de heidenen, opdat gij tot redding strekt tot aan het uiteinde van de aarde.

De missionaire parochie waar in deze dagen veel over wordt gesproken, is van belang voor de toekomst. Taal en cultuur zijn belangrijke elementen daarin. De heilige Cyrillus en Methodius wijzen ons een weg daarin. Zij brachten zo het licht aan vele mensen.

**GEBED** – God, door de heilige Cyrillus en Methodius heeft U bij vele mensen het licht van het evangelie ontstoken. Wij vragen: maak ons ontvankelijk voor uw woord en maak ons tot missionarissen in onze omgeving. Moge het licht van het evangelie voor vele mensen gaan branden. Door Christus onze Heer. Amen.

## 15 ZATERDAG IN WEEK 5 DOOR HET JAAR 1 Koningen 12,26-32+13,33-34; psalm 106,6-7.19-22; Markus 8,1-10

**SCHRIFTWOORD** – Zij waren vergeten dat God hen gered had, Hij die in Egypte zijn macht had getoond.

Psalm 106 is de laatste psalm van het vierde boek van de psalmen. De psalm overweegt wat het volk allemaal dankzij God is overkomen, en hoe het volk steeds weer in de fout is gegaan. Ook deze passage die wij lezen, laat dat zien. De psalm eindigt met een bede om verlossing. Dat klinkt zoals wij in elke eucharistieviering bidden, namelijk: Heer, ontferm U over ons. Gedenk uw barmhartigheid, let niet op onze zonden maar op ons geloof.

**GEBED** – God, U brengt ons samen om uw lof te zingen. De lof die ons laat zien, hoe groot uw barmhartigheid is. Wij maken fouten, we begaan zonden. Steeds schieten wij tekort. Laat uw vergeving ons genezen. Dat wij meer en meer mensen worden waarin Christus leeft. Dat Hij ons licht op onze weg is. Wij vragen het U door diezelfde Christus, onze Heer. Amen.

# 16

ZONDAG 6 DOOR HET JAAR  
Sirach 15,15-20; psalm 119; 1 Korintiërs 2,6-10; Matteüs 5,17-37

**SCHRIFTWOORD** – Jezus zei: Denk niet dat Ik gekomen ben om Wet of Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om vervulling te brengen.

Jezus legt er elke keer nadruk op dat wie Mozes en de profeten niet kent, Hem niet leert kennen. Al in de vierde eeuw benadrukt de heilige Hieronymus dit. In het Tweede Vaticaans Concilie is dit nog eens onderstreept. Hier geeft Jezus aan dat Hij er niet op uit is de Hebreeuwse Bijbel op te heffen. Zoals het evangelie laat zien, vervult Jezus tot op het kruis en tot in de verrijzenis de Wet en de Profeten. De leerlingen die zijn spoor volgen, putten uit heel de Schrift de inspiratie.

**GEBED** – Heer Jezus, U wijst ons keer en op keer op de Wet en de Profeten. Open ons hart dat wij meer en meer de Schrift leren verstaan. U hebt mensenwoorden geïnspireerd om U beter te leren kennen. Wij bidden U: laat ons hart branden om te groeien als leerling van U, die leeft in eeuwigheid. Amen.

# 17

MAANDAG IN WEEK 6 DOOR HET JAAR  
Jakobus 1,1-11; psalm 119,67-76; Markus 8,11-13

**SCHRIFTWOORD** – acht u zelf heel gelukkig wanneer u allerlei beproevingen overkomen, want u weet dat een beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt.

De apostel Jakobus heeft een brief geschreven die opgenomen is in het Nieuwe Testament. Hij weet uit ervaring hoeveel beproevingen de leerlingen van Jezus kunnen overkomen. Toen maar ook nu. Elke beproeving is een uitdaging in standvastigheid. Wie standvastig is, zal groeien in heiligheid en wijsheid. Maar bidt wel, schrijft Jakobus. Bidt om niet heen en weer geslingerd te worden. Volhardend bidden is groeien in standvastigheid.

**GEBED** – God, U hebt de apostel Jakobus geroepen en geïnspireerd. Hij is ons voorbeeld hoe wij kunnen groeien in wijsheid en in standvastigheid. Wij vragen U: geef ons een hart dat altijd bidt. En laat ons biddend groeien in volmaaktheid. Wij bidden het U door Christus onze Heer. Amen.



# 18

DINSDAG IN WEEK 6 DOOR HET JAAR  
Jakobus 1,12-18; psalm 94,12-19; Markus 8,14-21

**SCHRIFTWOORD** – Gelukkig de mens die God wijsheid geeft ...

Psalm 94 staat in het vierde boek van het boek der psalmen. Het is een van de koningspsalmen. Israël bidt dat allen JHWH erkennen als heerser van de aarde. In deze psalm wordt ook gebeden dat God als rechter optreedt tegen alle ongerechtigheid. In het deel dat we bidden valt de nadruk op het eerste vers: Gelukkig de mens die Gij wijsheid geeft, Heer. Het is ook het refrein. Door God leren we wijs te worden. Juist door zijn woord te bestuderen, erover te mediteren, ermee aan de slag te gaan.

**GEBED** – God, U maakt ons gelukkig door uw wijsheid. U leert ons wijs te worden door uw woord. Open ons hart dat wij uw woord toelaten. Open ons verstand dat wij leren van wat U ons zegt. Open ons vermogen om naar U te blijven luisteren. Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

# 19

WOENSDAG IN WEEK 6 DOOR HET JAAR  
Jakobus 1,19-27; psalm 15; Markus 8,22-26

**SCHRIFTWOORD** – Hij keek en antwoordde: Ik zie mensen, want ik zie ze lopen, maar ze lijken op bomen.

Deze genezing van een blinde in twee stappen kost Jezus veel moeite. Ze heeft ook een geestelijke betekenis. Ze staat vlak voor de belijdenis die de apostel Petrus uitspreekt: Jezus is de Christus, maar Petrus kan nog niet begrijpen wat Jezus zegt: dat de Christus moet lijden. Petrus ziet, maar nog niet scherp. Op de weg naar Jeruzalem geeft Jezus zich alle moeite Petrus en de anderen scherp te laten zien. Wat zie je zelf als je Jezus ziet? Zie je de Christus, en dat Hij lijdt om ons te redden? Je leert Jezus pas kennen als je Hem de Meester laat zijn. Dat gaat niet in een keer. Dat geldt voor elk mens. Hij opent ons de ogen, maar dat wil niet zeggen dat we onmiddellijk alles zien en weten.

**GEBED** – Heer Jezus, U opent ons hart. U opent ons de ogen. Daar danken wij U voor. Wij vragen U; blijf ons nabij door uw woord en door het sacrament van de eucharistie. Het voedsel dat we hier-

door ontvangen geneest ons en doet ons groeien in geloof, hoop en liefde. Wij bidden tot U die leeft in eeuwigheid. Amen.

**20** DONDERDAG IN WEEK 6 DOOR HET JAAR  
Jakobus 2,1-9; psalm 34,2-7; Markus 8,27-33

**SCHRIFTWOORD** – Gij die gelooft in Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid en vleierij.

Jakobus waarschuwt al in de eerste christengemeentes tegen partijdigheid. Hij zoomt daarvoor in op de verschillen tussen arm en rijk. Wie ziet nu wie staan? Juist in de Kerk van Jezus Christus zouden die verschillen moeten wegvallen. Maar we weten tegelijk hoe hardnekkig mensen zijn. Als we de woorden van deze apostel serieus nemen, ontkomen we er niet aan om na te denken over hoe wij omgaan met het goddelijk gebod: “je zult je naaste liefhebben als jezelf”.

**GEBED** – Barmhartige God, juist armen en kleinen verkiest U uit om rijk te zijn in geloof. Vele armen worden veracht en worden voor de rechtbank gesleept. Terwijl juist zij getuigen van uw Naam. Wij bidden U: leer ons een scherp oog te hebben, dat wij niet discrimineren, maar elkaar als gelijken behandelen. Amen.

**21** VRIJDAG IN WEEK 6 DOOR HET JAAR  
Jakobus 2,14-26; psalm 112,1-6; Markus 8,34-9,1

**SCHRIFTWOORD** – goed gaat het de mens die weggeeft en leent, die eerlijk zijn zaken behartigt.

Psalm 111 en 112 zijn een tweeling. In psalm 111 wordt bezongen wie en hoe God is: genadig, barmhartig, rechtvaardig, bevrijdend. In psalm 112 staat de mens zelf in het spotlicht. Wat doet hij als evenbeeld van God? De psalm prijst die mens zalig die leeft naar wat de Schrift hem voorhoudt: barmhartig, weldadig, rechtvaardig, standvastig.

**GEBED** – God, Uw naam is barmhartig en genadig. Wie ontzag heeft voor U, vindt diepe vreugde in uw woord. Wij bidden U: doe uw liefde in ons groeien, zodat wij uw woord doen. Alleen zo kunnen we het kwade bestrijden en het goede blijven doen. Amen.

## 22 ZATERDAG, CATHEDRA VAN DE HEILIGE APOSTEL PETRUS

1 Petrus 5,1-4; psalm 23; Matteüs 16,13-19

**SCHRIFTWOORD** – Simon Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.

De zetel van Petrus en zijn opvolgers is geen machtssymbool. Het is de leerstoel van een nederig dienaar van Christus. Het is ook de plek om te getuigen dat Jezus de Christus is. De stoel die alle mensen samen wil brengen tot één heilig volk dat recht doet, barmhartig is en luistert naar wat Christus hen leert.

**GEBED** – Heer Jezus, U vraagt aan ons om uit te spreken wie Gij zijt. Wij belijden met woord en daad dat U de Zoon van de levende God zijt. Wij bidden U voor de opvolger van de apostel Petrus. Laat hem voor altijd uw getrouwe getuige zijn die ons de weg wijst in de navolging van U. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

## 23 ZONDAG 7 DOOR HET JAAR

Leviticus 19,1-2.17-18; psalm 103; 1 Kor 3,16-23; Matteüs 5,38-48

**SCHRIFTWOORD** – Wees heilig want Ik, de Heer uw God, ben heilig (...). Bemin uw naaste als uzelf.

Het boek Leviticus staat vol met geboden en wetten. Dat zijn allemaal aanwijzingen om een leefstijl op te bouwen tot eer van God. De zin die we vandaag laten oplichten, is zeer bekend. God roept ons op heilig te zijn zoals Hij. Dat kunnen we concreet maken door onze naaste (wie dat ook is, hoe die ook is) lief te hebben. Een levenslange opdracht.

**GEBED** – God, altijd weer roept U ons op uw evenbeeld te zijn. U kent ons in hart en nieren. U weet hoe moeilijk het voor ons is om heilig te zijn. Bekleed ons met de wapens van het geloof in U. Dat wij bekleed met uw liefde licht en vreugde kunnen zijn voor velen. Amen.

## 24 MAANDAG IN WEEK 7 DOOR HET JAAR

Jakobus 3,13-18; psalm 19,8-15; Markus 9,14-29

**SCHRIFTWOORD** – Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar.

Psalm 19 bestaat uit twee delen. In deel I wordt de schepping bezongen (de hemel verkondigt de heerlijkheid van God). In deel II wordt de wet van JHWH bezongen, omdat die wet de ziel behoedt voor verdwalen. Juist door die wet worden mensen wijs. Het bestuderen van de wet is als het delven naar goud, maar kostbaarder dan het stoffelijke goud. Het is als het proeven van honing, maar veel zoeter dan dat.

**GEBED** – God, U geeft ons de aarde. U geeft ons ook uw woord. Laat mijn spreken en denken u welgevallig zijn. Laat voor U aanvaardbaar zijn wat mijn hart overweegt. U bent degene op wie ik bouw. Zonder U verdwaal ik. Amen.

**25** DINSDAG IN WEEK 7 DOOR HET JAAR  
Jakobus 4,1-10; psalm 55,7-11.23; Markus 9,30-37

**SCHRIFTWOORD** – Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen en dienaar van allen zijn.

Keer op keer herhaalt Jezus deze woorden. Hij daagt ons steeds weer uit goed naar onszelf te kijken. Waar streven wij naar? Hoe vaak willen we niet de mooiste en de beste zijn? Graag zetelen op de troon waar ieder naar opkijkt. Jezus wijst ons niet op de carrière naar boven maar op een carrière naar beneden. Dat is: zijn gezindheid volgen en dienaar van allen worden.

**GEBED** – Heer Jezus, uw woord is als een prikkel in onze huid. U kent ons en weet wat er in ons omgaat. U kent ons streven om de top te halen. Geef dat wij ons hart leren bekeren. Dat uw woord ons leert dat we de ware vreugde pas vinden als wij dienaar zijn, dienaar van allen naar uw voorbeeld. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**26** WOENSDAG ASWOENSDAG  
Joël 2,12-18; psalm 51; 2 Korintiërs 5,20-6,2; Matteüs 6,1-6.16-18

**SCHRIFTWOORD** – Zo spreekt God de Heer: Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten.

Vandaag begint de veertigdagentijd. Dat is de tijd om ons te bezinnen op het mysterie van Pasen. Het begint met een oproep tot

bekering. De profeet Joël kent zijn mensen. Hij weet hoe mensen verdoemd zijn in onrecht en onbarmhartigheid. Hij ziet ook het gevaar dat ze erdoor omkomen. Hij keert zich vandaag tot ons. Hij roept ook ons op te bekeren. Hij vraagt van ons om een vasten dat bijdraagt aan een hart dat leeft uit en in God, en dat bijdraagt aan een sociaal rechtvaardige wereld.

**GEBED** – God, U gedenkt steeds dat wij uw mensen zijn. Wij komen samen om naar uw woord te luisteren. Uw woord roept ons op ons te bekeren. Sterk ons dan dat wij weerstaan aan het kwade. Geef dat wij zo vasten dat wij door onthouding leren zien wat er werkelijk toe doet in ons leven: het nieuwe verbond met U in Christus. Amen.

**27** DONDERDAG NA ASWOENSDAG  
Deuteronomium 30,15-20; psalm 1; Lukas 9,22-25

**SCHRIFTWOORD** – Gelukkig de mens die weigert te doen wat de goddelozen hem raden.

Psalm 1 is de opening van het boek van de psalmen. Deze psalm bezingt dat alleen die mens geluk vindt die dag en nacht het woord van God overweegt. Dat kan alleen al door te weigeren mee te doen met wat goddelozen hem raden. Weerstand tegen het kwade is het begin van het keren naar God. De positieve weg ontstaat als de mens dan gaat doen wat God hem aanraadt. Hij zal zijn als een boom aan stromen van levend water.

**GEBED** – God, U geeft ons uw raad in woord en daad. U wijst ons de weg wat niet te doen, en wat juist wel te doen. Let op onze weg en houdt ons bij de les. Dat wij groeien als een boom vol goede vruchten. Dat die vruchten er mogen zijn tot welzijn van velen. Amen.

**28** VRIJDAG NA ASWOENSDAG  
Jesaja 58,1-9; psalm 51,3-6.18-19; Matteüs 9,14-15

**SCHRIFTWOORD** – De vrienden van de bruidegom kunnen toch niet bedroefd zijn zolang de bruidegom bij hen is?

Juist in deze vastentijd klinkt deze tekst. Alsof we een spiegel voorgehouden krijgen. Wat doen we als we Jezus in ons midden we-

ten? We mogen de Heer in ons midden weten, zeker als we met twee of drie of meer in zijn Naam bijeen zijn. Maar we weten ook dat wij Hem missen en vermijden. En dat we misstappen maken. Daarom vasten wij, onthouden wij ons van allerlei dingen, opdat ons verlangen naar Hem mag groeien en onze bereidheid in zijn voetspoor daden van mededogen te doen, groeit.

**GEBED** – Heer Jezus, U keert zich naar ons toe en bent ons zo nabij. Meer dan wij beseffen. Sterk ons dat wij de weg van vernieuwing en bekering gaan. Begeleidt ons op onze weg dat ons hart meer oprecht wordt, en we U en de mensen om ons heen meer nabij zijn. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**29** ZATERDAG NA ASWOENSDAG  
Jesaja 58,9-14; psalm 86,1-6; Lukas 5,27-32

**SCHRIFTWOORD** – Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert (...), zult gij als een besproeide tuin zijn, als een bron waarvan het water nooit wegblijft.

De profeet Jesaja is door vele generaties graag gelezen. Hij roept niet alleen op tot bekering en om onderdrukking en discriminatie uit ons midden te verwijderen. Hij zegt ons ook een mooie toekomst aan als we daarin slagen. Juist vanwege zijn mooie beelden daarin is deze profeet zo geliefd. Maar zo houdt hij ons voor: niet ik ben aan het woord, maar het is God die door mij spreekt. God houdt ons dit alles voor. Luisteren we opnieuw naar zijn woorden.

**GEBED** – God, U hebt ons bestemd voor goedheid, waarheid en vreugde. U verlangt ernaar om met ons te zijn als onze waarheid en ons leven. U roept ons dan ook om ons hart te bekeren en uit te zuiveren. Aanhoor ons gebed en bescherm ons. Dat wij groeien in barmhartigheid en gerechtigheid naar uw beeld. Amen.

**1** ZONDAG 1 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Genesis 2,7-9+3,1-7; psalm 51,3-6a.12-15; Rom 5,12-19; Matteüs 4,1-11

**SCHRIFTWOORD** – Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden geest.

Psalm 51 is een gebed vol inkeer, helemaal passend bij de veertigdagentijd. De bidder is zich bewust van zijn/haar eigen fouten en zonden. Hij bidt om barmhartigheid en om een nieuwe gezindheid. Hij wil opnieuw voor God zingen: maak mijn lippen los en mijn mond kan uw lof zingen. Een stimulerende bede voor elke dag.

**GEBED** – God, U ontfermt zich over mij omwille van uw barmhartigheid. Een hart dat zich opent en voor U knielt, wijst U niet af. Wij bidden U: maak mij sterk in edelmoedigheid en laat ons door dagen van goedheid uw lof zingen. Door Christus onze Heer. Amen.

**2** MAANDAG WEEK 1 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Leviticus 19,1-2.11-18; psalm 19,8-15; Matteüs 25,31-46

**SCHRIFTWOORD** – al wat gij gedaan hebt voor een van de geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan.

Deze beroemde tekst heeft al veel tot de verbeelding gesproken. De heilige Augustinus zegt er dit over: Niemand mag schromen om zijn bezit aan de armen te geven, en niemand mag denken dat diegene het krijgt, die hij de hand ziet ophouden. Wie het in werkelijkheid krijgt, is Hij die u maant om te geven (...). De arme bedelt erom, maar het is God, de Rijke, die het krijgt.

**GEBED** – Heer Jezus, U laat zich zien in het licht van de hongerige, de dorstige, de naakte, de zieke, de gevangene en de vreemde. Als wij deze in de ogen kijken, leren wij U op een nieuwe manier kennen. Geef dat wij uw werken van barmhartigheid blijven doen. En dat wij U herkennen in alles wat in en uit liefde gedaan wordt voor velen. Amen.

**3** DINSDAG WEEK 1 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Jesaja 55,10-11; psalm 34, 4-7.16-19; Matteüs 6,7-15

**SCHRIFTWOORD** – zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos terug naar Mij.

De vergelijking die God maakt, is die met het regenwater en het zaad dat gezaaid is. We kennen de vergelijking: als het woord van God in goede aarde valt, en genoeg water krijgt, draagt het vrucht. Maar God gaat nog een stap verder: zijn woord zal nooit vruchteloos terugkeren. Hoe het ook zij, als het in ons hart valt, zal het iets in ons bewerkstelligen.

**GEBED** – God, uw woord zaait Gij in ons hart. Wij ontvangen het met een open hart. Dat het vrucht mag dragen tot lof en eer van uw Naam. Dat het vrucht mag dragen tot welzijn van ons en van vele mensen. Amen.

**4** WOENSDAG WEEK 1 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Jona 3,1-10; psalm 51,2-4.10-19; Lukas 11,29-32

**SCHRIFTWOORD** – Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid, een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

Dit vers uit psalm 51 is een van de mooiste verzen in de Schrift. Het gaat niet om allerlei offers die God van ons eist. Wat Hij vraagt, is een nederig hart. De woorden ‘vermorzeld’ en ‘vernederd’ zijn door Henri Nouwen ooit in een vergelijking getrokken met een klomp aarde. Als dat een geheel is, neemt het geen water op, en kan er niets uit groeien. Als het verbrokkeld is, dan neemt het wel water op, en kan er wat gaan groeien. Zo zal het ook met ons hart zijn: als het een gesloten, hovaardig geheel is, kan het woord van God niet binnenkomen. Wie de brokken ervan laat zien, staat ook open voor de troost en de rijkdom van het woord van God.

**GEBED** – Heer, ontferm U over mij in uw barmhartigheid. Christus, ontferm U over mij en reinig mij van al mijn zonden. Heer, ontferm U over mij en schenk mij de wijsheid van uw heilige Geest. Amen.

**5** DONDERDAG WEEK 1 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Ester 14,1-5.12-14; psalm 138,1-3.7-8; Matteüs 7,7-12

**SCHRIFTWOORD** – Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is Wet en Profeten.

Deze spreuk van Jezus zie ik boven de posten van deuren staan. Jezus vertelt in dit deel van de Bergrede een reeks wijsheidsspreu-



ken. Jezus dringt erop aan dat wij goed doen. En door goed te doen gaan we steeds meer lijken op het beeld van God. Een levenslange uitdaging.

**GEBED** – U prijs ik om uw goedheid, Heer. U luistert naar ons als wij tot U bidden. Voltooi dan, Heer, wat ik onderneem. Dat ik instrument mag zijn van uw goedheid altijd weer. Amen.

**6** VRIJDAG WEEK 1 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Ezechiël 18,21-28; psalm 130,1-8; Matteüs 5,20-26

**SCHRIFTWOORD** – Als een boosdoener tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker leven.

De profeet Ezechiël wijst ons op de keuze waarvoor wij staan. Elke keuze heeft zijn eigen consequenties. God wil het leven en niet de dood. Als wij ons tot Hem keren, zal Hij zich tot ons keren. Er zal leven zijn.

**GEBED** – Luister naar mij, Heer. Ik houd geen stand als U mij niet leidt. Bij U vind ik vergeving als ik mij tot U keer. Voor U kies ik: dan mag ik mij verzekerd weten van uw barmhartigheid, zowel in moeilijkheden als in tijden van vreugde. Amen.

**7** ZATERDAG WEEK 1 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Deuteronomium 26,16-19; psalm 119,1-8; Matteüs 5,43-48

**SCHRIFTWOORD** – Gelukkig degenen van wie de levensweg rein is, die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Psalm 119 is de langste psalm van het psalmenboek. In coupletten van 8 regels wordt de Tora van JHWH bezongen. De Tora zijn de vijf boeken van Mozes. Ze staan vol regels, maar zijn vooral de boeken die de weg naar God wijzen. Wie deze weg gaat, vindt het ware leven. De psalmen zijn als het ware wegwijzers om in de Tora thuis te komen.

**GEBED** – Op U, Heer stel ik mijn hoop. Op uw woord vertrouw ik. Wijs mij uw weg. En mogen mijn wegen recht zijn. U laat mij niet alleen. Laat mij beginnen zoals ik ben en steeds meer worden als uw Zoon Jezus. Amen.

## 8 ZONDAG 2 VAN DE 40-DAGENTIJD

Genesis 12,1-4; psalm 33; 2 Timotheüs 1,8-10; Matteüs 17,1-9

**SCHRIFTWOORD** – Dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem.

De perikoop over de verheerlijking op de berg is een groot visioen. Jezus toont zich in zijn heerlijkheid aan zijn leerlingen. Petrus was verbluft door de situatie. Hij weet dat het goed is en wil het vasthouden, maar tegelijk wil hij eraan ontsnappen door een menselijke activiteit in te lassen. Het evangelie geeft aan dat hij niet goed wist wat hij zei. Wanneer je weet “dit komt van God”, is het menselijk om te schrikken, omdat je de controle kwijtraakt, als je je eraan overgeeft. De klim naar boven was niet bedoeld om God te ontlopen, maar getuige te zijn van Gods nabijheid en te luisteren, om te zien “wat God wil”, en “menselijke overwegingen” op te geven. Alles wat Jezus zegt, ook over zijn lijden, draagt het stempel van de Vader.

**GEBED** – Heer Jezus, geef dat wij onze ogen en oren openhouden voor alles wat U zegt. Laat uw heerlijkheid ook over ons opgaan. Dat wij mensen worden die in uw spoor de wil van de Vader doen en levend uit uw barmhartigheid ook zelf barmhartig zijn. Amen.

## 9 MAANDAG WEEK 2 VAN DE 40-DAGENTIJD

Daniël 9,4-40; psalm 79,8-13; Lukas 6,36-38

**SCHRIFTWOORD** – Ach Heer, grote en geduchte God, die het verbond gestand doet en vol erbarmen zijt voor hen die U liefhebben en uw geboden volbrengen.

De profeet Daniël bidt voor zijn volk. Het is een gebed vol zelfkennis. Zo presenteert Daniël het volk en zichzelf aan God. Niet geluisterd, niet gedaan wat God vraagt, maar een ander weg gegaan. Het is een gebed dat ook nu nog gebeden kan worden. Wie luistert naar Daniël, luistert ook naar zichzelf. En het eindigt met de bede dat God barmhartig moge zijn en vergevingsgezind. God wacht op elke mens die zich bekeert.

**GEBED** – Bevrijd ons, God, van al onze zonden. Wij zijn uw volk en wij zijn U toegewijd. Leid ons op onze weg. Laat onze weg meer en

meer uw weg zijn. Laat ons niet gericht zijn op het aardse, maar op de schat die in de hemel is. Amen.

**10** DINSDAG WEEK 2 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Jesaja 1,10.16-20; psalm 50,3-9.16-23; Matteüs 23,1-12

**SCHRIFTWOORD** – Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk, wie rechte wegen gaat, die vindt heil bij God.

Psalm 50 zou als titel kunnen hebben: Gods harde waarheden. Dat klinkt al ongemakkelijk. Wie de psalm bidt of zingt, zal merken dat de woorden prikkelen om tot bezinning te komen. Wat doe ik met het doopsel dat ik ontvangen heb? Volg ik het spoor van Jezus? Of doe ik wat ik zelf tot voordeel vind strekken? Het schriftwoord uit de psalm, wijst de weg naar goed leven.

**GEBED** – God, U kent ons. U weet hoeveel wij U nodig hebben, omdat we steeds fouten maken en zonden begaan. Leer ons weer het goede te doen en het kwade te bestrijden. Alleen zo laat Gij ons het goede leven vinden. Amen.

**11** WOENSDAG WEEK 2 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Jeremia 18,18-20; psalm 31,5-16; Matteüs 20,17-28

**SCHRIFTWOORD** – Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder uw groot wil zijn, moet slaaf van u wezen, zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Jezus kent zijn leerlingen. Uiteindelijk willen ook zij de beste zijn van allen. Het is interessant hoeveel keer Jezus in het evangelie herhaalt dat wie de grootste wil zijn, de kleinste moet worden. Het is blijkbaar een les die niet in een keer aankomt. Hoe is dat bij u en mij?

**GEBED** – Heer Jezus, steeds weer dringt U er bij ons op aan om er niet op uit te zijn de belangrijkste te worden. Maar het dienen van mensen valt ons niet licht. Laat uw woord in ons hart branden dat wij zoals U dienaar willen zijn van allen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

# 12

DONDERDAG WEEK 2 VAN DE 40 DAGENTIJD  
Jeremia 17,5-10; psalm 1; Lukas 16,19-31

**SCHRIFTWOORD** – Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig voelt bij Hem. Hij is als een boom aan de rivier.

De tekst uit de profeet Jeremia heeft zijn inspiratie gevonden in psalm 1. Het kan ook andersom: dat psalm 1 zijn inspiratie vond in deze profetische tekst. Duidelijk is dat wie een relatie met de Heer aangaat, daar voordeel bij heeft. Als een boom omdat hij/zij zijn/haar voedsel vindt in het woord van God. Dat is voedsel voor de ziel dat alles in hart en ziel in bloei zet.

**GEBED** – God, uw woord is het voedsel voor onze ziel. In, door en met dat woord vinden wij wat we nodig hebben voor een goed en wijs leven. Geef ons het vermogen uw woord goed te verstaan en dat het wortel schiet in ons hart en onze ziel. Amen.

# 13

VRIJDAG WEEK 2 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Genesis 37,3-4.12-13.17-28; psalm 105,16-21; Matteüs 21,33-46

**SCHRIFTWOORD** – Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde; hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren.

De vergelijking die Jezus vertelt, is een harde les. Jezus is in de tempel en Hij aarzelt niet om de confrontatie aan te gaan met hen die Hem naar het leven staan. Ze willen Hem kwijt. Ze realiseren zich echter niet dat door Hem te doden het tegenovergestelde gebeurt. De steen die zij afkeuren, wordt een hoeksteen. Velen zullen hun leven op Hem bouwen. Ook wij.

**GEBED** – Heer Jezus, U vraagt ons om goede pachters te zijn. Om mensen te zijn die vruchten voort te brengen van recht, barmhartigheid en trouw. Houd ons bij de les. Versterk in ons het verlangen het leven altijd op U te bouwen. U bent de hoeksteen van heel ons leven. Amen.

# 14

ZATERDAG WEEK 2 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Micha 7,14-20; psalm 103,1-12; Lukas 15,1-3.11-32

**SCHRIFTWOORD** – Neem uw herdersstaf en weid uw volk, Heer, de schapen die uw erfdeel zijn.

De profeet Micha is een van de kleine profeten die keer op keer herhalen dat misstappen niet ongestraft blijven. Dat God ons vergeeft als wij onze misstappen zien en bekennen. Alleen dan kan er verzoening ontstaan. God is erop uit om de goedheid in ons aan te moedigen en ons onze fouten te laten erkennen. Zo groeien wij meer en meer naar zijn beeld.

**GEBED** – God, U bent onze herder. Altijd mogen wij U in onze nabijheid weten, want U ontfermt zich steeds over ons. Vergeef wat wij misdeden. Dat geeft ons de kracht steeds weer U lof te zingen. Amen.

# 15

ZONDAG 3 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Exodus 17,3-7; psalm 95; Romeinen 5,1-8; Johannes 5,4-42

**SCHRIFTWOORD** – Jezus Christus is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan.

De brief aan de christenen in Rome is de langste die de apostel Paulus heeft geschreven. Het is een opmerkelijke brief omdat hij nog niet in Rome geweest was. Vooruitlopend op zijn komst schrijft Paulus nadrukkelijk dat dit de inhoud van het evangelie bevat zoals hij dat verkondigd heeft. Hij verkondigt Jezus in wie we alles vinden dat we nodig hebben, in het bijzonder de gerechtigheid en de hoop op het eeuwig leven.

**GEBED** – Barmhartige God, in vrede mogen wij leven met U. U heeft ons Jezus gestuurd in wie wij alles ontvangen om ons te verzoenen met U en met elkaar. Geef dat uw vrede in ons groeit dat wij zelf mensen worden die vrede geven aan allen. Amen.

## 16 MAANDAG WEEK 3 VAN DE 40-DAGENTIJD

2 Koningen 5,1-15; psalm 42,1-4 en 43,3-4; Lukas 4,24-30

**SCHRIFTWOORD** – Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.

Deze tekst is een spreekwoord dat Jezus gebruikt om op zichzelf toe te passen. We lezen in alle evangeliën hoe Hij niet in Nazaret wordt aanvaard. Het is de ervaring van velen. Iemand accepteren is niet gemakkelijk. Erkennen dat iemand groter is, is vaak een struikelbrok. Erkennen dat Jezus de Redder is, is een steen waar velen over vallen.

**GEBED** – Heer Jezus, U bent onze Verlosser. U draagt de zonden van de wereld. Het is ons eigen tekort dat we vaak twijfelen of U het bent die ons bevrijdt. Wij bidden U: ontferm U over ons. Genees ons van wat ons blokkeert. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

## 17 DINSDAG WEEK 3 VAN DE 40-DAGENTIJD

Daniel 3,25.34-43; psalm 25,4-9; Matteüs 18,21-35

**SCHRIFTWOORD** – Maar nu zijn wij het kleinste volk geworden van alle volkeren op aarde en nergens ter wereld hebben wij nog iets te betekenen vanwege onze zonden.

Azarja bidt voor zijn volk dat bedreigd wordt en dat zich te klein weet om nog iets te kunnen doen. Hij staat in de vuuroven als hij zijn mond opent. Dan blijkt dat het niet om klein in getal gaat, maar om de mate van geloof. Hoe groot was zijn geloof!

**GEBED** – Geloofd zijt God, de schepper van hemel en aarde. Geloofd zijt Gij om uw barmhartige Naam. Geloofd zijt Gij om uw schepping en om alle schepselen. Geloofd zijt Gij om onze broeders en zusters. Geloofd zijt Gij om mensen die trouw, barmhartig en rechtvaardig leven.

## 18 WOENSDAG WEEK 3 VAN DE 40-DAGENTIJD

Deuteronomium 4,1.5-9; psalm 147,12-20; Matteüs 5,17-19

**SCHRIFTWOORD** – Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord.

Psalm 147 is een van de vijf Alleluiapsalmen aan het slot van het psalmenboek. Dat typeert ook het taalgebruik erin: vreugde, feest, lof, genezing, verzamelen, dank, zegenen en verzadigen. In dit laatste woord valt ons vers. God heeft zorg voor zijn mensen. God geeft ons zijn woord: het geschreven Woord en het vleesgeworden Woord. Dat Woord wil tot zegen zijn, tot voedsel en vrede scheppen. Een Woord om te koesteren in ons hart.

**GEBED** – Een lied zingen wij voor U, Heer. Een lied vol vreugde en dankbaarheid. Uw woord is zalf voor onze ziel. Uw woord maakt ons geduldig, moedig en dankbaar. Geef dat uw woord ons elke dag voedt en opvoedt. Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

**19** DONDERDAG HEILIGE JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA  
2 Samuël 7,4-14; psalm 89; Romeinen 4,13-22; Lukas 2,41-51

**SCHRIFTWOORD** – de belofte aan Abraham en zijn nageslacht dat zij de wereld zouden erven steunt niet op de wet maar op de gerechtigheid van het geloof.

Jozef is geen medewerker van Maria. Jozef is de echtgenoot van Maria. Deze Jozef slaat aan het twijfelen, maar kiest uiteindelijk voor een rechtvaardig pad. Hij overwoog te vertrekken, maar besluit de engel te gehoorzamen. Ook hij, net als Maria. Jozef durft te geloven dat God tot hem spreekt. Jozef is een spiegelbeeld voor ons. Ook van hem kunnen we veel leren en op zijn voorspraak mogen we vertrouwen.

**GEBED** – Heilige Jozef, Bruidegom van Maria, ook bij u mogen wij schuilen. U strekt uw vaderlijke bescherming uit over allen. Wij bidden u: wees onze voorspreker. Luister naar ons als wij in nood zijn. Wij vragen in het bijzonder: wees zorgzaam voor onze kinderen en jongeren. Kom hen te hulp en geef hen wijze raad op belangrijke momenten. Amen.

**20** VRIJDAG WEEK 3 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Hosea 14,2-10; psalm 81,6-17; Markus 12,28-34

**SCHRIFTWOORD** – God is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en

heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf dat gaat boven alle brand- en slachtoffers.

Dit antwoord van Jezus is de kern van heel ons geloof. Met onze doop krijgen we een verkorte versie van deze tekst mee: bemin God en de naaste als jezelf. Het is een krachtig vers dat alles van ons vraagt. God heeft ons het vermogen tot liefhebben gegeven. Wij mogen in alle vrijheid antwoorden op de vragen: Heb jij Mij lief? En heb je daarmee ook je naaste lief?

**GEBED** – God, U heeft ons lief. U nodigt ons uit U lief te hebben. Door de gave van de liefde stelt U ons daartoe in staat. Versterk in ons de kracht van de liefde. Dat wij met heel ons hart, heel ons verstand en heel onze kracht U liefhebben en onze naaste. Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

**21** ZATERDAG WEEK 3 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Hosea 6,1-6; psalm 51,3-4.18-21; Lukas 18,9-14

**SCHRIFTWOORD** – God heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden.

Deze uitspraak van de profeet verwoordt een inzicht dat het volk krijgt als het tot inkeer en bekering komt. Het volk realiseert zich dat alle heil alleen van God komt. Wie zich weer tot Hem keert, zal genezing vinden. Wie God liefheeft, zal in het licht wandelen. Wees vroom, schrijft Hosea ons: houd van God.

**GEBED** – God, het enige dat U van ons verlangt, is liefde. Liefde waarmee wij onszelf aan U en aan de naaste geven. U weet hoe moeizaam dat vaak is. U weet hoe vaak wij ons opsluiten in onszelf en afkeren van anderen. Wees in uw goedheid ons genadig en houd ons hart brandend. Dat uw liefde in ons veel vrucht voortbrengt. Amen.

**22** ZONDAG 4 VAN DE 40-DAGENTIJD  
1 Samuël 16,1.6-13; psalm 23; Efeziërs 5,8-14; Johannes 9,1-41

**SCHRIFTWOORD** – Leeft als kinderen van het licht. De vrucht van het licht is: goedheid, gerechtigheid, waarheid.



Paulus heeft in zijn brieven altijd het hart op de tong. Hij is zo duidelijk mogelijk in wat hij zijn lezers voorhoudt. Als je jezelf een kind van het licht noemt, breng dan vruchten van het licht voort: goedheid, gerechtigheid, waarheid. Wat zou het helpen als christenen dit zich meer eigen maakten; wat zou het helpen als ik het me meer eigen maakte.

**GEBED** – God, U bent onze Herder. U opent onze ogen om te zien. Om uw licht te zien. Wij vragen U: geef dat wij in alles instrumenten zijn van uw licht. Dat wij goedheid, gerechtigheid en waarheid in praktijk brengen. Amen.

**23** MAANDAG WEEK 4 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Jesaja 65,17-21; psalm 30,5-13; Johannes 4,43-54

**SCHRIFTWOORD** – Toen de koninklijke beambte hoorde dat Jezus naar Galilea was gekomen, ging hij naar Hem toe en verzocht Hem dat Hij mee zou komen om zijn zoon te genezen.

We zijn opnieuw in Kana. Daar gebeurde het wonder van het water dat wijn werd. Daar gebeurt nu een genezing. Het heilbrengende woord van Jezus kan mensen veel goed doen. Zo is Hij een bron van leven voor velen. Onvoorwaardelijk gelooft de beambte dat Jezus' woord werkzaam is. De evangelist geeft daarmee ons een les.

**GEBED** – Heer Jezus, Uw woord geeft leven aan mensen. Uw woord doet ons leven. Genees ons van alles wat ons verzwakt. Dat wij meer en meer tot geloof komen in U. Zo en zo alleen worden wij verkondigers van uw woord opdat ook anderen tot leven komen in U. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**24** DINSDAG WEEK 4 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Ezechiël 47,1-12; psalm 46,2-9; Johannes 5,1-16

**SCHRIFTWOORD** – Op beide oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opschieten (...). Zij worden immers gevoed met water uit de tempel.

Dit visioen van de profeet Ezechiël voert ons naar de tempel. Daar wordt een paradijselijke omgeving getoond. Die tempel staat voor

de Schrift als het centrum van waaruit stromen van levend water ontspringen. Wie zich laaft aan de Schrift, krijgt datgene wat leven geeft. Wie na deze tekst psalm 1 leest, weet wat Ezechiël bedoelt.

**GEBED** – God, uw woord is bron van levend water. Wie zijn leven aan die stromen vestigt, zal vruchten van goedheid en gerechtigheid voortbrengen. Laat uw woord diep tot ons doordringen. Dat wij mensen van uw barmhartigheid en rechtvaardigheid zijn. Amen.

**25** WOENSDAG AANKONDIGING VAN DE HEER  
Jesaja 7,10-14; 8,10; psalm 40,7-11; Hebr 10,4-10; Lukas 1,26-38

**SCHRIFTWOORD** – Toen zei ik: Hier ben ik. Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat: Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.

Psalm 40 is enerzijds een klaagzang, maar het is ook een psalm die opwekt om te antwoorden op de roepstem van God. Hij roept elke mens. En God wacht geduldig tot ieder zegt: Hier ben ik. Uw wil te doen is mijn vreugde. Jezus gaat ons voor, Hij baant voor ons de weg, Hij is de Weg.

**GEBED** – Heer, uw wil te doen is mijn vreugde. U hebt mijn oren geopend om uw weldaden te overwegen. Laat mij dan ook niet zwijgen en uw trouw en liefde bekend maken aan alle mensen. Ik vraag het U door Christus, mijn Weg, Waarheid en Leven. Amen.

**26** DONDERDAG WEEK 4 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Exodus 32,7-14; psalm 106,19-23; Johannes 5,31-47

**SCHRIFTWOORD** – Gij onderzoekt de Schriften in de mening daarin eeuwig leven te vinden, maar juist deze getuigen over Mij.

Jezus verdedigt zich tegen aanvallen op zijn getuigen. Aanvallen die van alle tijden zijn. Ook nu wordt in twijfel getrokken of Jezus getuigde van zijn band met de Vader, en of mensen door Hem het ware leven vinden. Die twijfel zit in velen. Geloven wij echt dat Hij het is die gezonden door de Vader ons naar het ware leven leidt?

**GEBED** – Heer Jezus, uw getuigenis is de waarheid waarnaar wij zoeken. Uw getuigenis is onze vreugde in alles. Geef dat wij nooit ophouden U te zoeken. En leid ons ooit naar het eeuwige Vaderhuis. Amen.

## 27 VRIJDAG WEEK 4 VAN DE 40-DAGENTIJD

Wijsheid 2,1.12-22; psalm 34,17-23; Johannes 7,1-2.10.25-30

**SCHRIFTWOORD** – Zij verstonden Gods geheimen niet; zij hoopten niet op loon voor een heilig leven; noch geloofden zij in een ereprijs voor smetteloze zielen.

Het boek Wijsheid geeft ons een welgelegen kans om dichterbij het geheim van het geloof te komen. Dit boek laat zien hoe een mens zich voor de gek kan houden. Het nodigt ons uit om de goddelijke wijsheid te zoeken. Een wijsheid die we vinden in het kruis van Christus.

**GEBED** – God, uw wijsheid is voor velen een dwaasheid. Die wijsheid leidt ons op een smalle weg en naar het kruis dat de poort is naar U. Geef dat wij niet ophouden uw wijsheid te zoeken en ons door het kruis te laten leiden naar U in Christus onze Heer. Amen.

## 28 ZATERDAG WEEK 4 VAN DE 40-DAGENTIJD

Jeremia 11,18-20; psalm 7,2-12; Johannes 7,40-53

**SCHRIFTWOORD** – Eindig is het onrecht, bevestig het recht, rechtvaardige God, die de harten kent.

In psalm 7 klaagt een mens die zich belaagd weet. Wij kunnen ons in deze dichter herkennen op momenten dat wij zelf geen uitweg zien, en ons belaagd voelen door velen om ons heen. Hier wordt gesmeekt om Gods reddend ingrijpen. We mogen onophoudelijk smeken dat God zijn recht laat gelden.

**GEBED** – God, U bent een rechtvaardige rechter. Voor uw troon mogen wij pleiten om recht te doen aan velen. Ook vandaag vragen wij U: eindig het onrecht en bevestig recht. Amen.

## 29 ZONDAG 5 VAN DE 40-DAGENTIJD

Ezechiël 37,12-14; psalm 130; Romeinen 8,8-11; Johannes 11,1-45

**SCHRIFTWOORD** – Uw bestaan wordt niet beheerst door zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest, omdat de Geest van God in u woont.

Hoe dichterbij Pasen, hoe meer de teksten van de Schrift spreken over de kracht die ons kan leiden naar het eeuwig leven. Door ons leven aan Christus toe te wijden sterven wij voor de zonde. In Hem vinden wij het leven omdat de Geest van God in ons woont. De Geest die bijstaat en die ons de weg wijst naar het kruis en naar de verrijzenis.

**GEBED** – Kom, Geest van God, in ons. Geef ons het inzicht hoe wij Christus kunnen volgen, en hoe Hij meer en meer in ons gaat leven. Kom, o Geest van God, versterk in ons het vermogen altijd ons leven in uw dienst te stellen. Amen.

**30** MAANDAG WEEK 5 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Daniël 13,41-62; psalm 23; Johannes 8,1-11

**SCHRIFTWOORD** – Toen zei Jezus tot haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer.

Het draait in feite niet om de overspelige vrouw. De tegenstanders van Jezus willen Hem in de val lokken. Ze willen niet de vrouw stenen, maar Jezus. Ze vormen een kring om Hem heen en sluiten Hem zo in. Zij lopen echter in hun eigen val. Wie zonder zonde is, mag het oordeel voltrekken. Deze zin kleurt eigenlijk het hele evangelie. Want men voltrekt toch het vonnis over Jezus. Hadden ze zich dan toen wel zonder zonde verklaard? Dat is onmogelijk, zoals ook wij ons niet zonder zonden kunnen verklaren. Wij kunnen ons alleen gesterkt voelen door Jezus zelf: ga en zondig van nu af niet meer.

**GEBED** – Heer Jezus, door uw woord wijst U ons de weg die ons bevrijdt. U heeft alle zonden op U genomen als het Lam van God. Wij bidden U: herhaal steeds weer die woorden in ons: ga en zondig niet meer. Dat wij uw weg gaan en er niet van afwijken. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**31** DINSDAG IN WEEK 5 VAN DE VEERTIGDAGENTIJD  
Numeri 21,4-9; psalm 102,2-3.16-21; Johannes 8,21-30

**SCHRIFTWOORD** – Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.

Het beeld van de bronzen slang is in de het evangelie de voorafbeelding van het kruis. Wie opziet naar het kruis vindt genezing. Genezing van doelloos leven; genezing van zelfzucht; genezing van eigengereidheid; genezing van wanhoop; genezing van al die kwalen die mensen gevangen houden.

**GEBED** – Heer Jezus, in en door uw kruis vinden wij de weg naar genezing. Laat ons altijd uw kruis voor ogen houden. Geef dat wij zo steeds dichterbij U mogen komen en het lijden vertrouwvol dragen omdat U ons in dat kruis vasthoudt. Amen.

**1** WOENSDAG WEEK 5 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Daniël 3,14-20.91-95; Daniël 3,52-56; Johannes 8,31-42

**SCHRIFTWOORD** – Geprezen zij uw heilige roemrijke Naam, U komt de lof toe in alle eeuwen.

De lofzang van Daniël zingen we elke twee weken op zondagochtend in het getijdengebed. In de liturgie van de eucharistie komen ook delen ervan aan de orde. De vraag die de liturgie hiermee steeds laat klinken, is: kan je altijd – ook te midden van de diepste ellende – vertrouwen op God en zijn lof zingen, zoals de drie mannen in de vuuroven doen?

**GEBED** – Barmhartige God, de drie mannen in de vuuroven zongen uw lof. Door uw kracht waren zij in staat alle kwaad te weerstaan. Wij vragen U: versterk in ons uw krachten dat wij te allen tijde ons in uw aanwezigheid weten. Wij bidden het U door Christus onze Heer en Heiland. Amen.

**2** DONDERDAG WEEK 5 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Genesis 17,3-9; psalm 105,4-9, Johannes 8,51-59

**SCHRIFTWOORD** – Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand mijn woord onderhoudt, zal hij in eeuwigheid de dood niet zien.

In het twistgesprek draait het om de vraag: is Jezus van de duivel of is Jezus van God? Zijn gesprekspartners zijn ervan overtuigd dat Jezus niet van God is. Op een onmiskenbare manier toont Jezus aan dat wat Hij doet en wat Hij is, van Godswege komt. Mensen kunnen tegen beter weten in handelen. Aan welke kant staan wij?

**GEBED** – Heer Jezus, op U mogen wij ons verlaten. Wij vergeten nooit de wonderen die U deed. U bent voor ons de enige Heiland. Het verbond dat U met ons bent aangegaan, houdt ons gaande en levend. Wij vragen U: leid ons naar het eeuwig leven. Amen.

**3** VRIJDAG WEEK 5 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Jeremia 20,10-13; psalm 18,2-7; Johannes 10,31-42

**SCHRIFTWOORD** – Zing een lied, een loflied voor de Heer uw God, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.

Jeremia wordt van alle kanten belaagd. Soms is hij daardoor lamgeslagen. Vaak is hij zo overtuigd van zijn band met God dat hij alles weerstaat. Vandaag spreekt hij zijn vertrouwen in God opnieuw uit: mijn zaak ligt in uw handen. Inspirerend en bemoedigend! Zeg het na.

**GEBED** – God, U heb ik lief. U bent mijn sterkte. Over U kan ik zingen een lied van redding, moed en vertrouwen. Ik vraag U; hoor mij als ik me belaagd voel. Verhoor mijn gebed om redding. Amen.

**4** ZATERDAG WEEK 5 VAN DE 40-DAGENTIJD  
Ezechiël 37,21-28; Jeremia 31,10-13; Johannes 11,45-56

**SCHRIFTWOORD** – Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden.

Dit lied van Jeremia is een visioen op bevrijding. Waar Jeremia vaak de ondergang aankondigt als het resultaat van het menselijk gedrag, is hij vandaag de drager van het goddelijk visioen van vreugde en uitkomst. Het vraagt van ons om onder ogen te zien wat ten onder zal gaan, ook al is het ons dierbaar. Maar vooral om te luisteren naar de weg die God wijst uit het dal van tranen dat de wereld kan zijn. Jezus is Weg, Waarheid en Leven.

**GEBED** – God, U wijst ons keer op keer op onze verantwoordelijkheid. U roept ons telkens op het goede te doen en het kwade te weerstaan. Toch doen wij vaak het kwade en laten het goede achterwege. Schenk ons opnieuw uw heilige Geest dat wij zorgdragen voor elkaar en voor uw schepping. Dat wij dragers zijn van uw visioen. Amen.

## 5 PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER Jesaja 50,4-7; psalm 22; Filippenzen 2,6-11; Matteüs 26,14 – 27,66

**SCHRIFTWOORD** – Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis.

Aan het begin van de Goede Week overwegen wij hoe de Heer Jezus door te lijden en te sterven zijn glorie binnengaat. Door tot het diepste van het diepste (de dood aan het kruis) af te dalen is Hij de Verlosser geworden van allen. Bezien wij in deze week hoe wij met Hem het kruis dragen en Hem volgen in alles.

**GEBED** – God, nu wij met groene palmtwijgen Jezus, uw Zoon, willen volgen op zijn weg, vragen wij U: vervul ons van zijn kracht zodat wij met Hem door lijden en dood opgaan naar het nieuwe Jeruzalem. Amen.

## 6 MAANDAG IN DE GOEDE WEEK Jesaja 42,1-7; psalm 17,1-3.13-14; Johannes 12,1-11

**SCHRIFTWOORD** – Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis. Want de armen houdt gij altijd bij u. Mij echter niet altijd.

Het evangelie van vandaag loopt vooruit op de begrafenis van Jezus. Het geeft ons drie elementen: er zijn altijd armen om ons heen om wie we ons mogen bekommeren; hoe oprecht zijn we in alles wat we zeggen en doen?; welke eer geven wij Jezus in deze week? Het vraagt om een diep bewustzijn van wat we horen, viëren en doen.

**GEBED** – Heer Jezus, door U aangespoord zijn wij bijeengekomen om de geheimen van deze week te viëren. Wij vragen U: laat alles wat wij doen tot eer van U zijn. Vergroot in ons het bewustzijn van wat lijden, dood en verrijzenis betekenen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

## **7** DINSDAG VAN DE GOEDE WEEK Jesaja 49,1-6; psalm 71,1-17; Johannes 13,21-38

**SCHRIFTWOORD** – Van de moederschoot af heeft de Heer mij geroepen, mijn naam heeft Hij al genoemd van de moederschoot af.

In het boek van de profeet staan vier liederen over de Lijdende Dienaar van de Heer. We lezen ze alle vier deze week. Vandaag spreekt het lied over de roeping die de Dienaar heeft, namelijk om licht te zijn voor alle volken. In dat licht mogen ook wij staan.

**GEBED** – God, wees mijn toevlucht in alles. Bevrijd mij van mijn angsten en van mijn belagers. U hebt mij geroepen. U wil ik toebehoren. Uw woord zal ik verkondigen. Uw barmhartigheid en gerechtigheid zal ik doen. Versterk in mij het vermogen dit te doen tot lof en eer van uw Naam. Amen.

## **8** WOENSDAG IN DE GOEDE WEEK Jesaja 50,4-9; psalm 69,8-10.21-22.31-34; Matteüs 26,14-25

**SCHRIFTWOORD** – Om U heb ik iedere smaad verdragen, al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.

Psalm 69 hoort helemaal thuis in de Goede Week. De psalmist bezingt hoe hij ten onder dreigt te gaan (het water is hem tot de lippen gestegen). Hij schrijft hoe hij belaagd werd en door iedereen verlaten. Toch houdt hij stand, alleen omdat hij op God blijft vertrouwen. Hij weet dat God opkomt voor misdeelden en verdrukten en hen die vervolgd worden. Het is een psalm die ons toe leidt naar Goede Vrijdag.

**GEBED** – God, in de week waarin wij het lijden van Jezus herdenken en overwegen, keren wij ons keer op keer naar U. Open ons hart dat wij dicht bij Hem blijven. Dat wij zien hoe zijn verdrukking en pijn ons tot heil is. Dat Hij onze zonden op zich nam, en dat Hij omwille van onze schuld is gestorven. Moge Hij zo onze Verlosser zijn. Amen.



## 9 WITTE DONDERDAG, INSTELLING VAN EUCHARISTIE EN PRIESTERSCHAP Exodus 12,1-8.11-14; psalm 116; 1 Kor 11,23-26; Johannes 13,1-15

**SCHRIFTWOORD** – Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven.

De feestelijke viering van de eucharistie op Witte Donderdag heeft traditiegetrouw plaats in de avonduren. Hij levert zichzelf uit aan lijden en de kruisdood. Op de avond voor die dag geeft Hij een onverwoestbaar teken aan ons en Hij roept ons om dit te blijven doen om Hem te gedenken. Dit gedenken van Jezus krijgt twee accenten op deze avond: de opdracht om blijvend de eucharistie te vieren als herhaling van het Laatste Avondmaal, en de opdracht blijvend aan elkaar te doen wat Hij aan ons heeft gedaan door het voorbeeld van naastenliefde: de voetwassing.

**GEBED** – Heer Jezus, met U mogen wij aan tafel zijn, Gij geeft Uzelf. Hoe kunnen wij onze dank betuigen voor alles wat U gaf? U roepen wij dan ook aan. O Heer, uw dienaar ben ik. Uw vriend(in) mag ik zijn. Geef dat ons leven tot meerdere eer en glorie van U is. En leid ons naar het eeuwig Vaderhuis. Amen.

## 10 GOEDE VRIJDAG VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER Jesaja 52,13 – 53,12; psalm 31; Hebr 4,14-16; Johannes 18,1 – 19,42

**SCHRIFTWOORD** – Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, oorzaak geworden van eeuwig heil.

Goede Vrijdag is de voortzetting van de viering die op Witte Donderdag is begonnen. En de viering eindigt pas met de Paaswake. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Vandaag staan wij bij het kruis. Wij vereren dan ook het kruis. En we overwegen, stap voor stap, in stilte hoe Hij voor ons oorzaak is geworden van eeuwig heil.

**GEBED** – Door het lijden van Jezus, uw Zoon, God, laat U zien hoeveel U de mensen liefheeft. U heeft alles voor ons over. Geef dat ook wij in dit teken U volgen. Dat wij ons zelf durven geven in navolging van Hem. Dat wij gelijken op Hem en in de school van het lijden leren wat nodig is. Amen.

**11** PAASZATERDAG  
 Genesis 1,1 – 2,2; psalm 33; Exodus 14,15 – 15,1 ; Exodus 15,1-18;  
 Ezechiël 36,16-28; psalm 42; Romeinen 6,3-11; psalm 118;  
 Matteüs 28,1-10

**SCHRIFTWOORD** – Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft.

De Paaswake sluit de Goede Week af. De Verrijzenis van Jezus is het geheim van God in de nacht. Daarom start de viering ook pas na zonsondergang. Zo beleven we werkelijk mee wat ooit is gebeurd. Zo vieren we hoe Christus Jezus is gegaan door de dood naar het leven. We mediteren over dit geheim dat Christus de dood heeft overwonnen. Met Hem mogen wij sterven aan dit aardse bestaan en opstaan in het hemelse koninkrijk.

**GEBED** – Heer, laat over ons de geest van uw liefde komen. Maak dat wij, gezuiverd, ons leven laten kleuren door onze doop in uw Naam. Maak ons allen één van hart, dat wij verbonden met U en met elkaar, teken zijn van trouw, liefde en hoop voor velen. Amen.

**12** PAASZONDAG – VERRIJZENIS VAN DE HEER  
 Handelingen 10,34-43; psalm 118; Kol 3,1-4; Johannes 20,1-9

**SCHRIFTWOORD** – Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan.

Vanaf vandaag lezen we tot Pinksteren continu uit het boek Handelingen van de Apostelen. We leren hoe zij hun geloof in Jezus de Christus verkondigden, hoe zij in zijn Naam een nieuwe gemeenschap van mensen uit alle volkeren vormden, hoe zij daden van barmhartigheid verrichtten, en hoe zij erop uit trokken, veel reisden en niet terugschrokken voor verre afstanden. Elk verhaal bevat een spiegel voor ons. Het Paasgeloof heeft hen een enorme kracht gegeven, maakte bange leerlingen missionair.

**GEBED** – God, vandaag openbaart U aan ons hoe U ons nabij bent. U openbaart in Christus Jezus aan ons de weg naar eeuwig leven. U nodigt ons uit dit mysterie te vieren. Wij vragen U: laat het paas-mysterie altijd ons hart verblijden, elke dag opnieuw. Amen.

## 13 MAANDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN

Handelingen 2,14.22-32; psalm 16; Matteüs 28,8-15

**SCHRIFTWOORD** – Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij U.

Dit vers uit psalm 16 is o.a. door de broeders van Taizé op muziek gezet en wordt graag gezongen (Behüte mich, Gott). Het is een echt danklied om alles wat God geeft. De dichter vindt geen geluk buiten God. Daarom spreekt hij zijn dank uit. Een passende psalm in deze paastijd. Wie zingt mee?

**GEBED** – God, U schenkt ons elke dag nieuw leven. U roept steeds weer nieuwe christenen om met ons het paasmysterie te vieren. Wij bidden U: wijs ons elke dag ook de weg om onze vreugde in en bij U te vinden. Amen.

## 14 DINSDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN

Handelingen 2,36-41; psalm 33,4-5.18-22; Johannes 20,11-18

**SCHRIFTWOORD** – Vrouw, waarom ween je? Zij antwoordde: Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.

Maria van Magdala is de weg kwijt. Haar Heer is gestorven, en ze weet niet meer waar ze het zoeken moet. Iedereen die met groot verlies te maken krijgt, kan zich dit voorstellen en zich inleven in haar situatie. Het wonderlijke is dat ze tenslotte Jezus ontmoet, maar Hem niet herkent. Pas als Hij haar naam noemt, pas als ze voor de tweede maal zich omkeert, weet ze het weer. Zij en alle leerlingen mogen van de verrezen Rabboeni leren wat verrijzenis is. Ook wij worden geroepen bij onze eigen naam. En ons hart springt op als die naam onze oren bereikt, het is de stem van onze Heer Jezus.

**GEBED** – Heer Jezus, U roept ieder van ons bij onze eigen naam. Dat is een bron van vreugde voor ons. Wij vragen U; wees ons barmhartig en sta ons terzijde nu wij het mysterie van Pasen vieren. Amen.

## 15 WOENSDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN

Handelingen 3,1-10; psalm 105,1-9; Lukas 24,13-35

**SCHRIFTWOORD** – Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazoreeër: gebruik uw voeten.

Christen zijn is getuigen van de verrijzenis. Dat doen we door woorden, maar vooral door daden van hoop. Petrus geeft de verlamde man alles wat hij heeft, namelijk zijn geloof. Dit wonder laat niet zien hoe goed Petrus is, maar vertelt hoe God is. Petrus is het instrument van Gods handelen. Daarin is hij een voorbeeld voor ons allen.

**GEBED** – Uw Naam mogen wij verheerlijken, Heer. Uw daden verkondigen aan alle volken. Wij verlaten ons op U. Uw nieuwe verbond moge ons sterk maken. Amen.

## 16 DONDERDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN

Handelingen 3,11-16; psalm 8,2-9; Lukas 24,35-48

**SCHRIFTWOORD** – Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet, 't mensenkind dat Gij zo voor hem zorgt.

Psalm 8 is een wonderlijk lied. De dichter bezingt de grootheid van God en van zijn schepping. Te midden van deze grootsheid wordt hij zich bewust van zijn eigen kleinheid. Hij vraagt zich dan ook af: waarom zorgt God voor mensen? Gods liefde is eigenlijk te groot voor hem. Dat is ook een vraag in deze tijd. Is Gods liefde te groot voor ons die Hij naar zijn koninkrijk wil leiden?

**GEBED** – God, uw liefde is oneindig. U heeft de wereld geschapen en ook ons. U bent een verbond met ons aangegaan. U heeft ook de belofte van eeuwig leven gedaan. Het duizelt ons bij tijden. Wij kunnen U alleen maar dank zeggen voor dit alles. Amen.

## 17 VRIJDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN

Handelingen 4,1-17; psalm 118,1-4.22-27; Johannes 21,1-14

**SCHRIFTWOORD** – Toen zij aan het land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen: haalt wat van de vis die jullie juist gevangen hebben.

Jezus verschijnt opnieuw aan zijn leerlingen. Opnieuw blijkt dat de leerlingen Hem niet onmiddellijk herkennen. Opnieuw blijkt dat ze alles willen laten vallen en terugkeren naar hun oude bestaan. De verleiding daartoe is altijd groot. Langzaam maar zeker dringt het toch tot ze door. Jezus laat hen niet los. Zij mogen Jezus niet loslaten. Een opdracht voor ons.

**GEBED** – Heer Jezus, aan U brengen wij dank. U bent de hoeksteen van ons leven en van onze Kerk. Geef, Heer, dat wij onze band met U niet alleen met woorden belijden, maar vooral in daden van liefde, vreugde en trouw. Amen.

## 18 ZATERDAG ONDER HET OCTAAF VAN PASEN

Handelingen 4,13-21; psalm 118,1.14-21; Markus 16,9-15

**SCHRIFTWOORD** – Oordeelt zelf of het voor God te rechtvaardigen zou zijn als wij meer naar u luisteren dan naar God. Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben.

Eenmaal gegrepen door het evangelie kunnen de leerlingen alleen nog maar die weg volgen. Ze laten zich er niet vanaf brengen, door wie dan ook. Ze gehoorzamen God daarin. Het evangelie mag ook ons leven kleuren. Het evangelie houdt ons vast. Hoe vastberaden zijn wij om het zelf ook vast te houden?

**GEBED** – Heer Jezus, U roept steeds mensen tot uw Kerk. Zie dan ook nu naar ons om. Laat het kleed met het doopsel ons altijd tot een bron van vreugde zijn en een inspiratiebron om U te volgen. Amen.

## 19 ZONDAG 2 VAN PASEN

Handelingen 2,42-27; psalm 118; 1 Petrus 1,3-9; Johannes 20,19-31

**SCHRIFTWOORD** – Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, wij zullen hem vieren in blijdschap.

Psalm 118 wordt in de paastijd veel gebeden en gezongen. Het is een belangrijke psalm om het paasmysterie te verstaan. De dichter bezingt door zijn herhalingen de barmhartigheid van God. Dat doet hij omdat hij de barmhartigheid ervaren heeft. Hij bezingt

dan ook de dag, elke dag opnieuw als een geschenk van God. Het valt niet altijd mee om hem daarin te volgen. Maar wel: hoe bezin- gen wij onze dank aan God?

**GEBED** – Barmhartige God, elke dag schenkt U ons door de vie- ring van het paasmysterie nieuw leven. Blijf dan ook vandaag met uw genade bij ons en laat ons zo de zin verstaan van onze doop. Amen.

**20** MAANDAG NA ZONDAG 2 VAN PASEN  
Handelingen 4,23-31; psalm 2,1-9; Johannes 3,1-8

**SCHRIFTWOORD** – Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt, want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht als God niet met hem is.

Nikodemus opent de dialoog met Jezus met deze woorden. Hij drukt zijn vertrouwen in Jezus uit, maar ook zijn aarzeling: hij komt in de nacht. Jezus houdt hem voor dat als hij tot echt geloof wil ko- men, herboren zal moeten worden. Dat is een geheim voor hem dat hij niet onmiddellijk doorziet. Om geboren te worden heb je een goede ouder nodig, een Goede Vader. Dat is ook het geheim van onze doop. Wij zijn door de doop herboren in Christus en wor- den kinderen van God.

**GEBED** – Heer Jezus, door de doop in uw Naam zijn wij herboren mensen. Dat geheim heeft U ons geschonken. Wij danken U daar- voor. Wij bidden U: vul aan wat ons nog ontbreekt dat wij ware getuigen zijn van uw evangelie. Amen.

**21** DINSDAG NA ZONDAG 2 VAN PASEN  
Handelingen 4,32-37; psalm 93,1-5; Johannes 3,7-15

**SCHRIFTWOORD** – De menigte die het geloof had aangenomen was één van hart en één van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel zij bezaten alles gemeenschappelijk.

Deze tekst uit Handelingen is de bron geworden van veel religieus leven. Van groepen mensen die het niet zochten in macht, geld of seks. Zij wilden zich inzetten voor het evangelie, en wel als een

congregatie, een orde, een gezamenlijke beweging. Dit godgewijde leven is een krachtbron geweest in de Kerk, en nog altijd. Wie zich aan God toewijdt, keert terug naar het begin, naar Hem bij wie alles begint en laat Hem beginsel zijn van het leven.

**GEBED** – God, U roept mensen in uw dienst die uw lof zingen en die leven tot welzijn van anderen. Samen laat U hen een kring vormen waaraan anderen zich laven. Wij bidden U: roep opnieuw mensen die als religieus willen leven. Dat hun toewijding een bron van vernieuwing mag zijn in heel de Kerk. Amen.

**22** WOENSDAG NA ZONDAG 2 NA PASEN  
Handelingen 5,17-26; psalm 34,2-9; Johannes 3,16-21

**SCHRIFTWOORD** – Verlaat u op Hem, dan wordt u gelukkig, want Hij stelt u niet teleur.

Psalm 34 is een veel gebeden psalm. Vandaag is alleen het eerste deel aan de orde. Een deel waarin God wordt geprezen vanwege de verhoring van het gebed. De psalmist roept dan ook anderen op om zich op God te verlaten. Wie zo nauw met God verbonden is, weet altijd een engel in de buurt.

**GEBED** – God, U zendt uw engel om ons te beschermen. Door ons op U te verlaten weten we ons met U verbonden. Versterk in ons het vermogen het verbond met U te onderhouden. Amen.

**23** DONDERDAG NA ZONDAG 2 NA PASEN  
Handelingen 5,27-33; psalm 34,2.9.17-20; Johannes 3,31-36

**SCHRIFTWOORD** – Wie uit de hemel komt, staat boven allen. Hij legt getuigenis af van wat Hij zag en hoorde.

Het evangelie kent modellen van geloof en ongeloof. Na de confrontatie in de tempel van Jeruzalem (ongeloof), de ontmoeting met Nicodemus (geloof op eigen voorwaarden) en het getuigenis van Johannes de Doper over Jezus de bruidegom (onvoorwaardelijk geloof) worden een paar dingen kort en duidelijk gezegd. Twee zinnen om te onderstrepen en vast te houden: Hij (Jezus) spreekt Gods eigen woorden; en: Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven.

**GEBED** – Goede God, U heeft ons uw Zoon gezonden. Ook uw Geest is een gave aan ons. Laat zo uw liefde in ons groeien dat wij meer en meer op uw Zoon gaan gelijken. We vragen het op de voorspraak van Johannes, door Christus onze Heer. Amen.

**24** VRIJDAG NA ZONDAG 2 VAN PASEN  
Handelingen 5,34-42; psalm 27,1-4.13-14; Johannes 6,1-15

**SCHRIFTWOORD** – Bemoeit u niet met deze mensen maar laat ze hun gang gaan. Gaat dit werk van mensen uit, dan zal het op niets uitlopen. Gaat het echter van God uit dat zult u hen niet uiteen kunnen slaan.

De Farizeeër Gamaliël was een sterke persoonlijkheid. Hij had een eigen leerschool. De apostel Paulus was een van zijn leerlingen. Hoe wijs hij was, blijkt wel uit deze woorden. Met de kracht van God groeien dingen; zonder zijn kracht niets. Het helpt ons met alles wat we ondernemen. Doen we het uit de Naam van God? Of doen we het uit eigen belang?

**GEBED** – God, U geeft ons het vermogen om zaken te kunnen onderscheiden. Doe ons groeien in wijsheid om altijd weer te doen wat U van ons verwacht. Dat wij ons blijven inzetten voor uw evangelie. Amen.

**25** ZATERDAG, HEILIGE MARCUS  
1 Petrus 5,5-14; psalm 89; Markus 16,15-20

**SCHRIFTWOORD** – Schuift al uw zorgen op God af want Hij heeft zorg voor u. Weest nuchter, wordt wakker.

De evangelist Marcus is een leerling van de apostel Petrus. Hij is de eerste die "het evangelie" op papier heeft gezet. In deze brief noemt Petrus hem zijn zoon. Dat laat zien hoe nauw ze verbonden waren. Petrus wijst ons erop dat we ons vaak door allerlei zaken laten afleiden. Door onze zorgen aan God toe te vertrouwen worden we wakker, sterk door het geloof, en geroepen om getuigen zijn van het evangelie van Christus.

**GEBED** – Goede God, door de evangelist Marcus laat U nog altijd uw evangelie in onze wereld klinken. Dat evangelie maakt ons wakker



en roept ons bij onze naam. Wij vragen: zorg voor ons allen, houdt ons waakzaam en laat ons altijd getuigen van uw Woord tot wij komen in uw heerlijkheid. Amen.

## 26 ZONDAG 3 VAN PASEN

Handelingen 2,14.22-32; psalm 16; 1 Petrus 1,17-21; Lukas 24,13-35

**SCHRIFTWOORD** – De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Dit vers uit de psalm brengt de diepe verbondenheid tussen God en bidder tot uitdrukking. Dichterbij kan een mens bijna niet komen. Alleen zo kan een mens het volkomen geluk vinden.

**GEBED** – Goede God, U kent ons. U heeft ons geschapen en U bent een verbond met ons aangegaan. Wij vragen U: geef dat wij altijd uit het nieuwe verbond met U leven tot wij komen in uw Koninkrijk. Amen.

## 27 MAANDAG, HEILIGE PETRUS CANISIUS

Handelingen 6,8-15; psalm 119,23-30; Johannes 6,22-29

**SCHRIFTWOORD** – Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven.

Petrus Canisius is een Nederlandse Jezuïet die een expert werd op het katechetisch gebied. Zijn katechese liet een doorleefd geloof zien. Zo verkondigde hij in Nederland en Duitsland het christelijk geloof. Zo wijst hij ons de weg om het voedsel tot eeuwig leven te vinden. Wil ik een werk voor God doen, of wil ik Gods werk doen? Hoe verdiep ik mij in geloof zodat mijn werken geen bijbedoeling heeft, geen andere bedoeling heeft dan Gods werk te doen?

**GEBED** – God, in U vinden veel mensen de kracht om het christelijk geloof te verkondigen. Op de voorspraak van de heilige Petrus Canisius vragen wij U; roep mensen die op zoek gaan naar de waarheid, uw Zoon vinden en in vreugde uw woord verkondigen. Amen.

**28** DINSDAG NA ZONDAG 3 NA PASEN  
Handelingen 7,51-8,1; psalm 31,3-8.17.21; Johannes 6,30-35

**SCHRIFTWOORD** – Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.

Diaken Stefanus verkondigt met vuur het evangelie van Jezus Christus. Zijn tegenstanders zijn ook de tegenstanders van Jezus geweest. En zoals Jezus ter dood werd veroordeeld zo wordt ook Stefanus veroordeeld. Maar door zijn visioen ziet hij wat hem te wachten staat: de Mensenzoon die hem ontvangt.

**GEBED** – God, U opent wijd de poort tot de hemel. Op voorspraak van de heilige martelaar Stefanus vragen wij U dat wij trouw blijven getuigen van uw evangelie. Amen.

**29** WOENSDAG, HEILIGE CATHARINA VAN SIËNA  
1 Johannes 1,5-2,2; psalm 103; Matteüs 11,25-30

**SCHRIFTWOORD** – De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren.

Dit vers van psalm 103 is een citaat uit het boek Exodus (34,6). De psalmist herhaalt de naam van God. De psalmist bezingt daarmee hoe hij God ervaart en uit die Naam leeft. Hij verkondigt ons daarmee hoe God is: barmhartig, welgezind, lankmoedig en goedertieren. Als we bidden, zeggen we: "In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest". We dragen de naam van Christus. Hoe weerspiegelt ons leven de Naam van God?

**GEBED** – God, uw Naam is barmhartigheid en lankmoedigheid. Zo kijkt U naar de wereld, en naar ons. Uit uw barmhartigheid leven wij. Wij vragen: laat uw Naam in ons leven doorklinken, dat ook wij barmhartig en lankmoedig zijn. Amen.

**30** DONDERDAG NA ZONDAG 3 VAN PASEN  
Handelingen 8,26-40; psalm 66,8-17.20; Johannes 6,44-51

**SCHRIFTWOORD** – Ik zeg u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood van het leven.

In deze paastijd komen vooral woorden als deze aan de orde. Spreken over het eeuwig leven lijkt moeizamer geworden dan ooit. Toch is dat de grote belofte die de Schrift vertelt. Niemand weet hoe het eeuwig leven er concreet uit ziet. Maar dat God de christengelovige doet verrijzen op de laatste dag, is de verkondiging die blijft klinken. Dat is het teken van de Paaskaars, elke keer als hij brandt.

**GEBED** – Heer Jezus, door uw dood en verrijzenis is de belofte van de opstanding waarheid geworden. Die belofte geldt ons allen. Wij vragen U: laat die belofte houvast geven in ons leven. Dat daarvoor heel ons leven teken mag zijn van het geloof in de verrijzenis. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**1** VRIJDAG NA ZONDAG 3 VAN PASEN  
Handelingen 9,1-20; psalm 117; Johannes 6,52-59

**SCHRIFTWOORD** – De Heer heeft mij gezonden, Jezus die u op de weg hierheen verschenen is, opdat je zien moge, en vervuld worde van de heilige Geest.

In de vervolging van de Kerk breidt het Woord Gods uit: we lezen de bekering van een van de vervolgers. Jezus roept Saul in zijn dienst, hij is dan nog (ver)blind. De eerste leerlingen van Jezus durven niet te geloven dat die vervolger nu een van hun broeders is; ze zijn nog blind daarvoor. Dat door de doop ogen opengaan, heeft een dubbele zin. Het woord 'zien' speelt in de Schrift een grote rol: zien heeft met inzien te maken. Leren zien dat het woord van de Schrift een woord ten leven is.

**GEBED** – Goede God, uw woord is leven. Door uw woord leren wij zien. We zien uw barmhartigheid en de weg die naar de volkomen vreugde leidt. Open onze ogen steeds meer, dat wij uw tekens leren verstaan die in ons leven geschieden. En leid ons naar uw koninkrijk. Amen.

**2** ZATERDAG, HEILIGE ATHANASIUS  
Handelingen 9,31-42; psalm 116,12-17; Johannes 6,60-69

**SCHRIFTWOORD** – O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.

De heilige Athanasius was bisschop van Alexandrië (Egypte). Daar raakte hij betrokken in interne conflicten van de kerk rond het én God-zijn én mens-zijn van Jezus. Athanasius heeft zich hiervoor sterk ingezet. Hij heet dan ook apostel van Gods menswording. Hij is al doende een ware dienaar van God en mensen geworden.

**GEBED** – God, op uw woord geloven wij in én het God-zijn én het mens-zijn van Jezus. Dit mysterie is te groot voor ons. Toch vertrouwt U het ons toe. Wat zijn wij dat U zo met ons omgaat. Leer ons ons geloof te verdiepen, dat we groeien in liefde, en zo deze waarheid tot ons door laten dringen. Amen.

**3** ZONDAG 4 VAN PASEN (ROEPINGENZONDAG)  
Handelingen 2,14.36-41; psalm 23; 1 Petrus 2,20-25; Johannes 10,1-10

**SCHRIFTWOORD** – Wie door de deur naar binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem.

De vierde zondag van Pasen heet ook roepingenzondag. Juist vandaag worden christengelovigen gevraagd te bidden voor roepingen. En zij worden gevraagd na te denken over hun eigen roeping. Sommigen mogen erbij stilstaan of zij een bijzondere roeping hebben: om religieus, diaken of priester te worden. Christus die de herder van allen is, roept mensen in zijn dienst om in zijn Naam herder te worden.

**GEBED** – Heer Jezus, met U bidden wij om meer werkers in de wijngaard. Met U bidden wij om mensen die U als religieus, diaken of priester kunnen dienen. Met U bidden wij om een kerk die U in alles wil volgen. En met U bidden wij dat de vreugde van het evangelie ons leven kleurt en er leiding aan geeft. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**4** MAANDAG NA ZONDAG 4 VAN PASEN  
Handelingen 11,1-18; psalm 42,2-3; 43,3-4; Johannes 10,11-18

**SCHRIFTWOORD** – Indien God hun nu dezelfde gave gegeven heeft als aan ons die reeds geloofden in de Heer Jezus Christus, hoe zou ik dan in staat geweest zijn God tegen te houden?

De apostel Petrus gaat een grens over. Die grens was sterk getrokken. Geen jood mocht ooit die grens over. Hij doet het toch, en wel dankzij de liefde van God. Als volk een aparte kring te vormen met God in het middelpunt was een werk van Gods liefde. Juist die liefde spoort aan om nu met anderen een kring te vormen, om niet zelf in het middelpunt te gaan staan, niet ego-centrisch te zijn. Gods Zoon is onze onze kring gaan staan: voor wie Hem als middelpunt heeft, is de ander een naaste.

**GEBED** – Goede God, U heeft ons de vrijheid en de liefde gegeven. Uw aanwezigheid geeft ons de kans om banden te bouwen met velen. U roept ons om voorbij grenzen te denken en ons niet op te sluiten in onszelf. Versterk dan in ons het vermogen met U mee te gaan, voorbij alle kleinmenselijke grenzen. Amen.

**5** DINSDAG NA ZONDAG 4 VAN PASEN  
Handelingen 11,19-26; psalm 87,1-7; Johannes 10,22-30

**SCHRIFTWOORD** – Eens worden Egypte en Babel geteld tot hen die de Heer vereren (...). Hij zal in het boek van de volkeren schrijven: ook dezen horen daar thuis.

Deze psalm is kort en krachtig in vorm en inhoud. Het klinkt als een visioen van de profeet Jesaja: alle volken die verzamelen rond Jeruzalem. Allen horen daar thuis en zullen in vrede leven met elkaar. God werkt altijd aan zijn plan van heil. Moge het zo worden.

**GEBED** – Uw stad, Heer, is Sion. Het hemels Jeruzalem zal onze woonplaats zijn. Hoe groots zal het zijn als allen zich daar mogen verzamelen. Hoe vredevol als iedereen naast en met elkaar mag leven. Schrijf ook onze namen in uw boek en breng ons thuis bij U. Amen.

**6** WOENSDAG NA ZONDAG 4 VAN PASEN  
Handelingen 12,24-13; psalm 67,2-8; Johannes 12,44-50

**SCHRIFTWOORD** – Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, opdat al wie in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.

Jezus spreekt in het openbaar. Deze woorden zijn een samenvatting van heel zijn prediking. In dit evangelie klinken opnieuw de

woorden: Geloof in God, Licht in de wereld, geen oordeel door God maar de mens oordeelt zichzelf. Woorden die naar het eeuwig leven leiden. Het is een indringende tekst die de nodige meditatietijd vraagt. Maak ik (goede) tijd vrij voor wat Jezus zegt?

**GEBED** – Heer Jezus, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Uw woorden zijn het Licht op ons pad. Meer dan goud zijn uw woorden van waarde voor ons allen. Verdiep ons geloof, versterk onze liefde en vergroot onze hoop tot wij komen in uw koninkrijk. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**7** DONDERDAG NA ZONDAG 4 VAN PASEN  
Handelingen 13,13-25; psalm 89,2-3.21-27; Johannes 13,16-20

**SCHRIFTWOORD** – Mannen broeders, als u een opwekkend woord tot het volk te zeggen hebt, spreekt dan.

De uitnodiging die de apostel Paulus ontvangt, is bijzonder. Het loopt parallel met de uitnodiging die Jezus kreeg in de synagoge van Nazaret. Voor beiden is het het begin van hun verkondiging. De preek bevat dan ook een programma van hun inzet. Paulus preekt en, net als Jezus, stuit ook hij op weerstand. Het maakt ons duidelijk dat de verkondiging van het evangelie altijd op bijval maar zeker ook op weerstand stuit.

**GEBED** – Goede God, U zendt ons op weg om een licht te zijn voor vele mensen. U zendt ons om het licht van het evangelie te verkondigen in daden en in woorden. Wij vragen U: versterk in ons de kracht van uw heilige Geest om in alles U aanwezig te stellen. Wij bidden het U met de voorspraak van de heilige apostel Paulus. Amen.

**8** VRIJDAG NA ZONDAG 4 VAN PASEN  
Handelingen 13,26-33; psalm 2,6-11; Johannes 14,1-6

**SCHRIFTWOORD** – Weest nu verstandig, u vorsten, heersers van de aarde, weet wat u doet! Dient de Heer met ontzag.

Psalm 2 is een lied dat aantoonst hoe God werkt en hoe mensen zich daartegen verzetten. De oproep aan de heersers is helder: dien en wees niet uit op overheersing. Een oproep die nog altijd

geldig is voor allen die aangesteld zijn als leiders van landen: dien het volk en probeer het niet naar je hand te zetten.

**GEBED** – God, U heeft uw Zoon gezonden. In Hem hebben wij een voorbeeld om elkaar te dienen. Laat ons altijd uit zijn op dienstbaarheid. Dat wij meer en meer op Jezus gaan gelijken en zijn gezindheid tot de onze maken. Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

**9** ZATERDAG NA ZONDAG 4 VAN PASEN  
Handelingen 13,44-52; psalm 98,1-4; Johannes 14,7-14

**SCHRIFTWOORD** – Als jullie Mij zouden kennen, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Nu reeds kennen jullie Hem en zien jullie Hem.

In het Johannesevangelie houdt Jezus bij het Laatste Avondmaal een lange toespraak. Op die manier bereidt Hij zijn leerlingen, die Hij vrienden noemt, voor op zijn vertrek en tegelijk laat Hij zien hoe Hij blijft en met hen verbonden is. Juist dankzij de vraag naar het mogen zien van de Vader kan Hij nog eens benadrukken hoezeer de Vader en Hij één zijn. Dat geeft stof tot verdere overweging.

**GEBED** – Heer Jezus, dankzij het evangelie kunnen wij meer en meer van U leren. Uw woord is een woord dat de weg is, de waarheid is, en het leven is. Moge uw woord meer en meer in ons wortelen. En moge wij zo meer en meer met U verbonden zijn. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**10** ZONDAG 5 VAN PASEN  
Handelingen 6,1-7; psalm 33; 1 Petrus 2,4-9; Johannes 14,1-12

**SCHRIFTWOORD** – Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden vol goede faam, vol van geest en wijsheid.

De apostelen in het bijzonder zijn door Jezus gezonden om in de kracht van de heilige Geest het evangelie overal op aarde te verkondigen. Al spoedig ontdekken ze dat ze dat niet alleen kunnen en ook niet alleen hoeven te doen: het is God die door hen zorgt voor zijn volk. In de groeiende groep christengelovigen zijn allerlei noden die elk een eigen aandacht nodig hebben. Zo ontstaat het ambt van de diaken. De diaken is het toonbeeld van de dienaar die het evangelie doet.

**GEBED** – Heer Jezus, dankzij de heilige Geest ontdekken we steeds weer hoe we op vragen en noden kunnen reageren. In deze tijd waarin de kerk opnieuw vernieuwd wordt door uw evangelie, vragen wij U: moge de heilige Geest ons de wijsheid en het onderscheidingsvermogen geven om goed te antwoorden op alle noden en uitdagingen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**11** MAANDAG NA ZONDAG 5 VAN PASEN  
Handelingen 14,5-18; psalm 115,1-4.15-16; Johannes 14,21-26

**SCHRIFTWOORD** – Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe, want Gij zijt barmhartig en trouw.

Vaak zijn mensen uit op hun eigen eer. Psalm 115 geeft een antwoord op de vraag: waar is toch die God van jullie? Christengelovigen vertrouwen niet op de machten en krachten van de wereld, en ze zijn ook niet uit op eerbewijzen aan zichzelf. Zij leven, handelen en vieren tot meerdere eer en glorie van God. Zij weten dat alleen Hij hun vertrouwen waard is.

**GEBED** – God, U denkt aan ons. Voor U komt in de mens uw glorie aan het licht. U bent onze helper en ons schild. Wij bidden U: zegen ons. Zegen alle mensen die U beminnen. En laat ons altijd uw lof zingen. Amen.

**12** DINSDAG NA ZONDAG 5 VAN PASEN  
Handelingen 14,19-28; psalm 145,10-13.21; Johannes 14,27-31

**SCHRIFTWOORD** – Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.

Dit vers is talloze malen omgebouwd tot een lied. Zo'n lied kan een mens eindeloos zingen en het laat je vertrouwen groeien in de vrede die de Heer schenkt. Vrede in ons hart; vrede met de mensen om je heen; vrede voor alle mensen. Het is een woord dat je doet groeien om de weg van de vrede te gaan, en om een mens van vrede te zijn.

**GEBED** – Heer Jezus, U geeft ons vrede. Uw vrede geeft ons hart rust en laat ons groeien in moed en vertrouwen. Blijf ons uw vrede



geven opdat wij mensen worden die in uw Naam vrede waarmaken overal waar wij komen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**13** WOENSDAG NA ZONDAG 5 VAN PASEN (HEILIGE MAAGD MARIA VAN FATIMA; HEILIGE SERVATIUS)  
Handelingen 15,1-6; psalm 122,1-5; Johannes 15,1-8

**SCHRIFTWOORD** – Bij hun aankomst te Jeruzalem werden zij ontvangen door de gemeente, de apostelen en de oudsten, en zij verhaalden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.

De samenkomst in Jeruzalem is het eerste concilie in de Kerk. De kwestie over de eisen die aan niet-joden gesteld moeten worden, is al eerder in het boek Handelingen aan de orde geweest. Maar nu is het zover dat men de zaak definitief wil oplossen. Waarover zijn allen het eens? De lezingen volgen het verhaal in de komende dagen. Het laat zien hoe belangrijk het is, af en toe samen te zitten en heel goed naar elkaar te luisteren: wat heeft ieder op het hart? En wat geeft dan toekomst aan de geloofsgemeenschap?

**GEBED** – God, U roept mensen samen om in goed overleg de goede beslissing te nemen. Met de kracht van de heilige Geest zijn mensen in staat dat te doen. Geef ons ook in deze dagen de heilige Geest. Dat wij altijd uit zijn op de opbouw van uw Kerk, en allen uitnodigen in geloof U te aanvaarden. Amen.

**14** DONDERDAG, HEILIGE MATTIAS  
Handelingen 1,15-17.20-26; psalm 113; Johannes 15,9-11

**SCHRIFTWOORD** – Verkondigt zijn heil alle dagen. Meldt aan de naties zijn heerlijkheid.

De apostel Mattias wordt in de plaats van Judas gekozen in de kring van de twaalf. Hij is een ooggetuige van de verkondiging door Jezus, van zijn tekenen en zijn lijden, dood en verrijzenis. Door dit ambt wordt hij een licht voor velen. Hij nodigt allen uit om ook toe te treden tot de geloofsgemeenschap van Christus Jezus. Mede dankzij hem blijft de opdracht van Jezus klinken: hebt elkander lief met de liefde die Jezus ons gegeven heeft.

**GEBED** – Heer Jezus, met de liefde waarmee de Vader U liefheeft, heeft U ook ons lief. U nodigt ons uit om die liefde aan elkaar te geven. En zo de grootste te worden in dienst aan elkaar. Laat ons meer en meer groeien in vriendschap met U en elkaar. Gij die ons roept en leeft in eeuwigheid. Amen.

**15** VRIJDAG NA ZONDAG 5 VAN PASEN  
Handelingen 15,22-31; psalm 57,8-12; Johannes 15,12-17

**SCHRIFTWOORD** – Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad.

Jezus verbindt mensen met elkaar. Dat doet Hij in, door en met zijn goddelijke liefde. Zijn onbaatzuchtige liefde maakt het mogelijk dat wij uit zijn vreugde leven. Zijn onbaatzuchtige liefde maakt het ook mogelijk dat wij samen een teken zijn in de wereld. Als wij in de geloofsgemeenschap waar we lid van zijn, meer uit zijn op elkaar liefhebben, ontstaat er een andere sfeer in elke bijeenkomst.

**GEBED** – Heer Jezus, U maakt onze vreugde volkomen door ons uw liefde te geven. Dankzij die liefde zijn wij in staat ons te geven voor uw evangelie. U heeft ons uitgekozen, meer dan wij U hebben gekozen. Laat ons dan in uw Naam vruchten dragen die blijvend zijn. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**16** ZATERDAG NA ZONDAG 5 VAN PASEN  
Handelingen 16,1-10; psalm 100,2-5; Johannes 15,18-21

**SCHRIFTWOORD** – Daar had Paulus 's nachts een visioen: er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp'. Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid naar Macedonië te vertrekken, want we maakten eruit op dat God ons geroepen had om hun het evangelie te verkondigen.

Het visioen van de apostel Paulus laat hem opnieuw een grens oversteken. Hij en zijn medeleerlingen onderscheiden zo wat God wil dat zij doen. God roept ons allen, en ieder van ons heeft een eigen talent gekregen om het evangelie te verkondigen. Een tekst als deze vraagt opnieuw: welk talent heb ik dan om het evangelie waar te maken in daden en woorden? Welke grens moet ik over om dat daadwerkelijk te doen?

**GEBED** – God, U roept ons op bijzondere manieren. Soms door een droom, soms door een ontmoeting, soms door een woord dat ons hart raakt. Wij bidden U: laat uw Geest ons onderscheidingsvermogen steeds weer de weg wijzen om uw evangelie te delen met velen. Amen.

## 17 ZONDAG 6 VAN PASEN

Handelingen 8,5-8.14-17; psalm 66; 1 Pet 3,15-18; Johannes 14,15-21

**SCHRIFTWOORD** – Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij; ik zal u verhalen wat God mij gedaan heeft.

Psalmen zijn uitnodigingen om God in je leven toe te laten. Het bijzondere is dat het vaak andersom is: we hoeven Hem niet in te passen in ons leven (daarvoor is Hij te groot), maar Hij nodigt ons uit om onszelf in te passen in zijn werkelijkheid. Hij heeft Maria geroepen. Hij roept ook ons. Door naar Maria te kijken kunnen we ontdekken hoe we met onze eigen roeping om kunnen gaan.

**GEBED** – God, U heeft Maria geroepen om moeder van Jezus te worden. U heeft haar geroepen om moeder van de Kerk te zijn en daarmee ook moeder van ons te zijn. Geef dat wij altijd naar haar luisteren en zo ontdekken hoe wij in verbondenheid met U kunnen leven. Amen.

## 18 MAANDAG NA ZONDAG 6 VAN PASEN

Handelingen 16,11-15; psalm 149,1-9; Johannes 15,26-16,4

**SCHRIFTWOORD** – Wanneer de Helper komt die Ik jullie van de Vader zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen.

Langzaam maar zeker leven we naar Pinksteren toe. Vandaag lezen we één van de beloften die Jezus heeft gedaan rond de heilige Geest. In de lezing staat "Helper". We mogen ook lezen "Advocaat": iemand die ons bijstaat. Die Geest staat ons bij, maar Hij verlicht ook ons verstand omdat Hij getuigt wie Jezus is. Moge die Geest in ons wonen.

**GEBED** – Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw Liefde. Sta ons altijd bij met uw wijsheid en laat ons getuigen van ons geloof in Christus Jezus. Amen.

## 19 DINSdag NA ZONDAG 6 VAN PASEN

Handelingen 16,22-34; psalm 138,1-8; Johannes 16,5-11

**SCHRIFTWOORD** – Heren, wat moet ik doen om gered te worden? Zij antwoordden: Geloof in de Heer Jezus; dan zullen u en uw huis gered worden.

Paulus is in de gevangenis terecht gekomen. Toch laat hij de moed niet zakken. Ook daar blijft hij getuigen van zijn geloof in Christus. Hij wordt op wonderbare wijze gered uit zijn gevangenschap. Dan stelt de bewaker de vraag die ieder mens stelt: hoe kan ik gered worden? Geloof in de Heer Jezus is voor Paulus de vreugde van zijn leven. Dat is het ook voor de bewaker geworden. Hoe vreugdevol is het geloof voor ons?

**GEbED** – Barmhartige God, U redt ons uit elke nood. Wij bidden U: bevrijd ons uit onze noden en geef ons een hart dat altijd in vreugde met U leeft. Amen.

## 20 WOENSDAG NA ZONDAG 6 NA PASEN

Handelingen 17,15.22-18,1; psalm 148,1-2.11-14; Johannes 16,12-15

**SCHRIFTWOORD** – Roemvol maakt Hij ook zijn volk. Hij is de glorie van zijn getrouwen.

In psalm 148 roept de dichter allen (in de hemel en op aarde) op met hem de lof van God te zingen. De reden ligt ervoor ligt in dit vers: God ziet om naar zijn volk en Hij is trouw aan allen. Hoe verwoorden wij (in een loflied) wat God doet in ons leven?

**GEbED** – Almachtige God, U neemt ons bij de hand en geeft ons het talent uw lof te zingen. Laat onze stemmen altijd van uw spreken en zingen. Dat wij zo getuigen van wat U doet in ons leven. Amen.

## 21 DONDERDAG HEMELVAART VAN DE HEER

Handelingen 1,1-11; psalm 47; Efeziërs 1,17-23; Matteüs 28,16-20

**SCHRIFTWOORD** – Moge God uw innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept.

Paulus getuigt altijd van de hoop die in hem leeft. Dat vraagt wel om een innerlijke bezinning. Hij bidt nu dat de kracht die God in

Jezus heeft laten zien, aan alle christengelovigen gegeven wordt. Paulus roept dan ook op dagelijks momenten te nemen om naar binnen te kijken en te zien waartoe God u roept.

**GEBED** – Heilige Geest, Uw gaven schenkt Gij aan allen die geloven. Vervul ons met kracht, met licht, met liefde en met wijsheid. Geef ons zo de genade het woord van de Schrift te verstaan. Laat door uw kracht en door het Schriftwoord ons geloof, onze hoop en onze liefde groeien. Amen.

**22** VRIJDAG NA ZONDAG 6 VAN PASEN  
Handelingen 18,9-18; psalm 47,2-7; Johannes 16,20-23

**SCHRIFTWOORD** – Zo zijn jullie nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen.

Jezus geeft ons te denken over zijn Aanwezigheid in ons midden. In de eucharistie is Hij altijd in ons midden. Wij mogen ons elke dag verheugen dat Hij met ons gaat.

*Vandaag begint de noveen naar Pinksteren: bidden we om de heilige Geest tot en met de zaterdag voor Pinksteren.*

**GEBED** – Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw Liefde. Sta ons altijd bij met uw wijsheid en laat ons getuigen van ons geloof in Christus Jezus. Amen.

**23** ZATERDAG NA ZONDAG 6 VAN PASEN  
Handelingen 18,23-28; psalm 47,2-3.8-10; Johannes 16, 23-28

**SCHRIFTWOORD** – Apollos had onderricht ontvangen in de weg van de Heer, sprak vol geestdrift en gaf in bijzonderheden onderricht over alles wat Jezus betrof.

Er zijn vele missionarissen die het Woord van God verkondigen en ervan getuigen door hun leven. Apollos is er een van. Het begint ermee dat hij zelf eerst onderricht ontvangt. Op basis daarvan wordt hij van groot nut voor zijn medegelovigen. Welk onderricht hebben wij nog nodig?

**GEBED** – Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer; houd Gij bij ons Uw intocht Heer; vervul het hart, dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid. Wij zien naar U uit, heilige Geest. Onderwijs ons en neem ons mee op uw weg tot wij komen in het hemels koninkrijk. Amen.

**24** ZONDAG 7 VAN PASEN  
Handelingen 1,12-14; psalm 27; 1 Petrus 4,13-16; Johannes 17,1-11

**SCHRIFTWOORD** – De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zou ik vrezen?

De dichter spreekt in psalm 27 het verlangen uit te wonen in Gods huis. Hij spreekt dit uit omdat hij zich realiseert dat God zijn licht en leidsman is. Hij doet dit ook omdat hij Gods aanschijn wil zien. Een verlangen dat in veel mensen leeft. Ook in mij?

**GEBED** – Kom, heilige Geest. U bent de Liefde van Vader en Zoon in ons. U doopt met vuur en stort de liefde Gods uit in onze harten. Blijf met Gods liefde en genade bij ons nu wij toeleven naar het Pinksterfeest. Amen.

**25** MAANDAG NA ZONDAG 7 VAN PASEN  
Handelingen 19,1-8; psalm 68,2-7; Johannes 16,29-33

**SCHRIFTWOORD** – Wij geloven daarom dat Gij van God zijt uitgegaan.

In deze lange toespraak bij het Laatste Avondmaal wordt het de leerlingen duidelijk dat Jezus waarlijk van God is uitgegaan. Soms hebben we veel tijd nodig om te ontdekken en opnieuw te ontdekken dat Jezus van God is uitgegaan. Over deze zin uit het evangelie kan een mens elke dag mediteren en er de consequenties van ontdekken.

**GEBED** – Kom, heilige Geest, leer ons elke dag Jezus meer en meer kennen. Troost ons als wij moedeloos zijn. Schenk vreugde opdat ons hart vrede vindt in U. Kom en verlicht ons verstand. Amen.

**26** DINSDAG, HEILIGE FILIPPUS NERI  
Handelingen 20,17-27; psalm 68,10-11.20-21; Johannes 17,1-11

**SCHRIFTWOORD** – Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde, als ik maar de taak volbreng die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: om getuigenis af te leggen van het evangelie van Gods genade.

Paulus is niet bang om het leven te verliezen. Hij verlangt er alleen naar om de taak die hij heeft ontvangen goed te volbrengen. Daarmee is hij een voorbeeld voor elke christen die zich bewust is van de roeping door God.

**GEBED** – Kom, heilige Geest, maak ons vol van Uw licht. Help ons in alle onmacht ook anderen te verlichten, om de onderdrukten te bevrijden, en de lijdende bij te staan. Verwarm in ons wat verkild is. Richt met uw Hart ons hart op de mensen om ons heen. Amen.

**27** WOENSDAG NA ZONDAG 7 VAN PASEN  
Handelingen 20,28-38; psalm 68, 29-36; Johannes 17,11-19

**SCHRIFTWOORD** – Laat allen, o God, uw macht ondervinden; de macht waarmee U voor ons opkomt.

Psalm 68 begint met een smeekbede dat God zich laat zien aan alle mensen. Dat doet de dichter nadat hij bezongen heeft hoe God opkomt voor weduwen, wezen, dak- en thuislozen en gevangenen. Als God zo is, wat is dan onze taak in de wereld?

**GEBED** – Kom, heilige Geest, verwarm ons met uw vuur. Wees als een storm die ons wakker schudt. Maar wees ook de stilte van ons hart die tot bidden brengt. Amen.

**28** DONDERDAG NA ZONDAG 7 VAN PASEN  
Handelingen 22,30+23,6-11; psalm 16,1-11; Johannes 17,20-26

**SCHRIFTWOORD** – Heilige Vader, niet voor hen allen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en ik in U.

Het gebed dat Jezus bidt, is een lang, rijk en indrukwekkend gebed. In dat gebed raakt Hij alles aan: hij bidt voor zichzelf (verhef Mij); voor zijn leerlingen; en voor alle christengelovigen. Wij lezen het laatste deel: Hij bidt voor ons en voor de eenheid onder alle christenen. Moge zijn liefde in ons leven en groeien. Dat wij zijn onbaatzuchtige liefde delen met de mensen om ons heen.

**GEBED** – Kom, heilige Geest, stort uw gaven uit in het hart van ons allen. Geef ons een nieuw hart zodat wij de Schrift verstaan en leren zien met nieuwe ogen. Dat uw liefde de mensen om ons heen mag bereiken. Amen.

**29** VRIJDAG NA ZONDAG 7 VAN PASEN  
Handelingen 25,13-21; psalm 103,1-2.11-12.19-20; Johannes 21,5-19

**SCHRIFTWOORD** – Wel hadden ze bepaalde kwesties tegen hem op het gebied van hun eigen geloof en over een zekere Jezus.

Het proces dat Paulus ondergaat, is in een impasse terecht gekomen. Waar Pilatus zich nog liet overhalen om Jezus ter dood te veroordelen, laten deze Romeinse machthebbers zich leiden door het feit dat Paulus zich beroept op zijn Romeins burgerschap. Festus zit ermee. Omdat Paulus zich beroept op de keizer, zal hij naar Rome gaan om daar te getuigen van zijn geloof in Christus. Welke durf hebben wij om te getuigen van ons geloof in Jezus?

**GEBED** – Kom, heilige Geest, en geef ons woorden in de mond om te getuigen van ons geloof in Christus. Geef ons hart de moed om daden van belangeloze, goddelijke liefde te tonen. Amen.

**30** ZATERDAG NA ZONDAG 7 VAN PASEN  
Handelingen 28,16-20.30-31; psalm 11,5-8; Johannes 21,20-25

**SCHRIFTWOORD** – Paulus predikte het Rijk van God en gaf onderwijs in de leer over de Heer Jezus Christus in alle vrijmoedigheid.

Paulus is in Rome. Daarmee sluit dit boek. We hebben in de Paas-tijd de daden van Petrus en daarna van Paulus gevolgd. Hun getuigenissen hebben de Kerk gevormd. Deze apostolische grondslag is ook ons tot voorbeeld om het evangelie te blijven verkondigen. In verbondenheid met hen kunnen we samen nog veel doen.

**GEBED** – Kom, heilige Geest, geef leiding aan onze geloofsgemeenschappen. Vernieuw hen, vandaag en elke dag. Maak leerlingen van ons die blijven getuigen in daden en in woorden van ons geloof in Christus. Amen.



## 31 PINKSTERZONDAG

Hand 2,1-11; psalm 104; 1 Kor 12,3-7.12-13; Johannes 20,19-23

**SCHRIFTWOORD** – Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstwerk, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt.

De tekst uit 1 Korintiërs laat zien hoe Paulus de kerk in Korinte opbouwde. Enerzijds benadrukt hij de eenheid die er is, anderzijds geeft hij aan hoe elk mens een eigen gave heeft om de kerk en de samenleving op te bouwen. Als het fundament maar Christus Jezus blijft. Er is nog veel te doen.

**GEBED** – God, met de kracht van uw heilige Geest bouwt U de kerk op. U roept ons om uw wil hier op aarde te doen. Dankzij de Geest die U in en over ons stort, zijn wij in staat met U mee te werken. Wij bidden U: laat ons eensgezind zijn in ons geloof, en laat ons onze gaven aanwenden tot opbouw van uw Kerk en van uw schepping. Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

## 1 MAANDAG HEILIGE MARIA, MOEDER VAN DE KERK

Genesis 3,9-15.20; psalm 87,1-7; Johannes 19,25-34

**SCHRIFTWOORD** – Jezus zei: zie, dat is uw moeder.

Aan het kruis wijst Jezus zijn leerling op Maria: dat is uw moeder. Daarmee wijst Hij ook ons op Maria: zie, dat is jullie moeder. Maria is de Moeder van de Kerk. De Kerk is bruid van Christus en tempel van de heilige Geest. Maria heeft 'ja' gezegd tegen God. Zij was trouw tot onder het kruis. In haar vraagt God aan ons: hoe is het met ons ja-woord? En hoe trouw zijn wij? Laten we om de voorspraak van Maria vragen, zodat zij ons helpt om ons te laten verrassen door God en Hem elke dag trouw te zijn.

**GEBED** – Wees gegroet, Maria, vol van genade. Wij vragen u: bid voor ons. Bid voor ons dat wij ons ja-woord aan God en aan Christus trouw blijven. Bid voor de Kerk dat zij altijd haar kracht in God blijft vinden. Waak ook over uw Kerk dat zij een teken van licht blijft voor velen. Amen.

**2** DINSDAG IN WEEK 9 DOOR HET JAAR  
2 Petrus 3,12-18; psalm 90,1-4.10.14-16; Markus 12,13-17

**SCHRIFTWOORD** – Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt.

Opnieuw wordt Jezus op de proef gesteld door mensen die het niet zo zien zitten met Hem. De vraag toen is ook hedendaags. Op onze manier stellen we Jezus op de proef, omdat we precies willen weten waar we aan toe zijn met Hem. Het mysterie dat Hij is, is ook het mysterie van ons leven. Hoezeer durven we ons aan Hem toe te vertrouwen?

**GEBED** – Heer Jezus, U roept ons U te volgen in alles. Wij hebben altijd weer onze eigen vragen en aarzelingen. Soms stellen wij U op de proef. Versterk in ons ons geloof, onze hoop en uw liefde. Dat wij in eindeloos vertrouwen aan U geven wat aan U toebehoort. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**3** WOENSDAG, HEILIGE CAROLUS LWANGA EN GEZELLEN  
2 Timoteüs 1,1-3.6-12; psalm 123,1-2; Markus 12,18-27

**SCHRIFTWOORD** – Genade, barmhartigheid en vrede voor u vanwege God de Vader en onze Heer Jezus Christus.

De martelaren uit Oeganda zijn de eerste bloedgetuigen van de verkondiging van het evangelie in het hart van Oost-Afrika. Hun bloed is de bron geworden van de kerk in Oeganda. Jaarlijks lopen vele christengelovigen – soms 100 kilometer – naar Kampala om hun dankbaarheid te tonen aan God en deze martelaren te vragen voor hen te bidden. Pelgrimstochten zijn bronnen van inkeer, bezinning en nieuwe moed om in het spoor van de martelaren te blijven getuigen van het geloof in Christus.

**GEBED** – God, altijd weer roept U mensen. Wie ja zegt, ontmoet ook weerstand. Die weerstand leidt soms tot de dood, de dood op de brandstapel. Eerder te sterven dan te zondigen, was het houvast van uw bloedgetuigen in Oeganda. Wij bidden U met de voorspraak van Charles Lwanga en gezellen dat de vuren van haat, geweld en oorlog doven door de ijverige inzet van trouwe gelovigen. Amen.

## **4** DONDERDAG, ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, EEUWIGE HOGEPRIESTER Genesis 22,9-18; psalm 40,7-11; Matteüs 26,36-42

**SCHRIFTWOORD** – In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt, mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Psalm 40 is deels een klaaglied, deels een roepingsgedicht. Dit gedeelte is de roeping die in de brief aan de Hebreëën wordt gebruikt om duidelijk te maken hoe Jezus zijn roeping heeft verstaan. Hij zegt: Hier ben ik, en Hij geeft zichzelf. En zoals de psalm verder gaat: Hij heeft zijn mond niet gehouden, maar de gerechtigheid van God verkondigd. Deze woorden uit psalm 40 kunnen een richtlijn zijn voor onze eigen inzet in onze geloofsgemeenschap.

**GEBED** – Heer Jezus, op uw woord vieren wij tot uw gedachtenis eucharistie. U geeft zichzelf aan ons opdat wij meer en meer op U gaan gelijken. Wij bidden U: laat uw gezindheid in ons groeien en maak ons tot instrumenten van uw liefde voor allen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

## **5** VRIJDAG, HEILIGE BONIFATIUS EN GEZELLEN 2 Timoteüs 3,10-17; psalm 119,157-168; Markus 12,35-37

**SCHRIFTWOORD** – Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Messias de zoon van David is?

Op zijn beurt stelt nu Jezus een vraag. Het antwoord blijft verborgen in het mysterie dat Jezus zelf is: mens én God. Toch getuigen alle evangeliën dat Jezus uit het geslacht van David stamt. Hij zit op de troon van zijn vader David. Wij belijden dat de mens Jezus ook en ongedeeld God is. Aan het eind van de tijden zal het mysterie ons geopenbaard worden.

**GEBED** – Heer Jezus, altijd weer zet U ons recht voor het mysterie van God. In, door en met U vinden wij het antwoord op het mysterie dat we voor onszelf zijn. Wij bidden: verlicht ons en laat uw mysterie meer en meer tot ons doordringen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**6**ZATERDAG IN WEEK 9 DOOR HET JAAR (HEILIGE NORBERTUS)  
2 Timóteüs 4,1-8; psalm 71,8-9.14-17.22; Markus 12,38-44

**SCHRIFTWOORD** – verkondig het woord, dring aan, weerleg, berisp, bemoedig, in één woord: geef uw onderricht met groot geduld.

Deze brief aan Timoteüs bevat een onderricht over hoe men catechese kan geven. Het christelijk geloof kan men niet opdringen, maar het is ook geen zoete koek. Het is mooi hoe de apostel Paulus alles samenvat in 'met groot geduld'. Voor allen die onderwijs geven, is dit een handreiking waar men zelf nog veel van kan leren.

**GEBED** – God, door de apostel Paulus geeft U uw onderricht. U doet dat met groot geduld. Wij vragen U: laat ook ons groeien in geduld, en tegelijk doelgericht blijven. Wij bidden het U door Christus onze Heer. Amen.

**7**ZONDAG, HEILIGE DRIE-EENHEID  
Exodus 34,4-9; Daniël 3,52-56; 2 Korintiërs 13,11-13; Johannes 3,16-18

**SCHRIFTWOORD** – Geprezen zijt Gij, Heer, God van onze vaders, U komt de lof toe in alle eeuwen.

Het mysterie van de Drie-eenheid is voor ons begrip te groot. Alleen als we het vanuit de goddelijke liefde leren zien, komen we tot nader verstaan. Omdat God in en uit zichzelf relatie is en zoekt, is het duidelijk dat Hij zelf relatie is. Hij nodigt ons uit daarin te participeren. Dan is het niet langer alleen begrijpen, maar gegrepen worden. Hij is de Schepper die buiten ons is; Hij is de Zoon die met ons gaat; Hij is de heilige Geest die in ons woont.

**GEBED** – God, in uw grote mysterie nodigt U ons uit om te delen in uw eigen leven. Door uw onbaatzuchtige liefde mogen wij U naderen. Door uw liefde neemt U deel aan ons mens-zijn. Door uw liefde nodigt U ons uit deel te nemen aan uw goddelijkheid. Wij vragen U: vergroot ons uw liefde. Dat wij mensen zijn naar uw beeld en gelijkenis. Wij bidden het U door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, één God, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

**8** MAANDAG IN WEEK 10 DOOR HET JAAR  
1 Koningen 17,1-6; psalm 121,1-8; Matteüs 5,1-12

**SCHRIFTWOORD** – Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

De zaligsprekingen zijn een eindeloze basis voor meditatie, en vooral om zichzelf te onderzoeken. Ze verwoorden een soort voorwaarden van onze kant die nodig zijn zodat God bij ons komt en ons laat delen in zijn zaligheid. Ze zijn ook een brug naar de werken van barmhartigheid (zie Matteüs 25). Daarmee zijn de zaligsprekingen niet alleen een basis van “zijn”, maar ook van “doen”.

**GEBED** – Heer Jezus, U verklaart zalig wie barmhartig zijn. U prijst gelukkig wie barmhartigheid doen. U vraagt ons barmhartig te zijn zoals uw Vader. Moge uw woord in ons verder wortel schieten dat wij vruchten van barmhartigheid voortbrengen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**9** DINSDAG IN WEEK 10 DOOR HET JAAR  
1 Koningen 17,7-16; psalm 4,1-8; Matteüs 5,13-16

**SCHRIFTWOORD** – Maak van het meel en de olie eerst een broodje voor mij en breng mij dat: voor u zelf en uw zoon kunt u daarna zorgen. Want de pot met meel raakt niet leeg.

De profeet Elia zoekt de bekering van mensen. God zendt hem naar een weduwe die nauwelijks in haar levensonderhoud kan voorzien. Maar God laat door de profeet zien dat Hij leven wil geven. Het teken van de pot die niet leeg raakt, is een teken van de werkzaamheid van zijn woord. Moge zijn woord in ons doorwerken.

**GEBED** – God, uw woord is ons brood ten leven. Uw woord laat ons zien hoe wij anderen tot steun kunnen zijn. Laat uw woord altijd het profetische in ons wakker houden. Dat wij zo tekens blijven van uw liefde voor allen. Amen.

# 10

WOENSDAG IN WEEK 10 DOOR HET JAAR  
1 Koningen 18,20-39; psalm 16,1-11; Matteüs 5,17-19

**SCHRIFTWOORD** – Behoed mij God, tot U neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het.

God leren kennen is een stap. Weten wat Hij voor jou betekent, is een belangrijke tweede stap. Daar God voor dank zeggen is een derde stap. Zo bouwen we langzaam maar zeker een relatie op die meer inhoud heeft. Psalmen helpen ons die weg te gaan.

**GEBED** – U, God bent mijn vreugde. Bij U vind ik het volkomen geluk. U wijst mij de weg die leidt naar het ware leven. Op U houd ik mijn ogen gericht, omdat U naast mij staat en gaat. Amen.

# 11

DONDERDAG HEILIGE BARNABAS  
Handelingen 11,21-16+13,1-3; psalm 98,1-6; Matteüs 10,7-13

**SCHRIFTWOORD** – Verkondigt op uw tocht: het Koninkrijk van de hemelen is nabij.

Hoewel Barnabas niet tot de oorspronkelijke twaalf behoorde, verkreeg hij door zijn staat van dienst net als de apostel Paulus de titel 'apostel'. Hij heeft zich van meet af aan ingezet voor de verkondiging van het evangelie. Hij was het die daarvoor medewerkers zocht omdat hij het niet alleen kon. Hij werkte samen met Paulus. Voor onze opbouw van de kerk en onze eigen geloofs-gemeenschap is hij een inspirerend voorbeeld.

**GEBED** – Goede God, U hebt de Barnabas geroepen. U heeft hem gekozen om het evangelie op veel plaatsen te verkondigen. Door uw wijsheid koos hij mensen om zich heen om verder te bouwen aan de kerk. Wij bidden U met zijn voorspraak dat wij net als hij getuigen zijn van uw evangelie en in staat blijven uw kerk verder op te bouwen. Amen.

# 12

VRIJDAG IN WEEK 10 DOOR HET JAAR  
1 Koningen 19,9-16; psalm 27,7-14; Matteüs 5,27-32

**SCHRIFTWOORD** – Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel.

De profeet Elia is een begenadigd mens. Hij mag God zien. Maar wat hij ziet, is verbazingwekkend en in zekere zin ongemakkelijk. Wie vuur, storm, of aardbeving overleeft, krijgt gegarandeerd veel aandacht. Maar wie wil luisteren naar iemand die de wind hoorde suizen? En toch: daar is God. Hij is niet in het geweld van de natuur, maar als het zachte suizen van de wind. Dat voert ons terug naar het begin van de schepping: Gods Geest zweefde over de wateren. God beheerst de kracht van zijn adem en vernietigt niet maar spreekt: zo is Hij Schepper. Zo ook ervaart Elia God. En wij?

**GEBED** – Goede God, als het zachte suizen van een bries laat Gij uw aanwezigheid aan ons merken. In een klein kind bent U ons verschenen. Wij vragen U: laat ons meer kind worden van U als Vader, en zo onder andere mensen aanwezig zijn. Laat ook onze aanwezigheid zijn als het zachte suizen van een bries. Het zal ons en vele anderen weer zacht maken, en de aarde een huis van vrede. Amen.

**13** ZATERDAG, HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA  
1 Koningen, 19,19-21; psalm 16,1-10; Matteüs 5,33-37

**SCHRIFTWOORD** – Uw ja moet ja zijn en uw nee nee; en wat daar nog bij komt is uit den boze.

Een van de grote volgelingen van de heilige Franciscus van Assisi is de Portugees Antonius van Padua. Hij was een vurig en geliefd predikant. Zijn ja was ja, en zijn nee nee. Hij leefde voor wat hij verkondigde. Daarmee deed hij wat God mag verwachten: doen wat je de mensen voorhoudt. Daarmee blijft hij een bron van inspiratie voor velen. Doe wat het evangelie van je vraagt; doe Gods wil.

**GEBED** – Almachtige God, U hebt de heilige Antonius van Padua geroepen in uw dienst. Door zijn inspiratie spoorde hij velen aan om in het spoor van de heilige Franciscus van Assisi de kerk weer op te bouwen. Wij vragen U voor zijn voorspraak: laat ook ons zijn spoor volgen om uw evangelie waar te maken en uw Kerk op te bouwen tot licht van velen. Amen.

# 14

ZONDAG SACRAMENTS DAG  
Deut 8,2-3.14-16; psalm 147; 1 Kor 10,16-17; Johannes 6,51-58

**SCHRIFTWOORD** – Denk aan de Heer uw God die u uit Egypte heeft geleid.

Het boek Deuteronomium vraagt de mens om zich elke dag te herinneren. De kracht van herinnering laat de mens op de goede weg blijven. Dat is het grondbeginsel ook van het dagelijks gebed en van de dagelijkse of wekelijkse samenkomst in de liturgie. Jezus voor ogen houden en een levende herinnering aan Hem zijn.

**GEBED** – Goede God, elke dag roept U ons om met U in contact te blijven. Zo vergeten we U niet, maar ook onszelf niet. Wij vragen U: houd ons hart en onze geest wakker dat wij blijven waken bij uw woord. Amen.

# 15

MAANDAG IN WEEK 11 DOOR HET JAAR  
1 Koningen 21,1-16; psalm 5,2-7; Matteüs 5,38-42

**SCHRIFTWOORD** – Reeds vroeg in de morgen hoort Gij mijn stem; reeds vroeg mijn hoop en mijn verlangen.

In het gesprek met God mogen we ons bewust zijn dat God altijd hoort wat wij onuitgesproken of hardop gezongen laten klinken uit ons hart. “Reeds vroeg in de morgen”, zo schrijft de psalmist. Hij leefde in de subtropen waar de dag altijd vroeg begint. Voor kloosterlingen begint de dag al voordat de nacht voorbij is. Of zoals elders staat: bij ons opstaan en bij ons naar bed gaan is God aanwezig. Mogen wij God in alles vinden.

**GEBED** – God, vol vertrouwen wenden wij ons tot U. U kent ons gaan en ons staan. U weet wat er leeft in ons hart en in onze ziel. Wij bidden U: geef wat wij nodig hebben op onze weg. En zend engelen die ons beschermen en bijstaan. Amen.

# 16

DINSDAG IN WEEK 11 DOOR HET JAAR  
1 Koningen 21,17-28; psalm 51,3-6.11.16; Matteüs 5,43-48

**SCHRIFTWOORD** – Bemint je vijanden en bidt voor wie jullie vervolgen, opdat jullie kinderen mogen zijn van uw Vader in de hemel.



Deze opdracht van Jezus is een van de moeilijkste die we hebben meegekregen: je vijanden beminnen. Toch is dat een essentieel onderdeel in het evangelie. Alleen door liefde kan de haat en het geweld worden overwonnen. Alleen door de wraak te parkeren, en door liefde terug te geven kunnen mensen worden gewonnen voor het goede en het evangelie.

**GEBED** – Heer Jezus, U daagt ons uit over onze eigen grens te springen. Wij bidden om uw hulp, want dat kunnen wij alleen als U ons bijstaat. Zend dan uw engel om ons te leiden en te bemoedigen trouw te zijn aan uw geboden. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**17** WOENSDAG IN WEEK 11 DOOR HET JAAR  
2 Koningen 2,1.6-14; psalm 31,20-24; Matteüs 6,1-6.16-18

**SCHRIFTWOORD** – Nu nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg ermee op het water. Het water verdeelde zich naar links en rechts.

De strijd tussen Elia en de afgodendienaars is een heftige strijd. Ook Achab laat zich door afgodendienaars meeslepen. Elia laat zien dat hem dat duur zal komen te staan. Achab bekeert zich. Hij realiseert zich dat hij fout is geweest. Dat is de basis van verzoening en vergeving: leren zien wat je fouten of zonden zijn en dan tot werkelijk berouw en bekering komen. Dat helpt elke mens.

**GEBED** – Barmhartige God, U wil niet de dood van de zondaar maar zijn bekering. Zo toont U ons allen de weg naar het ware en goede leven bij U. Versterk in ons het vermogen onze fouten en zonden te erkennen en ons oprecht naar U te bekeren. Wij bidden het U door Christus onze Heer. Amen.

**18** DONDERDAG IN WEEK 11 DOOR HET JAAR  
Jezus Sirach 48,1-14; psalm 97,1-7; Matteüs 6,7-15

**SCHRIFTWOORD** – Die beelden aanbaden, worden beschaamd. Voor Hem werpen alle goden zich neer.

Psalm 97 is een van de koningspsalmen. Ze leren ons dat er maar één is die echt Heer is van het heelal. Niet de houten beelden hebben de kracht en de macht maar alleen de levende God – zo verkondigt ons heel de Schrift. De koningspsalmen benadrukken dat op hun eigen manier. Ze voeden zo ons geloof en ons inzicht.

**GEBED** – De aarde en de hemel zijn van U, Heer. U geeft ons het vermogen uw schepping te beheren. Door U te erkennen als Schepper maken wij ons tot uw instrumenten. Dat uw scheppende liefde in ons mag leven en ons de weg wijst uw schepping te dienen in alles. Amen.

**19** VRIJDAG, HEILIG HART VAN JEZUS  
Deuteronomium 7,6-11; psalm 103; 1 Joh 4,7-16; Matteüs 11,25-30

**SCHRIFTWOORD** – Iedereen die liefheeft, is een kind van God, en kent God.

De competitie en de concurrentie schijnen soms de grote motoren te zijn van ons leven. Wij laten ons leiden door wat ons zelf helpt in de weg omhoog. Vol liefde mogen wij vandaag naar Jezus kijken, en in het bijzonder naar zijn hart. Dat hart was zijn motor; zijn liefde de drijfveer om met allen om te gaan. Wat kunnen we anders vragen dan dat ook wij geworteld zijn in de liefde van Christus en dat dat de werkelijke drijfveer in ons leven is.

**GEBED** – Heer Jezus, uw liefde is te groot voor al onze woorden. Uw liefde helpt mensen om met elkaar altijd het goede en rechtvaardige te doen voor elkaar en voor uw schepping. Leer ons te verstaan dat alleen wie leeft uit en door uw liefde de kern van het bestaan vindt. Amen.

**20** ZATERDAG, ONBEVLEKT HART VAN MARIA  
2 Kronieken 24,17-25; psalm 89,4-5.29-34; Lukas 2,41-51

**SCHRIFTWOORD** – Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.

God heeft in zijn plan vooral behoefte aan mensen met een goed hart. Het hart van Maria was een uitzonderlijk hart. Zij heeft zich bereid verklaard deel te nemen aan Gods plan. Zij zette heel haar leven op het spel om het woord van God tot vervulling te laten komen. Onder haar bescherming ontdekken wij hoe wij ons hart kunnen inzetten voor Gods werk.

**GEBED** – Heilige Maria, om uw bescherming vragen wij. Door ons te leiden zal ons hart meer en meer gezuiverd worden. Bid voor ons dat Gods woord wortel schiet en in ons voldragen mag worden. Amen.

## 21 ZONDAG 12 DOOR HET JAAR

Jeremia 20,10-13; psalm 69; Romeinen 5,12-15; Matteüs 10,26-33

**SCHRIFTWOORD** – Heer van de hemelse machten die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt.

De profeet Jeremia zit vaak in het nauw. Ook in deze tekst horen we hoe hij belaagd wordt. In zijn nood smeekt hij God om hulp. Hij zoekt de rechtvaardige veroordeling van zijn belagers, maar weet ook dat hij daartoe niet in staat is. Hij legt alles neer in de handen van God. Hij weet dat God alleen de harten en nieren, dat wil zeggen heel de mens, kan doorgronden. Het eindigt met een lied, een danklied omdat hij ook weet dat God voor de arme opkomt.

**GEBED** – God, U bent de kracht van uw volk. U waakt over ons. Geef ons blijvende liefde voor uw naam, want Gij redt ons leven als wij U blijven volgen. Amen.

## 22 MAANDAG IN WEEK 12 DOOR HET JAAR

2 Koningen 17,5-8.13-15.18; psalm 60,3-5.12-13; Matteüs 7,1-5

**SCHRIFTWOORD** – Gij hebt uw volk een harde les gegeven; een beker wijn die ons doet duizelen.

Het volk van God gaat ondanks alles steeds weer in de fout. God leert het harde lessen, zo toont ons de psalmist. Velen gaan gebukt onder de huidige situatie van de Kerk. Een psalm als deze leert de kerk vooral naar zichzelf te kijken: wat hebben wij zelf fout gedaan? Dat is belangrijk om tot de uitzuivering te komen die nodig is. Maar we weten ook dat we tot niets in staat zijn als God ons niet vergezelt daarin.

**GEBED** – God, U wilt dat wij onszelf uitzuiveren. U vraagt aan ons om in liefde naar elkaar om te zien. Geef dat wij niet lichtvaardig oordelen, maar altijd de balk in ons eigen oog zien. Zo mogen wij ons uw instrumenten van vrede en rechtvaardigheid weten. Amen.

## 23 DINSDAG IN WEEK 12 DOOR HET JAAR

2 Kon 19,9-11.14-21.31-36; psalm 48,2-4.10-11; Matteüs 7,6.12-14

**SCHRIFTWOORD** – Hoe nauw toch is de poort en hoe smal is de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden.

De weg die Jezus ons door het leven wijst, is geen gemakkelijke weg. Jezus laat ons zien dat de poort op die weg smal is. We zullen ons goed moeten inspannen om die poort door te komen. Het is geen gemakkelijk leven dat Jezus ons voorhoudt, maar gaat ons vooruit en blijft bij ons. Wie de Bergrede kent, weet dat alleen wie het woord van God doet, erin zal slagen die poort door te komen.

**GEBED** – Heer Jezus, het is uw wens dat wij erin slagen op het smalle pad van het evangelie te blijven. Uw weg leidt ons naar ware vreugde en vervulling. Geef dat wij nooit opgeven, maar altijd elkaar helpen die weg te gaan tot wij komen in het koninkrijk van de Vader. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**24** WOENSDAG, GEBOORTE VAN DE HEILIGE JOHANNES DE DOPER  
Jesaja 49,1-6; psalm 139; Handelingen 13,22-26; Lukas 1,57-66.80

**SCHRIFTWOORD** – Het kind groeide op en de Geest beheerste hem meer en meer.

Johannes de Doper wordt beheerst door de Geest. Zijn geboorte is een teken voor ons. Hij kondigt de geboorte van de Messias aan, en bereidt zijn weg. Zijn getuigenis leidt mensen naar Jezus. Wij mogen ons in hem herkennen. Wij kunnen door ons leven, doen, laten en spreken getuigen van Jezus, en verwijzen naar Hem. Niet wij zijn de verlossers, maar het is Jezus. Johannes wijst als eerste krachtadig naar Hem.

**GEBED** – God, U heeft de heilige Johannes de Doper reeds in de moederschoot geroepen. Met heel zijn leven, vermogen en inzet is hij de voorbereider geworden van de weg van uw Zoon. Verleen dat wij gehoor geven aan zijn roepstem, en zo in staat zijn meer en meer Christus in ons leven toe te laten. Amen.

**25** DONDERDAG IN WEEK 12 DOOR HET JAAR (HEILIGE ADALBERT)  
2 Koningen 24,8-17; psalm 79,1-9; Matteüs 7,21-29

**SCHRIFTWOORD** – Laat ons niet boeten voor vroegere zonden; kom met uw barmhartigheid ons tegemoet.

Psalm 79 is een moeilijk gedicht. Het toont ons de ellende waarin Israël is terechtgekomen. Alles is verwoest: stad, land, en de struc-

tuur die het volk bijeenhield. Hoe moet het nu verder? Een actuele vraag die ons bezighoudt in alles. Er zijn grote fouten gemaakt, grote zonden begaan in alle lagen van de Kerk. En nu? God zal ons de weg wijzen, zingt de psalmist. Op Hem mogen we vertrouwen.

**GEBED** – Op U, Heer, vertrouwen wij. U bent het fundament onder ons leven. Wij bidden U: blijf bij ons, ook als het donker om ons heen is. Geef ons de moed om ook nu te getuigen van uw evangelie, niet zozeer met de lippen maar met daden van onbaatzuchtige liefde. Amen.

**26** VRIJDAG IN WEEK 12 DOOR HET JAAR  
2 Koningen 25,1-12; psalm 137,1-6; Matteüs 8,1-4

**SCHRIFTWOORD** – een melaatse kwam naar Jezus toe en smeekte Hem op zijn knieën: Als Gij wilt, Heer, kunt Gij mij reinigen.

De Bergrede van Jezus is ten einde. Onmiddellijk dringen mensen naar voren die in nood zijn. Zo gaat het vaak: we luisteren, maar we kunnen niet wachten om ons eigen leed aan Christus Jezus voor te leggen. Natuurlijk is Jezus met ons begaan. Natuurlijk wil Hij ons genezen. Wat willen wij: menselijke overwegingen of wat God wil? We mogen op Hem vertrouwen. Hij vraagt ons de voorschriften van de Schrift goed te volgen.

**GEBED** – Heer Jezus, onze onmacht beklemt ons. Wij keren ons naar U: ontferm U over ons. Geef dat wij elkanders lasten dragen, en elkaar helpen op te staan uit elke nood. Genees ons dan met uw woord. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**27** ZATERDAG IN WEEK 12 DOOR HET JAAR  
Klaagliederen 2,2.10-14; psalm 74,1-7.20-21; Matteüs 8,5-17

**SCHRIFTWOORD** – Roep met uw hart tot de Heer, de schutsmuur van Sion.

Het volk van God is in problemen terechtgekomen door af te wijken van zijn weg, en een eigen weg te gaan. Meedogenloos zijn de omstanders. Zij slaan keihard toe. Deze tekst vraagt de gelovige niet op te houden met te bidden tot God, zodat het onrecht ophoudt, en allen weer de weg van barmhartigheid en gerechtigheid gaan. Dat wij het koninkrijk Gods zoeken en zijn gerechtigheid.

**GEBED** – God, U leidt uw kudde. Maar soms zijn wij vertwijfeld, omdat wij uw leiding niet ervaren. Richt onze schreden opnieuw, zodat wij uw verbond gestand doen en ons vertrouwen niet teleur gesteld wordt. Laat ons verbonden zijn met armen, onderdrukten en vervolgd, en zo uw aanwezigheid ondervinden. Amen

**28** ZONDAG 13 DOOR HET JAAR  
2 Kon 4,8-11.14-16; psalm 89; Rom 6,3-4.8.11; Matteüs 10,37-42

**SCHRIFTWOORD** – Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen; uw trouw verkondigen aan elk geslacht.

Psalm 89 behoort tot het dieptepunt van de crisis waarin het volk van God terecht is gekomen. In het deel dat we vandaag mogen zingen, klinkt toch een opgewekte stem: het volk heeft de gunsten van God ondervonden. Dat maakt een mens optimistisch. Door zo te bidden bouwen we met elkaar aan een geloof dat ons sterkt.

**GEBED** – God, uw gunst hebt Gij ons verleend. Uw verbond blijft eeuwig duren. Gelukkig is de mens die leeft van uw licht. Geef dat wij altijd in trouw uw Naam blijven eren. Door woorden, maar vooral door daden van gerechtigheid en barmhartigheid. Amen.

**29** MAANDAG HEILIGE PETRUS EN PAULUS  
Hand 12,1-11; psalm 34; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matteüs 16,13-19

**SCHRIFTWOORD** – Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen.

De apostelen Petrus en Paulus hebben gewerkt aan de grondslag van de Kerk over heel de aarde. Alle kerken erkennen dat. Petrus is door Jezus zelf aangesteld als rots van de Kerk. De brieven waarin Paulus het evangelie verkondigt, vormen samen meer dan de helft van het Nieuwe Testament. Hun leven in het spoor van Christus Jezus is voor ons een voorbeeld van inzet voor het evangelie, en van trouwe liefde voor God.

**GEBED** – God, U hebt de heilige apostelen Petrus en Paulus in uw dienst geroepen. U hebt hen aangesteld tot licht voor alle mensen. Samen vormen zij de grondslag van uw Kerk. Wij vragen U met hun voorspraak: geef ons wat wij nodig hebben om het evangelie te blijven lezen, vieren en doen. Door Christus onze Heer. Amen.

## 30 DINSDAG IN WEEK 13 DOOR HET JAAR

Amos 3,1-8+4,11-12; psalm 5,5-8; Matteüs 8,23-27

**SCHRIFTWOORD** – Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen?

Omdat we mensen zijn, twijfelen we aan alles. Dat maakt ons ook tot mensen. Zeker als we in nood zijn en heel ons leven op het spel staat, of alle kerken het moeilijk hebben, zien we het vaak niet meer zitten. Kleingelovigen noemt Jezus ons. Hoeveel vertrouwen en geloof hebben wij in Hem om in vreugde en verdriet, in voorspoed en in nood op Hem te blijven vertrouwen?

**GEBED** – Heer Jezus, U roept ons om U te volgen. U roept ons om alles los te laten. Dat maakt ons onzeker. Wij zoeken houvast bij elkaar, in het leven. Leer ons eerst te hechten aan U als de rank aan de wijnstok. Geef dat ons geloof groeit en dat wij altijd op U vertrouwen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

## 1 WOENSDAG IN WEEK 13 DOOR HET JAAR

Amos 5,14-15.21-24; psalm 50,7-12.16-17; Matteüs 8,28-34

**SCHRIFTWOORD** – Zoekt het goede en niet het kwade; dan zullen jullie leven, dan zal God de Heer met jullie zijn.

Zo simpel kan het zijn: zoekt het goede. Maar lastig is het om dat vol te houden. We willen wel het goede, maar doen het vaak niet. Amos heeft te veel mensen gezien die alleen maar op hun eigen voordeel uit zijn. Zij gaan vroom offeren, maar doen niet wat God hen zegt. Laat het recht stromen, zo dringt de profeet aan.

**GEBED** – God, U heeft ons uw wet gegeven. Uw verbond met ons is de basis van ons leven. Geef dat wij altijd het goede zoeken en uw recht laten stromen. Amen.

## 2 DONDERDAG IN WEEK 13 DOOR HET JAAR

Amos 7,10-17; psalm 19,8-11; Matteüs 9,1-8

**SCHRIFTWOORD** – Zijn voorschriften zijn betrouwbaar; onwetenden maken zij wijs.

Psalm 19 is de psalm die niet alleen de lof zingt van de schepping, maar ook van de Tora. De psalmist zingt de lof omdat hij heeft

leren inzien hoezeer de Tora de weg wijst waar mensen wijs van worden. Belangrijker dan bezit is het vermogen wijs te zijn.

**GEBED** – God, U geeft ons uw voorschriften. Uw voorschriften wijzen ons de weg naar de goddelijke wijsheid. Geef dat wij met uw woord blijven groeien in wijsheid tot eer van uw Naam en tot geluk van velen. Amen.

**3** VRIJDAG, HEILIGE TOMAS  
Efeziërs 2,19-22; psalm 117; Johannes 20,24-29

**SCHRIFTWOORD** – Toen riep Tomas uit: Mijn Heer en mijn God.

De apostel Tomas is een voorbeeld voor elke gelovige. Twijfel en puur vertrouwen liggen dicht bij elkaar. Het ene moment stoer zeggen dat je helemaal op jezelf vertrouwt, en het andere moment inzien dat Jezus het is die jou draagt en optilt. Bij elke consecratie kunnen deze woorden van Tomas herhaald worden.

**GEBED** – Heer Jezus, U heeft Tomas geroepen U te volgen. U heeft hem geconfronteerd met zijn eigen onzekerheid. Wij vragen U: neem ons bij de hand in onze eigen twijfel. Dat wij groeien in verbondenheid met U. Wij bidden het U met de voorspraak van de heilige apostel Tomas. Amen.

**4** ZATERDAG IN WEEK 13 DOOR HET JAAR  
Amos 9,11-15; psalm 85,9-14; Matteüs 9,14-17

**SCHRIFTWOORD** – Zie de dagen komen – zegt de Heer – dat de ploeger de maaier op de voet volgt en de druiventreder de zaaier.

Daar waar Amos niet schroomt om al het kwaad aan te klagen, heeft hij ook een visioen van een nieuwe toekomst. Hij ziet voor het volk van God weer hoop, en zelfs dagen van overvloed en voorspoed. Maar dat komt niet uit eigen kracht, maar door de inspanningen van God zelf. Ook dat houdt hij ons steeds voor: vertrouw niet op eigen kracht, maar op die van de Heer.

**GEBED** – Uw naam, God, mogen wij loven. Wij loven U omdat U al het goede gunt. Uit ervaring weten wij hoe U ons leidt. Wij bidden U: houd ons staande. En geef ons een visioen van vrede en recht. En laat ons ons altijd daarvoor inspannen met uw hulp. Amen.



**5** ZONDAG 14 DOOR HET JAAR  
Zacharias 9,9-10; psalm 145; Romeinen 8,9.11-13; Matteüs 11,25-30

**SCHRIFTWOORD** – De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig en zeer goedgunstig.

We lezen deze zondag teksten die de zachtmoedigheid benadrukken. Zo'n woord past helemaal bij de Naam van God. In het overgenomen vers van psalm 145 citeert de dichter de naam van God uit Exodus 34,6. Hij is niet uit op vernietiging en oorlog, maar op vrede en verlichting van alle lasten. Lees alle teksten van vandaag eens door.

**GEBED** – Barmhartige God, uw naam is barmhartigheid, lankmoedigheid en goedgunstigheid. U roept ons om uw naam in ons zelf waar te maken. Wij vragen U: leg uw juk op ons en geef ons de moed en de wijsheid om meer en meer te worden zoals U: barmhartig en lankmoedig. Amen.

**6** MAANDAG IN WEEK 14 DOOR HET JAAR  
Hosea 2,16-22; psalm 145,2-9; Matteüs 9,18-26

**SCHRIFTWOORD** – Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken dan zal ik al genezen zijn.

Het evangelie is uitgezonden over heel de wereld, zo preekt de heilige Augustinus. Met het kleed, zo zegt hij, worden de apostelen bedoeld. Zij zijn de zoom van het kleed van Christus. Wie hen aanraakt, ondervindt de genezing van het evangelie. Wij moeten het evangelie aanraken, dat wil zeggen in Christus geloven. Dan worden we gezond.

**GEBED** – Heer Jezus, al wie naar U verlangt, ondervindt genezing. Door het evangelie aan te raken, raken wij U aan. Wij vragen U: genees ons van alles wat ons kwaad doet. En laat ons onderdeel worden van uw kleed, dat ook wij anderen met U kunnen verbinden. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**7** DINSdag IN WEEK 14 DOOR HET JAAR  
Hosea 8,4-7.11-13; psalm 115, 3-10; Matteüs 9,32-38

**SCHRIFTWOORD** – de kinderen van Israël hebben koningen aangesteld, maar buiten Mij om, zegt de Heer.

Hosea is een van de twaalf kleine profeten. Zijn woorden klinken in de tijd van de naderende ballingschap. De inzet is om het volk en vooral de leiders tot inkeer te brengen. Kies de weg die God aanwijst, maar deze goddelijke wet wordt als een vreemde wet ervaren. De vraag is: wat leren wij van deze profeet voor nu?

**GEBED** – Rechtvaardige God, U heeft ons uw voorschriften en bepalingen gegeven. Zo wijst U ons een weg naar het ware leven en het ware geluk. Wij vragen U: vermeerder ons inzicht dat wij altijd uw wet naleven en alleen U volgen door Christus onze Heer. Amen.

**8** WOENSDAG IN WEEK 14 DOOR HET JAAR  
(HEILIGE MARIA ADOLPHINA EN GEZELLINNEN)  
Hosea 10,1-3.7-8.12; psalm 105,2-7; Matteüs 10,1-7

**SCHRIFTWOORD** – Verlaat u altijd op Hem, op zijn machtige arm, blijft altijd zijn aanschijn zoeken.

Zuster Maria Adolphina was lid van de congregatie zusters franciscanessen missionarissen van Maria. Onder de indruk van de vele goede werken van deze zusters ontdekte zij haar roeping om deel te hebben aan een leven vol dienstbaarheid. In 1893 trad zij in. Haar oversten beschreven haar als plichtsgetrouw, hulpvaardig, ingetogen, goedlachs en blijmoedig. Uitgezonden naar China leed zij allerlei ontberingen en tegenslagen. In 1900 werd zij tijdens de bokseropstand vermoord. Zij had voor God alles over, ook haar leven.

**GEBED** – Goede God, U heeft Catharina Dierkx geroepen tot een leven van dienstbaarheid en missie. Met haar voorspraak bidden wij U: dat ook wij ons altijd op U verlaten. Dat wij ons zo aan U toe vertrouwen dat wij alles wat wij zijn kunnen geven voor uw evangelie door Christus onze Heer. Amen.

**9** DONDERDAG, HEILIGE MARTELAREN VAN GORCUM  
2 Korintiërs 4,7-15; psalm 126; Matteüs 10,17-22

**SCHRIFTWOORD** – Jullie zullen een voorwerp van haat zijn omwille van mijn Naam.

De 19 martelaren van Gorcum (Gorinchem) zijn al snel na hun marteldood vereerd. Zij zijn vermoord omdat ze katholiek waren en trouw aan de eucharistie. Hun dood heeft een grote scheiding gemaakt tussen protestanten en katholieken. Hun dood is een aansporing om tegelijk trouw te zijn aan de eucharistie en ons in te zetten voor de eenwording van de kerken en voor meer verdraagzaamheid. Moge hun bloed de kracht zijn voor onze eigen inzet voor het evangelie.

**GEBED** – Barmhartige God, de Martelaren van Gorcum zijn slachtoffer geworden van haat en verdeeldheid. Omwille van hun verdiensten zijn zij voorbeeld geworden U trouw te blijven tot de dood. Wij vragen U: sterk ons dat ook wij U trouw blijven tot de dood. Amen.

**10** VRIJDAG IN WEEK 14 DOOR HET JAAR  
Hosea 14,2-10; psalm 51,3-4.8-9.12-13.14-17; Matteüs 10,16-30

**SCHRIFTWOORD** – Ik ben de Heilige in uw midden. Ik laat mij niet gaan in mijn toorn.

God ziet hoe het volk afwijkt en een eigen gang gaat. Ondanks al zijn zorg neemt het volk afstand van Hem. Wij kunnen ons op basis van een tekst als deze, boos maken op vele mensen. Maar nu zegt Hij: ik laat me niet gaan in mijn toorn. Hij dient het volk met liefde, zachtmoedigheid, reikt het voedsel aan. God vraagt ons te doen als Hij.

**GEBED** – Goede God, U bent de herder van Israël. U beschermt met uw eigen hand wat U zelf hebt gepland. Neem ons bij uw liefdevolle hand. Geef ons wat wij nodig hebben. Laat uw liefde ons in alles leiden. Amen.

**11** ZATERDAG, HEILIGE BENEDICTUS  
Spreuken 2,1-9; psalm 34; Matteüs 19,27-29

**SCHRIFTWOORD** – de Heer zal ik prijzen elke dag.

De heilige Benedictus klaagde op een eigen manier de leefstijl aan van de mensen in zijn tijd. Hij liet door zijn leefstijl zien dat het allemaal anders kan: eenvoudiger, meer sober, in dienst van God en mensen.

Zijn regel vraagt om het zingen van psalmen zevenmaal per dag. Juist door dat te doen oefent men die leefstijl in. Ze leren de eenvoud, de soberheid, een houding van vrede, van geduldig, en vooral: goed luisteren.

**GEBED** – Goede God, U hebt de heilige Benedictus geroepen om een leraar te worden in eenvoud, soberheid en toewijding aan U. Wij vragen U op zijn voorspraak: laat ook ons een eenvoudig en sober leven leiden. Maak ons gehoor scherp zodat wij verstaan wat U zegt en wat de mensen ons aanreiken. Amen.

**12** ZONDAG 15 DOOR HET JAAR  
Jesaja 55,10-11; psalm 65; Romeinen 8,18-23; Matteüs 13,1-23

**SCHRIFTWOORD** – de schepping verlangt vurig naar de openbaring van de kinderen van God.

De brief aan de christenen van Rome is de langste brief van de apostel Paulus. Daarin geeft hij op een eigen manier antwoord op de vragen die er in de kerk altijd toe doen. Dit vers dringt erop aan geen verborgen leven te leiden. Christenen zetten zich in voor het behoud van de schepping en laten zo zien wat het evangelie voor hen en heel de wereld betekent.

**GEBED** – Goede God, U heeft ons de schepping in handen gegeven. Elke dag is een kans om die zorg waar te maken. Door een sober en eenvoudig leven kunnen wij veel betekenen. Wij vragen U: sterk ons dat wij in alles die opdracht waarmaken en zo uw evangelie in praktijk brengen. Amen.

**13** MAANDAG IN WEEK 15 DOOR HET JAAR  
Jesaja 1,11-17; psalm 50,8-9.16-17.21.23; Matteüs 10,34-11,1

**SCHRIFTWOORD** – Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.

Jezus is zich bewust dat zijn evangelie niet alleen mensen samenbrengt, maar ook verdeelt. Vervolgens laat Hij weten dat het volgen van Hem veel vraagt van mensen. Christen-zijn vraagt om een nieuwe levensstijl. De basis van deze levensstijl ligt in de hele nauwe verbondenheid met Christus, met God en zo met elkaar. Zijn

woorden lopen uit op het opnemen van een van de kleinen. Al geef je die maar een beker water, zegt Hij, dan doe je een werk van barmhartigheid.

**GEBED** – Heer Jezus, U nodigt ons uit om U te volgen. Geef dat wij zien wat de consequenties ervan zijn. Geef ook dat we niet terugdeinzen om radicaal te zijn waar dat nodig is. Dat wij altijd in diepe verbondenheid met U, en zo met de Vader leven. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**14** DINSDAG IN WEEK 15 DOOR HET JAAR  
Jesaja 7,1-9; psalm 48,2-8; Matteüs 11,2-24

**SCHRIFTWOORD** – Blijf rustig, wees niet bevreesd en laat uw hart niet onthutst zijn.

Achaz weet zich bedreigd, en hij weet zich geen raad. Kan hij die dreiging wel het hoofd bieden? De tekst die we lezen, geeft aan dat God zelf hem bijstand zal bieden. Maar: heb dan wel geloof in God. Dat is de basis van een tekst van de heilige Teresa van Avila: laat niets je verontrusten, laat niets je bang maken. God alleen is genoeg (Nada te turbe; nada te espante; sólo Dios basta).

**GEBED** – Goede God, U geeft ons altijd raad om de weg te gaan die wij moeten gaan. Geef dat wij altijd in alles op U vertrouwen. Dan zal niets ons verontrusten op weg naar/met U. Door Christus onze Heer. Amen.

**15** WOENSDAG HEILIGE BONAVENTURA  
Jesaja 10,5-7.13-16; psalm 94,5-15; Matteüs 11,25-27

**SCHRIFTWOORD** – Zij zeggen: de Heer ziet het toch niet; Hij merkt het niet eens, Jakobs God.

Psalm 94 grijpt terug op psalm 14, waarin de psalmist scherp heeft gezien dat er genoeg mensen zijn die niet in een god geloven. Dat is één, maar er zijn dan daartussen mensen die denken dat ze kunnen leven alleen voor eigen voordeel. De psalmist klaagt dat in deze psalm aan. Hij laat zien dat God wel hoort, en ziet, en blijft onderwijzen. Hij zoekt mensen die recht doen.

**GEBED** – Goede God, U spreekt, maar niet allen (willen) verstaan wat U zegt. U onderwijst, maar niet allen (willen) begrijpen wat U hen leert. Geef ons ogen die zien; geef ons oren die horen; geef ons verstand om te begrijpen. Dat wij in verbondenheid met U steeds uit zijn op recht en barmhartigheid. Amen.

**16** DONDERDAG IN WEEK 15 DOOR HET JAAR (H.MAAGD VAN DE KARMEL)  
Jesaja 26,7-9.12.16-19; psalm 102,13-21; Matteüs 11,28-30

**SCHRIFTWOORD** – Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; jullie zullen rust vinden voor jullie zielen.

Jezus vraagt veel van zijn leerlingen, maar Hij overvraagt ze niet. Hij weet hoe vaak we uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan. Juist dan heeft Hij zorg voor ons. Een juk wordt gedragen door twee: Hij biedt zich aan met ons te gaan. Wie zijn leerling wil zijn, zal zijn juk als een zachte en verkwikkende bron ervaren.

**GEBED** – Heer Jezus, Uw juk is zelf voor onze ziel. U geeft ons rust en schenkt ons verlichting. Geef dat wij te midden van alles wat op ons drukt, ons altijd toewenden naar U. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**17** VRIJDAG IN WEEK 15 DOOR HET JAAR  
Jesaja 38,1-6.21-22.7-8; Jesaja 38,10-12.16; Matteüs 12,1-8

**SCHRIFTWOORD** – bedenk toch, Heer, hoe ik onder uw ogen geleefd heb met een trouw en toegewijd hart, en hoe ik gedaan heb wat U behaagt.

De smeekbede die Hizkia uitspreekt, doet hij terwijl hij doodziek is. God is zijn vertrouwen. Maar hij is ook bang voor de dood. De dood boezemt ons allen op de een of andere manier angst in. Dat zien we terug in alles. De dood is altijd een groot verlies waar we moeilijk mee omgaan. Nu gaat ons vertrouwen vaak uit naar artsen. Zij 'redden' ons even van de dood. En verlangend zien mensen ernaar uit dat ze gezond 120 jaar kunnen worden. Sinds Christus is voor christenen de dood geen drempel meer. Maar toch ...

**GEBED** – Goede God, het leven hebben we uit uw hand ontvangen. Het einde van het leven zien we met angst tegemoet. Geef ons de

moed om in alles, in leven en in dood, onszelf aan U toe te vertrouwen. Leid ons naar het eeuwige leven dat U ons beloofd hebt in Christus onze Heer. Amen.

**18** ZATERDAG IN WEEK 15 DOOR HET JAAR  
Micha 2,1-5; psalm 10,1-4.7-8.14; Matteüs 12,14-21

**SCHRIFTWOORD** – waarom houdt U zich op een afstand, Heer?

De psalmen zijn gebeden die midden in het leven staan. Soms bezingt de psalmist de nabijheid van God. Andere keren, zoals hier, ervaart de dichter een enorme afstand tot God. Zo heen en weer geslingerd blijft elke psalm zijn vertrouwen in God uitspreken, en voert de lezer, de bidder en de zanger naar het lof zingen van God.

**GEBED** – Waarom houdt Gij u op een afstand, Heer? Waarom verbergt U zich in moeilijke tijden? Gij ziet ons leed en onze ellende. Wij geven ons over aan U. Wij rekenen op uw hulp. Zie dan naar ons om en versterk ons geloof. Amen.

**19** ZONDAG 16 DOOR HET JAAR  
Wijsheid 12,13.16-19; psalm 86; Rom 8,26-27; Matteüs 13,24-43

**SCHRIFTWOORD** – de Geest komt onze zwakheid te hulp. Hij pleit voor de heiligen.

De apostel Paulus schrijft in zijn brief bemoedigende woorden. Paulus kent – uit eigen ervaring ook – de menselijke zwakheid. Hij beschrijft hoe hij zelf regelmatig fouten maakt. Maar – ook uit eigen ervaring – weet hij dat de Geest van God elk mens te hulp komt. Hij is onze steun en onze advocaat. Zo laat Hij ons groeien in ons mens-zijn. Herkent u de werkzaamheid van de Geest in uzelf, en in anderen?

**GEBED** – Heilige Geest, U bent onze steun en toeverlaat in alles wat wij ondernemen. Dankzij uw genade kunnen wij goede werken doen. Kom ons elke keer te hulp als we gevangen zijn in onze zwakheid. Dat wij blijven leven naar Gods bedoeling. Amen.

**20** MAANDAG IN WEEK 16 DOOR HET JAAR  
Micha 6,1-4.6-8; psalm 50,5-9.16-17.21.23; Matteüs 12,38-42

**SCHRIFTWOORD** – Geen ander teken zal u gegeven worden dan dat van de profeet Jona.

Het boek van de profeet Jona is een prachtig, klein boek: vier hoofdstukken. Omdat hij niet wil antwoorden op de roepstem van God, gaat Jona op de vlucht. Op zee blijkt dat hij wel kan proberen te vluchten, maar dat God hem niet loslaat. Hij gaat overboord en een grote vis slokt hem op. Na drie dagen wordt hij uitgespuwd. Hij staat weer op de grond, en hij gaat doen wat God vraagt. Jezus vergelijkt zijn dood en verrijzenis met het teken van Jona. Ook de rest van het verhaal trilt mee. Dat blijkt uit het vervolg van de lezing. Tot onze lering.

**GEBED** – Heer Jezus, U geeft ons het teken van Jona. U leert ons daarmee wat het zeggen wil meer van U te begrijpen. Geef dat wij groeien in wijsheid, groeien in bekering en groeien in begrip. Dat wij meer en meer U toe laten in ons leven en meer en meer door U gegrepen worden. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**21** DINSDAG IN WEEK 16 DOOR HET JAAR  
Micha 7,14-15.18-20; psalm 85,2-8; Matteüs 12,46-50

**SCHRIFTWOORD** – Welke God is als Gij die de schuld vergeeft, die voorbijgaat aan de zonden, die zijn toorn niet laat duren, maar vreugde vindt in goedheid?

Deze teksten lezen we op advies van onder andere de heilige Hiëronymus. Alleen zo, zegt hij, leren we Christus beter kennen. Alleen zo leren we God beter verstaan. De goedheid en de trouw van God die in Christus vlees en bloed geworden is, is de basis van ons Godsgeloof.

**GEBED** – Goede God, in Christus heeft U uzelf laten zien. U bent erop uit om ons te redden. In Christus hebben wij een verlosser. Open ons hart, onze ogen en oren dat wij meer en meer U leren verstaan en dat wij uitgroeien boven ons onbegrip. Wij bidden het U door Christus onze Heer. Amen.

**22** WOENSDAG, HEILIGE MARIA MAGDALENA  
Hooglied 3,1-4; psalm 63,2-9; Johannes 20,1.11-18

**SCHRIFTWOORD** – Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had en wat Hij haar gezegd had.



Maria Magdalena behoorde tot de groep van vrouwen (de drie Maria's) die aanwezig waren bij de kruisiging van Christus, zijn graflegging en zijn opstanding. Zij was een van degenen die met Hem van Galilea naar Jeruzalem is gegaan. Het Johannesevangelie vertelt hoe zij niet alleen getuige is van het lijden, de dood en verrijzenis van Jezus, maar ook de eerste is die de verrijzenis verkondigt. Daarmee geeft ze haar opdracht aan ons door: verkondigen wij aan anderen wat zij gezien en gehoord heeft van de Heer?

**GEBED** – Heer Jezus, U heeft Maria Magdalena bij haar eigen naam geroepen. Daarmee herkende zij U en zij verkondigde aan anderen wat God gedaan heeft. Op haar voorspraak bidden wij U: roep ook ons, maak ons tot leerlingen en leid ons naar uw huis. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**23** DONDERDAG, HEILIGE BRIGITTA  
Galaten 2,19-20; psalm 34,2-11; Johannes 15,1-8

**SCHRIFTWOORD** – Wie in Mij blijft terwijl Ik in hem blijf die draagt veel vrucht, want los van Mij kun je niets.

De heilige Birgitta (van Zweden) was een mystica. Zij is bekend door haar visioenen en boodschappen die een grote nadruk leggen op het lijden van Christus en de deelname daaraan van de christengelovigen. Nadat ze weduwe was geworden en haar kinderen zelfstandig waren geworden, stichtte ze de orde van de allerheiligste Verlosser (de Birgittinessen). Ze leefde in nauwe verbondenheid met Christus. Dat vraagt Jezus van alle leerlingen.

**GEBED** – Heer Jezus, toen de heilige Birgitta uw lijden overwoog, wist zij zich nauw verbonden met U. Wij vragen: laat ook ons steeds als ranken aan de wijnstok nauw met U verbonden zijn, waardoor uw vreugde in ons groeit. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**24** VRIJDAG IN WEEK 16 DOOR HET JAAR  
Jeremia 4,14-17; Jeremia 31,10-13; Matteüs 13,18-23

**SCHRIFTWOORD** – Volkeren, hoort dan het woord van de Heer, geeft er bericht van op verre kusten.

Jeremia laat weten dat het woord van God zich niet beperkt tot Jeruzalem of tot het gebied van Israël. Het zal uitgaan naar de uit-

einden van de wereld. Dat woord gaat uit en verzamelt mensen tot een volk. Wij hebben het woord van God gehoord. Wij kunnen nog groeien in ons bewustzijn tot één volk.

**GEBED** – God, in uw Zoon Jezus hebt Gij tot ons gesproken. Dat woord is uitgegaan over heel de aarde. Wij vragen U dat wij in vreugde dat woord ontvangen, dat het ons bijeenbrengt tot één volk over heel de aarde, één in Christus onze Heer. Amen.

**25** ZATERDAG HEILIGE JAKOBUS  
2 Korintiërs 4,7-15; psalm 126; Matteüs 20,20-28

**SCHRIFTWOORD** – wij dragen een schat in aarden potten.

De apostel Jakobus behoort tot de steunpilaren van de kerk in Jeruzalem. Hij was samen met zijn broer Johannes een actief verkondiger van het evangelie. Hij is patroon geworden van Santiago de Compostella. Al eeuwen gaan mensen op pelgrimstocht naar deze Spaanse stad. Onderweg komen ze zichzelf tegen en ontdekken wat het fundament is in hun leven. Zijn symbool is de Sint Jakobsschelp; pelgrims dragen die bij zich. Op onze pelgrimstocht leren we onszelf kennen en Gods genade; we weten dat we de schat van het geloof in aarden potten dragen.

**GEBED** – Heer Jezus, samen met zijn broer Johannes heeft U de apostel Jakobus geroepen om U te volgen. Hij heeft alles achtergelaten. Op zijn voorspraak bidden wij U: leid ons op onze pelgrimstocht door ons leven. Dat wij veilig aankomen bij U. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**26** ZONDAG 17 DOOR HET JAAR  
1 Koningen 3,5.7-12; psalm 119,57.72.76-77.127-130;  
Romeinen 8,28-30; Matteüs 13,44-52

**SCHRIFTWOORD** – Geef dus uw dienaar een opmerkelijke geest om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.

Salomo bidt niet om financiële rijkdom of grote macht, maar om een opmerkelijke geest. Dat is bijzonder. In heel de Schrift vinden we teksten die hiermee verbonden zijn: wijsheid is belangrijker dan financiële rijkdom of politieke of kerkelijke macht. Wijsheid vergaat niet; goud en zilver wel.

**GEBED** – Goede God, aan U mogen wij vragen wat ons doet groeien in onze menswording. Wij bidden U: geef ook ons een opmerkelijke geest. Dat wij groeien in wijsheid en begrip. Door Christus onze Heer. Amen.

**27** MAANDAG, ZALIGE TITUS BRANDSMA  
Jeremia 13,1-11; Deuteronomium 32,18-21; Matteüs 13,31-35

**SCHRIFTWOORD** – het Rijk der hemelen gelijk op een mosterdzaadje.

De parabel die Jezus vertelt, is veel mensen dierbaar. Wij weten uit ervaring hoe klein ons geloof is. Door het te voeden met het woord van God en met de sacramenten kan het uitgroeien tot iets krachtigs.

**GEBED** – Heer Jezus, U vertelt ons keer op keer de parabel van het mosterdzaadje. Zo openbaart U aan ons de geheimen van het Koninkrijk van de hemel. Wij vragen U: versterk ons geloof met het voedsel dat U ons schenkt. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**28** DINSDAG IN WEEK 17 DOOR HET JAAR  
Jeremia 14,17-22; psalm 79,8-13; Matteüs 13,36-43

**SCHRIFTWOORD** – Nee, Gij zijt onze Heer en God. Wij hopen op U, want alles komt van U.

De rampen die de profeet Jeremia aankondigt, kan hij zelf niet aanvaarden. Hij belijdt de zonden van het volk en hij smeekt God om erbarmen en om zijn verbond niet te vergeten. Bidden is een belangrijk element van ons christen-zijn: bidden voor onszelf, bidden voor anderen, bidden om onze zorgen en noden neer te leggen bij Hem.

**GEBED** – God onze Heer, U bent met ons een verbond aangegaan. Wij bidden U: zie uw schepping en roep mensen die uw schepping behoeden. Maak zulke mensen van ons. Wij vragen het U in de Naam van Christus Jezus. Amen.

**29** WOENSDAG, HEILIGE MARTHA  
Jeremia 15,10.16-21; psalm 59,1-5.10-11.17-18; Johannes 11,19-27

**SCHRIFTWOORD** – Bevrijd mij van hen die onrecht bedrijven.

Een van de grote thema's in de psalmen is de bevrijding van vijanden. Dat thema kan op vele niveaus verstaan worden: bevrijding van mensen die ons existentieel belagen; bevrijding van omstandigheden waarin we ons onveilig weten; bevrijding van wat er in onszelf zich afspeelt. Hoewel psalm 59 een echte klaagpsalm is, staan er ook verzen in die ons uitdagen. Belijden ook wij dat wij in alles en op alle niveaus God ervaren als onze beschermer?

**GEBED** – God, vandaag vieren wij de gedachtenis van de heilige Martha. Zij beleed dat Christus de Verrijzenis is en het Leven. Wij bidden U op haar voorspraak dat ook wij blijven belijden dat U het Leven en de Verrijzenis bent. Zo vinden wij het fundament onder ons leven in Christus onze Heer. Amen.

**30** DONDERDAG IN WEEK 17 DOOR HET JAAR  
Jeremia 18,1-6; psalm 146,2-6; Matteüs 13,47-53

**SCHRIFTWOORD** – Het Rijk der hemelen lijkt op een sleepnet dat, in zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht.

De gelijkenis die Jezus vertelt, kent vele lagen. Het wijst erop dat het woord van God dat uitgaat over de wereld, als een net is. Het brengt vele mensen bijeen. Op het einde van de tijden zal blijken wat de vruchten zijn die mensen voortbrengen op basis van het evangelie. De tekst die we lezen staat in directe verbinding met de gelijkenissen die gaan over het einde der tijden. Het criterium van de beoordeling is de vraag: wat heb jij gedaan voor de minsten van de broeders en zusters van Christus? Heb jij in hen Christus zelf herkend?

**GEBED** – Heer Jezus, U brengt ons bijeen om te luisteren naar uw woorden. Wij bidden U: geef ons de kracht van uw Geest. Dat wij uw stem horen, doen wat het evangelie vraagt, en zo ons mogen verheugen als U ons thuisbrengt. Gij die leeft in eeuwigheid.

**31** VRIJDAG, HEILIGE IGNATIUS VAN LOYOLA  
1 Korintiërs 10,31-11,1; psalm 34,2-11; Lukas 14,25-33

**SCHRIFTWOORD** – Weest mijn navolgers, zoals ik dat ben van Christus.

Ignatius van Loyola is een van de grote heiligen van de zestiende eeuw. Hij stichtte een orde die zich de Sociëteit van Jezus noemt.

Een belangrijk instrument in de navolging van Jezus is de vraag: wat geeft jou nu echte blijvende vreugde? Als je dat ontdekt, weet je ook hoe je Christus kan navolgen zoals de apostel Paulus, Ignatius van Loyola en zovele anderen hebben gedaan.

**GEBED** – Goede God, U hebt voor de kerk de heilige Ignatius van Loyola geroepen om haar op te bouwen en te vernieuwen. Wij bidden U op zijn voorspraak: maak ook ons tot mensen die uw Kerk opbouwen en vernieuwen tot meerdere eer van uw Naam en van Christus Jezus. Amen.

**1** ZATERDAG, HEILIGE ALFONSUS MARIA DE'LIQUORI  
Jeremia 26,11-16.24; psalm 69,15-16.30-34

**SCHRIFTWOORD** – God geve ons zijn zegen, dat heel de aarde Hem vreest.

De stichter van de congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen) was een verkondiger van de dynamiek van de evangelische liefde. Getroffen door de nood van vele mensen, in het bijzonder de armen, verkondigde hij de barmhartigheid van God. Maria was voor hem het beeld van een verlost mens. Zijn voorbeeld is een inspiratie voor velen.

**GEBED** – God, elke tijd geeft U mensen aan uw Kerk om door hun leefstijl te getuigen van uw evangelie. Op voorspraak van de heilige Alfonsus Maria vragen wij U; zend ook nu mensen en maak ons tot voorbeelden van evangelisch leven. Door Christus onze Verlosser. Amen.

**2** ZONDAG 18 DOOR HET JAAR  
Jesaja 55,1-3; psalm 145; Romeinen 8,35.37-39; Matteüs 14,13-21

**SCHRIFTWOORD** – wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

De vraag die de apostel Paulus stelt, is een indringende vraag aan ieder van ons. Er zijn vele verleidingen die ons kunnen vervreemden van Christus. Maar Christus zelf blijft van ons houden. Zijn liefde zal nooit ophouden. Dat is het bijzondere van deze vraag. Het is niet aan ons of de liefde blijft. Het is de goddelijke liefde die blijft.

**GEBED** – God, wees uw mensen nabij met uw liefde. Laat die liefde in ons wortel schieten dat wij U en onze naasten blijven liefhebben zoals U ons liefheeft. Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

**3** MAANDAG IN WEEK 18 DOOR HET JAAR  
Jeremia 28,1-17; psalm 119,29.43.79-80.95.102; Matteüs 14,22-36

**SCHRIFTWOORD** – Hij begon te zinken en schreeuwde: 'Heer, red mij!' Wandelen op het water is een van de mooiste beelden van wat geloven is. Zo mooi is het; zo moeilijk is het ook. Ieder van ons wil net als de apostel Petrus over het water naar Jezus toe, maar als de angst ons om het hart slaat, verliezen we alle vertrouwen en daarmee de grond onder onze voeten.

**GEBED** – Heer Jezus, U nodigt ons uit naar U toe te komen. Als we niet bevreesd zijn, lijkt dat gemakkelijk. U kent ook onze angsten en wij bidden U: red ook ons tot wij thuis zijn bij U. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**4** DINSDAG, HEILIGE JOHANNES MARIA VIANNEY  
Jeremia 30,1-2.12-15.18-22; psalm 102,16-23; Matteüs 15,1-2.10-14

**SCHRIFTWOORD** – Gij zult mijn volk zijn en ik zal uw God zijn. Na alle ellende die de profeet Jeremia over zijn volk aankondigt, heeft hij nu een beloftevol visioen voor ogen. Blijkbaar moet er van alles eerst worden afgebroken voordat er weer gebouwd kan worden. Met deze ogen kijken naar het christendom van nu geeft een ander perspectief. Toch blijft dit: wij zijn het volk van God en God is onze Koning.

**GEBED** – Heer, U doet uw woord gestand. U bent ons trouw en U komt ons ongelooft te hulp. Op voorspraak van de heilige pastoor van Ars bidden wij U: neem ons dan bij de hand dat wij uw Kerk weer opbouwen. Wij vragen het U door Christus onze Heer. Amen

**5** WOENSDAG IN WEEK 18 DOOR HET JAAR  
Jeremia 31,1-7; Jeremia 31,10-13; Matteüs 15,21-28

**SCHRIFTWOORD** – Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden.

Dit lied uit de toekomstvisioenen van de profeet Jeremia houdt vast dat het volk van God uiteen is gevallen. Maar het geeft ook aan dat dat niet het einde is. God zal zich elke keer weer ontfermen over zijn volk. Hij zendt mensen die het weer verzamelen en opbouwen. Hijzelf is de Herder. Hij geeft een Goede herder.

**GEBED** – Goede God, U bent onze toevlucht in alles. Wanneer wij ons verlaten voelen en wanneer we ons gesterkt weten, zendt Gij ons uw kracht. Bevestig ons geloof dat wij in alles getuigen blijven van uw Naam. Amen.

## **6** DONDERDAG GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER Daniël 7,9-10.13-14; psalm 97; Matteüs 17,1-9

**SCHRIFTWOORD** – Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; luister naar Hem.

In de veertigdagentijd lezen we deze tekst, maar omdat het een zo belangrijk feest is, herlezen we dit evangelie vandaag opnieuw. De teksten zijn keerpunten in het evangelie. De heerlijkheid die de apostelen mogen zien, is onbereikbaar zonder de weg van het lijden en de dood te gaan. Ook Mozes en Elia (de Tora en de profeten) getuigen van hun weg van overgave aan Gods wil. Door naar Christus te luisteren ontvangen we wat we nodig hebben op onze weg.

**GEBED** – God, bij de verheerlijking van uw Zoon hebt U het mysterie van ons geloof geopenbaard. U hebt ons ook Mozes en Elia gegeven om dat mysterie beter te leren verstaan. Laat ons dan gehoor geven aan de stem van uw Zoon. Amen.

## **7** VRIJDAG IN WEEK 18 DOOR HET JAAR Nahum 2,1.4+3,1-7; Deuteronomium 32,35-41; Matteüs 16,24-28

**SCHRIFTWOORD** – Zie, over de bergen gaan de voeten van de vreugdebode die vrede meldt.

Ook de profeet Nahum mengt tegenslag en voorspoed door elkaar. Dat is niet altijd gemakkelijk om te lezen, zeker niet met al die doden die er vallen. Maar wie de wereld kent, weet hoeveel geweld er is op veel plaatsen op deze aarde. Nahum voedt ook ons basisverlangen naar vreugdebodes die vrede melden. Bidden we om zulke bodes.

**GEBED** – God, in het lijden en de dood van uw Zoon openbaart U dat er leven is dat waard is om voor te sterven. Maak uw belofte waar en zend vreugdebodes die vrede aankondigen. Maak zulke mensen van ons die hun leven hiervoor geven. Amen.

**8**ZATERDAG, HEILIGE DOMINICUS  
Habakuk 1,12-2,4; psalm 9, 8-13; Matteüs 17,14-20

**SCHRIFTWOORD** – Zo zal de Heer een wijkplaats zijn voor de verdrukten, een veilig toevluchtsoord in tijd van nood.

In de psalmen wordt veel gebeden door armen en verdrukten. Zij staan ook in het centrum. De centrale toon is: niet de machtigen en rijken hebben het laatste woord. God heeft het laatste woord. Hij laat dat zien in de armen en verdrukten.

Door zijn eenvoudige leefwijze en zijn wijsheid heeft de heilige Dominicus laten zien dat God mensen roept zo het evangelie in praktijk te brengen.

**GEBED** – God, door de verkondiging van de waarheid heeft de heilige Dominicus uw Kerk helpen opbouwen. Op zijn voorspraak bidden wij: roep opnieuw mensen die helpen bij het weer opbouwen van uw Kerk. Amen.

**9**ZONDAG 19 DOOR HET JAAR  
1 Koningen 19,9.11-13; psalm 85,9-14; Rom 9,1-5; Matteüs 14,22-33

**SCHRIFTWOORD** – Immers zij zijn Israëlieten, hun behoort de aan-neming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften.

Paulus zelf was een ware Israëliet. Hij heeft zelf de pijn van de scheuring tussen synagoge en kerk ondervonden aan zijn eigen lijf. Hij pleit er dan ook voor dat christenen zich blijvend inspannen om die kloof te overbruggen. Al weet ook Paulus dat uiteindelijk God zelf alleen die brug kan bouwen. Bidden we om die eenheid.

**GEBED** – God, in, door en met Christus mogen wij U onze Vader noemen. Wij bidden U: help ons om in vrede te leven met het Joodse volk en samen met hen eens het erfdeel te mogen ontvangen dat Gij hebt beloofd. Amen.



## 10 MAANDAG, HEILIGE LAURENTIUS

2 Korintiërs 9,6-10, psalm 112, Johannes 12,24-26

**SCHRIFTWOORD** – Voorwaar, voorwaar, Ik zeg jullie: als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen.

Diaken zijn is een veeleisend ambt: zorg voor de zieken, de armen en de onderdrukten. Zorg dragen ook dat elk mens zich integraal tot een heel mens kan ontwikkelen. Zorg dragen dat de geloofsgemeenschappen hun diakonale taak goed uitvoeren. De diaken Laurentius is daarin een goed voorbeeld. Niet alleen voor de diakens, maar voor alle christengelovigen.

**GEBED** – God, de heilige diaken Laurentius heeft U met vurige liefde gediend. Hij heeft zijn leven gegeven en zijn liefde heeft zo vrucht mogen dragen. Geef dat ook wij zonder angst ons blijven inzetten voor uw evangelie en volbrengen wat Laurentius ons geleerd heeft. Door Christus onze Heer. Amen.

## 11 DINSDAG, HEILIGE CLARA

Ezechiël 2,8-3,4; psalm 119; Matteüs 18,1-5.10.12-14

**SCHRIFTWOORD** – Doe uw mond open en eet wat Ik u geef. Ik keek en ik zag (...) een boekrol.

De dagelijkse meditatie van teksten uit de Schrift heeft een onderdeel dat 'herkauwen' heet. Elk woord uit de Schrift moet geproefd worden. Wie zo vertrouwd wordt met de Schrift, weet wat het wil zeggen: niet van brood alleen leeft de mens. De dagelijkse overweging van Schriftteksten bouwt elk mens op tot integrale heelheid.

**GEBED** – God, Gij weet wat mensen nodig hebben, namelijk uw woord. Dat voedt hen naar lichaam en naar geest. Behoed ons dat wij uw woord verwaarlozen en maak ons tot mensen die vol van uw woord uw heil verkondigen. Amen.

## 12 WOENSDAG IN WEEK 19 DOOR HET JAAR

Ezechiël 9,1-7+10,18-22; psalm 113,1-6; Matteüs 18,15-20

**SCHRIFTWOORD** – ik zal u verhalen wat God mij gedaan heeft.

Psalm 113 is de eerste van de Hallel-psalmen. Op Pesach worden zij bij de Sedermaaltijd door Joden gebeden en gezongen. Ook

christenen bidden ze bij het Laatste Avondmaal. Ze bezingen de bevrijding uit onderdrukking, slavernij en dood. Dat is wat de psalm verhaalt, ook aan ons in onze moderne vormen van slavernij.

**GEBED** – God, U bent onze bevrijder van onderdrukking, slavernij en dood. U hebt ook ons aan elkaar toevertrouwd. Zorg dat wij zorg dragen voor elkaar en alle onderdrukking en slavernij uitbannen en zo meebouwen aan de Kerk. Amen.

**13** DONDERDAG IN WEEK 19 DOOR HET JAAR  
Ezechiël 12,1-12; psalm 78,56-62; Matteüs 18,21-19,1

**SCHRIFTWOORD** – Hoe dikwijls moet ik mijn broeder vergeven?

De vraag die Petrus aan Jezus stelt, is ook onze vraag. De bede uit het Onze Vader: ‘vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’ is voor vele mensen een moeilijke bede. De ander vergeven voor wat hij jou aangedaan heeft, is ons vaak een stap te ver. In de Bergrede geeft Jezus het antwoord: zoals God ons vergeeft voor wat wij misdoen, zo mogen ook wij vergeven. Vergeven is iets goddelijks en menselijks; we kunnen meedoen met God.

**GEBED** – Barmhartige God, door uw mededogen blijft U ons trouw. Uw geduld met ons is eindeloos. Geef dat wij steeds in staat zijn tot vergeving en verzoening en zo genade vinden in uw ogen. Door Christus onze Heer. Amen.

**14** VRIJDAG, HEILIGE MAXIMILIAAN MARIA KOLBE  
Ezechiël 16,59-63; Jesaja 12,1-6; Matteüs 19,3-12

**SCHRIFTWOORD** – ik ben voor u een teken, zoals ik gedaan heb, zo zal het u gebeuren.

De heilige Maximiliaan Maria Kolbe gaf zijn leven om een vader van twee kinderen te redden van de naziterreur. Door zijn aansporing om anti-nazi-boodschappen te blijven verspreiden is hij een voorbeeld geworden voor velen in het verzet. Uiteindelijk heeft hij zelfs zijn leven gegeven. Zo is hij een teken geworden hoe het evangelie een mens kan stimuleren het beste in zichzelf naar boven te halen.

**GEBED** – God, in het hart van de heilige martelaar Maximiliaan Maria Kolbe hebt U een vurige liefde gelegd voor U en voor de naasten. Op zijn voorspraak bidden wij U: geef dat ook wij ons inzetten met heel ons vermogen voor U en voor de naasten. Ja, dat wij tot in het uur van onze dood uw Zoon blijven navolgen. Amen.

**15** ZATERDAG, MARIA TENHEMELOPNEMING  
Apok 11,19+12,1-6.10; psalm 45; 1 Kor 15,20-26; Lukas 1,39-56

**SCHRIFTWOORD** – wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid zal het woord van de Schrift in vervulling gaan.

Zoals ieder mens heeft ook Maria de dood ondergaan, maar haar lichaam heeft geen bederf gezien. Vandaag vieren wij dat zij is opgenomen in Gods heerlijkheid. Zo is zij beeld van onze toekomst. Het vers uit de eerste brief aan de christenen van Korinte geeft de belofte weer die God aan mensen heeft gedaan. Hij heeft ons mens-zijn gedeeld; Hij neemt ons op in zijn goddelijkheid.

**GEBED** – God, U heeft Maria geroepen om de moeder te worden van uw Zoon. U heeft haar zo begenadigd dat zij gekroond is in uw heerlijkheid. Op haar voorspraak bidden wij U: verleen ook ons de genade om opgenomen te worden in uw heerlijkheid. Amen.

**16** ZONDAG 20 DOOR HET JAAR  
Jesaja 56,1.6-7; psalm 67; Rom 11,13-15.29-32; Matteüs 15,21-28

**SCHRIFTWOORD** – Toch wel, Heer, want de honden eten immers de kruimels die van de tafel vallen.

Christus noemde de Kananese vrouw aanvankelijk een hond. Dat was voor haar geen drempel, maar een opstapje. Nederig, maar vol hoop, bekende ze Hem nodig te hebben. In haar vurig verlangen heeft ze rechtstreeks contact met Christus. In haar vurigheid mag zij een voorbeeld voor velen zijn.

**GEBED** – God, U bereidt het geluk voor alle mensen. Soms moeten we onze eigen weerstand overwinnen omdat we weigeren onze eigen zondigheid onder ogen te zien. Geef dat wij altijd ons tekort erkennen tegenover U en zo nieuwe mensen worden voor uw aanschijn. Door Christus onze Heer. Amen.

**17** MAANDAG IN WEEK 20 DOOR HET JAAR  
Ezechiël 24,15-24; Deuteronomium 32,18-21; Matteüs 19,16-22

**SCHRIFTWOORD** – Dan zullen jullie erkennen dat Ik de Heer ben.

Door de druk van de wereld raken we vaak in de war. We doen dingen die we eigenlijk niet willen, maar volgen de wereldse verlangens. Dat is wat de profeet Ezechiël ziet en aanklaagt. Als het dan misloopt, klagen we steen en been. Hoezo, vraagt Ezechiël, wat er gebeurt, is het resultaat van eigen acties. Bekeer je, zegt hij, bekeer en keer terug tot je geloof in God.

**GEBED** – God, U nodigt ons elke keer uit om onze valse zekerheden prijs te geven. U roept ons om U en U alleen te volgen met een onverdeeld hart. Keer ons om, dat wij alleen nog op U vertrouwen, in Christus onze Heer. Amen.

**18** DINSDAG IN WEEK 20 DOOR HET JAAR  
Ezechiël 18,1-10; Deut 32,26-30.35-36; Matteüs 19,23-30

**SCHRIFTWOORD** – De Heer staat borg voor het recht van zijn volk; Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.

Het boek Deuteronomium is in feite een groot pleidooi om te kiezen. Kies voor het leven. Kies voor het leven met God. Alleen dat zal blijvende vreugde brengen. Maar het boek houdt ons ook de consequenties voor als we anders kiezen.

**GEBED** – Goede God, U heeft ons de vrijheid gegeven om te kiezen. U belooft ons de rijkdom van het eeuwig leven. Wij bidden U: laat niet de aardse rijkdom ons verleiden. Richt ons hart op uw genade en vrede. Amen.

**19** WOENSDAG IN WEEK 20 DOOR HET JAAR  
Ezechiël 34,1-11; psalm 23; Matteüs 20,1-16

**SCHRIFTWOORD** – Mag ik soms niet doen met het mijne wat ik verkies? Of zijn jullie kwaad omdat ik goed ben?

De parabel die Jezus vertelt, is helder in zijn opbouw. Wij werken en wij zijn jaloers op wat anderen ontvangen. Het interessante aan de parabel is dat terwijl er verteld wordt over werkers in de

wijngaard, er in feite iets verteld wordt over hoe God met ons aan het werk is. Het is de heilige Augustinus die hierop wijst. De gelijkenis gaat minder over sociale rechtvaardigheid, als wel over de les die God ons meegeeft.

**GEBED** – God, uw goedheid gaat uit naar alle mensen. U nodigt allen uit om te arbeiden in uw wijngaard. Wij bidden U: leer ons niet met andere te vergelijken, maar trouw te doen wat U van ons vraagt om te doen in uw dienst. Amen.

**20** DONDERDAG, HEILIGE BERNARDUS  
Ezechiël 36,23-28; psalm 51,12-19; Matteüs 22,1-14

**SCHRIFTWOORD** – Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste.

Ook Ezechiël kondigt een nieuwe toekomst aan voor het volk van God. De belofte van een nieuw hart en een nieuwe geest is een belofte die we ook nu nodig hebben. Elke christengelovige verlangt hiernaar. De Kerk als geheel verlangt ernaar. Dat we het oude achter ons laten en het nieuwe begroeten.

**GEBED** – God, U hebt de heilige abt Bernardus geroepen het religieuze leven te vernieuwen. Wij bidden U op zijn voorspraak: vernieuw ook ons gelovig leven. Dat wij tekens worden van nieuw leven in onze gemeenschappen. Amen.

**21** VRIJDAG, HEILIGE PIUS X  
Ezechiël 37,1-14; psalm 107,2-9; Matteüs 22,34-40

**SCHRIFTWOORD** – De Heer geeft wees en weduwe steun.

Een van de kwaliteiten die psalmen aan God toeschrijven is de steun aan weduwen en wezen. In feite geeft Hij steun aan al die mensen die in de knel komen en buiten hun schuld om in de marge van de samenleving terechtkomen. Als mensen niet voor hen opkomen, blijft God dat wel doen.

**GEBED** – God, gelukkig wie zijn of haar toevlucht zoekt bij U. Gelukkig wie zijn of haar hoop stelt op U. U doet altijd uw woord gestand. U blijft mensen trouw en richt hen weer op. Behoed ons en behoed vooral de ontheemden. Amen.

## 22 ZATERDAG, HEILIGE MAAGD MARIA, KONINGIN

Ezechiël 43,1-7; psalm 85,9-14; Matteüs 23,1-12

**SCHRIFTWOORD** – Gij hebt maar één Meester en jullie zijn alle broeders.

Jezus spreekt zijn toehoorders stevig toe. Hij is dan ook zeer duidelijk. Waar het Hem vooral omgaat: luister naar het woord van God, en doe het ook. Wees niet belust op titels en op ereplaatsen en dergelijke, maar ga erop uit om het woord van God te doen. Dat gebeurt het best door dienaar van allen te zijn.

**GEBED** – God, op dit Mariafeest keren wij ons tot U. Met haar voorbeeld voor ogen vragen wij met haar voorspraak: laat ons uw woord niet alleen horen maar vooral doen. Dat uw wil geschiede in alles wat wij ondernemen. Amen.

## 23 ZONDAG 21 DOOR HET JAAR

Jesaja 22,19-23; psalm 138; Romeinen 11,33-36; Matteüs 16,13-20

**SCHRIFTWOORD** – De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouders leggen.

Deze eerste lezing is een spiegel van het evangelie waar Jezus Simon Petrus de sleutels geeft van het Rijk der hemelen. Gezien de context gaan de woorden 'Davids huis' niet over het koningshuis, maar over de tempel dan wel heel Judea. In het evangelie staat het Rijk der hemelen centraal. Die vervangt dan ook dat huis van David. Openen en sluiten komen terug. En de stevige pin is een rots geworden. Zo gaan dus de woorden van de Schrift in vervulling.

**GEBED** – Heer Jezus, U hebt Simon Petrus de sleutels van het Rijk der hemelen toevertrouwd. Zo roept U mensen om te doen wat U ons heeft onderwezen. Wij vragen U: laat ons altijd in verbondenheid met het Petrusambt U volgen en uw evangelie in praktijk brengen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

## 24 MAANDAG, HEILIGE BARTOLOMEÛS

Apokalyps 21,9-14; psalm 145; Johannes 1,45-51

**SCHRIFTWOORD** – Zij maken uw kracht aan mensen bekend.

De apostel Bartolomeüs (in het evangelie Natanaël) is een van die vromen die het woord van God verkondigden door hun leven, hun verkondiging en hun daden. Vroom is te verstaan als iemand die leeft in, uit en door het woord van God. Door Jezus wordt hij dan ook een ware Israëliet genoemd, een man zonder bedrog.

**GEBED** – God, dankzij de verkondiging van het evangelie door apostelen als Bartolomeüs is het evangelie heel de wereld over gegaan. Daar danken wij U voor. Verleen op zijn voorspraak dat mensen in verbondenheid met hem het evangelie blijven verkondigen in daden en woorden. Wij vragen het U door Christus zijn en onze Heer. Amen.

**25** DINSDAG IN WEEK 21 DOOR HET JAAR  
2 Tessalonicenzen 2,1-3.14-17; psalm 96,10-13; Matteüs 23,23-26

**SCHRIFTWOORD** – Moge de Heer Jezus Christus zelf, moge God onze Vader die ons zijn liefde heeft betoond (...) uw harten bemoedigen en sterken met alle goeds.

Een dergelijke zegenbede vinden we veel in de brieven van Paulus. Veel zijn dan ook terechtgekomen in de liturgie. Ze bepalen een manier van omgaan met elkaar. De zegen van God of van Christus afsmeaken over anderen: doen we dat vaak genoeg? Elkaar tot zegen zijn is een uitdaging voor allen.

**GEBED** – God, op het woord van de heilige apostel Paulus mogen wij zegenbedes uitspreken naar elkaar. Wij vragen U: laat ook op onze lippen steeds een zegenbede zijn voor de mensen met wie we omgaan. Door Christus onze Heer. Amen.

**26** WOENSDAG IN WEEK 21 DOOR HET JAAR  
2 Tessalonicenzen 3,6-10.16-18; psalm 128,1-5; Matteüs 23,27-32

**SCHRIFTWOORD** – wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars! U lijkt op gekalkte graven.

De woorden van Jezus zijn nogal eens misbruikt. Maar vervang de woorden 'farizeeën en schriftgeleerden' door andere en opeens staan we in onze eigen tijd. Het gaat dus niet alleen om farizeeën en schriftgeleerden. Bij Jezus gaat het om mensen die wel het

woord van God horen, maar ze niet doen. Doe zelf wat je de mensen voorhoudt. Een mens uit een stuk zijn in doen en laten, spreken en zwijgen.

**GEBED** – Heer Jezus, alle huichelarij van alle tijden klaagt U aan. U zoekt mensen die doen waarin U hen heeft onderwezen. Roep mensen die zich met hart en ziel en in daad en woord geven aan uw evangelie. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

**27** DONDERDAG, HEILIGE MONICA  
1 Korintiërs 1,1-9; psalm 145,2-7; Matteüs 24,42-51

**SCHRIFTWOORD** – Genade en vrede zij u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus.

Dit is een van de oudste liturgische teksten. Paulus groet zijn lezers steeds met dergelijke formuleringen. Genade en vrede: aan meer heeft een mens geen behoefte. Dit is voor ieder genoeg. Dankzij de genade zijn wij christengelovigen geworden. En in Christus vinden we de vrede die ons verder helpt.

**GEBED** – God, uw Naam wil ik prijzen. Uw daden wil ik verkondigen overal waar mensen zich verzamelen. Uw lof wil ik zingen elke dag en elk uur. Open mijn mond dat ik als instrument van uw liefde steeds uw barmhartigheid ter sprake breng en zelf doe. Amen.

**28** VRIJDAG, HEILIGE AUGUSTINUS  
1 Korintiërs 1,17-25; psalm 33,1-5.10-11; Matteüs 25,1-12

**SCHRIFTWOORD** – Wees waakzaam, want je kent dag noch uur.

Deze gelijkenis heeft betrekking op heel de kerk, gewoon op iedereen. De twee soorten vrouwen zijn de zielen van de christenen. Allemaal goede mensen, maar sommigen zijn dom, anderen verstandig. De olie maakt uit wie dom is en wie verstandig. De olie staat voor de liefde. Is de liefde in stand gebleven? Of is de liefde bekoeld omdat de Heer op zich laat wachten? Volhard dan ook in de belangeloze liefde. De parabel is ook een zoekplaatje: zoek de bruid. Wie wil de geliefde van Christus zijn?

**GEBED** – Barmhartige God, de heilige bisschop Augustinus is in uw kerk een teken van volhardende en onbaatzuchtige liefde. Met en



door de liefde heeft hij zich ingespannen voor het evangelie. Wij danken U voor hem. Op zijn voorspraak bidden wij: laat onze liefde nooit verflauwen. Door Christus onze Heer. Amen.

**29** ZATERDAG, MARTELDOD VAN DE HEILIGE JOHANNES DE DOPER  
1 Korintiërs 1,26-31; psalm 33,12-13.18-21; Markus 6,17-29

**SCHRIFTWOORD** – broeders en zusters, denkt aan uw eigen roeping.

Roeping klinkt altijd wat apart. Toch is onze eerste roeping om te worden waartoe God ons bestemd heeft: zijn beeld en gelijkenis. Roeping kent een vervolg: welke gave heeft God in jouw hart gelegd? En welk antwoord geef je erop? De Kerk kent ook de bijzondere roepingen: tot het christelijk huwelijk, tot het religieuze leven, tot het diakenschap en tot het priesterschap. Bidden om roepingen is allereerst voor jezelf, dan voor de mensen om je heen, en vervolgens voor de Kerk.

**GEBED** – Goede God, in uw roepstem klinkt in alles uw liefde door. U daagt ons uit om te antwoorden in liefde. Geef dat wij mensen worden naar uw beeld en gelijkenis, en onze talenten en gaven inzetten voor kerk en wereld. Door Christus onze Heer. Amen.

**30** ZONDAG 22 DOOR HET JAAR  
Jeremia 20,7-9; psalm 63; Romeinen 12,1-2; Matteüs 16,21-27

**SCHRIFTWOORD** – God, mijn God zijt Gij, ik zoek U met groot verlangen.

De dichter van deze psalm kende een groot verlangen: dicht bij God te zijn. Zonder zijn nabijheid voelt hij zich verlaten. In alles vindt hij dan ook God; en in alles houdt hij vast aan Hem. Dat is ook voor ons: in alles God zoeken en vinden en in alles aan Hem vasthouden. De kracht van het christelijk geloof zal dan ook in heel ons leven een bron van vreugde en inspiratie zijn.

**GEBED** – Al het goede komt van U, Heer. U vult ons hart met de liefde voor uw Naam. Koester ons dan heel ons leven. En steun ons met uw hand in alles. Laat mijn mond U jubelend danken tot wij komen in uw eeuwigheid. Amen.

# 31

MAANDAG IN WEEK 22 DOOR HET JAAR  
1 Korintiërs 2,1-5; psalm 119,97-102; Lukas 4,16-30

**SCHRIFTWOORD** – Het Schriftwoord dat u zojuist hoorde, is in vervulling gegaan.

Deze tekst uit het Lukasevangelie is ons bekend. Jezus preekt voor mensen. Hij breekt de oude af en bouwt het nieuwe op. Hij bevrijdt zielen en verlicht blinde geesten. Deze perikoop bevat het levensprogramma van Jezus. Hij verkondigt het heil voor allen, maar Hij stoot ook op weerstand. Niet iedereen wil de oude mens achter zich laten. Sommigen komen daarvoor in verzet. Maar tot bevrijding van allen zal Jezus zijn leven geven aan het kruis.

**GEBED** – Heer Jezus, U kondigt een jaar van genade af. U bouwt de nieuwe mens in ons op. Een mens die bevrijd is van alle aardse verlangens. Een mens die opgebouwd is met uw goddelijke liefde. Maak dan mensen van ons die uit en door uw liefde leven en zo licht zijn voor de mensen om ons heen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

# 1

DINSDAG IN WEEK 22 DOOR HET JAAR  
1 Korintiërs 2,10-16; psalm 145,8-14; Lukas 4,31-37

**SCHRIFTWOORD** – “Ik weet wie Gij zijt: de heilige Gods”. Jezus voegde hem toe: “zwijg stil en ga van hem weg”.

Vaak zouden we God een aanwijzing willen geven over hoe het beter kan, hoe het zou moeten zijn in onze ogen. Als een bezetene zo duidelijk verkondigt dat Jezus de Heilige Gods is, waarom mag hij dat dan niet zeggen? Wil God niet dat mensen Jezus werkelijk leren kennen?

God openbaart Zich in zijn Zoon en wil dat alle mensen Hem kennen. Maar alleen weten wie Jezus is, brengt geen enkel voordeel. De duivel weet ook wie Jezus is. Werkelijk weten wie Jezus is, komt van openheid voor Hem, zodat Hij als leraar het mag zeggen. Hoe open ben ik voor Jezus nu? Hoe volg ik Hem als de schaduw van een kruis over mijn weg valt?

**GEBED** – Heer Jezus, Gij zijt gekomen om ons te redden; in U is alleen Licht en Gij maakt geen compromis met wat duister is in ons.

Maak van ons mensen die leven in de vreugde van uw evangelie en blijmoedig uw faam verspreiden. Amen.

**2** WOENSDAG IN WEEK 22 DOOR HET JAAR  
1 Korintiërs 3,1-9; psalm 33, 12-15.20-21; Lukas 4,38-44

**SCHRIFTWOORD** – Noch hij die plant betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God die de wasdom geeft.

Zij die goed willen leven en vrucht dragen, moeten zijn als iemand die een cirkel wil trekken: als hij/zij het middelpunt goed kiest en zich daar aan vast houdt, dan wordt de cirkel goed getekend. Op al zijn tochten door Galilea is Jezus vast verankerd in zijn Vader: zo zet Hij de gekwetste mens in het middelpunt van Gods liefde. Waar is het ankerpunt van mijn leven? Wat zijn de vruchten van mijn leven? Wat staat in het middelpunt: ikzelf of geef ik God en de naaste de plaats die Hem/hen toekomt?

**GEBED** – Heer, alles wat Gij in ons geplant hebt, wordt een gelijkenis van uw liefde. Leer ons de ander niet slechts te tolereren maar te dragen, zoals Gij ook met ons omgaat. Laat ons vast verankerd zijn in uw liefde en maak ons tot dragers van uw vriendelijkheid. Amen.

**3** DONDERDAG, HEILIGE GREGORIUS DE GROTE  
1 Korintiërs 3,18-23; psalm 24,2-6; Lukas 5,1-11

**SCHRIFTWOORD** – Heden of toekomst, alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is van God.

Jezus roept Simon; Simon weet zich een zondig mens en is bang. Gaandeweg zal hij leren om niet bevreesd te zijn en te vertrouwen. God vertrouwen betekent durven hopen op Hem. Christelijke hoop is geen goedkoop optimisme dat altijd de beste uitkomst verwacht, maar hoop op de Ene Heer, voor wie lijden en dood niet het definitieve einde betekende, maar een doorgang. Een missionaire kerk leeft niet volgens de normen van deze tijd die voorbij gaat, maar van de hoop die komt van de verrezen Christus.

**GEBED** – Heer, maak ons hoopvol en laat ons zonder vrees naar anderen toegaan als mensenvissers. Geef ons in wat te zeggen

om ruimte te scheppen waarin mensen ervaren dat Gij voor ons gekozen hebt en zij vrij kunnen kiezen voor U. Amen.

#### **4** VRIJDAG IN WEEK 22 DOOR HET JAAR

1 Korintiërs 4,1-5; psalm 37,3-6.27-28.39-40; Lukas 5,33-39

**SCHRIFTWOORD** – Kunt gij soms de vrienden van de bruidegom laten vasten zolang de bruidegom bij hen is ?

Wie dialect spreekt, verradt waar hij/zij vandaan komt. Jezus spreekt het dialect van de liefde. Zijn gelijkenissen zijn de gedachten van een bruidegom die de bruiloft voorbereidt en denkt aan kleding en wijn. Zo is dit woord een venster op het hart van de bruidegom. Het is balsem voor onze ziel, en het maakt ons tot beheerders van Gods grote geheim: een liefde tot het uiterste. Zijn liefde te beantwoorden en te delen met de naaste wordt het geheim van ons leven.

**GEBED** – God, de last die Gij op onze schouders legt, is het juk van de liefde dat uw Zoon samen met ons wil dragen. Geef ons de moed en kracht om wat Gij in ons hart hebt gelegd te delen met allen die wij ontmoeten. Maak ons helpers van Christus, wij vragen het door dezelfde Christus onze Heer. Amen.

#### **5** ZATERDAG IN WEEK 22 DOOR HET JAAR

1 Korintiërs 4,6-15; psalm 145,17-21; Lukas 6,1-5

**SCHRIFTWOORD** – De mensenzoon is Heer van de sabbat.

De zondag als dag des Heren wordt niet gevierd door niet te werken, maar door de Heer heel bijzonder voor ons en in ons te laten werken. Godsdienst is niet iets wat God nodig heeft, maar het tilt ons op boven onszelf. Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen, tot op het kruis. Zoals David zijn mannen de toonbroden te eten gaf, zo zal Jezus voor de zijnen zorgen en het Brood des levens geven. Kan ik aannemen hoe Jezus voor mij zorg draagt en hoe Hij mij voedt in zijn woord en sacrament?

**GEBED** – Heer, wanneer gij ons ziet, vermoeid en gebukt onder zware lasten, strekt Gij uw hand uit naar ons en legt ons geen ander last op de schouder dan de liefde. Geef dat wij de dag des Heren altijd beleven tot uw eer en ons heil. Door Christus onze Heer. Amen

**6** ZONDAG 23 DOOR HET JAAR  
Ezechiël 33,7-9; psalm 95; Romeinen 13,8-10; Matteüs 18,15-20

**SCHRIFTWOORD** – Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.

De samenleving is een onderdeel van ons mens-zijn. De apostel Paulus wist dat toen hij schreef: “Niemand leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen”. Hoe die samenleving eruit ziet: dat is een grote opgave. Het klinkt als een refrein door de hele bijbel: wie God kent, moet anders leven dan wie God niet kent. Wanneer twee leerlingen van Jezus elkaar ontmoeten, ontstaat een bijzondere situatie. Het punt waarom het draait is: bij elkaar zijn “in zijn Naam”. Wat betekent dat? Het betekent ‘omwille van Hem, omwille van zijn evangelie, omwille van zijn reddende liefde.’

**GEBED** – Heer, Gij hebt uw woord van liefde, vergeving, verzoening en vrede tot ons gesproken en hebt de daad bij het woord gevoegd. Laat ons hart branden wanneer wij naar u luisteren en maak ons bereid tot vergeving in uw naam. Amen.

**7** MAANDAG IN WEEK 23 DOOR HET JAAR  
1 Korintiërs 5,1-8; psalm 5,2-12; Lukas 6,6-11

**SCHRIFTWOORD** – Ik vraag u: is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te laten omkomen?

Het antwoord op de vraag van Jezus is niet moeilijker dan op de vraag: hoeveel is 1+ 1? Dit gedeelte van het evangelie bevat een moeilijke les: de weerstand tegen Jezus komt uit het mensenhart. Er is niet alleen een verdorde rechterhand, maar vooral een hart dat verdord, verhard is. Ook nu laat Jezus zijn blik rondgaan en kijkt Hij ieder van ons aan. Wat is mijn antwoord op zijn goedheid? Ben ik zelfvoldaan en vind ik het acceptabel dat er een beetje van het oude zuurdeeg in mij is? Waartoe moet dat leiden?

**GEBED** – Heer, Gij hebt ons naar uw beeld en gelijkenis gemaakt en voortdurend horen wij uw zachte stem in ons geweten. Geef ons een luisterend hart en moed om te veranderen en meer gelijkvormig te worden met uw Zoon. We vragen het door Christus onze Heer. Amen

**8** DINSDAG, MARIA GEBOORTE  
 Micha 5,1-4 of Rom 8,28-30; psalm 13; Matteüs 1,18-23

**SCHRIFTWOORD** – Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal Hem de naam Immanuël geven. Dat is in vertaling: God met ons.

In het geslacht der mensen treedt iemand binnen die niet het product van menselijke geschiedenis is. Hij is niet uit de wil van een man, maar uit God geboren. Maria, en ook Jozef, staan open voor God. Hun leven zal anders verlopen dan ze zelf gedacht hebben. Zo is God in de wereld willen komen en zo wil Hij blijven komen: met de hulp en de volle medewerking van mensen die Hem de ruimte laten om tekenen te geven, die de Schriften lezen om zijn wil te verstaan, en die bereid zijn de offers te brengen die Hij vraagt. Mag Hij Immanuel zijn voor mij?

**GEBED** – Heer, kom ons in uw menselijkheid te hulp en versterk de vrede en de vreugde in ons op voorspraak van Maria. Door Christus, onze Heer. Amen.

**9** WOENSDAG IN WEEK 23 DOOR HET JAAR  
 1 Korintiërs 7,25-31; psalm 45,11-17; Lukas 6,20-26

**SCHRIFTWOORD** – zij die met het aardse ómggaan moeten er niet in óggaan; want de wereld die wij zien gaat voorbij.

Diep in elke mens is een zwak punt, een gat. Dat is tegelijk de beperktheid van een mens en zijn opening naar God toe. Het is belangrijk dat deze opening nooit dichtgestopt wordt, dat deze diepte, die ons opent naar God toe en naar het Rijk dat komt, niet volgepropt wordt met dingen van deze wereld. Wee de rijken, zegt Jezus, want ze hebben al hun troost gevonden. Wie durft te geloven, wacht nog op iets anders. Wie gelooft, leeft en bidt als Maria: “Die hongerigen overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen”.

**GEBED** – Heer, vul de leegte in mijn geest en mijn hart met uw aanwezigheid. Laat mij in het omgaan met de dingen van de wereld groeien in mildheid voor wie nood heeft en en laat mij groeien in ijver voor het goede en de gerechtigheid. Amen.

**10** DONDERDAG IN WEEK 23 DOOR HET JAAR  
1 Korintiërs 8,1-7.10-23; psalm 139,1-3.13-14.23-24; Lukas 6,27-38

**SCHRIFTWOORD** – Bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen ... weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.

Een moeilijker woord van Jezus dan dit is er nauwelijks. Het gaat in tegen heel ons gevoel en verstand. Toch is er nauwelijks een mooier woord dat Jezus en de Vader meer typeert dan dit. Hoe gemakkelijk is het de grens van goed en kwaad te leggen tussen mijzelf en de anderen en niet het kwaad te zien in mezelf. Als ik naar eigen gevoel en inzicht leef, dan leidt die kennis alleen tot eigenwaan en houdt het kwaad ons allen vast in een oneindige cirkel. God zij dank, omdat Hij onze duisternis doorboort, omdat Hij kwaad niet vergeldt met kwaad. God zij dank, omdat Hij mij door en door kent en toch liefheeft.

**GEBED** – Vader, ik dank U voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt. Doorzoek mij, en peil mijn hart, beproef mij en beoordeel mijn gezindheid. Zie of ik soms verkeerde wegen ga en leid mij langs het beproefde pad van Jezus uw Zoon en onze Heer. Amen.

**11** VRIJDAG IN WEEK 23 DOOR HET JAAR  
1 Korintiërs 9,16-19.22-27; psalm 84,3-12; Lukas 6,39-42

**SCHRIFTWOORD** – Alles ben ik voor allen om er tot elke prijs enkel te redden. En ik doe alles voor het evangelie om er ook zelf deel aan te krijgen.

Eén enkele ongerechtigheid die ik vandaag uit de wereld help, betekent nog niet de redding van de mensheid, maar het verlicht de hele dag. Zo 'licht de wereld' en 'zout der aarde' te zijn is de wijze waarop de apostel Paulus met alles wat in hem is, Jezus heeft gevolgd. Hoever ben ik vandaag bereid te gaan in gerechtigheid en goedheid en ijver voor het evangelie om er dan ook zelf deel aan te krijgen?

**GEBED** – Heer, geef mij een hart dat open en gevoelig is voor wat mijn naaste teneer drukt, zegen mijn mond met een goed woord dat verlicht, stuur mijn hand om uw liefde tastbaar te maken. Amen.

**12** ZATERDAG IN WEEK 23 DOOR HET JAAR  
1 Korintiërs 10,14-22; psalm 116,12-18; Lukas 6,43-49

**SCHRIFTWOORD** – Een goed mens brengt het goede te voorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart.

Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dat geldt voor een mens, maar allereerst voor God, want Hij heeft als eerste gesproken. In de heilige Schrift, in de woorden uit Gods mond, lees je de dynamiek van Gods hart; Hij is barmhartig en zijn hart loopt over: zijn woord is vleesgeworden en zijn mensenliefde is op aarde verschenen, Hij heeft zijn Geest in ons uitgestort. Hoe is de dynamiek van mijn leven? Waar is mijn hart vol van? Wat is “kwaliteit van leven” bij mij? Durf ik te leven uit de schat van zijn liefde? Kan mijn doen en laten een antwoord zijn aan God?

**GEBED** – Heer, breng mij door uw woord op andere gedachten, maak mij zuiver van hart en leer mij vruchten te dragen die blijven voor het eeuwig leven, bij U. Door Christus onze Heer. Amen.

**13** ZONDAG 24 DOOR HET JAAR  
Jezus Sirach 27,30-28,7; psalm 103; Rom 14,7-9; Matteüs 18,21-35

**SCHRIFTWOORD** – Denk aan het verbond van de Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling.

Moeilijkheden doen zich overal voor waar mensen samenleven en samenwerken; ook in de kerk. Het laat zich eigenlijk wel raden hoe je volgens Jezus moeilijkheden onder broeders/zusters moet oplossen. Hij betreft zijn en onze Vader erin. God is barmhartig en vergevingsgezind en ofschoon wij zondaars waren heeft Hij ons aangenomen en met ons een Nieuw Verbond gesloten. Wie verlost wordt door de liefde van God, mag en moet de naaste ook de ruimte geven van onze barmhartigheid. Zo leert Jezus ons bidden.

**GEBED** – Vader, die in de hemel zijt, laat uw wil geschieden aan ons en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Amen



## 14 MAANDAG, KRUISVERHEFFING

Numeri 21,4-9; psalm 78; Johannes 3,13-17

**SCHRIFTWOORD** – Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben.

Het kruis is het teken van alles waarmee mensen niet uit de voeten kunnen. Het is een teken waar mensen niets in zien, het is zoiets als een minteken van een negatief saldo. Het kruis zet het leven in de min. Zo kijken mensen ertegen aan. Een menselijk mensbeeld. God heeft een heel ander mensbeeld dan wij: het mensbeeld van God is Jezus en van Hem moeten wij het hebben. Jezus stelt zich op met uitgestrekte armen vóór de mens die zijn/haar ondergang tegemoet gaat, en zegt: 'stop, ga niet verder, over mijn lijk', 'Ik wil dat je leeft'. Dit woord van God nodigt uit naar Jezus aan het kruis te kijken en te geloven dat God op kromme lijnen recht kan schrijven.

**GEBED** – God, doorkruis al mijn plannen die mij hinderen te leven naar uw wil, die mij verwijderen van anderen, en die deze wereld vernietigen. Laat mij opzien naar de (ge)open(de) hemel en met hoop uw Zoon navolgen. Amen.

## 15 DINSDAG, ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN

1 Korintiërs 12,12-14.27-31; psalm 100,2-5; Johannes 19,25-27

**SCHRIFTWOORD** – “Zie daar uw moeder.” En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich.

Maria is een moeder-van-smarten. Dan zijn wij kinderen-van-smarten. Onze trouw aan Jezus, aan God, kost ons iets. Dat steeds opnieuw beleven, iedere dag, is niet eenvoudig. Maar is dat nu niet precies de reden dat Jezus ons zijn moeder geeft? Zodat Maria, die weet wat smart is, ons kan helpen vol te houden als we zelf geen uitweg meer zien.

**GEBED** – Heer, help ons bij het overwegen van de smarten van de heilige maagd Maria, om ten bate van onze broeders en zusters aan te vullen wat nog ontbreekt aan het lijden van Christus. Die met U leeft en voor ons ten beste spreekt. Amen.

**16** WOENSDAG, HEILIGEN CORNELIUS EN CYPRIANUS  
1 Korintiërs 12,31-13,13; psalm 33,2-5.12.22; Lukas 7,31-35

**SCHRIFTWOORD** – Al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb ben ik niets. ... De liefde vergaat nimmer.

Alles in deze wereld gaat voorbij, maar juist in de ijzeren wet van de vergankelijkheid ligt het verlangen naar het eeuwige. Nu al is het eeuwige binnen ons bereik door de liefde. Dat is niet wat ik er soms onder wil verstaan. Wat liefde is, hebben we van Jezus geleerd. Heel het “hooglied van de liefde”, heel de beschrijving van de liefde van Paulus, is niets anders dan een levende foto van Jezus. Overal waar “liefde” staat, kun je zijn naam invullen. Daarom kan dit woord ons hart doen branden.

**GEBED** – Heer, als ik bij U aanklop in mijn zwakte, geef me dan geen kracht, als ik bij U kom in mijn blindheid geef me dan geen licht, geef me alleen uw liefde in Jezus uw Zoon. Amen.

**17** DONDERDAG IN WEEK 24 DOOR HET JAAR (HEILIGE LAMBERTUS)  
1 Korintiërs 15,1-11; psalm 118,1-2.16-7.28; Lukas 36-50

**SCHRIFTWOORD** – Door de genade van God ben ik wat ik ben.

Het leven van Paulus staat op zijn kop. Het is zo anders gelopen dan hij had gedacht. Na die eerste ontmoeting met de verrezen Jezus op de weg naar Damascus heeft zijn leven een wending genomen: God heeft zijn plannen doorkruist. Hij is gaan inzien dat Gods genade iets wonderlijks is. Genade beroert ons hart, wanneer we er het minste op bedacht zijn. Wanneer we niet vol zijn van onszelf en eigen plannen, juist dan is er ruimte voor God om ons met zachte hand te leiden. Op die weg met God wordt zelfs de schaduw van een kruis een genade, die ons gelijkvormig maakt aan Jezus. Op het einde kan Paulus zeggen: Niet ik leef, maar Christus in mij.

**GEBED** – Heer, laat mij een mens van uw genade zijn, laat mij meer en meer doen wat Gij wilt. Neem mijn hand, mijn hoofd en mijn hart en laat mij een instrument van uw genade zijn voor wie arm en eenzaam is, voor wie hongert en dorst naar gerechtigheid en vrede. Amen.

# 18

VRIJDAG IN WEEK 24 DOOR HET JAAR  
1 Korintiërs 15,12-20; psalm 17,1.6-8.15; Lukas 8,1-3

**SCHRIFTWOORD** – Als Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond.

Paulus heeft de verrezen Jezus ontmoet en zijn leven is veranderd. De verrijzenis uit de doden is niet een tekst om van buiten te leren en op te zeggen. Een papagaai kan dat ook. Wie niet werkelijk gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan, zal zijn/haar leven nooit echt veranderen. Van de levende Heer gaat een kracht uit die ons doet opstaan en doorgaan waar wij zelf onmachtig zijn. We zijn niet gedoemd te blijven wie we zijn en in een neergaande spiraal rond te draaien: dat is de Blijde Boodschap, de vreugde van het evangelie.

**GEBED** – God, Gij zoekt mensen die van U willen spreken en uw blijde boodschap verkondigen aan de wereld. Help ons onze traagheid in geloof te overwinnen en, onbevreesd, met inzet van heel ons leven getuigen te worden van uw Naam. Door Jezus Christus. Amen.

# 19

ZATERDAG IN WEEK 24 DOOR HET JAAR  
1 Korintiërs 15,35-37,42-49; psalm 56,10-13; Lukas 8,4-15

**SCHRIFTWOORD** – Wie oren heeft om te horen, hij luistere.

De parabel van de zaaier is een uitdrukking van het verlangen van God om door ons gehoord te worden en dat wij vrucht dragen. De kwaliteit van ons leven en de vruchtbaarheid ervan hangt af van hoe we luisteren naar zijn woord. In zijn vrijheid heeft God ons als eerste aangesproken, nu ligt het in onze vrijheid om te antwoorden. Ik ben vrij om te doen wat ik wil met het goede zaad dat God in mij uitstrooit, maar ik ben niet vrij om niet te antwoorden. Niets doen is ook een antwoord, en dat is waarom aandachtig luisteren naar zijn woord zo belangrijk is. Het definieert wie ik ben als mens: een hoorder van het Woord.

**GEBED** – God, Gij hebt tot ons gesproken, ons geroepen. Stel ons in staat reeds in deze wereld een nieuw leven te leiden in antwoord op Jezus. Vergeef ons als wij falen, zend ons uw Geest en laat ons ervaren dat Gij ons hart vernieuwt. Amen.

**20** ZONDAG 25 DOOR HET JAAR  
Jesaja 55,6-9; psalm 145; Filippenzen 1,20-27; Matteüs 20,1-16

**SCHRIFTWOORD** – Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkiezes of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben?

Gelijk werk, gelijk loon. Dat is menselijk gedacht. God denkt anders. Jezus breekt ons menselijk denken en handelen open voor iets heel nieuws: de absolute goedheid van God, die geeft zoals Hij wil, niet metend wat onze verdienste is, maar wat wij nodig hebben. Het lijkt onrechtvaardig, maar als wij rechtlijnig menen te denken, blijken we meestal naar onszelf toe te rekenen. God heeft begrip voor het menselijke zwoegen met de talenten die Hij gaf, maar Jezus vraagt meer begrip voor het werk dat God verricht door Hem wanneer Hij wil dat alle mensen gered worden. Als we onszelf toch willen vergelijken, dan beter met zo iemand als de h.Thérèse van Lisieux, dat al wist: "God kan alles, maar Hij kan niet rekenen."

**GEBED** – Heer, uw goedheid gaat uit naar alle mensen, naar de trouwe vrienden van het begin en naar de werkers van het laatste uur. Laat ons uw blijde boodschap brengen aan allen en dat wij dankbaar zijn voor al het goede en vreugde vinden in uw uitverkiezing. Amen.

**21** MAANDAG, HEILIGE MATTEÛS  
Efeziërs 4,1-7.11-13; psalm 19, Matteüs 9,9-13

**SCHRIFTWOORD** – Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. ... Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

"Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?" luidt de vraag aan de leerlingen. Het is blijkbaar vanzelfsprekend dat de leerlingen worden aangesproken op het gedrag van Jezus, en niet op hun eigen gedrag, terwijl ze toch zelf ook mee aanliggen. Daar mag je even bij stilstaan. Jezus geeft het goede antwoord voor de zijnen. Hij koppelt lichamelijke genezing aan de vergeving van zonden: Hij is een dokter van de ziel. Hij geneest het hart van de mens zodat het echt beter wordt, zodat het echt verandert. Hoe stel ik mijn vragen en van wie verwacht ik het goede antwoord? Wie raakt mijn hart en maakt mij beter?

**GEBED** – Heer, wij delen in de vreugde om het heil die de heilige Matteüs heeft vervuld toen hij vol blijdschap uw Zoon als gast in zijn huis ontving. Sterk ons door het evangelie-woord en geef ons steeds nieuwe kracht aan de tafel van uw Zoon. Amen.

**22** DINSDAG IN WEEK 25 DOOR HET JAAR  
Spreuken 21,1-6.10-13; psalm 119,1.27-35.44; Lukas 8,19-21

**SCHRIFTWOORD** – Mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God horen en er naar handelen.

Dit is geen afwijzing van Maria. Zij is bij uitstek degene die Gods Woord hoort en ernaar handelt. Dit is iets anders: Jezus gebruikt het feit dat er naar Hem gevraagd wordt om iets te zeggen waar zijn hart vol van is. Jezus start een nieuwe familie: niet op basis van bloedverwantschap, maar op basis van het horen en handelen naar het woord van God. Hij zoekt gemeenschap met ons. Oók wij, mensen, schepselen, kunnen kind van God worden: door naar zijn woord te horen én er naar te handelen. Ben ik thuis bij Jezus? kan Hij thuis zijn bij mij?

**GEBED** – God, Gij bent onze Schepper en in Jezus wilt Gij onze Vader zijn. Als wij ons tot U keren, komt Gij ons al tegemoet. Geef ons moed en volharding om het Woord te horen, te doen en te vieren. Amen.

**23** WOENSDAG, HEILIGE PIUS VAN PIETRELCINA  
Spreuken 30,5-9; psalm 119,29.72.89.101.104.163; Lukas 9,1-6

**SCHRIFTWOORD** – Neemt niets mee voor onderweg, geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld.

De aandacht van de evangelist is méér bij de krácht dan bij de inhoud van het woord van God: "Hij gaf hun macht en gezag ... Daarna zond Hij hen uit om het Rijk Gods te verkondigen." Christelijk leven is niet bouwen op eigen kracht. Geloven is aansluiting zoeken bij de kracht van God, dat is de kracht die uitgaat van Jezus, de kracht die over je komt, als je je opstelt zoals Jezus. In geloof weet ik: Hij gaat mee. Geloof is niet een kracht waarover je zelf beschikt als een zelfstandig vermogen, maar een kracht die je steeds weer opnieuw gegeven wordt in de mate dat je met Hem verbonden leeft. Leef ik alleen, zelf-voldaan? Hij wacht op mij.

**GEBED** – God , geef dat wij vandaag niet van U vluchten, of U laten wachten, maar ons openstellen en uw woord aanvaarden als de kracht van ons leven. Amen.

**24** DONDERDAG IN WEEK 25 DOOR HET JAAR  
Prediker 1,2-11; psalm 90, 3-6.12-14.17; Lukas 9,7-9

**SCHRIFTWOORD** – In die tijd hoorde de viervorst Herodes alles wat er gebeurde ... Hij wilde Jezus daarom te zien krijgen.

De situatie van Herodes lijkt op die van ons: hij hoorde van alles en wilde Jezus zien. Wij lezen/horen Gods Woord en zouden Jezus ook wel willen zien. Is dat meer nieuwsgierigheid dan verlangen naar waarheid? Ooit was het zien van Jezus een voordeel. Sinds de verrijzenis niet meer: de eigen leerlingen herkennen Hem in het begin niet eens bij het zien. Nu geldt: zalig zij die niet zien en toch geloven. Door de verrijzenis is Hij “verheerlijkt”, en wordt gekend door de Geest en door mensen die Hem “in geest en waarheid willen aanbidden”. Het komt dus aan op het goed luisteren naar de Geest die de schrijvers van de heilige Schrift heeft geïnspireerd. Daardoor gaat het hart branden.

**GEBED** – Heer, kom ons tegemoet met uw Woord wanneer wij vermoeid en verward zijn door zorgen en gepraat; spreek uw Woord dat ons voedt en geneest en laat ons leven een verkondiging zijn van uw waarheid. Amen.

**25** VRIJDAG IN WEEK 25 DOOR HET JAAR  
Prediker 3,1-11; psalm 144,1-4; Lukas 9,18-22

**SCHRIFTWOORD** – Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben ?

Op deze vraag van Jezus geeft Petrus antwoord: “De Gezalfde van God”. Toch verbiedt Jezus nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen. Is het antwoord niet goed? Het is wel goed, maar niet volledig. De volle waarheid van Jezus is dat Hij inderdaad de Gezalfde, de Christus, is, maar een Christus die moet lijden, sterven en verrijzen. Daar is Petrus nog niet aan toe, hij kent ook zijn eigen zwakte nog niet. Als je van Jezus alleen de wonderen en de parabels kent, ken je Hem niet echt en dan kun je beter zwijgen. De tijd om te spreken breekt aan als je zijn liefde-tot-het-uiteerste kunt aanvaarden. Wie zeg ik dat Jezus is?

**GEBED** – Barmhartige Vader, alleen met Jezus kunnen wij onze zwakheid onder ogen zien die naar de dood voert; laat de kracht van het kruis en de verrijzenis in ons werken: dat wij veranderen in mensen die meer gelijken op Hem, Christus, onze Heer. Amen.

**26** ZATERDAG IN WEEK 25 DOOR HET JAAR  
Prediker 11,9-12; psalm 90, 2-6.12-14.17; Lukas 9,43-45

**SCHRIFTWOORD** – Leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart.

De schrijver van de psalm is door ervaring wijs geworden en weet hoe kort een mensenleven is. Dat stemt niet tot somberheid, maar hoop. Want achter alles wat hem overkomt, weet hij God aanwezig. Bij alle betrekkelijkheid weet hij hoe kostbaar de levenstijd is omdat het een door God gegeven tijd is. Dat is een grondtoon in de Schrift: alles komt uit Gods hand. Jezus roept op tot zo'n zelfde openheid: "Hebt een open oor voor wat Ik u zeg". Hoe open ben ik voor God als de schaduw van het kruis op mijn weg valt?

**GEBED** – Heer, uw woord is levend en krachtig en dringt door in mijn ziel. Geef mij een luisterend hart en maak mij gevoelig voor uw leiding in voor- en tegenspoed. Amen.

**27** ZONDAG 26 DOOR HET JAAR  
Ezechiël 18,25-28; psalm 25; Filippenzen 2,1-11; Matteüs 21,28-32

**SCHRIFTWOORD** – Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten.

Het is menselijk om te willen dat het ons goed gaat. Het is christelijk om te willen dat het de anderen beter gaat, want "die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde". De wil van de Vader wordt niet gedaan met woorden, maar met daden van ommekeer. Jezus heeft zich omgekeerd naar ons toe in liefde en barmhartigheid, en nu kan onze weg niet anders zijn dan te gaan naar de naaste in liefde en barmhartigheid.

**GEBED** – Vader, geef ons de gezindheid van Jezus, breng ons tot inkeer; geef dat wij onszelf niet beter achten dan de anderen en tegenover iedereen rechtvaardig zijn. Door Christus, onze Heer. Amen.

**28** MAANDAG IN WEEK 26 DOOR HET JAAR  
Job, 1,6-22; psalm 17,1-7; Lukas 9,46-50

**SCHRIFTWOORD** – Wie dit kind opneemt in mijn Naam neemt Mij op.

Aan een kind wordt iets duidelijk over Jezus en over de Vader. Zoals een kind niet voor zichzelf kan zorgen en aangewezen is op goede ouders, zo zorgt Jezus voor de leerlingen en voor allen die in hun menselijke zwakheid de zonde niet kunnen overwinnen en op Hem zijn aangewezen. Die zorgzaamheid heeft Hij van zijn Vader en daarom gaat Hij naar Jeruzalem: zo wil God voor zijn kinderen zorgen. Wil ik dat God zo voor mij zorgt?

**GEBED** – Vader, aan het kruis heeft uw Zoon de zonde van de wereld weggenomen en zijn kruis is onze levensboom geworden. Geef mij de armoede en nederigheid van hart om uw liefdevolle zorg te aanvaarden. Door Christus, onze Heer. Amen.

**29** DINSDAG, HEILIGE MICHAËL, GABRIËL EN RAFAËL  
Daniël 7,9-10.13-14; psalm 138; Johannes 1,47-51

**SCHRIFTWOORD** – Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u gij zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in dienst van de Mensenzoon.

Hemel en aarde zijn niet langer verbonden door een ladder, waarlangs engelen afdalen en opstijgen, zoals Jakob in een droom mocht zien. Hemel en aarde zijn nu verbonden door de mensenzoon. Er zijn nog steeds hemelse boodschappers, maar nu is er vooral een Blijde Boodschap: Jezus is de Zoon Gods, de Koning van Gods volk, Israël. Nu is het onze tijd om –als engelen en onder hun bescherming– als boodschappers hiervan te getuigen in woord en daad.

**GEBED** – Heer, wie is als Gij, en waar anders vinden wij kracht en genezing dan bij U; laat ons de leiding en bescherming van uw engelen nooit ontbreken om geloofwaardige getuigen te zijn van uw Blijde Boodschap. Amen

**30** WOENSDAG, HEILIGE HIERONYMUS (1600<sup>STE</sup> STERFDAG)  
Job 9,1-12.14-16; psalm 88, 2-8; Lukas 9,57-62 of  
2 Timoteüs 3,14-17; psalm 119,9-14; Matteüs 13,47-52



**SCHRIFTWOORD** – Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een recht-schappen leven.

Het leven van Hiëronymus is getekend door de liefde voor Jezus en de naaste, en heel concreet door liefde voor de heilige Schrift. Een spreuk van hem luidt: De schrift niet kennen, is Christus niet kennen. Zelf als kluizenaar begonnen, heeft hij in stilte geluisterd en liet hij zich aanspreken door het Woord. Hij werd dienstbaar aan de kerk en vertaalde de heilige Schrift voor het volk, zodat iedereen zich met Gods woord kon voeden. Zijn oude dag bracht hij door in Betlehem, waar het Woord in een grot is vleesgeworden. Hiëronymus laat zien dat luisteren, doen en aanbidden bij elkaar horen. Hoe geef ik ruimte aan deze drie?

**GEBED** – Heer, laat ons naar het voorbeeld van de heilige Hiëronymus en op zijn voorspraak uw woord overwegen, en er een bron van levend water in ontdekken. Amen.