



Diocesane Retraite: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus

Aanvankelijk was Paulus een fanatieke tegenstander en vervolger van de aanhangers van de weg, zoals de eerste christenen werden genoemd. Maar na zijn ervaring in Damascus ontpopt hij zich als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en hij doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Toch krijgen we moeilijk een beeld van Paulus. De bronnen over hem zijn tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood geredigeerd. De vraag is, wat heeft hij eigenlijk zelf geschreven? Waardoor of door wie werd hij gedreven? In het weekend maken we kennis met het leven en enkele brieven van Paulus.

Begeleiding: Peter Vermaat

Datum: vrijdag 26 juni – zondag 28 juni 2020

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland

Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 8 juni 2020 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,

e-mail: l.winter@bisdomgl.nl tel. 050 – 4065888.

Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.