



# Sint-Vitus-Nieuwsbrief 12

13<sup>e</sup> zondag door het jaar 2020

[www.sintvitusparochie.nl](http://www.sintvitusparochie.nl)

## Afgezanten

Komend weekend horen we de rede die Jezus geeft voordat Hij zijn leerlingen uitzendt. Hij vraagt hen er vol voor te gaan, zonder reserves, zonder mitsen en maren. Hij vraagt hen om goede afgezanten te zijn van Hem, zoals Hij een goede afgezant is van de Vader. Hoe kunnen wij, als Zijn naamgenoten (Christenen) goede afgezanten zijn van Hem, in onze tijd?

## Psalm 89

Van uw liefde wil ik zingen,  
Heer, getuigen van uw trouw.  
Telkens weer, nu en altijd  
zeggen met uw eigen woorden  
dat uw trouw standvastig is  
en uw liefde onwankelbaar.

Gelukkig de mensen die weten  
hoe veilig ze zijn in uw zorg,  
hoe fijn het is U te vieren  
omdat Gij hun rots en hun kracht,  
hun schild en hun redding zijt.  
Wij danken U heilige God,  
omdat onze koning het aanzien  
vertolkt en de roem die ons volk  
dankzij U en uw gunst heeft verworven.

(vertaling van Piet Thomas)

## Deelname aan vieringen

Wilt u de komende week een viering bijwonen?

- Meld u zich dan aan via de website: [www.sintvitusparochie.nl](http://www.sintvitusparochie.nl) met de blauwe button "aanmelden vieringen".
- Maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 11.30 uur kunt u zich telefonisch aanmelden bij het kerkelijk bureau als u geen computer of internet heeft: 058-2120984.
- Voor de weekendvieringen kunt u zich tot vrijdagmorgen 11.30 uur aanmelden.
- Voor de vieringen door de week kunt u zich voor 16 uur die dag aanmelden. Voor de vrijdagochtendviering voor donderdagmiddag 16 uur.
- Als de gewenste viering vol is, kunt u kiezen voor een andere viering diezelfde week.

We vragen uw begrip dat het niet mogelijk is spontaan te komen.

## **Vrijwilligers gevraagd!**

Voor het verwelkomen van de mensen in de kerk zijn we op zoek naar vrijwilligers. Iedereen die binnenkomt wordt gevraagd naar haar of zijn naam en naar de gezondheid. Daarna worden er aanwijzingen gegeven waar iemand kan gaan zitten. Zeker met het oog op de zomer proberen we een grote groep mensen samen te stellen die mee willen werken, zodat er altijd iemand beschikbaar is en de vieringen zowel in het weekend als door de week door kunnen gaan. Wilt u een half uur van tevoren aanwezig zijn in de kerk (door de week een kwartier van tevoren) en gastvrouw of gastheer worden, meld u dan bij de beheercommissies, het kerkelijk bureau of bij één van de pastores. We hebben u hard nodig om veilig kerk te zijn. Als vrijwilliger hoeft u geen plek in de kerk te reserveren.

## **Overzicht vieringen komende week:**

maandag	29 juni 19 uur	Sint Dominicuskerk te Leeuwarden
dinsdag	30 juni 19 uur	Sint Martinuskerk te Wergea
woensdag	1 juli 19 uur	Sint Dominicuskerk te Leeuwarden
donderdag	2 juli 19 uur	Maria ten hemelopneming te Wytgaard
vrijdag	3 juli 9.30 uur	H. Bonifatiuskerk te Leeuwarden
zaterdag	4 juli 19 uur	Sint Dominicuskerk te Leeuwarden (streaming)
zondag	5 juli 9.30 uur	Sint Martinuskerk te Wergea
zondag	5 juli 11.00 uur	H. Bonifatiuskerk te Leeuwarden

## **Weer 100 mensen in de kerken, en streaming**

Vanaf 1 juli mogen we weer maximaal 100 mensen in de kerken ontvangen. Op anderhalve meter afstand. Dat betekent dat de Sint-Martinuskerk 25 mensen kan ontvangen, de Mariatenhemelopneming te Wytgaard kan dan 50 personen ontvangen, de Dominicuskerk 90 en de Bonifatius 100. Aanmelden blijft verplicht! Na overleg is besloten om de streaming op de zaterdagavond voorlopig eens in de maand voort te zetten. Dat betekent 4 juli, 1 augustus en 5 september. Daarna wordt gekeken hoe de situatie dan is.

## **Laatste nieuwsbrief**

Dit zal ook voorlopig de laatste nieuwsbrief zijn. De meeste mededelingen kunnen na afloop van de vieringen gedaan worden, en er wordt een extra parochieblad uitgegeven.

## **Tituskapel gesloten vanaf 30 juni**

Door de week zal de Tituskapel 's ochtends niet meer open zijn voor gebed of het opsteken van een kaarsje. Er is nu elke dag voorafgaand aan een viering gelegenheid een kaarsje aan te steken en te bidden. Ook is de Bonifatiuskerk op de zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur geopend

Wanneer u een gesprek met een van de pastores wilt, kunt u bellen:

Pastoor van der Wal, 058-2894090  
Pastor Germa Kamsma-Kunst, 06-12804205  
Pastor Lysbeth Minnema, 06-24843682