



Sint-Vitus-Nieuwsbrief

16 juli 2020

www.sintvitusparochie.nl

Beste parochianen,

Het corona-virus is nog altijd niet de wereld uit.

Gelukkig kunnen wel veel maatregelen ter bestrijding van covid19 versoepeld worden.

Dit geldt ook voor de kerken.

Niet meer reserveren

Alle kerkgebouwen van onze parochie zijn zodanig ingericht dat er voor de kerkgangers zitplaatsen zijn op voldoende afstand van elkaar.

De bekende 'anderhalve meter' is steeds aangehouden.

Voorts is er in de vier kerken en in de dagkapel in Jirnsum, genoeg plaats voor het aantal te verwachten kerkgangers.

Daarom hoeft u vanaf maandag 20 juli niet meer van tevoren een plaats te reserveren.

Dit geldt zowel voor de vieringen in het weekend als voor door de week.

De gang van zaken

De algemene regels van het RIVM – hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes en thuisblijven bij verkoudheidsklachten en/of koorts – gelden ook in de kerk.

Achterin de kerk wordt u van harte welkom geheten.

De vrijwilligers zullen u vragen of u ook corona-gerelateerde klachten heeft.

Ook vragen ze uw naam en telefoonnummer en tellen zo het aantal bezoekers.

U kunt ook al thuis uw naam en telefoonnummer op een briefje zetten en aan de vrijwilligers overhandigen.

Achterin de kerk liggen naam-briefjes die u voor dit doel kunt gebruiken.

We vragen uw naam en telefoonnummer om u te kunnen informeren als één van de kerkgangers onverhoopt toch het virus onder de leden had tijdens het kerkbezoek.

Uw gegevens worden alléén gebruikt voor evt. bron- en contactonderzoek.

Na drie weken vernietigen wij de gegevens.

Achterin de kerk is ontsmettingsmiddel aanwezig waar u uw handen mee dient te desinfecteren.

Zingen

Er is alleen voorzang en helaas kan er niet worden meegezongen door de gelovigen.

Een cantor of een (klein) koor kan de zang verzorgen.

Collecte

Tijdens de viering wordt niet gecollecteerd. Bij de uitgang staan er collecteschalen. Ook kunt u thuis een bedrag overmaken naar de parochie (achterop VitusNijs en op de website vindt u de rekeningnummers).

Uitreiken H. Communie

U houdt anderhalve meter afstand van elkaar en desinfecteert uw handen.
U kunt alleen de Communie op de hand ontvangen en niet op de tong.

Na afloop

Helaas is het nog niet mogelijk om koffie te drinken na de viering.
We vragen u de kerk te verlaten door de aanwijzingen van de vrijwilligers te volgen en geduld te hebben omdat het afstand houden iets meer tijd vraagt.
Even bijpraten met een ander kan natuurlijk als u de onderlinge afstand respecteert, maar doe dit niet vlakbij de kerkdeur, zodat ook de mensen ná u de kerk kunnen verlaten.

Heilige Doop

Doopvieringen zijn weer mogelijk! De families die in de afgelopen tijd een doopverzoek hebben ingediend, krijgen bericht.

Vieringen in de verschillende tehuizen

De maandelijkse viering in Leppehiem (Akkrum) zal op 20 juli voor het eerst weer plaatsvinden. In Abbingahiem (Leeuwarden) starten de vieringen op 28 juli.
In St. Jozef, Erasmushiem (Leeuwarden) en Nij Dekema (Weidum) zijn op dit moment nog geen vieringen mogelijk.

In VitusNijs treft u een rooster met de vieringen. Allen van harte welkom!

*Wij zijn niet geroepen om in het openbaar
grootse, opvallende en druk besproken dingen te doen.
Dat zou tegen de eenvoud zijn, zoals wij die bedoelen te praktiseren.
Maar het is wel onze plicht, de gewone dingen op grootse wijze te doen,
dat is met een zuivere intentie en de inzet van heel de persoonlijkheid.
Wij verlangen niet vooraan te staan en toegejuicht te worden vanwege prestaties,
waartegen de mensen van de wereld plegen op te zien.
Wij wensen alleen maar op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid.*

Zalige Titus Brandsma o.carm.

Met deze nieuwsbrief hopen we zoveel mogelijk parochianen te bereiken. U kunt daarbij helpen door in uw omgeving te vragen of men de nieuwsbrief ontvangen heeft.
Zo niet: neem contact op met het kerkelijk bureau.

*Pastoor van der Wal, 058-2894090
Pastor Germa Kamsma-Kunst, 06-12804205
Pastor Lysbeth Minnema, 06-24843682*