



Sint-Vitusparochie
Dominicus en Bonifatius - Leeuwarden
Zaterdag en Zondag 4/5 juli 2020
14^e zondag door het jaar

Openingslied: GvL 417

Kruisteken en begroeting

Kyrie-litanie: GvL 216

Eer aan God: GvL 233

Openingsgebed

Eerste lezing: Zacharia 9, 9-10

Antwoordpsalm: Psalm 145

Refrein: Uw naam wil ik verheerlijken voor altijd,
mijn God en Koning.

U wil ik loven, mijn God en Koning, / uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik prijzen iedere dag, / uw Naam verheerlijken voor altijd. *Refrein*

De Heer is vol liefde en medelijden, / lankmoedig en zeer goedgunstig.

De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte.

Refrein

Uw werken zullen U prijzen, Heer, / uw vromen zullen U loven.

Zij roemen de glorie van uw heerschappij, / uw macht verkondigen zij.

Refrein

Waarachtig is God in al zijn woorden / en heilig in al wat Hij doet.

De Heer ondersteunt die dreigen te vallen, / richt wie gebukt gaan weer

op. *Refrein*

Tweede lezing: Romeinen 8, 9.11-13

Alleluia:

Weest dus waakzaam,

want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.

Evangelie: Matteüs 11, 25-30

Ev. Accl.: GvL 270b

Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.

Cantrix: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

Verkondiging

Geloofsbelijdenis: *gesproken*

Voorbede: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.

Offerande: GvL 27

Aanhef prefatie: *gesproken*

Eucharistisch gebed: GvL 728

Heilig: GvL 293

Euch. accl.: GvL 307

Onze Vader: *gesproken*

Agnus Dei: GvL 333

Communie:

Onze namen staan geschreven / in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven / in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent / zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte: / een volkomen nieuw bestaan.

Laat ons in de stilte groeien / totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien / op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen / dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen / aangezicht tot aangezicht.

Gebed na de communie

Zegen en wegzending

Slotlied: GvL 538

een tegenbeweging

hij kwam van 't platteland en was meer boer
dan timmerman gebleven, vreemd was hem
de stad zijn drukte en rumoer de haast
aan 't dorp ontleende hij graag zijn discours

voor hem lag wijsheid bij de kleine luiden
hun ritme regelmaat de rust van 't land
de wijze waarop zij hun vee bekeken
de aandacht voor de planten en de kruiden

hij was zachtmoedig, ned'rig een en al
geduld, joeg niemand op tot excellent
burn-out of stress, zijn last was licht, zijn juk
zacht en zijn kalmte helder als kristal

hij straalde een tegenbeweging uit
'mens, wordt stil, luister naar je ziel, je huid'

peter vermaat