

Geloven in Leeuwarden

Oecumenische activiteitsite voor Leeuwarden en omgeving



De Leeuwarder kerken doen hun best om ook het komende herfst- en winterseizoen vormings- en toerustingsactiviteiten aan te bieden. Door de onzekerheid rondom het coronavirus was het echter onmogelijk om al in de zomer het volledige programma vast te stellen. En dus ook om dit te presenteren in een Geloven in Leeuwarden-krant.

De activiteiten die worden aangekondigd op deze flyer zijn gelukkig niet de enige van dit seizoen. We nodigen u van harte uit om regelmatig op www.geloveninleeuwarden.nl te kijken voor nieuw en actueel aanbod. Ondanks de vreemde omstandigheden wensen we u een inspirerend seizoen!

Werkgroep Geloven in Leeuwarden

Toerisme, zegen of vloek?

Lezing door Maaike Bergsma, hbo-docent en coördinator Duurzaam Toerisme aan NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden, **met reacties van: Bert Wassink**, wethouder gemeente Leeuwarden, **Adriaan van der Veer**, sociaal geograaf te Leeuwarden en **Rein Veenboer** van Expect, NHL Stenden

We werken hard, dus een fijne vakantie, met mooi weer, op een bijzondere plek en het liefst meerdere keren per jaar, daar hebben we recht op! Toch?

Maar wat is de impact van al deze reisbewegingen op de omgeving? De toeristische sector is lang gezien als een sector waar zon, strand en genieten voorop staan. Het wordt de laatste jaren echter steeds duidelijker dat er schaduwsijden zitten aan onze vakanties.

Steden als Amsterdam en Barcelona ondervinden steeds meer hinder van toeristen. Vliegbewegingen dragen bij aan CO2-vervuiling. Dieren die gebruikt worden in attracties worden niet altijd goed behandeld.

Hoe zit het met de werkomstandigheden van het personeel? Hoe positief is de impact van internationaal toerisme in ontwikkelingslanden?

In haar lezing laat Maaike Bergsma u nadenken over de impact van uw reizen op de omgeving. Ze bevaart ontwikkelingen en verschaft inzicht in de wereld van het mondiaal toerisme. Om tot een meer gebalanceerde manier van reizen te komen moeten we, zo betoogt zij, kijken naar dieper liggende overtuigingen die we over onszelf en de wereld hebben.

Aansluitend op de lezing en de reflecties daarop van Bert Wassink, Adriaan Van der Veer en Rein Veenboer mag u zelf meepraten over de plaats van toerisme in de samenleving.

Er is plaats voor zeventig deelnemers.

Kosten: 5 euro.

Aanmelden (verplicht) kan tot en met 27 september via theologischevorming2.0@gmail.com

**Maandagavond 28 september 2020
20.00 uur**

**Pelikaankerk, Pelikaanstraat 10,
9016 AG LEEUWARDEN**

Organisatie: Geloven in Leeuwarden

Cursus Theologische Vorming

Op zoek naar verdieping? Volg de cursus Theologische Vorming en verken nieuwe perspectieven op leven en samenleven.

De docenten zijn Jan Finnema (Oude Testament), Hinke Post-Knol (Nieuwe Testament) en Adri Terlouw (Ethiek). Negen donderdagavonden in oktober, november en begin december.

Meer informatie en opgave via www.theologischevorming.eu

Symboliek in de beeldende kunst

Een schilderij zit vaak vol symboliek. Je ziet meer als je deze beeldtaal kent.

Aan de hand van veel voorbeelden vertelt Jan Martien van Welie over de diepere betekenis van een kunstwerk.

Aanmelden verplicht via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Datum: dinsdag 15 december 2020

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Titus Brandsmahuis
Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden

Foto: Ineke Oostveen



Lezing Leo Feijen: Lessen in loslaten, leven met hoop en vertrouwen

Hoop en vertrouwen zijn de kernthema's van de boeken *De reis van je hoofd naar je hart* (2004) en *Succesverhalen in de kerk* (2019) van tv-presentator, auteur en uitgever Leo Feijen.

Op zondag 8 november van 15.00 - 17.00 u. spreekt hij in de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden. Entree: 5 euro, aanmelden verplicht via tj.hiemstra@hetnet.nl

Leren van Luther

De cursus Leren van Luther heeft dit jaar als thema 'spiritualiteit'

Vijf docenten nemen u mee langs de spiritualiteit van het bidden (27 okt.), van het vieren (17 nov.), van het leven uit genade (8 dec.), bij de ervaring van het lijden (5 jan.) en van de Schrift (19 jan). Steeds van 19.30 tot 21.00 u. in de Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30.

Aanmelden kan tot 22 oktober via: scriba@frieselutheranen.nl of 06-33130495

meer activiteiten op geloveninleeuwarden.nl