



Sint-Vitusparochie

# Digitale Digitale Muurkrant



## Sint-Vitusparochie t.b.v. parochianen St. Martinuskerk Wergea-Warten en de Maria Tenhemelopnemingkerk in Wytgaard

20 nov 2020

8<sup>e</sup> Jrg. nr 4 2020

Beste Medeparochianen

Het is inmiddels alweer ruim zeven maanden geleden dat de laatste muurkrant is uitgekomen. De reden van de lange afwezigheid was/is dat er i.v.m. de coronabeperkingen vanuit het pastorale team een wekelijkse Nieuwsbrief werd uitgegeven t.b.v. alle parochianen van onze St. Vitusparochie.

Om elkaar niet in de weg te zitten is de **Digitale muurkrant** toen tijdelijk te gestopt.

Vandaag echter een uitzondering. Want komende zondag 22 november vieren we naast Christus Koning ook de naamdag van St. Cecilia.

Deze keer een hele bijzondere:

### We vieren het 125-jarig bestaan van het st. Ceciliakoor van de St. Martinuskerk Wergea-Warten

Een feestelijk moment wat het St Ceciliakoor natuurlijk graag met u wil vieren!!

Maar, helaas, vanwege de nog steeds en vernieuwde, beperkende, coronamaatregelen kan er geen feestelijke grootse viering in een volle kerk worden georganiseerd.

Nu kan er alleen in **een besloten viering** in de St. Martinuskerk op zondag 22 november worden stilgestaan bij het 125-jarig jubileum van het St. Ceciliakoor. Alleen de koorleden en hun partners kunnen hierbij aanwezig zijn.

Echter, dankzij internet kunt u deze viering, in de St Martinuskerk, zondagmorgen live volgen. Kijk u dan op de website van onze parochie: [www.sintvitusparochie.nl](http://www.sintvitusparochie.nl) op de homepage en klik de rode knop aan: [YouTube-kanaal](#).

Wilt u de viering op een later tijdstip terug zien kijk dan op [onlinevieringen](#).

*Ik heb inmiddels even achter de schermen mogen meekijken en wil u graag stimuleren zondagmorgen via internet de viering te volgen. Binnen de bestaande regels mag er live gezongen worden en daar wordt op een prachtige manier gebruik van gemaakt. KIJKEN!!*



---

## St. Ceciliakoor Wergea-Warten 1895-2020

In dit bijzondere jaar waarin door het coronavirus heel veel feestelijke gelegenheden niet doorgaan, viert het St. Ceciliakoor haar 125-jarig bestaan. Een speciale bijkomstigheid is dat de naamdag van onze patronesse, St. Cecilia exact op een zondag valt en wel op zondag 22 november a.s.

Grote festiviteiten zitten er dit jaar niet in. De jubileumcommissie is volgend jaar van plan, indien mogelijk, een festiviteit te organiseren. Momenteel kan het koor zich zelfs in het geheel niet laten horen; iets dat ons toch enigszins verdrietig stemt.

Terug naar het begin: op 5 februari 1895 is in de St. Martinusparochie te Wergea door 14 manspersonen het herenkoor St. Cecilia opgericht. Door afname van koorleden is het herenkoor ca. 15 jaar geleden samengegaan met het dameskoor dat eind 60-er jaren is opgericht.

Het huidige gemengd koor wordt gevormd door 8 heren en 8 dames:

4 sopranen, 4 alten, 4 bassen en 4 tenoren.

Een hele gunstige verdeling waardoor onze favoriete liederen 'Avé Maria' en 'Sêft rûst het wyntsje' prachtig tot zijn recht komen.

Ondersteuning is er door in totaal 3 organisten: Bokke Eekerk, Hayte Haytema en Mebius Langhout, waarvoor wij hun zeer erkentelijk zijn.

De dirigenten weten het ook lang vol te houden:

1895 -1945 J.D. Boekema, 1945 - 1984 H.A. Langhout,

1984 -1995 J. Langhout en van 1995 tot heden Douwe Langhout.

De notulen zijn helaas niet meer aanwezig en zodoende doen wij het met onze hedendaagse memoires.

Wij hebben prachtige missen gezongen tijdens Pasen en Kerstmis, hele mooie jaarlijkse reisjes gehad, de heren in het verleden o.a. naar Portugal en met het gemengde koor in de Cambuurbus naar de bedevaartsplaats Kevelaer in Duitsland.

Op onze jaarlijkse Ceciliafeesten in november met jaarvergadering, lekker eten, muziek en natuurlijk een quiz kunnen we met veel genoegen terugzien.

Tijdens de repetities in de Jeugdsoos naast de kerk op de maandagavond van september tot juli, wordt volop gezongen, maar het is ook een sociaal samenzijn voor het uitwisselen van nieuws met een borreltje tijdens de nazit.

Vanwege de nieuwe, beperkende coronamaatregelen zullen we in een besloten dienst in de St. Martinuskerk op 22 november stilstaan bij het 125-jarig jubileum van het St. Ceciliakoor.

Jubileumcommissie St. Ceciliakoor 1895-2020

---

## Wie was de heilige cecilia ....

### Cecilia, patroonheilige van muzikanten

22 november is sinds de late middeleeuwen de naamdag van de Heilige Cecilia van Rome. Maar wat had ze precies met muziek? Cecilia leefde in de 2de of 3de eeuw in Rome.

Als jong meisje legde ze, als teken van verbondenheid met Christus, de gelofte van maagdelijkheid af.

Niettemin werd ze uitgehuwelijkt, aan de ongelovige Valerianus. Tijdens de huwelijksdienst zong Cecilia in zichzelf een lied aan God, met de vraag haar kuisheid te bewaren. En net toen de bruidsmuziek begon te spelen, fluisterde ze haar bruidegom haar vrome voornemen in het oor.

### Haar dood

Cecilia wist Valerianus en diens broer Tibertius te bekeren tot het christelijke geloof. Samen hielpen ze families van christenen, die toen door de keizer van Rome werden vervolgd. De broers werden gevangen genomen en onthoofd, Cecilia wachtte een zelfde lot:ze werd in een bad kokend water gezet, maar dat overleefde ze. Volgens de overlevering bleef ze zelfs onophoudelijk zingen. Ook een nekslag slaagde niet, maar toch stierf Cecilia drie dagen later aan haar verwondingen. In 821 werd haar lichaam overgebracht naar de huidige Sint-Ceciliabasiliek in de Romeinse wijk Trastevere.



### Haar standbeeld

Onder het hoofdaltaar van de basiliek bevindt zich het beroemde beeld van de liggende Sint-Cecilia, gemaakt door Stefano Maderno (1575-1636).

---

# Voedselbankactie

Mensen en kinderen sterven van de honger,  
dagelijks zie je het op tv,  
Mensen oud en mensen jonger,  
hoe heeft de wereld er vrede mee?

Kunnen we er iets aan doen  
of het enkel maar betreuren?  
Erger je je geel en groen  
of denk je: Hier zal het niet gebeuren!



Armoede in Nederland is geen kwestie van kinderen die doodgaan van de honger. Het is wel een kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep terecht komen door een continu gebrek aan geld. Om deze mensen te steunen organiseren wij dit jaar, net als voorgaande jaren, weer een voedselbankactie. Hiervoor hebben we uw hulp nodig!

## **Wat kunt u doen?**

Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Hierbij gaat het om producten als: macaroni/rijst, sauzen en mixen, broodbeleg, aardappelen, harde groenten (bieten, wortels, koolsoorten, blik- en potgroenten) wasmiddel, toiletartikelen, babyvoeder, enz.

**Deze producten kunt u van donderdag 10 t/m maandag 28 december inleveren bij: De supermarkt in Wergea; (i.v.m. corona, dit jaar svp geen versproducten), Fam. van Werkhoven (De Greiden 6 te Warten), de katholieke kerk in Wergea, de doopsgezinde kerk in Grou en de gereformeerde kerk te Warten**

**In de st Martinuskerk vanaf zondag 6 dec t/m maandag 28 dec  
achter in de kerk**

Mocht u de voedselbank op een andere wijze willen ondersteunen, dan kan dit door doneur te worden, het geven van een gift (NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. voedselbank Leeuwarden) of door u aan te melden als vrijwilliger (tel: 058-2553994, e-mail: [info@voedselbankleeuwarden.nl](mailto:info@voedselbankleeuwarden.nl)).

**Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!**

Met een vriendelijke groet,  
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens

---

# Zondag 13 december 2020

Oecumenische Adventsviering

Thema: "zwart-wit"



**1e viering: in Geref. Kerk, Warten**

**Aanvang: 09:30 uur\***

**2e viering: in de RK St. Martinuskerk, Wergea**

**Aanvang: 11:00 uur\***

**Voorganger: ds. Alice Buizer-Tchiengang**

**Ondersteund door de leden van de werkgroep Advent**

**Orgel: Hayte Haytema, Gamba: Janneke Landman**

**Opgave ( RESERVEREN) voor beide locaties verplicht**

**vóór 7 december bij:**

**Harry de Groot: tel.: 058 255 12 32**

**e-mail: [grootdeharry@gmail.com](mailto:grootdeharry@gmail.com)**

**IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !!\***

*\*Er wordt steeds getoetst en indien nodig aangepast aan de dan geldende coronamaatregelen van de overheid*

---

De Digitale Muurkrant verschijnt op onregelmatige tijden, naar behoefte .

Als er aanleiding voor is kan ook uw copy de reden zijn om een muurkrant te laten verschijnen.

***Copy voor de Digitale Muurkrant of meer informatie:***

*harry de groot, [grootdeharry@gmail.com](mailto:grootdeharry@gmail.com)*

Kijkt u vooral ook (regelmatig) op de Website van de parochie:

**Sintvitusparochie.nl**

Hier vindt u alle (uitgebreide) informatie over het doen en laten in onze  
Sint Vitusparochie