

Job 2, 11-13

Elifaz, de Temaniet, Bildad uit Suach en Sofar, de Naämiet,
drie vrienden van Job,
hoorden van al de rampen die hem getroffen hadden.
Zij gingen samen van huis
om Job hun medeleven te tonen en hem te troosten.
Al vanuit de verte zagen ze hem,
maar aanvankelijk herkenden ze hem niet.
Luid begonnen ze te klagen, scheurden hun kleren,
en wierpen stof boven hun hoofden omhoog.
Zeven dagen en zeven nachten zaten ze bij hem op de grond
zonder een woord te zeggen,
want ze zagen hoe groot zijn lijden was.