

Job 8, 1 -10

Daarop zei Bildad uit Suach:
Hou toch eindelijk eens op;
je kraamt verbijsterende onzin uit!
Verdraait God soms het recht?
Is de Almachtige werkelijk oneerlijk?
Als je kinderen tegen Hem hebben gezondigd,
dan gaf Hij straf naar schuld.
Maar als jij God zoekt,
om zijn genade smeekt,
en je bent werkelijk onschuldig en rechtschapen,
dan komt Hij voor je op,
en verzekert je van de plaats die je verdient.
Groot zal je toekomst zijn,
groter dan je verleden.
Vraag het de vorige generatie,
informeer naar hun ervaring.
Wij zijn van gisteren, weten niets,
ons leven hier is vluchtig als een schaduw.
Zullen zij jou niet onderrichten
en woorden spreken uit hun hart?

Woord van de Heer. **Wij danken God.**