

Job 19, 21 – 29

Vrienden dan toch, heb medelijden met mij,
want de hand van God heeft mij geslagen.
Waarom vervolgen jullie mij zoals God?
Waarom laten jullie mijn vege lijf niet met rust?
Ach, werden mijn woorden maar opgetekend,
ergens in vastgelegd,
door een ijzeren stift in rotssteen gedreven,
met lood gevuld, tot blijvende getuigenis.
Want ik weet, ik ben er zeker van:
mijn vrijkoper leeft,
ten slotte zal Hij deze wereld binnentreden.
En al ben ik nog zo geschonden,
ik zal God zien vanuit dit lichaam.
Aan mijn zijde zal ik Hem zien, met eigen ogen, ik en geen ander;
ik sterf haast van verlangen.
En wanneer jullie zeggen: hoe zitten we hem achterna,
en hoe vinden we de grond van de zaak?
Pas dan zelf maar op voor zijn zwaard,
want al die nijld kon je de kop wel kosten!
Dan zul je weten wie de Almachtige is.