

Job 29, 1-3.11-18

En Job ging verder:

Wie geeft mij de tijd van vroeger terug,
de dagen dat God over mij waakte:
zijn lamp scheen boven mijn hoofd,
zijn licht wees mij de weg door het duister.

Wie mij hoorde, prees mijn woord,
wie mij zag, verkondigde mijn lof;
want ik was redder van reddeloze armen,
helper van hulpeloze wezen.
Degenen die bijna waren bezweken zegenden mijn optreden;
ontroostbare weduwen bracht ik weer tot blijdschap.
Gerechtigheid was mijn kleed,
rechtvaardigheid mijn mantel en hoofddoek.
Voor de blinde was ik zijn ogen,
voor de lamme zijn voeten;
een vader was ik voor behoeftigen,
en ik zette mij in voor het recht van vreemden.
Van misdadigers sloeg ik de kaken stuk
en ik rukte de prooi uit hun bek.
Daarom dacht ik: als een welgestelde zal ik sterven,
zoals het zand aan de zee zal ik mijn dagen vermenigvuldigen.