

Vastenkalender 2021 Doordeweekse 'heiligen'
Veertig dagen onderweg naar Pasen
De Verrijzenis van Christus



Aswoensdag 17 februari 2021

Project Vastenactie 2021

Werken aan je toekomst! Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. Voor vele jonge mensen zijn scholen waar ze een vak kunnen leren te ver weg. Terwijl onderwijs zo belangrijk is, want 1 jaar extra scholing levert tot 10% meer inkomen op. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden geen werk op het platteland waar ze wonen. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.

U kunt uw bijdrage voor de Vastenactie of een gift voor deze vastenkalender overmaken naar: **IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie o.v.v. werken aan je toekomst.**



Donderdag 18 februari 2021

Vacláv Havel

Praag, Tsjechoslowakije 05-10-1936

Hrádeček, Tsjechië 18-12-2011



Hij was schrijver en staatsman in Tsjechië (vroeger Tsjechoslowakije) en president van 1989 – 2003. Havel is bekend geworden als dissident en vrijheidsstrijder vooral na de Praagse lente in 1968. Hij was een man van het volk, die uit een rijke familie stamt.

Zijn eerste toneelstuk in 1963, *Het tuinfeest*, was een satire op de moderne bureaucratie. In 1968, na de Praagse Lente, kreeg Havel een publicatieverbod van het communistische regime, waartegen hij zich verzette. Tussen 1970 en 1989 zat hij drie maal gevangen, in totaal 5 jaar. Havel was een van de oprichters van Charta 77, van 1977 -1992 een belangrijke mensenrechtenbeweging die ook in onze westerse wereld bekend werd. Na de val van de Muur in 1989 werd hij gekozen als eerste democratische president van zijn land.

Havel kreeg de Erasmusprijs en een Four Freedom Award.

En hij is erelid van

- de Club van Rome, om de bezorgdheid over de toekomst van de wereld over het voetlicht te brengen) en
- de Club van Boedapest, om de wereld vreedzamer, rechtvaardiger en duurzamer te maken.

Enkele titels van zijn boeken: Brieven aan Olga (1990) en Zomeroverpeinzingen (1992)

Desmond Tutu



Desmond Tutu wordt geboren op 7 oktober 1931. Hij kan een opleiding in de zorg niet betalen en wordt schoolmeester. Na twee jaar stopt hij hiermee en gaat theologie studeren in Johannesburg en in 1961 wordt hij tot anglicaans priester gewijd.

In 1978 wordt Tutu secretaris-generaal van de South African Council of Churches (SACC). Hij wordt bekend als woordvoerder van de Zwarte Zuid-Afrikanen die door de blanke apartheidsregering onderdrukt worden. Hij is voorstander van geweldloos protest en economische boycot uit het buitenland.

Hij ontvangt de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen in de strijd tegen apartheid op 16 oktober 1984.

In 1986 wordt hij de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad. Als Mandela president wordt, benoemt hij Tutu tot hoofd van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. In 1996 treedt hij af als aartsbisschop en in 2010 geeft hij aan het rustiger aan te gaan doen. Hij blijft op de achtergrond wel actief.

Zaterdag 20 februari 2021

Chinese tomatensoep (maaltijdsoep)

Wat heb je nodig:

- 1 ui
- 1 halve prei
- 2 cm gember
- 100 g kipfilet
- 100 ml passata
- 1 half bouillonblokje
- 50 g noedels
- 1 eetlepel sojasaus



En zo doe je het.....

1. Snij ui en prei in dunne ringen, schil en rasp de gember.
2. Verhit olie in de pan en bak de uien in 3 min. glazig. Voeg de prei en gember toe en bak ze 2 min. mee.
3. Bestrooi de kipfilet met peper en zout, snij de kip in kleine blokjes en bak ze 2 min. mee. Voeg de passata toe en verwarm mee.
4. Kook 600 ml water in soeppan en los het bouillonblokje op.
5. Voeg passatamengsel toe en breng het aan de kook.
6. Voeg de noedels toe en laat de soep nog 5 min. koken.
7. Roer tot slot de sojasaus erdoor.

Smakelijk eten.



God sluit een verbond met Noach, met alle mensen en dieren dat Hij de aarde nooit meer zal verzwelgen in een vloed van water. God is bij ons en als teken van Zijn aanwezigheid zien we regelmatig de regenboog aan de hemel verschijnen.

Lezingen:
Genesis 9, 8 – 15
1 Petrus 3, 18 – 22
Marcus 1, 12 -15

Eerste zondag van de veertigdagentijd
jaar B
21 februari 2021

Maandag 22 februari 2021



John Lennon

9 oktober 1940 Liverpool – 8 december 1980 New York

popmuzikant, als onderdeel van The Beatles

vredesactivist

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace, you

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world, you

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

Als u op de volgende link klikt, dan kunt u het lied horen:

<https://music.youtube.com/watch?v=rAn-AWXtHv0&list=RDAMVMrAn-AWXtHv0>

Dinsdag 23 februari 2021

Aggie van der Meer (Agatha Augusta)

Bolsward 02-09-1927

Aggie van der Meer woont in Bolsward en is 93 jaar.

Ze is een Nederlands schrijfster van romans, poëzie en toneelwerk. Zij schrijft in het Fries. Dus eigenlijk moeten we hier spreken van een Friese schrijfster.

Maar ze is ook heel bekend als activiste voor vredesbeweging, en sociale en biologische duurzaamheid.

Ze schrijft nu, als 90-jarige nog steeds columns en ingezonden stukken in de krant, in een rijke taal met veel beeldspraak.

In 2019 kreeg ze de Gysbert Japicxprijs voor haar hele oeuvre. Er is toen een mooie documentaire gemaakt over haar leven door Omrôp Fryslân. Klik op de link om deze te bekijken: <https://www.omropfryslan.nl/nieuws/916078-omrop-tip-filmportret-van-aggie-van-der-meer-fryslan-dok>

Ze schreef voor volwassenen en kinderen. Enkele titels van haar werk:

It bern dat oer it wetter blaast,

De dei dat Farah Bezaz ferdwun

It kemil fan omke Romke (kinderboek)

De stêd, it bist, de ingel (gedichten)



Woensdag 24 februari 2021

Rigoberta Menchú Tum

Laj Chimel, Guatamala 09-01-1959



Rigoberta Menchú is Guatamaltees mensesrechtenactiviste. Ze is nu 62 jaar. Ze hoort bij de K'iche Maya. In Guatemala leven nog heel veel afstammelingen van de Maya. Deze bevolkingsgroepen hebben daar een kleurrijke traditie en prachtige tempels nagelaten. En zeer vriendelijke mensen zoals ik zelf heb kunnen ervaren toen ik daar op vakantie was.

Een katoenplukster en dienstmeisje voerde ruim tien jaar actie voor de rechten van de oorspronkelijke indiaanse bevolking van Guatemala. In 1990 kreeg ze de UNESCO-prijs voor Vredeseducatie. Rigoberta kreeg de Nobelprijs voor de Vrede in 1992.

Autobiografie: *Yo, Rigoberta Menchú* werd door haar geschreven nadat ze in 1982 naar Mexico was gevlucht. Dit boek gaat over de gruwelijkheden van de burgeroorlog in Guatemala, waarbij 200.000 burgers zijn omgekomen, vooral uit de inheemse stammen.

Ze is lid van de Club van Rome en actief in het bedrijf Farmacias Similares, een bedrijf dat zich toelegt op het produceren van goedkopere kopieën van dure medicijnen.

In 2007 en 2011 was ze kandidaat voor de presidentsverkiezingen voor de partij Ontmoeting voor Guatemala. Nu geeft ze les aan de Mexicaanse Universiteit UNAM. Haar hoop is gevestigd op de jongeren van haar land.

Donderdag 25 februari 2021

Moeder Teresa

Engel van de sloppenwijken

Op 26 augustus 1910 wordt zij als Agnes Gonxha Bojaxhiu in een katholiek gezin in Skopje Albanië (Macedonië) geboren. Ze is een van de drie kinderen. Als ze 9 jaar oud is overlijdt haar vader en zorgt haar moeder alleen voor het gezin. Agnes leert al jong dat ze iets over moet hebben voor anderen. Vanaf haar zevende biecht ze maandelijks en vanaf haar twaalfde jaar geeft Agnes aan dat ze geïnteresseerd is in de missie. Op haar achttien jaar, meldt ze zich aan bij de zusters in India. Ze moet eerst Engels gaan leren in Ierland voordat ze door de zusters in 1929 naar een hospitaal in Calcutta wordt gestuurd. Daar verzorgt ze de zieken en ziet veel armoede en ellende. In 1937 legt ze haar eeuwige geloften af en wordt directeur van een middelbare meisjesschool. Ze wil veel liever voor de armen zorgen en bij hen wonen en werken maar omdat dit vanuit haar congregatie niet kan, treedt ze op 29 jarige leeftijd uit en gaat verpleegkunde leren bij de medische missiezusters. Ze gaat in de sloppenwijken van Calcutta tussen de armen wonen en zorgt met hart en ziel voor de armen, zieken en stervenden. Ze zorgt voor mensen waar niemand naar omkijkt. In 1949 sluit een van haar oud-leerlingen zich bij Moeder Teresa aan en binnen een jaar komen er nog 6 meisjes bij. In 1950 geeft de paus toestemming om een nieuwe kloosterorde te stichten: de Missionaries of Charity ("Orde van de Missionarissen van de Naastenliefde"). De zusters leggen drie geloften af: armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Ze mogen niets voor zichzelf bezitten en moeten iedere dag de nodige tijd besteden aan het persoonlijk- en gemeenschappelijk gebed. Men bidt voor nieuwe roepingen en over de hele wereld komen er zusters bij die in de sloppenwijken van grote steden gaan wonen en er voor de armen gaan zorgen. Hiermee laten ze zien dat God er voor de armen is.

In 1979 krijgt Moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede. In haar toespraak noemt ze abortus 'de grootste vernietiger van vrede.' Het geld voor het banket gaat op haar verzoek naar de armen van Calcutta. De zorg van Moeder Teresa voor de armen is groter dan haar gevoel voor tact of de zorg waar het geld vandaan komt. Als het de armen ten goede komt neemt ze ook geld aan van een dictator.

Op 5 september 1997 overlijdt Moeder Teresa op 86 jarige leeftijd in een ziekenhuis in Calcutta.

Paus Johannes-Paulus II verklaart haar in 2003 zalig en op 4 september 2016 wordt ze door paus Franciscus heilig verklaard.

Citaat: 'Liefde begint thuis, en het gaat niet om hoeveel we doen, maar om hoeveel liefde we in onze daden leggen. Ik wil dat je de arme hier vindt, in je eigen thuis. En daar begint de liefde.'



Vrijdag 26 februari 2021

Jentsje Popma

Jentsje Popma is geboren te Zwolle op 30 september 1921. Hij is een Nederlandse schilder en met name Friese Landschapschilder.

In 1946 wint hij als veelbelovende leerling de Cohen Gosschalkprijs en iets later ook de Vrouwe Vigeliusprijs. Popma werkt als glazenier en maakt glas in loodramen voor de gemeentehuizen in Vlagtwedde en Schiermonnikoog. Als beeldhouder maakt hij wandreliëfs en vrijstaand werk. Vanaf de jaren 80 maakt hij meer schilderijen. In 2007 ontvangt hij in Leeuwarden de Pommeranten Prijs.

In 2015 doneert hij zijn atelier en zijn kunstwerken aan 'Stifting Nijkleaster', een bezinnings- en stiltecentrum in opbouw te Jorwert en op 30-09-2021 hoopt hij 100 jaar te worden.



Zaterdag 27 februari 2021

Roergebakken mihoen met tofu en prei

Hoofdgerecht voor 4 personen

620 kcal

Bereidingstijd is 20 min

Bereiden in wok



250 g mihoen

3 eetlepels olie

1 teentje knoflook (gesnipperd)

2 bakken roerbaktofu pittig gekruid (180 g)

4 cm verse gemberwortel fijngehakt

150 g shii-takes (in dunne ringen)

125 g taugé

2 eetlepels lichte sojasaus

1 eetlepel droge sherry

½ zakje verse koriander (à 15 g) fijngehakt

1 eetlepel sesamolie

Bereiding:

1. Mihoen in stukken breken en in een kom doen.
2. Overgieten met kokend water en 15 seconden laten wellen. In vergiet afspoelen onder koud stromend water en laten uitlekken.
3. In de wok olie verhitten en tofu ca. 5 minuten roerbakken.
4. Knoflook, gember en shii-takes toevoegen en 2 minuten meebakken.
5. Mihoen, prei, taugé, sojasaus en sherry erdoor scheppen en alles al omscheppend nog 5 minuten bakken.
6. Koriander erdoor scheppen en op smaak brengen met zout en peper.
7. Overdoen in een schaal en besprenkelen met sesamolie.

Tweede zondag van de vastentijd

jaar B

28 februari 2021

Lezingen:

Genesis 22, 1 – 2. 9a. 10 – 13. 15 – 18

Romeinen 8, 31b – 34

Marcus 9, 2 – 10



Abraham is bereid zijn zoon Isaac te offeren, maar God verbiedt het hem en voorziet in een ram. Dan zegent God Abraham en zegt hem een nageslacht toe talrijker dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand.

Maandag 1 maart 2021

De erfenis van de vermoorde trappisten van Tibhirine

In de nacht van 26 op 27 maart 1996 werden in het Algerijnse Tibhirine zeven trappisten van het klooster Onze-lieve-Vrouw van de Atlas door een gewapend commando van hun bed gelicht en ontvoerd. Na twee maanden van vertwijfeling en bang afwachten werden hun hoofden teruggevonden op 30 mei. In december 2018 werden ze zalig verklaard.



Hun klooster was uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor de hele regio. De aanwezigheid van broeder Luc hielp daarbij. Als arts verzorgde hij, gratis, iedereen die zich aanbood - soms wel honderd patiënten per dag. Als prior van het klooster ontpopte Christian de Chergé zich in de jaren tachtig en negentig als een charismatische leider en een voortrekker van de interreligieuze dialoog. Hij was een gedreven monnik met een open kijk op de wereld: "Met onze aanwezigheid hier willen we een teken geven: een teken van solidariteit van onze God met de uwe."

Het kwaad sloeg toe in de nacht van 26 op 27 maart 1996. Twintig overvallers met een extreem-islamitisch gedachtegoed drongen het klooster binnen. Zeven monniken werden van hun bed gelicht en meegenomen. Doordat de nachtwaker van het klooster erin slaagde te ontkomen, maakten de overvallers zich haastig uit de voeten. Wellicht daardoor bleven broeder Jean-Pierre Schumacher (de portier) en broeder Amédée Noto, wiens kamer op een andere gang lag, gespaard.

"Wij waren geen helden," vertelde broeder Jean-Pierre Schumacher, één van de twee overlevenden van Tibhirine. "Na die eerste inval, in de kerstnacht van 1993, waren we bang en gingen er stemmen op om het land te verlaten. Maar al snel begonnen we te twijfelen. Wat zou de weerslag van ons vertrek zijn op onze moslimburen? Ook zij leden onder het geweld. Hadden we dan meer recht op veiligheid dan zij? Gaandeweg voelden we ons sterker worden. Het is de kracht van ons geloof die ons sterk heeft gemaakt." Het levensverhaal van deze monniken is verfilmd in de film: *Des hommes et des dieux*

Dinsdag 2 maart 2021

Dag Hammarskjöld

Jönköping Zweden 29-07-1905

Ndola Zambia 18-09-1961

Zweeds diplomaat en Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties van 10 april 1953 tot 18 september 1961. Op deze laatste datum verongelukte hij met een vliegtuig toen hij op een vredesmissie was.

Hammerskjöld studeerde aan de Universiteit van Uppsala in Zweden, Geesteswetenschappen en later ook Rechten.

Hij werkte voor de Nationale Bank en heeft meegewerkt aan de Zweedse financiële politiek die mede door hem vorm heeft gekregen na WO II en het Marshallplan.

Problemen die tijdens zijn periode bij de VN speelden:

- Suezkanaal
- Palestijnenproblematiek
- Ondersteuning landen in Afrika bij vrijmaken van westerse overheersing
- Ondersteuning landen bij vredespolitiek
- Vreedzaam gebruik van kernenergie
- Toepassen nieuwe technologie ten voordele van de minder ontwikkelde gebieden

Er wordt nog steeds onderzoek gedaan of het vliegtuigongeluk een aanslag was of niet. Er zijn veel aanwijzingen dat het wel een aanslag was.

In 1961 kreeg Dag Hammarskjöld postuum de Nobelprijs voor de Vrede.

Na zijn dood werden dagboeken gevonden met prachtige teksten over wat hem bezighield. Deze notities zijn uitgegeven onder de naam *Merkstenen*.



“God sterft niet uit als wij ophouden in God te geloven, maar wij houden op te leven als we niet meer verlicht worden door die dagelijkse, wondere ervaring van de levensbron, die alle begrip te boven gaat.”

Woensdag 3 maart 2021

Malala Yousafzai

Mongora, Pakistan 12 juli 1997

Deze Pakistaanse kinderrechtenactiviste is nu 23 jaar.

Malala werd vooral bekend door haar acties voor toegankelijkheid van onderwijs voor meisjes en vrouwen in Pakistan. Al op 11-jarige leeftijd hield ze een weblog bij op de site van de BBC onder het pseudoniem Gul Makai (korenbloem). In de vorm van een dagboek schreef ze over de gewelddadigheden van de Taliban in de Swat-vallei.

Op 9 oktober 2012 pleegde een Talibanstrijder een aanslag op haar toen ze in de bus was op weg naar huis. Ze raakte zwaargewond door een kogel in haar hoofd en haar hals. Omdat ze na het verwijderen van de kogel niet langer veilig was in Pakistan werd ze overgebracht naar Engeland. Haar vader kreeg daar werk zodat het hele gezin nu in Engeland woont. Malala studeerde aan de Universiteit van Oxford.

In 2011 Kreeg Malala de Internationale Kindervredesprijs en in Pakistan de Nationale Jeugdvredesprijs. Deze prijs werd later naar haar vernoemd. In 2014 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. Zij is de jongste winnaar tot nu toe. Op 24 mei 2014 ontving ze in Middelburg de Four Freedom Award voor Vrijwaring van Vrees.



I have a dream



Martin Luther King

15-01-1929 – 04-04-1968

Martin Luther King was een Amerikaanse dominee en strijder voor gelijke rechten voor de Afro-Amerikaanse burgers. Hij deed geweldloos verzet tegen de rassenscheiding in de USA, o.a. de mars naar Washington op 28 augustus 1963 en het boycotten van stadsbussen die blanken bevoordeelden. Tijdens de betoging in 1963 hield hij op de trappen van het Lincoln Memorial zijn legendarische toespraak "I Have a Dream", waarin hij zijn hoop uitsprak dat mensen ooit op hun gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden. In 1964 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede maar in 1968 werd Martin Luther King (39 jaar) doodgeschoten op het balkon van een Motel in Memphis. De Nederlandse Vertaling van "I have a dream":

Ik heb een droom dat op een dag dit volk zal opstaan en recht zal doen aan de ware betekenis van zijn credo: "Wij beschouwen de volgende waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn". Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat Mississippi, een staat die smooit in de hitte van onrecht en smooit in de hitte van onderdrukking, een oase van vrijheid en gerechtigheid zal worden. Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag.

Vrijdag 5 maart 2021

Berber van der Geest

Berber van der Geest is geboren in Leeuwarden op 16-02-1938.

Ze is de kleindochter van de Wytgaardster schilder Jaring Walta.

Ze groeide op in een artistieke familie en wilde eigenlijk naar de kunstacademie, maar ze werd uiteindelijk kleuterleidster.

Ze schreef Friese kinderboeken en gedichtenbundels. Ze was ook actief op het gebied van toneel en theater en schreef liedteksten.

Ze kreeg o.a. de Simke Kloosterman prijs en Rely Jorritsma prijs

Ze schreef een actieboek voor de Kinderboekenweek en kreeg ook Internationale erkenning.

Naast haar werk studeerde ze door en behaalde ze akten voor tekenen en Fries.

Ze overleed op 28-05-2019 op 82-jarige leeftijd .



Zaterdag 6 maart 2021

Wraps, kip en pesto

Wat heb je nodig:

4 wraps
400 g kipfilè
75 g cherrytomaatjes.
50 g veldsla.
4 eetlepels crème fraiche.
3 eetlepels groene pesto
Olie, peper, zout, paprikapoeder.

Bereiding:

1. Snij de kipfilè in blokjes.
2. Verhit olie in de pan en bak hierin de blokjes kip goudbruin.
Breng op smaak met peper en zout en paprikapoeder.
3. Als de kip gaar is, schep dan de pesto erbij met 1-2 eetlepels crème fraiche.
Het kan zijn dat de saus iets vochtig is, kook hem dan iets in.
3. Verwarm de wraps.
4. Bestrijk de wraps met de rest van de crème fraiche en verdeel de sla en cherrytomaatjes eroverheen.
6. Tot slot, verdeel de kip over de wraps. Rol ze op en eet smakelijk. Leg de gevulde wraps eventueel op de gril.



De VOM-groep van de Sint-Vitusparochie heeft met toewijding aan deze kalender gewerkt voor u/jou en om hiermee mensen te steunen zodat zij een opleiding kunnen volgen en daarmee aan hun toekomst kunnen bouwen. Wilt u helpen met een bijdrage voor de Vastenactie of een gift voor deze vastenkalender dan kan dat door Uw gift over te maken naar:
IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie o.v.v. werken aan je toekomst.

De tien geboden, de tien leefregels

U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben
(God moet jouw nummer één zijn)



U zult niet moorden

U zult voor uzelf geen beeld maken
(Buig niet neer voor iets anders dan God)



U zult niet echtbreken
(Overspel laat een gebroken hart achter)

U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken
(Gebruik uw lippen niet om God oneer- vol te bejegenen)



U zult niet stelen

Gedenk de Sabbat- dag, dat u die heil- igt
(Vergeet niet de dingen van God)



U zult niet liegen
(U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste)

Eer uw vader en moeder



U zult niet begeren
(wat niet van u is)

Lezingen:

Exodus 20, 1-17

1 Korintiërs 1, 22 -25

Johannes 2, 13 -25

**Derde zondag van de vastentijd
jaar B**

7 maart 2021

Maandag 8 maart 2021

Ida Gerhardt



DE GESTORVENE

Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan -
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

uit 'De Slechtvalk' (1966) van Ida Gerhardt (1905-1997)

Ida Gerhardt is één van de belangrijkste dichters van de 20^e eeuw. Na haar gymnasiumopleiding, waar de dichter Leopold haar leraar was, droomde ze ervan gedichten te kunnen schrijven zoals haar leraar dat deed. Pas in de jaren 30 durfde ze het aan om zelf gedichten te schrijven. Midden in de oorlogsjaren kwam haar talent echt aan het licht. Jarenlang werkte ze als lerares Latijn en Grieks op verschillende middelbare scholen en ze genoot ervan de leerlingen iets extra's mee te geven.

Toen ze ophield met les geven begon ze aan een studie Hebreeuws. Samen met haar levenspartner Maria van der Zeijde vertaalde ze de psalmen. In 1972 verscheen de volledige vertaling. Nog steeds wordt deze poëtische vertaling gezongen in veel Nederlandse en Belgische kloostergemeenschappen bij de getijden. Aan het eind van haar leven kon ze bijna niets meer zien en na het overlijden van Maria werd ze getroffen door dementie. In een verzorgingshuis overleed ze op 92-jarige leeftijd. Haar as werd uitgestrooid over de Noordzee.

Dinsdag 9 maart 2021

Michail Gorbatsjov

Privolnoe 02-03-1931

Michail Gorbatsjov is nu 89 jaar. Hij was secretaris van de Communistische partij van de Sovjet Unie 1985 – 1991 en President Sovjet Unie 1990 – 1991.

Zijn hervormingen in de Communistische partij leidden tot het einde van de koude oorlog. De woorden *Perestrojka* (hervorming) en *Glasnost* (openheid) waren voor ons in het westen de kernwoorden.

In zijn eigen land was hij niet populair. Een profeet wordt nooit geëerd in zijn eigen land! Hij heeft de status van Wereldmacht verkwanseld en zijn volk in economische ellende en hongersnood gebracht, was daar de mening. Het is nooit de bedoeling geweest van Gorbatsjov om de Sovjet Unie te beëindigen. Hij werd afgezet door Boris Jeltsin en daarna werd er weinig van hem gehoord.

In 1990 kreeg Gorbatsjov de Nobelprijs voor de Vrede.

In 2019, in een interview met de BBC over het conflict tussen Rusland en het Westen, zei Gorbatsjov:

“De bron van onveiligheid komt vooral van de nucleaire wapens. Deze zouden allemaal vernietigd moeten worden.”



Woensdag 10 maart 2021

Roger Schutz – Marsauche

Provence, Zwitserland 12 mei 1915 Taizé, Frankrijk 16 augustus 2005

Frère Roger is theoloog, verzetsheld en oprichter van de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé, een klein dorpje op de heuvel in de Franse Bourgogne. Hij kwam in 1940 naar Taizé en heeft daar in de oorlog Joden opgevangen. Vanaf 1944 verzorgde hij Duitse krijgsgevangenen en later gaf de gemeenschap onderdak aan asielzoekers.

In 1949 legden de eerste 7 broeders hun kloostergeloften af. In 1952 trad de Leeuwarder Sytze Stoop in en kreeg daar de naam frère François.

Uiteindelijk zijn er nu ruim 100 broeders die deels wonen in kleine gemeenschappen over de hele wereld.

Jaarlijks komen ca. 200.000, meest jonge, bezoekers naar Taizé voor een week van gebed en ontmoeting. Tussen Kerst en Nieuwjaar is er een Pelgrimage van Vertrouwen in een stad in Europa. In 2010 was de ontmoeting in Rotterdam met ca 35.000 deelnemers. In Leeuwarden zijn 2 landelijke ontmoetingen geweest in 1998 en 2013.

Taizé is een open gemeenschap. Zij moedigt mensen aan om stichter van vrede en drager van vertrouwen te worden in eigen stad, dorp en plaatselijke kerk. Taizé is ook bekend om haar liederen met korte teksten die vele keren worden herhaald.

Enkele liederen:

- C'est toi ma lampe Seigneur (volgens zeggen de favoriet van fr. Roger)
<https://www.youtube.com/watch?v=sULaqIZbvFY>
- Iedere nacht verlang ik (het enige Nederlandse lied)
- Dans nos obscurités (nr. 1 in de bundel)

Veel meer info en alle liederen staan op www.taize.fr/nl



Donderdag 11 maart 2021

Dietrich Bonhoeffer, *theoloog en verzetsstrijder*



Op 4 februari 1906 wordt hij geboren in een liberaal, academisch en elitair milieu in Breslau. Hij is, samen met zijn tweelingzus de zesde/zevende van de acht kinderen. Op het gymnasium blinkt hij uit in religie, gymnastiek en piano-spelen. Van 1924-1927 studeert hij in Berlijn en later in New York. In zijn proefschrift besluit hij dat de kerk een 'gemeenschap van heiligen' moet zijn. De kerk is niet een plaats waar over Christus wordt gesproken maar is het lichaam van Christus. In 1928 is hij vicaris, hulppredikant van de Duitstalige gemeente in Barcelona. Dietrich is als theoloog en predikant verbonden aan de luthers-evangelische Oud Pruisische Rijkskerk. Hij werkt als privédocent theologie aan de Friedrich-Willems Universiteit in Berlijn. Van 1933-1935 werkt hij als predikant in Londen. Tijdens het nazibewind sluit hij aan bij de 'Bekennende Kirche', een christelijke verzetsbeweging in nazi-Duitsland. Bisschop Theodor Heckel, zijn leidinggevende, verklaart hem tot staatsvijand in 1936. Dietrich protesteert tegen de Jodenvervolging en neemt deel aan samenzweringen die Adolf Hitler willen vermoorden en in 1939 sluit hij zich in het geheim aan bij officieren die het naziregime omver willen werpen. Hij zorgt in 1943 voor geld waardoor Joden naar Zwitserland kunnen ontsnappen, wordt gearresteerd en staat terecht voor hoogverraad. Hij is dan drie maanden verloofd met de achttien jaar jongere Maria von Wedemeyer. Op 20 juli 1944 mislukt een aanslag en ontdekt men zijn betrokkenheid bij de opstandige officieren waardoor hij ter dood veroordeeld wordt. Via verschillende gevangenissen en concentratiekampen komt hij in in Flossenbürg (Beieren) waar hij op 9 april 1945, 39 jaar oud, ter dood wordt gebracht. Zijn laatste woorden zijn: 'Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.' Tijdens zijn leven heeft Dietrich Bonhoeffer veel geschreven: brieven, gedichten, spreken, gebeden, preken en meditaties. Hij schrijft over de rol van de kerk o.a.: "De kerk heeft de onvoorwaardelijke verplichting op te komen voor de slachtoffers van iedere maatschappelijke ordening, ook als zij niet behoren tot de christelijke gemeente". Hij wil zijn situatie niet ondergaan als het lot maar zoekt zich een weg tussen verzet en overgave. Hij bereikt uiteindelijk een geestelijke vrijheid waardoor hij kan leven voor anderen. De kernvraag van Dietrichs theologie is wat Christus vandaag voor ons betekent. Hij is tijdens zijn leven geïnteresseerd in andere religies en schrikt van het racisme wat hij tegenkomt. Op de site <https://www.youtube.com/watch?v=YNhxiiiHVEY> staat een Taizé-lied met een tekst van Dietrich Bonhoeffer (*God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U*). Enkele markante uitspraken van Dietrich zijn: 'Alleen de gelovige is gehoorzaam en alleen de gehoorzame gelooft'; 'Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij, vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur.' Zijn geschriften zijn in meerdere boeken gebundeld en uitgegeven.

Vrijdag 12 maart 2021

Bisschop Oscar Romero



Bisschop Oscar Romero werd geboren op 15 augustus 1917. Hij was een zeer sociaal bewogen rooms-katholiek en hij kwam op voor de minder bedeelden in zijn land El Salvador. Hij was aartsbisschop van San Salvador.

San Salvador verkeerde in die jaren in een burgeroorlog. De bisschop had tijdens een zondagspreek de soldaten opgeroepen om te stoppen met uitmoorden van landgenoten. Dat heeft hij met de dood moeten bekopen. Hij werd op 24 maart 1980 tijdens het vieren van de Eucharistie uit politieke motieven doodgeschoten.

Zaterdag 13 maart 2021

Sperziebonen met cashewnoten

Ingrediënten voor 4 pers.

- 1 eetlepel pindaolie
- ½ kopje dun gesneden uien
- 300 gram champignons in schijfjes gesneden
- 1 teentje knoflook, fijngemaakt
- 1 theelepel verse gember, fijngemaakt
- 400 gram sperziebonen in 3 stukken gesneden
- ½ kopje gouden rozijnen
- 2 eetlepels lichte kokosmelk
- 1 ½ eetlepel groene curry pasta
- 1 eetlepel citroensap
- 1 eetlepel tamari sojasaus
- ½ kopje geroosterde gezouten cashewnoten, grof fijngehakt
- ¼ kopje koriander, fijngehakt



Bereiden:

1. Verhit de olie in een grote koekenpan op een middelhoog vuur.
2. Voeg de ui en champignons toe en breng deze op smaak met zout indien je dit nodig vindt. Bedek de pan en laat voor 6 minuten koken of tot de champignons bruin beginnen te worden.
3. Haal de deksel van de pan en roer de knoflook en gember door het gerecht voor 2 minuten.
4. Voeg de sperziebonen en rozijnen toe en roerbak het gerecht voor 3 minuten.
5. Klop de kokosmelk, curry pasta, citroensap en tamari sojasaus in een kleine kom.
6. Voeg deze mix toe aan de koekenpan. Verlaag het vuur naar een middel lage stand en laat dit voor 2 minuten sudderen of tot de saus is ingedikt.
7. Garneer het gerecht met de cashewnoten en de koriander.

Vierde zondag van de vastentijd

jaar B

14 maart 2021

Lezingen:
2 Kronieken 36, 14 – 16. 19 – 23
Efeziërs 2, 4 – 10
Johannes 3, 14 – 21



De Klaagmuur in Jeruzalem is één van de weinige onderdelen die nog van de oude tempel is overgebleven. Een aantal keer is het Joodse volk in ballingschap weggevoerd, en is de tempel verwoest. De laatste keer was in 70 na Christus, waarna de Joden verspreid zijn geraakt over de hele wereld. Altijd is de droom gebleven om elkaar ooit terug te zien in een nieuw Jeruzalem, dat ongeschonden is en een stad van vrede.

Maandag 15 maart 2021

Pietro Bartolo



"Vaak denken mensen dat enkel de overtocht op zee moeilijk is voor vluchtelingen. In feite is dat alleen maar het laatste stukje."

La Repubblica

Op het kleine Italiaanse eiland Lampedusa in de Middellandse Zee arriveren al vijftientig jaar lang vele duizenden bootvluchtelingen. Pietro Bartolo, de enige dokter op het eiland, ontfermt zich in zijn kleine ziekenhuis over hen. Dag en nacht staat hij op de kade, verwelkomt hij hen en geeft medische hulp.

Pietro Bartolo werd op 10 februari 1956 geboren op de vissersboot van zijn vader op het eiland Lampedusa. Hij vertrok om medicijnen te studeren. Toen hij als arts doorkreeg welk enorm drama zich voltrok op het eiland waar hij was opgegroeid, keerde hij ernaar terug. Hij opende zijn hart voor de mensen die aankwamen in wankele bootjes, luisterde naar hun verhalen en deed er alles aan om hun leven te redden en ze toekomst te geven.

Na vele jaren in de frontlinie is hij verkozen in het Europees Parlement en probeert hij zich politiek in te zetten voor het lot van de vluchtelingen die naar Europa komen. Kijk hier voor een korte voorafspiegeling van de film *Fuocoammare* over het levenswerk van dr. Bartolo op Lampedusa en zijn zorg voor de vluchtelingen: https://www.youtube.com/watch?v=-RwrcPF_CgU

Dinsdag 16 maart 2021

Nienke van Hichtum

Pseudoniem van Sjoukje Maria Diderika Troelstra – Bokma de Boer
Nes, 13 februari 1860 Hilversum, 9 januari 1939
kinderboekenschrijfster

Nienke/Sjoukje was schrijfster, vertaalster en verzamelaar van verhalen. Zij was getrouwd met Pieter Jelles Troelstra, een bekend socialistische politicus. Zijn standbeeld staat bij de Oldehove in Leeuwarden. Ze kregen 2 kinderen waarna de gezondheid van haar erg achteruitging. Het huwelijk eindigde in een scheiding.

Nienke van Hichtum is vooral bekend geworden door haar boek *Afke's tiental*, een schets van het Friesche Arbeidersleven. Het boek verscheen in 1902 en was gebaseerd op een familie uit Wergea, van wie één van de dochters haar dienstmeisje was.

Zij verzamelde kinderliedjes. Zo'n 2600 stuks zijn verschenen in de Nederlandse Liederenbank. Ook verzamelde, vertaalde, hertaalde en schreef ze sprookjes. Haar leven is in 2001 verfilmd in de film *Nynke*.



Woensdag 17 maart 2021

Angela Merkel, Bondskanselier van Duitsland

Angela Dorothea Merkel is geboren te Hamburg op 17 juli 1954 als dochter van een Lutherse dominee, Horst Kasner.

Angela Merkel is natuurkundige en sinds 2005 bondskanselier van Duitsland. Ze is de eerste vrouwelijke regeringsleider van het land en ook de eerste vrouwelijke partijleider van de christendemocratische CDU.

Ze verhuisde met haar ouders in 1954, in het najaar, van Hamburg naar Quitzow in de DDR.

In 1986 kreeg ze de doctorstitel en promoveerde met een proefschrift over Quantumchemie.

In 1990 werd ze minister voor Milieu, Natuurbescherming en Reactorveiligheid.

CDU voorzitter 1998-2005 en bondskanselier sinds 2005

In 2015 besloot Merkel een grote groep vluchtelingen toe te laten. Er is veel te doen geweest over haar uitspraak: "Wir schaffen das".

Ze ontving vele onderscheidingen en is het boegbeeld van Europa.

Men noemt haar de invloedrijkste vrouw van de wereld met het hart op de goede plaats.

Merkel keert in 2021 niet terug als bondskanselier.



Donderdag 18 maart 2021

Henri Nouwen

Echt zijn, inclusief de worstelingen



Op 24 januari 1932 wordt Henri Jozef Machiel Nouwen geboren in Nijkerk. Na de lagere school gaat hij naar het kleinseminarie in Apeldoorn, vervolgens naar het grootseminarie in Driebergen en Rijsenburg en op 21 juli 1957 wordt hij priester gewijd door aartsbisschop Alfrink. Hij gaat psychologie studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is naast zijn studie aalmoezenier van de Koninklijke Landmacht. Daarna gaat hij in verschillende Latijns-Amerikaanse landen aan het werk als missionaris. Henri doceert aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten: de University of Notre Dame, Yale University en Harvard University. Als Martin Luther King in 1965 een landmars van Selma naar Montgomery leidt, loopt Henri mee. Als docent spreekt Henri over de liefde als het grote christelijke ideaal maar buiten zijn werk om trekt hij zich terug in zijn eigen veilige wereld. Hij kan er zijn eigen keuzes maken maar het brengt hem ook eenzaamheid.

Dit verandert als hij Jean Vanier (Canadees), de grondlegger van L'Arche ontmoet. Door hem krijgt Henri oog voor het leven met en de zorg voor gehandicapten en hij wordt in 1986 pastor in de L'Arche Daybreak gemeenschap in Richmond Hill, Canada. Hier wonend kan hij zijn huisgenoten niet kiezen en ook niet met wie of waarheen hij wil reizen. In deze gemeenschap waar mensen wonen met een geestelijke beperking raakt hij bevriend met Adam, een meervoudige gehandicapte jonge man. Henri weet aanvankelijk niet hoe hij met Adam moet omgaan en voelt zich 'als een beginner in de school van de liefde.' Als Adam in 1996 overlijdt schrijft Henri het boek: 'Adam, God's Beloved.' Het boek gaat over de kern van het christelijke geloof, over liefde die niet naar zichzelf maar altijd naar de ander wijst. Tijdens de jaren in deze gemeenschap heeft Henri een aantal maanden in een trappistenklooster doorgebracht om het monnikenleven te leren kennen en er een boek over geschreven: 'Vreemdeling in het paradijs.'

Het is 21 september 1996 als Henri plotseling door een hartaanval overlijdt. Pas na zijn dood komen velen er achter dat Henri enorm geworsteld heeft met zijn homoseksualiteit en het celibaat. Henri wordt tijdens zijn leven sterk geïnspireerd door Thomas Merton en wordt gezien als een van de grondleggers van nieuwe monastieke bewegingen. Gedurende zijn leven schrijft Henri ongeveer veertig spirituele boeken, zowel in het Nederlands als in het Engels. In zijn boeken is hij eerlijk en open over zijn worstelingen om te leren omgaan met moeite en verdriet. Veel mensen vinden steun in zijn boeken. Hilary Clinton zegt bijvoorbeeld dat zij regelmatig teruggrijpt naar het boek: 'Eindelijk thuis.' Dit boek gaat over de parabel van 'de verloren zoon' en over onvoorwaardelijke liefde.

Vrijdag 19 maart 2021

Mahatma Gandhi



Mahatma Gandhi werd geboren op 2 oktober 1869.

Hij was een Indiase politicus. Na zijn rechtenstudie in Engeland vertrok hij naar Zuid-Afrika waar hij zich inzette voor de Indiase bevolkingsgroep.

Na zijn terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Hij wilde dat Engeland zich terugtrok als koloniale bezetter. Met een lange vredesmars door India pleitte hij voor een land bestuurd door de Indiërs.

Hij spande zich ook in voor verzoening tussen hindoes en moslims.

Mahatma Gandhi was één van de grondleggers van de moderne staat van India en voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie.

Hij werd op 30 januari 1948 vermoord in New Delhi door een extremistisch hindoe.

Zaterdag 20 maart 2021

Banaan-havermoutkoekje

Ingrediënten (16 stuks)

100 gram havermout
2 stuks bananen rijp, gepureerd
35 gram walnoten, grof gehakt
20 gram kokos, geraspt
8 dadels

bakplaat
bakpapier



Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
2. Leg 1 vel bakpapier op een bakplaat.
3. Prak de bananen met een vork en hak de walnoten grof en snij de dadels in kleine stukjes.
4. Stop de geprakte bananen in een kom en roer er de havermout, kokosrasp, dadels doorheen.
5. Leg met een eetlepel ongeveer 16 koekjes op de met bakpapier beklede bakplaat, (druk ze eventueel plat met een lepel)
6. Laat ze ongeveer 15 – 20 minuten bakken in de voorverwarmde oven.
7. Haal de koekjes uit de oven en laat ze afkoelen.



Het nieuwe verbond van God met zijn mensen wordt niet langer geschreven in steen, maar God schrijft zijn liefde in ons hart. Tegelijkertijd belooft God om met ons te zijn: Ik ben uw God en u bent mijn volk.

Lezingen:
Jeremia 31, 31 – 34
Hebreeën 5, 7 – 9
Johannes 12, 20 – 33

**Vijfde zondag van de vastentijd
jaar B
21 maart 2021**

Maandag 22 maart 2021

Priester Jacques Hamel, 30-11-1930 – 26-7- 2016

Op 26 juli 2016, in de kerk van Saint-Étienne-de Rouvray, wordt tijdens de eucharistie priester Jacques Hamel vermoord door een islamist. Hij heeft hem van zich af proberen te schudden, hij schijnt zelfs geschreeuwd te hebben: 'Weg Satan.' Het heeft niet geholpen. Hij is gestorven.

Wat opvalt is dat de moord op deze priester geen haat oproept en het stigmatiseren van moslims, maar een beweging van vergeving, van liefde tot gevolg heeft. Meer dan ooit tevoren groeit er een saamhorigheid tussen de vele groepen die actief zijn in Saint-Étienne-de Rouvray: de parochianen, de plaatselijke moslimgemeenschap, maar ook de oud-burgemeester zijn zeer actief in de volksbuurt. De secretaris van het parochiebureau is een praktiserende moslimvrouw. Een andere moslim schrijft een boek. Het is eigenlijk een lange brief in de vorm van een gebed en een appel voor vrede. Hij heeft het geschreven uit pure kwaadheid en wilde zijn christelijke broeders en zusters troosten. Een priester snijd je niet de keel door met een mes. Er is contact tussen de zus van Jacques Hamel en een moslimmoeder waarvan de zoon is vermoord bij een aanslag. Het zaad van de martelaren begint vrucht te dragen.

Mensen blijven Père Hamel aanroepen, als een heilige. Zijn eenvoudige leven in dienst van God en in dienst van de mensen spreekt aan. In ieder geval heeft hij zijn leven niet voor niets gegeven. Mensen voelen aan dat in onze wereld tegen nog zoveel andere duivels geroepen moet worden: 'Weg Satan.'



Dinsdag 23 maart 2021

Frank Boudewijn de Groot

Batavia, Indonesië 20 mei 1944

Boudewijn de Groot is nu 76 jaar. Hij is zanger, liedjesschrijver, producer, muzikant, acteur, en nog veel meer.

Boudewijn de Groot is geboren in een Japans interneringskamp genaamd Tjideng. Na de oorlog kwam het gezin naar Heemstede. Hij woonde er in dezelfde straat en zat op dezelfde school als Lennart Nijgh. Daar is hun samenwerking al begonnen.

Zijn grote voorbeelden in die tijd waren Jaap Fischer en Jacques Brel. Hij schreef en componeerde zelf liedjes, maar deed dat ook zijn hele leven lang met vele anderen. Ook zong hij liedjes van anderen en schreef hij liedjes voor hen.

Zijn grootste succes was zijn elpee in 1966: Voor de overlevenden, met liedjes als Land van Maas en Waal, Verdronken Vlinder, het Testament en Welterusten *meneer* de president.

Jaren later kwam zijn lied *Avond* op de eerste plaats in de top 2000. Klik hier om het te beluisteren: <https://www.youtube.com/watch?v=Fgx-CiX538g>
Hij treedt nog steeds op met Henny Vrienten en George Kooymans. Hij speelt in de film *Anne Frank* en de musical *Tsjechov* en vervult diverse gastrollen in tv-series.

De Buma Lifetime Achievement Award werd hem toegekend in 2015.



Woensdag 24 maart 2021

Paus Johannes Paulus II

Op 18 mei 1920 wordt Karol Jozef Wojtyła in Wadowice (Polen) geboren. Hij heeft een oudere broer en een, bij zijn geboorte, al overleden zus. Karol houdt van sport. Hij voetbalt (is doelman), skiet en zwemt. Als Karol bijna negen jaar is overlijdt zijn moeder. Na het lyceum gaat hij letterkunde studeren in Krakau. In 1941 overlijden ook zijn broer en zijn vader. Tijdens de oorlog werkt Karol enkele jaren als steenhouwer in een groeve. Na de oorlog wordt hij op 1 november 1946 priester gewijd, gaat in Rome studeren en twee jaar later studeert hij af in theologie en filosofie. Hij wordt hulpbisschop van Krakau op 4 juli 1958, op 28 september wordt hij bisschop gewijd van Lviv. Op 26 juni 1967 wordt hij kardinaal.



Als hij op 16 oktober 1978 tot 264^e paus wordt verkozen is dit van politieke betekenis. Karol Wojtyła is een Pool en komt uit het communistische Oostblok. Als naam kiest hij Johannes Paulus II. Hij kiest voor een eenvoudige inhuldiging zonder formele pauselijke kroning en maakt pastorale reizen naar veel landen. Bij aankomst kust hij eerst de grond.

Pater Pio zegt op een keer tegen Johannes Paulus II dat hij bloed op zijn witte soutane ziet. Dit gebeurt ook. De paus raakt twee keer gewond: op 13 mei 1981 wordt hij neergeschoten op het Sint Pietersplein en een jaar later wordt hij neergestoken in Fatima op 12 mei 1982. Hij overleeft de aanslagen en vergeeft de daders.

Paus Johannes Paulus II vindt het belangrijk om jongeren een hart onder de riem te steken en start in 1984 de Wereldjongerendagen. In 1985 komt hij op een van zijn pastorale reizen ook naar Nederland. In alle landen komen veel mensen naar hem luisteren en de eucharistie mee vieren behalve in Nederland. Degenen die hier wel komen beleven bijzondere momenten zoals in de Houtrusthallen in Den Haag waar hij een mis met de zieken en gehandicapten viert. Paus Johannes Paulus II onderhoudt contacten met mensen uit verschillende religies en op 26 oktober 1986 brengt hij de leiders van de wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen bij elkaar in Assisi waar hij de eerste Wereldgebedsdag voor de vrede houdt. Hij is ook de eerste paus die een synagoge bezoekt.

Tijdens zijn pontificaat verklaart hij 1338 mensen zalig en 482 mensen heilig. Hij is duidelijk over de standpunten van de katholieke kerk en spreekt zich uit tegen zaken als communisme, materialisme, ongebreideld kapitalisme en de politieke onderdrukking.

Vanaf de jaren 90 krijgt hij diverse lichamelijke problemen. Hij verbergt zijn lijden niet en overlijdt uiteindelijk op 2 april 2005 in Vaticaanstad. In veel landen hangen de vlaggen op regeringsgebouwen halfstok. Paus Benedictus XVI verklaart hem zalig op 1 mei 2011 en Paus Franciscus verklaart hem heilig op 27 april 2014, de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Donderdag 25 maart 2021

Anne Frank, symbool van de Holocaust

Op 12 juni 1929 geboren in Frankfurt am Main. Haar zus Margot is dan drie jaar oud. In Duitsland gaat het economisch slecht en Hitler zet aan tot Jodenhaat. Daarom besluiten de ouders van Anne, Otto en Edith, om naar Amsterdam te verhuizen. Otto start een bedrijf in het geleermiddel 'pectine.' Anne voelt zich snel thuis in haar nieuwe omgeving, leert Nederlands, krijgt vriendinnen en gaat naar school. Als ze 10 jaar oud is begint WO II en op 10 mei 1940 vallen de Duitsers ook Nederland binnen. Na vijf dagen geeft Nederland zich over en er komen wetten en verordeningen die het leven van de Joden beperken. Veel openbare ruimtes zijn niet meer toegankelijk voor hen. Anne moet naar een Joodse school en haar vader mag geen eigen bedrijf meer runnen. Ze moeten een Jodenster dragen en steeds meer Joden worden uit Nederland verbannen en naar concentratiekampen gebracht.



Op 5 juli 1942 krijgt Margot een oproep om zich te melden voor werk in nazi-Duitsland. Haar ouders vertrouwen dat niet en duiken de volgende dag met het gezin onder om aan vervolging te ontkomen. In het achterhuis van Prinsengracht 263, het adres van Otto's werk, richt hij met hulp van oude collega's een schuilplaats in. Er komen vier andere onderduikers bij. Het Achterhuis is krap voor zoveel mensen en men moet steeds oppassen om geen harde geluiden te maken. Anne is vaak bang. Op haar dertiende verjaardag krijgt ze een dagboek waarin ze beschrijft wat er in het Achterhuis gebeurt en hoe zij zich voelt of wat ze denkt. Anne schrijft ook korte verhalen en noteert mooie zinnen die haar aanspreken uit boeken die ze leest. Een oproep via Radio Oranje van de minister van onderwijs om dagboeken te bewaren, zet Anne ertoe aan van haar dagboeken een doorlopend verhaal te maken met als titel: 'Het Achterhuis.'

Op 4 augustus 1944 worden ze ontdekt en alle onderduikers en twee helpers worden door de politie opgepakt. Twee andere helpers redden de papieren en een deel van de dagboeken van Anne, voordat de nazi's het Achterhuis leeg laten halen. Via de gevangenis in Amsterdam en Westerbork worden ze op transport gezet naar concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Een reis van drie dagen, samen met achtduizend anderen, in veewagons, zonder veel water of voedsel en een tonnetje als wc. Eenmaal aangekomen in het kamp moet de vader van Anne naar het mannenkamp. Anne gaat met haar moeder en zus naar een werkkamp voor vrouwen. Begin november worden Anne en Margot, zonder ouders, naar concentratiekamp Bergen-Belsen gedeporteerd. Een kamp vol ontberingen en besmettelijke ziektes. Anne en Margot krijgen vlektyfus. In februari 1945 sterft Margot hieraan en Anne niet veel later. Haar vader overleeft als enige van het gezin de oorlog en op 25 juni 1947 wordt de eerste druk van 'Het Achterhuis' uitgegeven.

Vrijdag 26 maart 2021

Pater Jildert van Balen (Pater Claudio)

Hij werd geboren op 27 september 1933 in een groot katholiek gezin te Wytgaard. Als zestienjarige ging hij op de boot naar Brazilië voor zijn priesteropleiding bij de Karmelieten. Hij werd priester gewijd op 19-12-1959. Hij kwam na tien jaar terug in Friesland en deed zijn eerste H. Mis in Wytgaard. Hij studeerde enige jaren in Rome en is gepromoveerd in de Marialogie.

Hij woont sinds begin 1967 in Belo Horizonte (mooie horizon), de hoofdstad van de Staat Minas Gerais. Deze staat is zeventien keer zo groot als Nederland. De stad Belo Horizonte telt 2,5 miljoen inwoners. Van hen woont 15-20% in krottenwijken (Favelas) met weinig of geen voorzieningen.

Pater Claudio spande zich in voor de armen en in het bijzonder voor de straatkinderen. Zijn parochie telt 40-50 duizend zielen die "gelukkig" niet allemaal naar de kerk komen.....Brazilianen zijn niet echt praktiserend maar geloven wel. Het zijn goede mensen, zeer gastvrij, hartelijk en spontaan. Pater Claudio is zeer geliefd en als hij de H. Mis doet is de kerk overladen vol. Hij is ereburger van de stad.

Hij is nu 87 jaar en is èèn met de mensen van zijn parochie. Hij is een "Fries" maar voelt zich na 70 jaar wel een Braziliaan.



Zaterdag 27 maart 2021

Spitskool salade

Ingrediënten voor 2 pers.

- 1 spitskool, in fijne reepjes
- 3 groene asperges, in fijne reepjes, topjes verwijderd
- 3 lente-uitjes, fijngesneden, plus extra voor erbij
- 2 stengels bleekselderij, fijngesneden
- 1 grote groene appel, geschild, geraspt
- 1 wortel, geraspt
- passievrucht dressing
- rasp en sap van 1 sinaasappel
- 2 eetlepel extra vergine olijfolie
- pulp van 3 passievruchten, plus extra
- 1 eetlepel maanzaad



Bereiding

1. Meng voor de dressing de sinaasappelrasp, -sap en olijfolie.
2. Roer de passievruchtpulp erdoor.
3. Doe alle gesneden groenten en fruit in een grote kom.
4. Giet de dressing erover, meng goed en breng op smaak met zout en peper.
5. Schep de salade voor het eten goed om, lepel er wat extra passievrucht over en bestrooi met lente-ui en maanzaad.

– Tip –

Nog lekkerder, laat de salade 1-2 dagen in de koelkast staan, zodat de groenten iets zachter worden en de smaken zich goed mengen.



De VOM-groep van de Sint-Vitusparochie heeft met toewijding aan deze kalender gewerkt voor u/jou en om hiermee mensen te steunen zodat zij een opleiding kunnen volgen en daarmee aan hun toekomst kunnen bouwen. Wilt u helpen met een bijdrage voor de Vastenactie of een gift voor deze vastenkalender dan kan dat door Uw gift over te maken naar:
IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie o.v.v. werken aan je toekomst.

Palmzondag

28 maart 2021



Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een ezel. Mensen juichen Hem toe. Ze hopen dat Hij vrede en gerechtigheid zal brengen. Tegelijkertijd lezen we op deze zondag het lijdensverhaal. Na de vreugde wacht geweld, pijn en verdriet. De palmtakken veranderen in een kruishout. Vreugde om het leven en pijn om het sterven liggen soms vlak bij elkaar.

Maandag 29 maart 2021

Pater Frans van der Lugt, sj (10 april 1938 – 7 april 2014)



Pater Frans van der Lugt was een Jezuïet die een groot deel van zijn leven in Syrië heeft gewoond. Hij had theologie en psychologie gestudeerd in Nederland en Frankrijk en Arabisch tijdens een periode van twee jaar in Beiroet in Libanon. Eerst woonde hij in de hoofdstad van Syrië, Damascus. Vanaf 1990 woonde hij in Homs. Hij zette zich in voor mensen met een verstandelijke beperking. Veertig van hen werkten op een landgoed van de Jezuïeten net buiten Homs waar een wijngaard was en waar klussen gedaan konden worden in de groentetuin. Ook trok hij veel met jongeren op. Bij het begin van de burgeroorlog in Syrië ging hij weer in de stad wonen, in het klooster in de christelijke wijk. Ondanks het toenemende gevaar en de honger wilde hij een herder blijven voor zijn mensen, christenen en moslim. Het lot en het leven wilde hij delen met hen die niet konden vluchten. Op 7 april werd dit hem fataal. Een radicaalislamitische groep, Al Nusra, schoot hem dood. Ook na zijn sterven blijft hij een teken van vrede en dialoog en wordt hij door vele bewoners van Homs herdacht als een steunpilaar in geloof en menslievendheid.

In een korte video wordt uitgelegd wat pater Frans betekent heeft voor zijn parochie in Homs in Syrië: <https://www.youtube.com/watch?v=ZdfAesvldEI>

Dinsdag 30 maart 2021

De herdertjes van Fatima

Het is in het laatste volle jaar van de eerste wereldoorlog als er in Fatima, in Portugal drie herdertjes zijn, kinderen nog, die heel bijzonder bezoek krijgen. De engel van de vrede bezoekt Lucia, Francisco en Jacinta. Hij leerde de kinderen bidden, knielt neer en bidt: "Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U, ik bemin U. Ik vraag vergeving voor hen die niet in U geloven, U niet aanbidden, niet op U hopen, U niet beminnen." In een volgende verschijning vraag de engel de kinderen om de Allerhoogste voortdurend gebeden en offers aan te bieden. Als de engel opnieuw verschijnt biedt hij Lucia de hostie en Francisco en Jacinta de kelk met bloed aan.



Op 13 mei spelen de kinderen samen. Ze menen de bliksem te zien en kort daarna verschijnt er een in het wit geklede dame, stralender dan de zon aan de kinderen. Ze vraagt aan de kinderen om de komende zes maanden steeds op de 13^e naar de plaats te komen waar 'de mooie Dame' verschijnt, de Cova da Iria. Maria vraagt ook of ze al het lijden willen verdragen tot bekering van de zondaars. Dat willen de kinderen. Ze vraagt ook om dagelijks de rozenkrans te bidden en na ieder tientje te bidden: "O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden en behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral hen die Uw barmhartigheid nodig hebben.' In de volgende verschijningen geeft Maria aan dat God de verering van haar Onbevlekt Hart op aarde wil vestigen. De kinderen krijgen het Licht van God te zien maar ook de hel. Daarnaast krijgen ze diverse keren geheimen toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria toe te wijden. Er komen veel mensen op de verschijningen af maar de kinderen worden ook tegengewerkt. De overheden en priester proberen de kinderen te bewegen om te zeggen dat de verschijningen bedrog zijn maar de kinderen houden vol. In 1918 wordt Francisco ernstig ziek en krijgt veel te lijden. Hij biecht, ontvangt de communie en vraagt allen om vergeving. Op 4 april 1919 overlijdt hij (geb.:11 juni 1908). Jacinta krijgt in 1918 een longontsteking, een abces, tuberculose en veel pijn. Ze draagt alles heel moedig voor de bekering van de zondaars. Op 20 februari sterft Jacinta (geb.:11 maart 1910). Lucia leeft veel langer en moet de verschijningen en geheimen opschrijven en aan de kerkleiders vertellen.

Jacinta en Francesco worden op 13 mei 2000 zalig verklaard door paus Johannes Paulus II en op 13 mei 2017 heilig verklaard door paus Franciscus. Lucia Dos Santos is op 13 februari 2005 overleden. Wie meer wil lezen kan dit o.a. doen op [https://www.marypages.com/fatima-\(portugal\)-1917.html](https://www.marypages.com/fatima-(portugal)-1917.html)

Zwart - Wit



Rosa Parks

04-02-1913 –24-10-2005

Rosa Parks werd geboren in de zeer conservatieve staat Alabama USA. Ze werkte het grootste deel van haar leven als naaister. Begin jaren 50 werd ze actief in de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Ze werkte ook als secretaresse.

Op 1 december 1955 weigerde ze om haar zitplaats in het zwarte gedeelte van een bus af te staan aan blanke passagiers toen het blanke gedeelte vol raakte, zoals de wet in Alabama dat toen voorschreef. De politie werd erbij geroepen en Parks kreeg een boete van \$10 (plus \$4 griffiekosten). Toen ze weigerde te betalen, werd ze gearresteerd en in februari 1956 berecht voor verstoring van de openbare orde. Martin Luther King kreeg lucht van de zaak, en begon de geweldloze "Montgomery-busboycot", waardoor het busbedrijf bijna failliet ging en uiteindelijk de scheiding van blanken en zwarten in zijn bussen moest afschaffen. Dit leidde tot meer protesten tegen de rassensegregatie. Intussen was de rechtszaak van Rosa Parks bij het Amerikaanse Hooggerechtshof beland, dat haar in het gelijk stelde en de scheiding tussen blanken en zwarten ongrondwettig verklaarde. Door haar actie werd ze ontslagen en ook met de dood bedreigd, waardoor ze begin jaren 60 verhuisde naar Detroit.

Don Camillo



Pater Jaring de Wolff

Leeuwarden 31-08-1936 – Groningen 31-03-2016

Pater Jaring is opgegroeid bij de Dominicuskerk ging naar de Sint Vitusschool in Leeuwarden. Ook had hij een sterke band met de H. Wirokerk in Easterwierrum waar zijn ouders zijn getrouwd. Pater Jaring trad toe tot de Karmel in Zenderen, werd gymleraar aan scholen in Veendam en Emmen en was pastoor in Ter Apel/Zandberg.

Eigenlijk wilde hij naar de missie, maar het werd “missionaris op de achtergrond”. Pater Jaring verzamelde oud ijzer en oud papier, de opbrengst ging naar Filippijnen. In 2008 werd Pater Jaring “priester-assistent” in Om-de-Zuid. De parochianen in de dorpen voelden iets speciaals met Pater Jaring, het klikte direct. Hij bleef wonen in Zandberg in zijn eigen paradijsje. In het weekend reed hij naar Friesland voor vieringen op zaterdagavond en zondagochtend in 2 van de 4 dorpskerken. Tussendoor sliep hij in zijn appartementje boven de pastorie in Wergea, de fiets stond klaar om er even op uit te gaan. Ook in Friesland haalde Pater Jaring oud ijzer en oud papier op met zijn VW-bus en soms een aanhanger voor grote dingen. Zo kwam hij bij de parochianen langs, ook voor een praatje en kopje thee. Toen Pater Jaring in 2011 zijn 50-jarig priesterfeest vierde ging een grote groep Friezen naar Zandberg. Voor de kerk hield hij ons tegen: eerst koffie in de pastorie, dan naar de kerk, gereserveerd op de eerste rij. Dat toont het speciale gevoel tussen Pater Jaring en Om-de-Zuid.

In februari 2016 kreeg Pater Jaring hartklachten en is 31 maart overleden. Hij gaf ons veel inspiratie, we missen deze betrokken nog steeds.



Nelson Mandela

Madiba

18-07-1918 - 5-12-2013

Nelson Mandela is geboren in een klein dorp in de Oost-Kaap in Zuid-Afrika. Hij gaat als eerste in zijn familie naar school en studeerde rechten aan de Universiteit van de Witwatersrand te Johannesburg. In 1944 raakt Mandela betrokken bij de strijd van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) tegen de dominantie van de blanke etnische minderheid en de segregatiepolitiek.

Als advocaat volgt hij het voorbeeld van Gandhi. Mandela opent met Oliver Tambo in 1953 een eigen advocatenkantoor, het enige door zwarten geleid. Door tegenwerking van de overheid moeten ze het kantoor weer opheffen. Na het verbod op ANC richt hij een militaire vleugel van het ANC op en voeren sabotageacties uit op overheidseigendommen. Mandela ziet iedereen die zich tegen de apartheid verzet als een vriend, waarbij de huidskleur, religie of politieke achtergrond er niet toe doet.

In 1964 wordt Mandela veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf op Robbeneiland. Tijdens zijn gevangenschap wordt de apartheid op internationaal niveau besproken. Mandela wordt het symbool van de wereldwijde anti-apartheidsbeweging. Op 11 februari 1990 wordt Mandela vrijgelaten. Hij wordt voorzitter van ANC en onderhandelt met de blanke regering voor een zwart-blanke toekomst voor Zuid-Afrika. In 1974 wordt Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Nelson Mandela inspireert de hele wereld door zijn vergevingsgezindheid naar zijn "vijanden".

Stille Zaterdag 3 april 2021

Titus Brandsma, mysticus en martelaar



Op 23 februari 1881 wordt hij geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegeklooster bij Bolsward. Van 1892-1898 studeert hij aan het gymnasium van het Minderbroederklooster Sint Antonius van Padua te Megen. Hierna treedt hij op 17 september 1898 in bij de Karmelieten en neemt de naam Titus aan. Een jaar later op 3 oktober legt hij de kloostergeloften af en op 17 juni 1905 wordt hij priester gewijd. Na drie jaar studie aan de Pontificia Università Gregoriana in Rome promoveert hij tot doctor in de wijsbegeerte en gaat aan het studiehuis van de karmelieten in Oss in Nederland doceren in sociologie en kerkgeschiedenis. Titus wordt lid van het hoofdbestuur van de orde en heeft zo veel invloed op de vernieuwingsbeweging van de karmelieten.

Hij is actief betrokken bij de journalistiek. Als geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereniging draagt hij bij aan de vernieuwing van de katholieke dagbladers en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de journalisten. In 1923 wordt Titus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, de huidige Radboud Universiteit. Hij doceert wijsbegeerte en 'geschiedenis van de vroomheid' (mystiek). Van 1932-1933 is hij rector magnificus. Naast zijn werk is Titus betrokken bij meerdere rooms-katholieke organisaties. Door zijn inzet ontstaat de eerste gemengde (gender) lagere school. Hij is betrokken bij de invoer van Fries op de lagere school in Friesland en ijvert voor een leerstoel in het 'Frysk'. Hij is ook een van de initiatiefnemers voor de bouw van de Bonifatiuskapel in Dokkum.

Titus weet veel van de Karmelitaanse mystiek en de Moderne Devotie. Hij vertaalt werken van het heilig Theresia en is medeoprichter van het spirituele tijdschrift *Ons Geestelijk Erf*. Titus is een mysticus. Volgens de mystiek is God in alles en alles is in God. God is verborgen aanwezig en schept voortdurend uit het niets. De geloofsovertuiging van Titus bevat progressieve en orthodoxe denkbepelden.

Op 3 oktober 1939 (40-jaar na zijn kloostergeloften) benoemt koningin Wilhelmina hem tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Titus waarschuwt in gesproken woord, geschrift en publicaties voor de gevaren van het nazisme, rassenhaat en ophitsing en veroordeelt de anti-Joodse maatregelen. Via aartsbisschop J.de Jong zorgt Titus dat er een verbod komt op NSB-advertenties in de r.-k. dagbladen. In januari 1942 wordt Titus gevangengenomen en gaat naar de gevangenis van Scheveningen, daarna naar kamp Amersfoort en de strafgevangenis van Kleef. Ten slotte komt hij in het concentratiekamp Dachau terecht. Hij is een morele, spirituele en daadwerkelijke steun voor zijn medegevangenen. Een aantal weken vol ontberingen, mishandelingen en uitputting zorgen ervoor dat hij doodziek in het kamphospitaal wordt opgenomen. Titus sterft op 26 juli 1942 na een dodelijke injectie van de kamparts. In 1985 wordt hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard als martelaar.

Pasen

Het feest van de Verrijzenis

4 april 2021

Lezingen:
Handelingen 10, 34a. 37 – 43
Kolossenzen 3, 1 – 4
Johannes 20, 1 – 9



Christus is verrezen. Halleluja!