

# **GOEDE VRIJDAG**

## **KRUISWEG**



**Vorbereiding**  
**Eerste H. Communie**

**10.00 uur Dominicuskerk**



**Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld.**

God,  
laat mij altijd eerlijk zijn  
en niemand onschuldig veroordelen.

Gebod:  
Lieve Jezus,  
Wij geloven dat U de Zoon van God bent en dat U onze Redder bent.  
Mogen wij dat heel ons leven geloven,  
en help ons om nooit te vergeten wat U voor ons gedaan hebt.



### **De tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders**

God,  
geef mij de kracht  
om ook mijn kruis in mijn leven te kunnen dragen.

Gebod:  
Lieve Jezus,  
U hebt het kruis op uw schouders genomen zonder iets te zeggen.  
U deed dat uit liefde voor alle mensen die verkeerde dingen doen.  
Help ons met dingen die wij in ons leven moeilijk vinden.



**De derde statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis**

God,  
help mij dat ik een ander nooit laat struikelen of laat vallen.

Gebod:  
Lieve Jezus,  
Wij willen nu bidden voor alle mensen die een zwaar kruis moeten dragen.  
Voor de zieken, de armen, de eenzamen voor hen die verdriet hebben en voor zo vele anderen die het moeilijk hebben.  
Help hen Heer, en laat ze aan U denken.



**De vierde statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder**

God,  
laten wij elkaar geen kwaad aandoen,  
zodat Maria niet langer bedroefd hoeft te zijn.  
Bidden wij samen:  
Weesgegroet Maria...

Gebed:  
Lieve Jezus, Maria is ook de Moeder van alle mensen.  
Tot haar kunnen we altijd bidden als wij het wel eens moeilijk hebben.  
Door tot haar te bidden, zijn we altijd verbonden met U.



**De vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen**

God,  
mogen wij elkaar helpen,  
als een ander het moeilijk heeft.

Gebod:  
Lieve Jezus,  
Ook van ons wordt gevraagd om anderen wel eens te helpen.  
Wij hebben daar niet altijd zin in.  
Leer ons om het toch te doen, uit liefde voor U  
en natuurlijk om die ander z'n last lichter te maken.



**De zesde statie: Veronica droogt het (aan)gezicht van Jezus af**

God,  
mogen wij elkaar troosten,  
als we verdrietig zijn.

Gebod:  
Lieve Jezus,  
Laat ons ook opkomen voor de mensen die zwak zijn  
en hulp nodig hebben.  
Wij kunnen zo vaak iets goeds doen voor anderen,  
maar denken daar te weinig aan.  
Help ons om er toch aan te denken.



**De zevende statie: Jezus valt voor de tweede maal**

God,  
geef mij de kracht om steeds weer op te staan,  
als ik val.

Gebed:  
Lieve Jezus,  
Helpt u ons om, net als U,  
vol te houden wanneer we iets moeilijk vinden.  
Wilt u alle mensen troosten die nu veel moeten lijden.  
Laat hen merken dat U dicht bij hen bent.





**De achtste statie: Jezus troost de wenende vrouwen**

God,  
laat mij eerst denken aan anderen,  
dan pas aan mezelf.

Gebed:  
Lieve Jezus,  
Wij vinden het niet altijd gemakkelijk om het goede te blijven doen.  
Als wij iets verkeerd hebben gedaan,  
laat ons dat dan inzien  
en laat ons spijt hebben van wat we gedaan hebben.  
Wilt U het ons dan weer vergeven?  
En wanneer iemand ons iets heeft aangedaan,  
laat ons dan die ander vergeven.



**De negende statie: Jezus valt voor de derde maal**

God,  
mag ik mensen helpen opstaan, die gevallen zijn.

Gebod:  
Lieve Jezus,  
Help ons wanneer we bijna de moed verliezen  
en laat ons altijd weer opnieuw beginnen  
wanneer we fouten hebben gemaakt.



**De tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd**

God,  
mag ik niemand van iets beroven,  
maar juist helpen als iemand hulp nodig heeft.

Gebed:  
Lieve Jezus,  
Alles wordt U afgenomen, maar U bent bereid alles weg te geven,  
U houdt niets meer voor Uzelf.  
Leer ons ook om niet alleen aan onszelf te denken.  
Help ons vooral om te geven aan mensen  
die het slechter hebben dan wij.



**De elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld**

God,  
laten wij andere mensen nooit slaan of pijn doen.

Gebed:  
Lieve Jezus,  
Laat ons nooit anderen pijn doen  
en laat alle mensen die anderen geweld aan doen meteen ophouden,  
zodat er vrede komt tussen de mensen.



### **De twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis**

Bidden wij samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:  
Onze Vader...

Gebed:

Lieve Jezus,

Wij kunnen niets anders zeggen dan:

“Dank U voor uw liefde voor ons.

Ook wij willen onze liefde aan U schenken  
door trouw te blijven aan U en te geloven in U.

Dank U, dat U voor ons gestorven bent,  
om ook ons van onze zonden te verlossen.”

**stilte**



**De dertiende statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen**

God,  
laat ons goed zijn voor alle mensen.

Gebod:  
Lieve Jezus,  
Wilt U alle mensen troosten die veel verdriet hebben  
om de dood van iemand van wie ze veel houden.  
Laten wij blijven bidden voor onze overledenen,  
en hen insluiten in onze harten.



### **De veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd**

Barmhartige God,  
wij willen geen kwaad doen,  
help ons het goede te doen, altijd weer.  
Amen.

Gebed:  
Lieve Jezus,  
Ook wij willen graag in U blijven geloven.  
Wij geloven dat U altijd bij ons bent, ook al zien wij U niet.  
Zo hoeven we niet meer bang te zijn voor de dood  
en kunnen we straks voor eeuwig blijven leven in de hemel.  
Als wij bij U in de hemel zijn, zullen wij U met onze eigen ogen zien.  
Daar danken wij U voor. Amen.

**Hij is verrezen!**

**Bloemenhulde**

**Laten wij heengaan.**