



# Sint-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk

Leeuwarden 15 – 16 mei 2021

7<sup>e</sup> zondag van Pasen

## Openingslied:

Al heeft Hij ons verlaten, - Hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten - is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen - een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen - zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen, - houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen - zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen, - dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen - in alle eeuwigheid.

## Kruisteken - begroeting

## Schuldbelijdenis

**Kyrie:** Messe Grégorienne de Mariage – Jehan Alain (1911-1940)

**Gloria:** Messe

## Gebed

**Eerste lezing:** Hand. 1,15-17.20a.20c-26

**Antwoordpsalm:** Psalm 103

Refrein: De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.

Verheerlijkt, mijn ziel, de Heer,  
zijn heilige Naam in het diepst van uw wezen!  
Verheerlijkt, mijn ziel, de Heer,  
vergeet zijn weldaden niet! Refrein:

Zo wijd als de hemel de aarde ompant,  
zo alles omvattend is zijn erbarmen.  
Zo wijd als de afstand van oost naar west,  
zo wijd verdrijft Hij van ons de zonde. Refrein:

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,  
Hij voert heerschappij over heel het heelal.  
Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden,  
machtige uitvoerders van zijn bevel. Refrein:

**Tweede lezing:** 1 Joh. 4,11-16

**Alleluia:** Non vos relinquam orphanos: vado, et venio ad vos,  
et gaudebit cor vestrum.

*Ik zal u niet verweesd achterlaten; Ik ga heen en Ik kom tot u terug,  
en uw hart zal zich verheugen.*

**Evangelie:** Joh. 17,11b-19

**Ev. Accl.:** God heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend  
die boven alle namen is: Jezus Christus is de Heer.

**Preek**

**Geloofsbelijdenis:** *gesproken*

**Voorbede:** *(gesproken)*

**allen:** Heer, die verzezen zijt, verhoor ons.

**Offerande:**

Refrein: Mogen allen één zijn, Vader,  
zoals Gij in mij zijt, en ik in U ben;  
mogen zij ook één zijn in ons,  
opdat de wereld gelove in Mij.

Heilige Vader, bewaar steeds mijn vrienden  
voor het één geloof in uw naam,  
de naam, die Gij aan Mij verleent  
opdat hij door hen bemind moge zijn.                      Refrein:

Heilige Vader, tot U kom ik weder;  
doch wijl ik nog bij hen verblijf,  
spreek Ik tot hen uw vreugdewoord,  
opdat heel mijn vreugd' in hen moge zijn.                      Refrein:

Heilige Vader, ik bid ook voor allen,  
die ooit zullen luist'ren naar hen  
en blij geloven in uw Woord:  
ook zij wezen één, en één zoals Wij.                      Refrein:

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden  
door God, de almachtige Vader.

**allen:** **Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
tot lof en eer van zijn Naam,  
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.**

## **Gebed over de gaven - Prefatie**

**Sanctus:** Messe

**Euch. Accl.:** *gesproken*

**allen:** **Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.**

**Onze Vader:** Laten wij...

**allen:** **Onze Vader, ...**

Verlos ons, Heer,...

**allen:** **Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.**

## **Vredewens**

De vrede des Heren zij altijd met u.

**allen:** **En met uw geest.**

**Agnus Dei:** Messe

Zalig zij...

Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

**allen:** **Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.**

**Communie:** Ave Maria – Paolo Pandolfo (1964)

## **Gebed - Mededelingen - Zegen**

### **Slotlied**

Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer,  
houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;  
vervul het hart dat U verbeidt  
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,  
o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan,  
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,  
geef dat ons hart van liefde brandt,  
en dat ons zwakke lichaam leeft  
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,  
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.  
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,  
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon  
aanschouwen in de hoge troon,  
o Geest van beiden uitgegaan,  
wij bidden U gelovig aan.