



# Sint-Vitusparochie

## St.-Dominicuskerk

Leeuwarden - 29 mei 2021

Hoogfeest H.Drie-eenheid

### Openingslied:

*Refrein: Verblijdend licht der heilige glorie van de onsterfelijke Vader,  
de Heer van de hemel, hoogheilig, gezegend Jezus Christus.*

Samengekomen bij zonsondergang,  
de ogen gericht op het avondlicht,  
bezingen wij God, de Vader,  
de Zoon en de heilige Geest.

*Refrein:*

Zo toch behoort Gij te allen tijde  
bezongen te worden met schroomvolle stem,  
o Zoon van God die het leven schenkt:  
heel de wereld verheerlijkt uw glorie. *Refrein:*

### Kruisteken - begroeting

### Schuldbelijdenis

**Kyrie:** Missa in simplicitate – Hans Leenders

**Gloria:** Missa

### Gebed

**Eerste lezing:** Deut. 4,32-34.39-40

**Antwoordpsalm:** Psalm 33

*Refrein: Zalig het volk dat de Heer heeft als God,  
het land door Hem tot zijn erfdeel gekozen.*

Oprecht is immers het woord van de Heer  
en al wat Hij doet is betrouwbaar.  
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,  
de aarde is vol van zijn mildheid. *Refrein:*

Hij heeft de hemel gemaakt door zijn woord,  
zijn stem schiep de hemelse machten.  
Hij sprak slechts een woord en alles ontstond,  
Hij gaf zijn bevel en het kwam tevoorschijn. *Refrein:*

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,  
hen die op zijn gunst vertrouwen,  
Dat Hij hen redden zal van de dood,  
bij hongersnood hen zal voeden. *Refrein:*

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,  
is Hij ons schild en een helper.  
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,  
zoals wij op U vertrouwen. *Refrein:*

**Tweede lezing:** Rom. 8,14-17

**Alleluia:** Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
God, die is en die was en die zal zijn.

**Evangelie:** Mt. 28,16-20

**Ev. Accl.:** U komt de lof toe, U het gezang,  
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest  
in alle eeuwen der eeuwen.

**Preek**

**Geloofsbelijdenis:** *gesproken*

**Voorbede:** *(gesproken)*

**allen:** **Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.**

**Offerande:** Laus Trinitati - Hildegard von Bingen

Laus Trinitati quae sonus et vita ac creatrix omnium in vita ipsorum est et  
quae laus angelicae turbae et mirus splendor arcanorum quae hominibus  
ignota sunt est et quae in omnibus vita est.

*Lof zij aan de Drie-eenheid, die klank en leven en Schepper van alles in  
het leven is. En die de lof is van de hemelse scharen en de wonderlijke  
schittering van de geheimen, die aan de mensen onbekend zijn, en die in  
alles het Leven is.*

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden  
door God, de almachtige Vader.

**allen:** **Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
tot lof en eer van zijn Naam,  
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.**

**Gebet over de gaven - Prefatie**

**Sanctus:** Missa

**Euch. Accl.:** *gesproken*

**allen:** **Heer Jezus wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.**

**Onze Vader:** Laten wij...

**allen:** **Onze Vader, ...**

Verlos ons, Heer,...

**allen:** **Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.**

### **Vredewens**

De vrede des Heren zij altijd met u.

**allen:** **En met uw geest.**

### **Agnus Dei:** Missa

Zalig zij...

Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

**allen:** **Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,  
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.**

**Communie:** Ave Maria – G. Fauré (1845 - 1924)

### **Gebed - Mededelingen - Zegen**

#### **Slotlied**

Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer;  
Ik noem u thans geen dienaars meer;  
want 'k heb u alles toevertrouwd,  
wat Mij de Vader heeft ontvouwd.

Zoals de Vader Mij eens zond,  
zo zend Ik u de wereld rond.  
Gaat heen en zaait Gods heilig woord,  
dat elk de blijde boodschap hoort.

De Geest heb Ik u toevertrouwd,  
de Sterke die u staande houdt,  
die altijd in uw harten woont  
en u de volle waarheid toont.

Gij die gelovig met Mij gaat  
de weg van 't graan, van 't stervend zaad,  
gij zult met Mij zijn waar Ik woon  
en zeet'len op de rechterstroon.

O Herder, blijf uw volk nabij,  
en vol van vreugde zingen wij:  
geprezen zij in eeuwigheid  
de heilige Drievuldigheid.

---

Maandag 31 mei is er geen viering in de Dominicuskerk.

### **Digitale collecte**

Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een betaald verzoek. Dit is standaard ingesteld op € 1, maar dit bedrag kan door u zelf worden aangepast. Op deze manier kunt u ook geld geven, zonder dat u contant geld bij u heeft. Hoe scant u de QR code:

- De camera van uw iPhone
- de camera van uw Android toestel. Werkt dat niet meteen, installeer dan een gratis QR scanner aap (bijv. de app QR Code reader)
- de bank App: log in en klik op Scan QR

Wij danken u alvast voor uw giften.

*Sint-Vitusparochiebestuur*



Locatie Leeuwarden