



Sint-Vitus-Nieuwsbrief 36

11^e en 12^e zondag door het jaar

www.sintvitusparochie.nl

HET MOSTERDZAADJE

Nu alle feestdagen geweest zijn keren we weer terug naar het begin van het Marcusevangelie in de komende weekenden. Zondag 13 juni horen we over het mosterdzaadje, een heel klein zaadje, maar als je het zaait groeit het uit tot een geweldige struik waar vogels hun nesten kunnen bouwen. Zo is het ook met het Rijk van God, het begint heel klein, met één mens die iets goeds doet voor een ander, maar het groeit uit tot een grote gemeenschap waar mensen elkaar liefhebben en vertrouwen op God. Een week later, op 20 juni, staat het vertrouwen centraal als de leerlingen in een bootje midden in een heftige storm terecht komen. Ze zijn bang en Jezus slaapt door alles heen. Als ze Hem wakker maken, vraagt Jezus: “Waarom zijn jullie bang? Hebben jullie nog geen vertrouwen?” Als God bij ons is, hoeven we geen angst te hebben zelfs als de golven van ons leven over ons heen rollen, maar net als de leerlingen mogen we wel roepen om hulp en om Gods aanwezigheid.

ALLE VIERINGEN

Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen mogen er vanaf nu weer meer personen per viering in de kerk aanwezig zijn, waar dat kan met anderhalve meter afstand. Dit betekent dat in de Dominicuskerk plek is voor 70 mensen, in de Bonifatiuskerk kunnen 90 mensen terecht, in de Maria ten Hemelopneming van Wytgaard 50 personen en in de Martinuskerk van Wergea zijn 30 mensen welkom. Samen zingen kan nog niet bij ons in de kerk. Alleen enkele cantores mogen zingen en het kinderkoor. Daarom is het kinderkoor weer begonnen te oefenen. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom om mee te doen met de repetitie op dinsdagmiddag 15.45 – 17.00 uur in de zaal bij de Dominicuskerk. Je kunt gewoon komen of je kunt even contact opnemen met de dirigente Hendrikje van den Berg: hendrikjevdberg@hotmail.com

Voor de weekendvieringen in Leeuwarden moet u zich vooraf opgeven. Voor de doordeweeksevieringen en de vieringen in de dorpen hoeft dat niet. Opgeven het liefst via de website www.sintvitusparochie.nl of via de email kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, met vermelding van uw telefoonnummer, postcode en huisnummer. Eventueel telefonisch: 058-2120984 (evt.06 - 82 40 36 80) op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 en 11.00 uur. Zou u niet de voicemail willen inspreken voor het aanmelden voor de vieringen? De reservering voor de vieringen sluit om 11 uur op de vrijdagmorgen voorafgaand aan het weekend.

BONIFATIUSDAG DOKKUM, 13 JUNI 2021

Zondag 13 juni is er om 11 uur een Eucharistieviering met bisschop van den Hout in de Bonifatiuskapel in Dokkum ter ere van het feest van Bonifatius. Na de mis geeft karmeliet Hein Blommesteijn een lezing over leven en werken van de zalige Titus Brandsma. U bent van harte welkom om deel te nemen. Reservering is niet nodig. Met de nieuwe richtlijnen kunnen 250 mensen deelnemen aan de Bonifatiusdag.

OECUMENISCHE VIERING, 20 JUNI 9.30 UUR TE WIRDUM

Dit jaar vieren we niet oecumenisch in de open lucht, maar is er wel een gezamenlijke dienst van de PKN-gemeente Wirdum en de RK-locatie Wytgaard op 20 juni in de Martinuskerk in Wirdum. Thema van deze dienst is: Samen in het schip. Christus' kerk wordt vaak verbeeld als een schip, maar ook het kerkgebouw heeft een schip en corona zette ons allemaal in hetzelfde schuitje.

Om de dienst extra luister bij te zetten, horen wij graag van u wat u in ruim een jaar sociale onthouding moed of houvast gaf of tot welk inzicht u in deze tijd bent gekomen. Ons verzoek is dat in een paar steekwoorden op een (gekleurd) A4 te schrijven en dat vooraf in te leveren bij Drees Visser (Sjouke van der Kooistrjitte 25) of Ilona Lesscher (Legedyk 68) of het A4 mee te brengen naar de dienst. Of dat kort en bondig te mailen naar: linda-jongbloed@hotmail.com. De dienst kan worden bijgewoond door maximaal 30 personen (kinderen tot en met 12 jaar zijn welkom zonder te zijn aangemeld). Wie bij de dienst aanwezig wil zijn, kan zich daarvoor vanaf dinsdag 16 juni tot vrijdag 18 juni 17 uur aanmelden via: kerkinwirdum@gmail.com of door te bellen met: 06-20089787. U kunt de dienst ook zien via de livestream van de PKN-gemeente. Die is te vinden op: <https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596>

LUDIEKE ACTIES VOOR HET TITUS BRANDSMAHUIS

De renovatie van het Titus Brandsma Huis is volop aan de gang.

Als bijdrage vanuit heel onze parochie voor dit grote project, zijn een aantal acties op touw gezet. We nodigen u van harte uit om mee te doen. Het geld van deze acties worden gebruikt voor de inrichting van de Franciscuszaal.

Dienstenveiling. Op de Vitusdag, gepland op zondag 12 september, organiseert de werkgroep een 'dienstenveiling'. U kunt als parochiaan een dienst aanbieden. Dit betekent dat u iets voor een ander wilt doen, zoals een ochtend de tuin winterklaar maken voor iemand, een etentje koken, een verrassingsuitje organiseren, een avond oppassen, een sjaal breien of een miniconcertje geven bij iemand in de tuin, etc. Maak gebruik van al uw talenten. Geef uw dienst door aan:

anneliesveenstra@outlook.com of geef een omschrijving op papier af bij het kerkelijk bureau het liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 15 augustus. Vermeld hierop uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Op 12 september worden alle diensten per opbod verkocht op de veiling. Daarna maken de gelukkige koper en de aanbieder samen afspraken wanneer de dienst uitgevoerd gaat worden.

Virtueel kaarsje opsteken. Vanwege de coronacrisis is het voor veel mensen niet meer mogelijk om naar de kerk te gaan en een kaarsje op te steken. [Via deze link](#) komt u rechtstreeks op een bestelpagina waarop u kunt aangeven voor wie u een kaarsje wilt opsteken en in welke kerk u het kaarsje wilt laten branden. Het kaarsje wordt in het weekend opgestoken.

Als u vragen hebt, gewoon even uw verhaal kwijt wilt of ergens meezit, dan kunt u altijd contact zoeken met één van de pastores.

We wensen u vrede en alle goeds!

Pastoor van der Wal, 058-2894090

Pastor Germa Kamsma-Kunst, 06-12804205

Pastor Lysbeth Minnema, 06-24843682