



Sint-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk
Leeuwarden 14 -15 augustus 2021
Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

Openingslied: Magnificat Festif - Lourdes

Refrein: Magnificat, magnificat anima mea Dominum,
Magnificat, magnificat anima mea Dominum!

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt wordt mijn geest door God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:

van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. *Refrein:*

Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen

voor ieder die Hem erkent. *Refrein:*

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig.

Refrein:

Kruisteken - begroeting

Kyrie: *Refrein:* Kyrie, Christe, Kyrie, eleison.

O Heer, Zoon van Maria, Zoon van de Vader, de Mensenzoon op aarde.

Refrein:

O Heer, Zoon van Maria, Gij, Zoon van God en Verlosser van de mens.

Refrein:

O Heer, Zoon van Maria, Gij openbaart ons de mensenzelfde Gods.

Refrein:

Moge...

Gloria: Lourdes 2013

Refrein: Gloria, gloria, in excelsis Deo!

Gebed

Eerste lezing: Apok. 11,19a+12,1-6a.10ab

Antwoordpsalm: Psalm 45

Refrein: Naast U staat de koningin met goud getooid.

Prinsessen komen u daar tegemoet, en naast u staat de koningin,
getooid met goud uit Ofir. *Refrein:*

Nu luister, dochter, weer aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer. *Refrein:*

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning. *Refrein:*

Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26

Alleluia: Maria is ten hemel opgenomen: het engelenkoor jubelt.

Evangelie: Lc. 1,39-56

Ev. Accl.:

GvL 270b

Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.

Cantor: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

Preek

Geloofsbelijdenis: *gesproken*

Voorbede: *gesproken*

allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Offerande: Vierge de Lumière – Lourdes

Refrein: Lieve Vrouwe, Moeder, licht en milde glimlach,
van de God van liefde, o Lieve Vrouwe!

Lieve Vrouwe, Moeder, vol zijt Gij van genade.
Onder alle vrouwen zijt Gij door God verkoren. *Refrein:*

Lieve Vrouwe, Moeder, Gij, onbevlekt ontvangen,
maagd en moeder samen, wees onze hoop en vreugde. *Refrein:*

Lieve Vrouwe, Moeder, wil naar uw Zoon ons voeren,
Gij schonk Hem het leven, wees aller mensen Moeder. *Refrein:*

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

**allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.**

Gebed over de gaven - Prefatie

Sanctus: Lourdes Messe "Peuples de la Terre".

Euch. Accl.: GvL 302

**allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot
Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.**

Onze Vader: Laten wij...

allen: Onze Vader, ...

Verlos ons, Heer,...

**allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.**

Vredewens

De vrede des Heren zij altijd met u.

allen: En met uw geest.

Agnus Dei: De Lourdes

Zalig zij...

Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

**allen: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.**

Communie: Ave Maris stella - alternerend Gregoriaan/orgel
Interludes pour l'hymne Ave Maris stella van René Vierne(1878 – 1918)

Ave maris stella, Dei Mater alma, Atque semper virgo. Felix caeli porta.

Sumens illud Ave Gabrielis ore. Funda nos in pace. Mutans Hevae nomen.

Solve vinclas reis, Profer lumen caecis: Mala nostra pelle, bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem: Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus.

Virgo singularis, Inter omnes mitis, Nos culpae solutos, Mites fac et castos.

Vitam praesta puram, Iter para tuum: Ut videntes Iesum Semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus, Spiritui Sancto, Tribus honor unus.
Amen.

*Wees gegroet, ster der zee, weldadige Moeder van God, die altijd zijt Maagd
gebleven, gelukzalige deur des hemels. Gij, die het Ave uit Gabriëls mond
hebt ontvangen, de naam van Eva omkerend, bevestig ons in vrede.
Breek de boeien van de schuldigen, breng het licht aan de blinden, verdrijf
voor ons al het kwade en verwerf voor ons al het goede.
Toon dat gij moeder zijt, moge Hij die voor ons geboren is en uw zoon wilde
zijn, door U onze gebeden aannemen.
Hoogverheven maagd, zachtmoedig boven allen, maak dat wij van zonden
ontslagen, zachtmoedig en eerbaar zijn.
Verleen ons een zuiver leven, bereid ons een veilige levensweg;
opdat wij ons in eeuwigheid mogen verheugen in het aanschouwen van Jezus.
Eer aan God de Vader, aan de opperste Christus het sieraad,
aan de Heilige Geest, één in eer aan de Drieëenheid. Amen.*

Gebed

Mededelingen

Zegen

Slotlied:

God groet U, zuiv're bloeme, - Maria, Maged fijn.
Gedoog dat ik U roeme: lof moet U altijd zijn!
Als Gij niet waart geboren, o reine Maged vrij,
wij waren allen verloren; aan U beveel ik mij!

Maria, lelie reine, Gij zijt mijn toeverlaat,
zoals een klaar fonteine, die nimmer stille staat.
Zo geeft Gij ons genade - en staat uw dienaars bij:
Och, sta mij toch te stade; aan U beveel ik mij.