

# Titus Brandsma Huis

Najaar 2021



Centrum voor catechese en spiritualiteit

## PROGRAMMA TITUS BRANDSMA HUIS NAJAAR 2021

Het Centrum voor Spiritualiteit en Catechese probeert een aantal activiteiten komend najaar aan te bieden. Het is een kleinschalig programma.

De activiteiten van het Centrum voor Spiritualiteit en Catechese worden niet alleen gehouden in het Titus Brandsma Huis. Vanwege de verbouwing worden de activiteiten tot november ook elders gehouden.

Voor de cursussen/lezingen wordt een bijdrage gevraagd van 3 of 5 euro. Dit wordt bij de betreffende activiteit vermeld en is inclusief thee of koffie. De inloop is een kwartier voor aanvang van de activiteit. Door de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen kunnen per avond maximaal 12 mensen deelnemen. En alle activiteiten gaan door onder voorbehoud, afhankelijk van de situatie rond het Covid 19 virus.

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave daarom verplicht. Bij opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.

Opgeven bij voorkeur per e-mail: [kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl](mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl), of telefonisch: 06-82403680 of 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

- zie ook website: [www.sintvitusparochie](http://www.sintvitusparochie.nl)

Wij hopen u dit najaar te mogen begroeten bij een van de activiteiten in het Titus Brandsma Huis.

Vrede en alle goeds, pastor Germa Kamsma-Kunst.

## Adres Sint Vitusparochie Leeuwarden:

**Bonifatiusplein 21**

**8911 JT Leeuwarden**

**Email: [info@sintvitusparochie.nl](mailto:info@sintvitusparochie.nl)**

**Website: [www.sintvitusparochie.nl](http://www.sintvitusparochie.nl)**

### SPIRITUALITEIT

#### 9 november: Dialoogavond: extremisme en broederschap

Bij een dialoog gaat het er niet om je eigen gelijk te halen, maar om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp, zegt pastor Germa Kamsma – Kunst die de avond begeleidt. Via de dialoog leren mensen meer over een bepaald onderwerp en leren zij elkaar kennen. Deze keer gaat het over extremisme en broederschap volgens Fratelli Tutti.

- Op 9 november om 20 uur in de Bovensacristie - kosten: 3 euro.

#### 10 november en 8 december: De Elisabethgroep door Peter Vermaat

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. Deze avonden zijn bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Dit najaar zijn er twee inleidingen. Op de 1<sup>e</sup> avond een inleiding over het leven van Franciscus aan de hand van het Zonnelied Op de 2<sup>e</sup> bijeenkomst zal Peter Vermaat spreken over de Fioretti.

De Fioretti, letterlijk de bloemetjes, van Franciscus, is een verzameling verhalen, die niet zozeer historisch als wel spiritueel moeten worden beoordeeld. Ze zijn gebaseerd op een ouder werk en ontstaan tegen de achtergrond van de strijd tussen laksen en preciezen, vernieuwers en authentieke volgelingen van Franciscus, conventuelen en spiritualen. Het ging in die tijd om de vraag hoe het echte franciscaanse leven in de wereld gerealiseerd kan worden. In deze strijd willen deze verhalen bemoedigende voorbeelden geven aan de spiritualen. Naast deze achtergrond gaan we in op een aantal verhalen, stuk voor stuk voorbeelden van schitterende vertelkunst.

- Op 10 nov. en 8 dec. om 19 uur in het T.Br.H. o.v.b. - kosten: 3 euro

#### 19 december: Kerstconcert

Als laatste activiteit van de werkgroep ludieke acties om geld op te halen voor apparatuur voor de Franciscuszaal wordt er een kerstconcert gegeven in de Bonifatiuskerk. Medewerking zullen verlenen de Cantores en het Sint Vitusjeugdkoor, en diverse muzikanten uit de Sint Vitusparochie. Het belooft een prachtig concert te worden. Dit alles onder leiding van Hendrikje van den Berg. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

- Op 19 december van 15 uur tot 17 uur in de Bonifatiuskerk.  
Vrijwillige bijdrage voor T.Br.H.

## MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN

### Paulus: Bijbelcursus door Chris Hoogland.

Paulus had alleen het 1<sup>ste</sup> Testament (O.T.)

In onze tijd waarin door 'Corona' de context van onze tijd per dag, of in ieder geval per week, behoorlijk veranderde, leerden wij context-verstaan. Wij kregen handvatten aangereikt om met de steeds veranderende-situatie zo goed mogelijk om te kunnen gaan. Maar wij weten inmiddels dat in de praktijk van het steeds snel veranderende-context-verstaan, iedereen, ongeacht leeftijd of positie, geleden heeft onder de corona. En ook dat er strijd is geweest tussen diverse partijen. Paulus formuleerde – in de context van zijn tijd - op de strijdvragen die sommige christengemeenten dreigden te verscheuren. Met beslissende antwoorden; gevoed door zijn joodse gelovig verstaan (1<sup>ste</sup> Testament).

De periode van Corona heeft het context-verstaan, hernieuwd, duidelijk onder de aandacht gebracht. In deze Bijbelcursus proberen we, geholpen door ons nieuwe-context-verstaan, Paulus in zijn context te verstaan.

Het is handig om een Bijbel mee te nemen.

- Data: 21 september, 19 oktober vanaf 10 uur - kosten: 3 euro
- Locatie: Parochiezaal Dominicuskerk Harlingerstraat 26
- Data: 16 november, 21 december vanaf 10 uur - kosten: 3 euro -
- Locatie: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21.

### Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het 'forum van de wereld'. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt. Graag een Bijbel meenemen

- Data: 2 november, 7 december vanaf 10 uur - kosten: 3 euro -
- Locatie : Titus Brandsma Huis o.v.b.

### Katholiek zo gek nog niet... (KZGNN) door pastoor Bert van der Wal

De cursus 'Katholiek zo gek nog niet' welke in 2020 begon, heeft door corona een hobbelig verloop gehad. Meerdere keren is de cursus stilgelegd.

Daarom gaan we voor de cursisten in september/oktober ter afsluiting twee avonden organiseren.

Zo hebben de deelnemers alle informatie en uitleg.

Begin 2022 hopen we dat we een nieuwe cursus kunnen beginnen.

- Data: 23 september en 7 oktober - Aanvang: 20 uur
- Locatie: Parochiezaal Dominicuskerk, Harlingerstraat 26

## ACTIVITEITEN ELDERS

### Geloven nu o.l.v. pastoor Bert van der Wal of pastor Germa Kamsma-Kunst

Geloven Nu is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een bijbelverhaal het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Wie zich in het gesprek mengt, merkt dat zij of hij anderen iets te bieden heeft.

- Ochtendgroep (pastor Kamsma): 8 oktober en 10 december

- Tijd: van 10.30 tot 12.00 uur
- Avondgroep (pastoor Van der Wal) : 9 september en 28 oktober
- Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur)
- Waar: Sacristie van Maria Tenhemelopneming Tjissema 2 in Wytgaard.

Opgave voor deze bijeenkomsten: [kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl](mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl)

### Diocesane retraite rond verhalen over Franciscus in klooster Thuine (D)

Er doen veel verhalen over Franciscus de ronde. Verhalen die zijn geworteld in de geschiedenis, maar ook verhalen die ontsproten aan de vrome volksfantasie. Verhalen die mondeling zijn overgeleverd voordat ze in diverse handschriften zijn doorgegeven. Verhalen die de weerbarstigheid van het optreden van Franciscus onder woorden brengen en die nog steeds te denken geven.

Deelnemers aan het weekend dompelen zich onder leiding van Peter Vermaat onder in de verhalende traditie die is ontstaan rond de heilige Franciscus van Assisi. En proberen te ontdekken waarom de verhalen over Franciscus nog steeds de moeite waard zijn om door te vertellen.

- Datum: 15 oktober – 17 oktober
- Waar: Klooster Thuine in Duitsland
- Inlichtingen: Peter Vermaat, tel.: 0518-451751 / 0651619965
- Opgave: vóór 24 september bij Bisdóm Groningen-Leeuwarden,
- Telefoon: 050- 4065888

### Huis van Stilte

Stiltemeditatie: Even een half uur stil zijn, rond een korte tekst uit een gebed of uit de Bijbel. Elke laatste dinsdag van de maand tussen 12.30 en 13.00 uur in Mariakapel Dominicuskerk (ingang Harlingerstraat).