

Materiaal voor thuis, derde zondag van de advent (zie ook www.kinderwoorddienst.nl) **12 december 2021**

Voor de ouders, ter inleiding: Voor de Advent en Kerstmis bieden we een doorlopende verwerking aan onder de titel 'Binnenstebuiten'.

We beginnen iedere kinderwoorddienst met de 'buitenkant', met kleding. Kleding zegt iets over jou, het laat iets zien van wie jij bent en hoe je gezien wilt worden. Maar het gaat in ons christen zijn, mens zijn, niet om de buitenkant. Het gaat om onze binnenkant. Niet de uiterlijke verbeelding van macht en heerlijkheid is van belang, maar onze daden van barmhartigheid, liefde en geloof. Dat is in deze adventsperiode de boodschap van zowel Jezus als Johannes.

De buitenkant kan tegelijk wel een signaal geven over de binnenkant. Iedere kinderwoorddienst gaan we daarom op zoek wat de buitenkant wel en niet zegt over de binnenkant. Naast de aandacht voor buitenkant en binnenkant speelt als rode draad in dit project 'de verwachting' zoals die uitgesproken wordt in de evangeliëlezingen van deze adventsperiode.



In de evangeliëlezing van de derde Advent komt Johannes de Doper aan het woord. Johannes wijst de mensen op de komst van Jezus naar deze wereld. Met concrete voorbeelden laat hij zien hij wat mensen kunnen doen om klaar te zijn voor de komst van Jezus. Voorbeelden die wij direct kunnen toepassen in ons leven. Opvallend is dat Johannes de Doper geen hoge eisen stelt. Zijn adviezen zijn praktisch en haalbaar voor heel gewone mensen.

Als kledingstuk laten we vandaag iets zien uit onze klerenkast wat we teveel hebben.

Wellicht hangt er in de kast nog een nieuw kledingstuk met het prijskaartje er nog aan of ligt er ergens een t-shirt op de plank nog in de verpakking. Wat doen we met wat we over hebben?

Vooraf klaarleggen:

Zorg dat er op een paars kleed een adventskrans in het midden staat/licht (vier verschillende kaarsen op een bord voldoen ook!). Leg het hartje erbij (zie hieronder). Zoek een kledingstuk dat over is.

Zorg voor een waslijn waar de poster/kaart behorende bij de zondag opgehangen kan worden (of plakband om te plakken op een deur of tafeltje of vensterbank). Print de poster uit (zie hieronder).

Opening: Neem met de kinderen plaats bij de adventskrans. Leg de poster ernaast. Leg het hart ernaast. Leg het kledingstuk erbij. Steek drie kaarsen van de adventskrans aan.

Gebed:

Goede God,

Wij danken U voor alles wat we hebben.

We hebben geluk dat we niets tekort komen.

Helaas kunnen niet alle kinderen dat zeggen.

Daarom bidden wij voor wie niet genoeg heeft en vragen wij U:

Leer ons delen van wat we teveel hebben met mensen die dat nodig hebben.

Dan wordt de wereld een beetje mooier en eerlijker.

Amen.

In gesprek : Wijs op het kledingstuk (met het prijskaartje er nog aan) en vertel eerlijk de geschiedenis van dit kledingstuk. Hoe komt het dat het gekocht is, maar toch niet gebruikt. Wat zou Johannes de Doper daarvan vinden?

Misschien vinden sommige kinderen het heel raar dat er kleding in de kast ligt die niet gebruikt wordt. Informeer dan eens of ze met al het speelgoed spelen dat ze van Sinterklaas gekregen hebben. Want wat Johannes de Doper zegt geldt niet alleen voor onze kleding, maar ook voor onze andere spullen en zelfs voor ons voedsel.



Soms wil je iets hebben of houden, maar je doet er niets mee. Waarom is het dan moeilijk om het weg te geven of te delen?

Bedenk samen wat je allemaal zou kunnen delen met elkaar. Misschien zijn er ook dingen die je met elkaar kunt delen die niet in je kast liggen, zoals je tijd, je talenten of je passie? Hoe deel je die dan?

Maak met de kinderen eerst een lijst van dingen die je kan delen met een ander.

Sommige dingen deel je gemakkelijker dan andere dingen. Probeer met elkaar een volgorde maken van makkelijk naar moeilijk te delen. Wat valt op?

Vorige week heb je opgeschreven waar mensen nieuw mee zouden moeten beginnen als jij in onze tijd een profeet was. Vandaag horen we wat Johannes precies vroeg.

Uit de Bijbel (naverteld)

Johannes vertelt hoe de mensen moeten leven



Johannes stond bij de rivier te roepen en te dopen. Veel mensen kwamen naar hem toe en vroegen: “Wat moeten we doen om goed te leven?” Johannes antwoordde: “Stel je voor, jij hebt twee T-shirts. Dan geef jij één T-shirt aan iemand die helemaal geen T-shirts heeft. En deel jouw eten met mensen die honger hebben.”

Toen kwamen er tollenaars bij Johannes, mensen die belasting ophaalden voor de keizer. Zij wilden ook graag gedoopt worden. Zij vroegen: “Meester, wat moeten wij doen om goed te leven?”

Tegen deze belasting ophalers zei Johannes: “Laat de mensen niet méér

betalen dan wat is afgesproken.”

Daarna vroegen een paar soldaten aan Johannes: “En wat moeten wij dan doen?”

Johannes zei tegen de soldaten: “Wees tevreden met je loon en pak van niemand geld af. Neem geen geld aan van andere mensen en laat je niet omkopen.”

De mensen verwachtten veel van Johannes. Ze dachten: Misschien is deze Johannes wel de Messias, de redder van ons volk!

Maar Johannes zei: “Ik doop jullie met water. Maar na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik durf nog niet eens de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met het vuur van de heilige Geest.”

Johannes vertelde verder: “Hij lijkt op een boer die de tarwe van zijn akker haalt. De boer bewaart de tarwe in zijn schuur. Het stro wat overblijft, dat steekt hij in brand. De man die na mij komt, zal op deze manier ook het goede bewaren. Maar het slechte dat zal hij verbranden, in een vuur dat nooit uitgaat.”

Zo vertelde Johannes met voorbeelden aan de mensen wat zij moesten doen. Maar wat hij vooral vertelde was het Goede Nieuws van God.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Verder in gesprek:

Als je je klaar wilt maken voor de komst van Jezus dan is het verstandig om met iets makkelijk te beginnen, zo adviseerde Johannes de Doper. Hij zei niet tegen de soldaten: "Zoek een ander beroep." Hij vroeg hen iets te doen wat niet moeilijk was, namelijk om niet extra te roven en te dreigen.

Neem de poster van de mens met heel veel kleren en het hart erbij. Wat zou er in het hart leven van deze mens? Overleg samen wat er op het hart geschreven mag worden. Plak dit hartje op de poster.

Slotgebed:

Goede God,
Als wij goed willen leven,
moeten we delen met anderen.
Moeten we niet meer nemen
dan we nodig hebben.

Wij bidden U
om de moed om te delen.
Zodat de wereld voor iedereen fijn is. Amen.

Extra's:

In het gesprek met de kinderen ging het over wat er gemakkelijk te doen zou zijn om je voor te bereiden op de komst van het Kerstkind. Geef ieder kind een hart zoals dat ook gebruikt wordt op de poster. Laat ieder daar voor zich opschrijven wat hij of zij gaat delen de komende week. Neem zelf ook een hart en schrijf er iets op wat je als ouder gaat delen. Het hart gaat immers over de binnenkant, over wat je wilt laten zien aan de buitenkant.

Dit hart kunnen de kinderen bij de kerststal neerleggen.

3e Advent



