



Sint-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk

Leeuwarden – 18 december 2021

Vierde Zondag van de Advent

Openingslied: GvL 505

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van d'eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus 't eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Kruisteken - begroeting

Schuldbelijdenis

Kyrie: GvL 803

Gebed

Eerste lezing: Mich. 5,1-4a

Antwoordpsalm: Psalm 80 II

Tweede lezing: Heb. 10,5-10

Alleluia:

Veni, Domine, et noli tardare: relaxa facinora plebis tuae Israel.

Kom, Heer, en wil niet talmen; ontbind de zonden van uw volk.

Evangelie: Lc. 1,39-45

Ev. Accl.: GvL 264

Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek

Geloofsbelijdenis: *gesproken*

Voorbede:

allen:

Laat komen Hij die komen zal, verlangend zien wij naar Hem uit.

Offerande: Marialied – Hildegard von Bingen

O quam magnum miraculum est quod in subditam femineam
formam rex introivit.

Hoc Deus fecit quia humilitas super omnia ascendit.

Et o quam magna felicitas est in ista forma,
quia malicia, quae de femina fluxit hanc
femina postea detersit et omnem suavissimum
odorem virtutum edificavit ac celum ornavit
plus quam terram prius turbavit.

*O hoe groot is het wonder, dat in de deemoedige lichaam van een vrouw
de Koning zijn intrek neemt.*

Dit heeft God gedaan, omdat de nederigheid boven alles uitstijgt.

*En, o, wat een groot geluk is in dit lichaam, omdat deze vrouw (Maria)
het kwaad heeft weggewist, dat uit een vrouw (Eva) is voortgevloeid.*

*Zij heeft ook alle zoete geur van deugden opgebouwd en zij (Maria) heeft
de hemel meer versierd, dan zij (Eva) de aarde tevoren in verwarring
had gebracht.*

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

**allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.**

Gebed over de gaven - Prefatie

Sanctus: GvL 815

Euch. Accl.: GvL 302

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader: *gesproken* Laten wij...

allen: **Onze Vader, ...**

Verlos ons, Heer,...

allen: **Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.**

Vredewens

De vrede des Heren zij altijd met u.

allen: **En met uw geest.**

Agnus Dei: GvL 823

Zalig zij...

Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

allen: **Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.**

Communie:

O antifoon

O Adonai (**Heer**), Leider van Israëls huis;

Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de Wet gegeven op de Sinai.

Kom nu en bevrijd ons met sterke hand.

Magnificat:

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer.

Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:

van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,

eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,

maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader aan de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen,
Amen.
O antifoon:

Gebed

Mededelingen

Zegen

Slotlied: GvL 472

Ik heb mijn hart tot U geheven,
Heer, al mijn hoop zijt Gij.
Ik weet: Gij zult mij niet begeven:
mijn Heiland is nabij.
Al ligt de wereld diep verduisterd,
al drukt de grauwe tijd,
mijn hart heeft met geloof geluisterd,
mijn hart heeft zekerheid.

Mijn hart weet dat ons oud verlangen
weldra vervulling vindt.
Het eeuwig licht is reeds ontvangen,
de Maagd verwacht haar Kind.
Vergeef, Heer, al mijn slechte daden,
zet recht mijn dwarse voet,
en leer mij lopen langs uw paden
mijn Heiland tegemoet.