



Sint-Vitusparochie

St.-Bonifatiuskerk – Leeuwarden

20 maart 2022

3^e Zondag Veertigdagentijd

Openingslied: GvL 119- II

Een smekeling, zo kom ik tot uw troon;
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet die goed is, waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

Al uw geboden zijn gerechtigheid,
ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd,
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied.
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Kruisteken - begroeting

Heer ontferm U: GvL 542

Gebed

Eerste lezing: Ex. 3,1-8a.13-15

Antwoordpsalm: Psalm 103

Refrein: De Heer is barmhartig en welgezind.
De Heer is barmhartig en welgezind.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Refrein:

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen. Refrein:

De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen. Refrein:

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Zo wijd als de hemel de aarde omspannt,
zo alomvattend is zijn erbarmen. Refrein:

Tweede lezing: 1 Kor. 10,1-6.10-12

Vers voor het evangelie: Looft de Heer:

Refrein: Eer aan U, Christus, Zoon van de Levende God.
Ik ga weer naar mijn Vader en ik zal hem zeggen:
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u.

Evangelie: Lc. 13,1-9

Ev. Accl.: 264

allen:

**Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan
onze God, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.**

Preek

Geloofsbelijdenis:



**allen: En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,**

**koor: geboren uit de maagd María,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,**

**allen: die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de dóden,
die opgestegen is ten hēmel,**

koor: zit aan de rechterhand van Gód,
de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

**allen: Ik geloof in de heilige Géést;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;**

koor: de vergeving van de zónden;
de verrijzenis van het líchaam;

allen: en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.

Offerande: Psalm 51 - I

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

**allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.**

Gebet over de gaven - Prefatie

Sanctus: GvL 817

Euch. Accl.: GvL 302

**allen: Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot gij wederkeer, dat Gij verrezen zijt.**

Onze Vader: *gezongen*

allen: Onze Vader, ...

Verlos ons, Heer,...

**allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.**

Vredewens

De vrede des Heren zij altijd met u.

allen: En met uw geest.

Agnus Dei: GvL 825

Zalig zij...

Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

**allen: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.**

Communie:

Wees voor mij een beschuttende rots, vaste bodem onder mijn voeten, sterke wal waar de vijand zal moeten - zwichten, o wees voor mij een beschuttende rots!

Ga vooraan, ga met mij barrevoets, veertig jaar in hete woestijnen, waar ik hongeren moet en verkwijnen - dorstend, o wees voor mij een verkwikkende rots!

Wees de rots die behoudt en die laaft, onaantastbaar, mild en meegaande,
wees de gids die een doortocht mij baande, toekomst, o wees voor mij levengevend mijn rots.

Wees de rots van 't Aloude Verbond, vaste grond, bewegelijk leven – die mij rust en vertroosting kan geven, Christus, o wees voor mij Geest en lafenis: God!

Gebed - Mededelingen - Zegen**Slotlied:**

God roept de mens op weg te gaan, - zijn leven is een reis:
'Verlaat wat gij bezit en ga - naar 't land dat Ik u wijs'.

Het volk van God was veertig jaar – een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land, het land van Kanaan.

Heer geef ons moed en doe ons gaan - uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur, een nieuwe Mozes zijn.

Eer aan de Vader en de Zoon - en aan de heil'ge Geest,
God die al voor de eerste mens - belofte zijt geweest.