

**(V)UUR VAN VREDE**  
**St.-Bonifatiuskerk 5 mei 2022 19.00 uur**

**Welkom en Inleiding**

**Lantaarn van vredeswake gaat aan**

**Lied (Taizé)**

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.

**Schriftlezing** *Jes. 32, 15-18 De gerechtigheid brengt vrede voort.*

**Psalm. 85 (84), 9ab, 9cd-10, 11-12, 13-14**

V. De Heer spreekt tot zijn volk een woord van verzoening.

Allen: De Heer spreekt tot zijn volk een woord van verzoening.

V.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,  
voorzeker een woord van verzoening.

Allen:

Een woord voor zijn volk, voor alwie Hem dient,  
voor elk die zijn hart voor Hem opent.

V.

Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,  
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Allen:

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan  
als vrede en recht elkander omhelzen ;

V.

dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,  
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Allen:

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken  
en draagt ons land rijke vrucht.

V.

Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan  
en voorspoed zijn schreden volgen.

Allen: De Heer spreekt tot zijn volk een woord van verzoening.

### **Lied GvL 484 komen ooit voeten gevleugeld**

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede;  
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,  
wordt ooit gehoord  
uit mensen-monden dat woord:  
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;  
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.  
Maar niemand vlucht,  
nergens alarm in de lucht,  
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.  
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.  
Dan zal ik gaan  
waar nog geen wegen bestaan -  
vrede de weg voor mijn voeten.

### **Teksten van Titus Brandsma en Sint Franciscus**

#### **Kaarsen met voorbede**

Met grote afschuw voor het vernietigend geweld,  
maar sterk in het geloof dat onze voorvaders leidde,  
richten we ons tot de God van Abraham, Isaac en Jacob,  
bidden we dat Hij ons komt helpen in deze dagen van geweld.

(steeds een couplet van nr.1010 uit Liedboek)

*Geef vrede, Heer, geef vrede  
de wereld wil slechts strijd  
Al wordt het recht beleden  
de sterkste wint het pleit  
Het onrecht heerst op aarde  
de leugen triomfeert  
ontluistert elke waarde  
o red ons sterke Heer.*

Voor de leiders van de volkeren,  
dat zij zich niet laten overheersen door de geest van haat en vergelding.  
Dat zij alles doen om te voorkomen dat wapens van vernietiging,  
nieuwe haat en meer doden zaaien.  
Dat zij zich inspinnen om de duisternis van het menselijk bestaan te  
verlichten door werken van vrede.

Voor vrijheid van denken, doen en laten.  
Dat wij zuinig mogen zijn op de vrijheid in ons land en in de wereld.

*Geef vrede, Heer, geef vrede  
de aarde wacht zo lang  
er wordt zo veel geleden  
de mensen zijn zo bang  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!*

Voor allen in Oekraïne, Rusland en op vele andere plekken,  
die bezorgd zijn over het verlies van familie en vrienden.  
Dat ze kracht en troost mogen ontvangen.  
Dat alle vluchtelingen een thuis mogen vinden.

Voor al degenen die de naam van christen dragen.  
Dat zij, te midden van de droefheid van het menselijk bestaan,  
vol van onbegrip en haat,  
verder zullen gaan om te getuigen  
van de aanwezigheid van God in de menselijke geschiedenis  
en de overwinning van Christus op de dood.

*Geef vrede, Heer, geef vrede  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn.*

Dat wij niet overweldigd worden door zorg,  
wanhoop, en wraakgevoelens,  
maar blijven geloven in de overwinning van het goede over het kwade,  
van het leven over de dood  
en toegewijd blijven aan de opbouw van een betere wereld.

*Geef vrede, Heer, geef vrede  
bekeer ons felle hart  
Deel ons uw liefde mede  
die onze boosheid tart  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt  
Maak ons een levend teken  
uw vrede wint de strijd!*

Stilte

O eeuwige en barmhartige God,  
U kunt niet begrepen worden door degene die onenigheid zaait,  
U kunt niet aanvaard worden door degene die geweld bemint.  
Troost alle mensen en open onze harten voor de hoop,  
opdat ook onze tijd opnieuw dagen van rust en vrede mogen kennen.  
Amen.

**Slotwoord**

**Zingen** Dona Nobis pacem.