



Sint-Vitusparochie
Dominicuskerk Leeuwarden
Zaterdag 21 mei 2022
Zesde zondag van Pasen

Openingslied:

Kondig het aan: de Heer is verrezen,
zeg aan de wereld dat Jezus leeft.
Dit is de weg die Hij heeft geweest;
dit is de waarheid die Hij geeft;
dit is het leven voor alle eeuwen!
Alleluja! Christus leeft.

Zing nu een lied van vreugde en vrede,
zing nu een lied van barmhartigheid.
Alle verdriet en pijn zijn geleden,
al wie verdrukt is wordt bevrijd.
Laat aan wie treuren uw blijdschap weten.
Alleluja! Christus leeft.

Leeft in uw hart met volle vertrouwen,
hoop op een toekomst voor iedereen,
steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen,
vriendschap en goedheid om u heen.
Liefde volstaat om een wereld op te bouwen.
Alleluja! Christus leeft.

Kruisteken en begroeting

Schuldbelijdenis GvL 703

Kyrie: Missa Brevis J. Drahlovsky

Gloria: Missa Brevis J. Drahlovsky

Openingsgebed

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 15,1-2.22-29

Antwoordpsalm: Psalm 67 – II

Tweede lezing: Uit de Openbaring van Johannes 21,10-14.22-23

Alleluia: GvL 241

Evangelie: Johannes 14,23-29.

Ev. Accl.: GvL 263

Verkondiging

Geloofsbelijdenis:



allen: En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,

koor: geboren uit de maagd María,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,

allen: die nedergedaald is ter hélle,
de derde dag verrezen uit de dóden,
die opgestegen is ten hemel,

koor: zit aan de rechterhand van Gód,
de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de dóden.

allen: Ik geloof in de heilige Géést;
de heilige katholieke k^érk,
de gemeenschap van de heiligen;

koor: de vergeving van de zónden;
de verrijzenis van het líchaam;

allen: en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede: Zend ons uw heilige Geest

Offerande: Psalm 150 – II

Aanhef pefatie: GvL 281

Eucharistisch gebed: GvL 732

Sanctus / Benedictus: Missa Brevis J. Drahlovsky

Euch. accl.: GvL 302

Onze Vader: *gezongen*

Agnus Dei: Missa Brevis J. Drahlovsky

Communie: *Good Christian men rejoice and sing – E. Bullock (1890- 1979)*

Good Christian men rejoice and sing!

Now is the triumph of our King!

To all the world glad news we bring:

Alleluia!

The Lord of Life is risen for ay;

Bring flowers of song to strew his way;

Let all mankind rejoice and say:

Alleluia!

Praise we in songs of victory
That Love, that Life which cannot die,
And sing with hearts uplifted high:
Alleluia!

Thy name we bless, O risen Lord,
And sing today with one accord
The life laid down, the Life restored:
Alleluia!

Gebed na de communie

Zegen en wegzending

Slotlied: GvL 555

nog eenmaal

verwarrend was de wereld in die dagen
als eigenlijk altijd, het wachten op -
de nacht 't verraad voorvoeld en dan nog eenmaal
de beker en het brood de laatste vragen

nog eenmaal zeggen waar het echt om gaat
als testament een haast mystiek gebeuren
van vrede, jij in mij en ik in jou
van liefde als een wervelende tango

nog eenmaal dat gebaar van troost en hoop
een laatste groet voor 't duister ieder doet
verdwijnen om de naderende dood

nog eenmaal juist omdat de wereld brandt
die fado over liefde als een roep
van geven, ook al is het van een kant

peter vermaat



Locatie Leeuwarden

Mededelingen 22 en 23 mei 2022

Wie wil meehelpen om kaarten van harte beterschap en/of bedankkaarten te maken? Materiaal is aanwezig.

Maandag 23 mei om 9.30 in het Titus Brandsma Huis.

Pastor Kamsma

26 mei Hemelvaartsdag: Viering 10.00 uur in de Dominicuskerk.

Elke doordeweekse ochtend is het Titus Brandsma Huis geopend van 9.30 tot 11.30 uur en op vrijdag na de mis van 10.15 tot 11.30 uur.

Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom.

Ook is het mogelijk de krant te lezen of een spelletje te doen.

Kom gerust eens langs en proef de sfeer!

Vitusdag

Op zaterdag 18 juni organiseren we een dag van ontmoeting voor heel onze Sint-Vitusparochie. Het morgenprogramma wordt afgesloten met een gezellige internationale maaltijd in het Titus Brandsmahuis.

We zoeken parochianen uit alle windstreken die een gerecht uit hun eigen land zouden willen maken. Wilt u iets maken voor de maaltijd geef dit dan door aan het kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Activiteiten rondom Bosk

zie voor meer informatie de website van de parochie

www.sintvitusparochie.nl

en <https://arcadia.frl/agenda/138603/leeuwarder-kerken/>

22 mei 12.30 uur in Doarpstún Snakkerburen een lezing over voedsel;

samen eten/ samen delen, met Theo van der Molen en Korrie Hoekstra

en Trees van Montfoort. **Voor de kinderen: zaterdag 21 mei** kun je om

11.00 uur vanaf het Bonifatiusplein mee wandelen met een perenboom.

Die wandelt naar het Beursplein waar een groot Bosk staat. De

perenboom zal aan het Bosk vragen waarom dat daar is. Kinderen

mogen mee wandelen met de perenboom! Na afloop is er limonade.

Ook hiervoor kun je je opgeven bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl