

Familieweekend 29 april – 1 mei

Ik ben een leerling op de middelbare school Comenius Mariënborg en ik ben meegegaan met het familieweekend van 29 april tot 1 mei voor mijn maatschappelijke stage.

Ik vond het aan het begin erg spannend. Een weekend met onbekende gezichten, wat moet ik verwachten? Nou, op de eerste dag kwam ik er al snel achter dat het een superleuk weekendje zou worden. Als stagebegeleider hielp ik mee in de keuken en met de jongerenactiviteiten en nog wat kleinere taakjes, maar ook met de tieneractiviteiten kon ik prima meedoen als een van de tieners. Op de eerste dag waren alleen de tieners aanwezig. Ik voelde me snel op mijn gemak tussen alle leeftijdsgenoten en er hing een gezellige sfeer in de lucht! De activiteiten gingen over koningschap, vanwege koningsdag afgelopen week. Vrijdagavond stond de roeping van Samuel centraal. Wat is goed leiderschap, en wat niet?

Op de tweede dag kwamen 's ochtends de ouders met de kinderen. We gingen in drie groepen uiteen, en deden allerlei activiteiten rond het verhaal van koning Achab. 's Middags stond een superleuke zeskamp activiteit op het programma voor alle leeftijden! Alle aanwezigen werden in zes verschillende groepen gehusseld en ik hielp mee als begeleider bij een van de activiteiten; "Schat in de akker". Ik vond het erg leuk om de groepjes samen te zien werken aan puzzels en raadsels!

Ik hielp weer mee in de keuken en dit keer hielpen een paar anderen mee, waaronder een van de kinderen en ouders, wat heel lief was om te zien.

Op de laatste dag was er als afsluiting een viering. De tieners en kinderen hadden een toneelstuk en voorbeden voorbereid. Ik vond het een geslaagd weekend! Ik had zoveel plezier dat het meer als een uitje voelde dan mijn maatschappelijke stage. Op deze manier heb ik ook al mijn uren afgerond, wat superhandig is. Ik heb het erg naar mijn zin gehad!

