



Sint-Vitus-Nieuwsbrief

Pinksteren 2022

www.sintvitusparochie.nl

AKTIVITEITEN BINNEN EN BUITEN ONZE PAROCHIE

Op het pinksterfeest horen we hoe de leerlingen van Jezus, met Maria in hun midden, zich achter gebarricadeerde deuren verscholen. Door de kracht van de Heilige Geest durfden ze naar buiten te gaan. Vol vuur gingen ze getuigen van hun geloof in de Verrezen Heer.

In de juni-maand zijn er een heel aantal activiteiten georganiseerd binnen en buiten onze Sint-Vitusparochie.

Rode draad is: naar buiten gaan! om zo met mede-parochianen, of met onze broeders en zusters van andere kerken en parochies, op heel verschillende manieren bezig te zijn met de Boodschap van het Evangelie.

Om het vuur van uw Geest

*Vader, wij vragen U niet om wonderen en tekenen uit de hemel.
Wij bidden om het vuur van uw Geest,
die ons verwarmt,
die ons verlicht,
die ons moed geeft,
die voor ons de goede richting aanduidt.*

*Moge die Geest ons aanmoedigen als wij aarzelen,
ons steunen als wij zwak zijn,
ons licht geven als wij dwalen.
Moge Zij ons geloof en vertrouwen bevestigen
als twijfels ons overvallen,
ons hoofd versterken als de moed ver weg is.*

*Vader,
moge uw Geest met kracht over ons komen
zoals eens over uw leerlingen.
Ban de twijfel en kleinmoedigheid uit ons hart.
Laat uw kracht doorbreken in ons
en wij zullen gaan waar U ons zendt
om deze aarde te vernieuwen.*

*Wees ons nabij
en geef ons te verstaan
dat wij in rust en onrust,
in vrede en onvrede
geborgd zijn in uw zorgzame liefde.*

Sant'Egidiomaaltijd 10 juni

Vrijdagavond 10 juni om 18 uur kunt u weer samen eten in het Titus Brandsmahuis. Het is bedoeld voor iedereen die anders alleen aan tafel zit en voor mensen die het gezellig vinden om samen met anderen te eten. Opgeven is prettig en kan via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl tot 8 juni. Maar u bent ook welkom zonder aanmelding. Na de maaltijd is er een korte gebedsviering voor wie wil.

Activiteiten rondom Bosk

zie voor meer informatie de website van de parochie

www.sintvitusparochie.nl

en <https://arcadia.frl/agenda/138603/leeuwarder-kerken/>

Uitnodiging workshops 11 juni 2022 Sint Vitus Parochie

Zaterdag 11 juni 14.00-17.00 uur zijn er diverse workshops in en om het Titus Brandsma Huis en de Bonifatiuskerk, waarbij van groen uit de natuur, plastic afval en klei, schilder- of tekenmateriaal kunstwerken gemaakt zullen worden. Deze kunstwerken worden gebruikt voor de tentoonstelling in de Bonifatiuskerk.



Workshops voor jong en oud:

- Op een grote aardbol (75 cm doorsnee) laten zien wat het oude én wat het nieuwe verhaal kan zijn
- Collage-schilderijen maken met afval en twijgen
- Gedichten en verhalen schrijven over hoop
- Mandala's van bomen en twijgen tekenen en kleuren
- Kinderen (4-12 jaar) zullen drie reuzenbomen schilderen
- Knutselhoek voor kinderen (0-12 jaar)

Bij de meeste workshops is er een vrije inloop, maar het aantal deelnemers is beperkt. **Kinderen die meedoen met het schilderen van de bomen moeten zich zeker opgeven**, omdat die per uur ingedeeld worden. De kinderen kunnen in groepjes van zes meedoen. Elk uur een groepje. Dus maximaal 18 kinderen.

Opgeven bij: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Zondag 12 juni om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk "Als een twijgje..."

Dit is een speciale viering in de reeks vieringen die de binnenstad kerken organiseren rondom het wandelend Bosk. Deze communieviering zal in het teken staan van de hoop op een nieuw verhaal van toekomst voor de wereld. De Schepping roept om een nieuw verhaal van ons mensen, medebewoners van de aarde. De vooruitgang van de afgelopen eeuw heeft ook veel achteruitgang gegeven. Wat moeten we veranderen om echt voort te kunnen met de aarde, met de hele Schepping? Welke hoop geven de lezingen uit de heilige Schrift en de verhalen van de bomen ons? Na afloop van de viering wordt de tentoonstelling die de dag ervoor gemaakt is geopend.

Woensdag 15 juni, 19.30-21.30

Interactieve lezing door prof.dr.ir. Cees Buisman

“wereldwijde waterhuishouding”

In de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 8,
Leeuwarden.



Zoals hij in zijn boek “de mens is geen plaag” beschrijft, zal de prof.dr.ir. Cees Buisman op een begrijpelijke manier vertellen hoe het er momenteel voorstaat met de wereldwijde waterhuishouding. En hoe het gedrag van mensen daar invloed op heeft. Wat is nodig om te zorgen dat er voor iedereen wereldwijd voldoende water ter beschikking is en blijft?

Er zal ook een dialoog zijn met de aanwezigen. Deze lezing is onderdeel van een reeks lezingen georganiseerd door Geloven in Leeuwarden i.s.m. Arcadia/Bosk.

De entree is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Cees Buisman is wetenschappelijk directeur van Wetsus. Dit Europees centrum voor duurzame watertechnologie draagt bij aan (internationaal) baanbrekend onderzoek. Cees Buisman promoveerde in 1989 aan Wageningen University & Research. Sinds april 2003 is Cees Buisman Hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie aan Wageningen University & Research. Hij combineert deze functie met zijn functie als wetenschappelijk directeur van Wetsus.

VITUSDAG zaterdag 18 juni 2022

KLEURRIJK EN GASTVRIJ

Gaat u met teksten van Titus Brandsma en met mede-parochianen op weg? Te voet of op de fiets?



Startplaatsen en -tijden:

Stiens, Ikeleane 12 te voet 9.30 u. - fiets 11.00 u.

Wytgaard, parochiekerk te voet 9.30 u. - fiets 11.00 u.

Wergea, parochiekerk te voet 9.30 u. - fiets 11.00 u.

Titus Brandsma Huis stadswandeling 10.30 u.

Maaltijd en Ontmoeting 12.00 uur

in het vernieuwde Titus Brandsma Huis. Maak - ook culinair - kennis met mede-parochianen uit alle windstreken!

Korte slotviering 13.30 uur St.-Bonifatiuskerk

Graag opgeven vóór 11 juni a.s. via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
of bel op woensdagmorgen 9.30-11.00 u. 06 - 82403680.

U kunt ook alleen deelnemen aan de maaltijd, zonder fiets- of wandeltocht.



Bonifatiusdag 11-12 juni 2022

'Door Bonifatius verbonden'

Zaterdag 11 juni: Wandeltocht en pelgrimsmaaltijd

Laatste traject van de wandeltocht Duitse pelgrimsgroep uit Fulda is: Buitenpost → Dokkum. Liefhebbers welkom om mee te lopen!

Vertrek: 9.00 uur te Buitenpost (startlocatie: info bij Pax Christi Parochie) Tussentijs

aansluiten: 12.00-12.30 uur in Damwoude, bij PKN Bonifatiuskerk, Foarwei 2.

Na aankomst in Dokkum: 18.00 uur Gezamenlijke pelgrimsmaaltijd, restaurant De IJsherberg, Harddraversdijk, Dokkum. Kosten: € 17,50 pp. Deelname vrij!

Zondag 12 juni: Processie en Eucharistieviering Bonifatiuskapel

10.00 uur Vertrek processie vanaf RK kerk Dokkum (binnenstad)

10.45 uur Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel, Bronlaan 12, met bisschop Michael Gerber van Fulda (zijn preek wordt vertaald in het Nederlands) en bisschop Ron van den Hout.

11.45 – 13.00 Koffie / thee + afsluiting

Oecumenische openluchtviering: 'Wandelen als bomen'

Wanneer: Zondag 26 juni 2022

Waar: In de tuin van fam. Reitsma, Werpsterdyk 11 Wirdum

Tijd: Inloop met koffie vanaf 9.30 uur, we starten om 10.00 uur

Voorgangers: Pastor Germa Kamsma en da. Wiebrig de Boer - Romkema

Muzikale begeleiding: Brassband Wirdum o.l.v Arjen Steur

Collecte: Bestemd voor project in Ethiopië

Viering: Is voor jong en oud, we hopen jullie allen deze zondag op 'Camstrastate' te ontmoeten! Bij slecht weer wijken we uit naar de schuur op dezelfde locatie.

Graag eigen stoel meenemen.



Als u vragen hebt, gewoon even uw verhaal kwijt wilt of ergens meezit, dan kunt u altijd contact zoeken met één van de pastores.

We wensen u vrede en alle goeds!

Pastoor van der Wal, 058-2894090

Pastor Germa Kamsma-Kunst, 06-12804205

Pastor Lysbeth Minnema, 06-24843682