

Oecumenische openluchtviering Wurdum, 26 juni 2022



Pastores: Germa Kamsma-Kunst en Wiebrig de Boer-Romkema
Muziek: Brassband Wurdum
Com. openluchtdienst: Ilona Lesscher, Nieskje van der Meer, Drees Visser,
Linda Jongbloed, Klaaske de Boer, Hannah Reitsma
Bloemen: Klaaske de Boer

Muziek voor de dienst – Brassband Wurdum-

Welkom door werkgroep

Openingslied: Morning has broken – Liet 216

1. Dit is in moarntiid as oait de earste
't Liet fan 'e klyster makket God grut.
Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid,
beide ûntspringe nij oan it wurd.
2. Dauwe oer de ierde, sinne fan boppen,
hearlike hoftún, rook fan alear
Tank foar de beammen, blommen en fruchten,
al wa't hjir omrint, moetet de Hear.
3. Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen,
ljocht dat al fonkele dêr't Eden lei
Priizgje yn 'e moarntiid, God foar syn skepping,
priizgje bliermoedich syn nije dei.

Liturgische groet

- V: Laat het licht warm en geel over de stenen stralen. Laat de vogels
hun ochtendlied zingen en laat de mensen van God Amen
zeggen.
- A: Amen
- V: Laat het gereedschap opgeborgen worden, laat het werk gedaan
zijn, en laat de mensen van God Amen zeggen
- A: Amen
- V: Laat de bloemen opengaan en de zon schijnen, laat de harten
vrolijk zijn en de hoofden stil, en laat de mensen van God
Amen zeggen
- A: Amen

Inleiding

Kyriegebed

- V: O God, uw vruchtbare aarde wordt langzaam aan beroofd van haar
rijkdom
- A: Open onze ogen om te zien
- V: O God, uw levende wateren worden langzaam aan vergiftigd met
chemicaliën
- A: Open onze ogen om te zien

- V: O God, Uw zuivere lucht wordt langzaamaan vervuild door giftige stoffen
A: Open onze ogen om te zien
V: O God, uw schepping is langzaam aan stervende en uw mensen lijden
A: Open onze ogen om te zien
V: God onze Schepper, maak ons bewust van het wonder van uw schepping
A: Opdat we berouw hebben en ons meer om haar bekommeren
V: Help ons om een nieuw verhaal van leven te schrijven
A: Waarin wij leren uw schepping lief te hebben en te beschermen

Lofzang: Zing voor Gods licht; uit: Lieder en gebeden uit Iona@Glasgow, no 6, Melodie: Lof zij de Heer

Zing voor Gods licht dat de schepping nieuw kleurt in de morgen
Opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken
Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht,
Aarde leeft op als herboren.

Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden,
Duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden.

Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores zal leren,
Arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots paraderen.
Recht, levend recht, dat onderdrukking beslecht
En ons tot vrijheid doet keren

Zing voor de heiligen, zij gaan ons voor in geloven.
Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons voor ogen.
Zij leven klaar: de nieuwe schepping is daar:
Mensen door Gods Geest bewogen.

Gebed

Lezing Vrouwtje Hart (tekst © 2013 Marjet de Jong)

Er was eens een vrouwtje met een groot hart. Zij vond het belangrijk om goed te zijn voor anderen. Haar hart groeide en groeide. Zij gaf zoveel weg aan mensen en was altijd zo met anderen bezig, dat ze langzamerhand krom begon te lopen.

Op een dag zei een engel tegen het vrouwtje: "Vrouwtje Hart!"

"Ja?" mompelde ze ongelovig, want ze was er niet aan gewend dat engelen tegen haar spraken.

"Je hart is veel te groot geworden. Je kunt het niet meer dragen. Dat is onverstandig. Van nu af aan moet je ook je verstand gaan gebruiken. Zorg dat je verstand even groot is als je hart."

"Goed" zei Vrouwtje Hart, ik zal het proberen." Vanaf die dag dacht ze over alles wat ze deed beter na. Ze merkte dat niet iedereen geholpen wilde worden. Dat mensen haar hart te groot vonden en haar uit de weg gingen. Terwijl ze dat allemaal ontdekte werd haar verstand steeds groter en haar hart weer een beetje normaal.

Ze werd steeds wijzer en verstandiger. Maar door al dat verstandige denken en piekeren, werd haar hoofd erg groot. Ze ging zwaar sjokkend door het leven.

Daar was de engel weer. "Vrouwtje Hart Hoofd!" zei de engel. "Je denkt nu goed na en geeft je hart aan mensen die het nodig hebben. Maar je benen hebben het erg zwaar. Ze zijn niet meegegroeid. Nu kun je niet dansen en rennen en gek doen, om je hoofd en je hart te verlichten. Van nu af aan moet je ook je benen gaan gebruiken."

"Goed", zei vrouwtje Hart Hoofd, ik zal het gaan proberen. En het vrouwtje liet haar benen wandelen naar plekken waar ze nog nooit geweest was, ze liet ze fietsen en dansen en lopen en springen. En terwijl haar benen steeds sterker werden, kregen haar hoofd en hart precies de juiste maat.

Op een dag kwam de engel weer langs. "Engel, ik dans!" riep het vrouwtje. "Kijk, húpsakee! Ik leef met hart en ziel en lijf en leden! Dank je, engel, voor je wijze lessen!" En de engel plakte een sterretje op de kruin van Vrouwtje Hart Hoofd Húpsakee. "Zo. Die is mens geworden" zei de engel, "Zij komt er wel. Op eigen kracht."

De kinderen gaan in het midden aan de gang met hun activiteit.

Lied: Een mens te zijn op aarde (tekst Huub Oosterhuis)

De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Lezing: Markus 8: 22-25, Genezing van een blinde

Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: 'Ziet u iets?' Hij begon weer te zien en zei: **'Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.'** Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: 'Ga het dorp niet in!'

Lied: Alle wegen van de wereld/alle wegen op de ierde

Alle wegen van de wereld leiden naar de hemel toe
En de wind die rondom dartelt, voert je naar die zonnegloed.

Laat zingen de bloemen, zingen de wei, mijn hart is licht en blij! Laat zingen de bloemen, zingen de wei, Uw vreugd', o Heer, zingt diep in mij.

Alle wegen dy't wy kieze lizze iepen, eltse dei,
want wy ha neat te ferliezen as de Hear seit "Ik gean mei".

Lit sjonge de fûgels, gûnzje de bij, God makket ús wer frij. Lit sjonge de fûgels, gûnzje de bij, jo freugd' o Hear sjongt djip yn my.

Alle wegen van het leven vragen dat je hopen blijft
op het feest dat God zal geven waar je eeuwig bij Hem blijft.

Laat zingen de bloemen, zingen de wei, mijn hart is licht en blij! Laat zingen de bloemen, zingen de wei, Uw vreugd', o Heer, zingt diep in mij.

Alle wegen fan it libben hâlde ús syn takomst foar, want by frjemden en by sibben klinkt in lofsang yn ien koar:

Lit sjonge de fûgels, gûnzje de bij, God makket ús wer frij. Lit sjonge de fûgels, gûnzje de bij, jo freugd' o Hear sjongt djip yn my.

Preek

Bomen onder de bomen -ondertussen speelt de Brassband-

Wat heeft jou al doen bewegen op het gebied van duurzaamheid, wat heb je al ontdekt. Schrijf dit op bladeren, die onder de bomen liggen.

Daarna:

In drie bomen hangen vrucht-bladeren met teksten van mensen die zich bekommeren om Gods Schepping. Kunnen hun ideeën ons inspireren? Pluk per drie á vijf personen een vrucht-blad uit een van de drie bomen. Ga aan de hand van dit blad met elkaar in gesprek. Wat spreekt je aan? Welke vragen heb je erbij? Waartoe inspireert het jou?

Gedicht uit het Liedboek 2013, tekst: Hans Bouma

Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind
bij het water wonen,
leven van de wind,
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.

Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.

Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefdewijd vertakt.
Leven als de bomen,
zingen voor je God,
levenslang geloven,
vaste voet aan grond.

Muziek door de Brassband

Collecte (projekt Ethiopië – Kalkidan Wedman)
Tijdens de collecte speelt de Brassband

Gebeden

Gezongen Onze Vader (melodie: I'm sailing)

Onze Vader, onze Vader, ging jouw Naam maar in het rond
als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warmtebron.

Werd jouw Rijk van recht en vrede door de mensen maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie tot een hemel hier op

Laat niet af van deze wereld; geef het brood van alledag,
dat we delen met elkander zonder baat of winstbejag.

Wees genadig en vergevend, zoals wij dat willen zijn,
maar vernietig al wat kwaad is, Onze Vader, maak ons vrij.

Want door wie bestaat de aarde en de hoop op haar behoud?
Door wie anders, onze Vader, door wie anders dan door Jou.

Slotlied: Ga met ons mee - Tekst Jan v Opbergen. Melodie Abide with
me / Blijf mij nabij – Lied 247

(Abide with me is een bekende melodie voor onze Oekraïense gasten)

Ga mee met ons, trek lichtend voor ons uit
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, o Heer die leven doet
want wie die toekomst krijgt, die leeft voorgoed.

Ga mee met ons, in liefde wijd en zijd.
Gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U er bent, zoveel om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?
Een mens sterft af aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de nieuwe mens ten doop.

Zegen

V: We weten dat de aarde niet van ons is

A: Wij zijn van de aarde

V: Wij weten dat alle dingen met elkaar samenhangen

A: Zoals de wortels van bomen met elkaar verbonden zijn

V: Wij weten dat wij een onderdeel van de Schepping zijn

A: Wij danken voor het geschenk dat de Schepping is

V: Zegen ons, O God, zegen zon, maan en sterren boven ons, zegen
de aarde onder onze voeten, zegen de mensen om ons heen,
zegen Uw beeld diep in ons binnenste, zegen het nieuwe verhaal
dat wij willen schrijven. In naam van de Vader, Zoon en heilige
Geest

A: Amen

Brassband Wurdum

Collecte

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden waaruit de onkosten worden gedekt.

Denkt u er ook aan om een of meer adresbriefjes mee te nemen voor een vakantiegroet? Graag op de kaart vermelden: vanuit de oecumenische openluchtviering Wurdum/Wytgaard.