



Sint-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk - St.-Bonifatiuskerk -
Leeuwarden

18^e Zondag door het Jaar C 30-31 juli 2022
Viering Heilige Titus Brandsma

Openingslied: GvL 119 | |

Openingslied: : O Jezus -Tekst: Titus Brandsma Muziek: Johan Elzinga

O Jezus als ik U aanschouw, - dan leeft weer dat ik van U hou
en dat ook Uw hart mij bemint - nog wel als Uw bijzond'ren vriend.

Al vraagt dat mij meer levensmoed, - och alle lijden is mij goed.
Omdat ik daardoor U gelijk - en dit de weg is naar Uw rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed; omdat ik het geen leed meer weet,
maar 't aller uitverkorenst lot; dat mij vereend met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen. - Het kil en koud zijn om mij heen.
En laat gen mensen bij mij toe - 't alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij. - Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. - Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Kruisteken - begroeting

Schuldbelijdenis

Moge...

Heer ontferm U: Mis ter ere v.d. Heilige Titus Brandsma – W. van Belle

Eer aan God: Mis

Gebed

Eerste lezing: Pred.1,2 + 2,21-23

Antwoordpsalm: Psalm 90

Refrein: Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder
geslacht opnieuw.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt: keer terug kind van mensen!

Refrein:

koor: zit aan de rechterhand van Gód, de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

allen: Ik geloof in de heilige Géést; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;

koor: de vergeving van de zónden; de verrijzenis van het líchaam;

allen: en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede:

allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.

Collecte

Offerande: Titus Brandsma Hymne

Tekst: Titus Brandsma

Muziek: Chris Fictoor

In Titus groeide Gods Gelaat, zijn vurig spreken om Gods rede
bestreed de wandaad, onverlaat, met diep verlangen naar Gods vrede.
God laat zijn wezen in ons schouwen, laat ons zijn Rijk van vrede bouwen (2x)
Herauten, boodschappers van vrede, hebben door eeuwen heen gestreden,
zij zijn voor Gods werk opgestaan, hun stem mag niet verloren gaan.
Hun boodschap wereldwijd geklonken, is onvoltooid, nog niet bezonken
in wie er oog en oor afwendt - en ongehoord Gods vrede schendt.
God laat zijn wezen in ons schouwen, laat ons zijn Rijk van vrede bouwen,
Nog zoekt de vrede reisgenoten - het beeld van God in hen besloten,
straalt als Gelaat dat diep verlicht - wie niet voor macht en oorlog zwicht.
Een visioen, vrede bezongen, waar zwijgen zelfs wordt afgedwongen,
blijft hoopvol teken nieuw verhaal, en wordt verstaan in elke taal.
God laat zijn wezen in ons schouwen, laat ons zijn Rijk van vrede bouwen.
Gelukkig zij die tijdloos worden, met Gods bescherming zich omgorden,
zelfs als de vijand tegenstaat, is God hun toevlucht, toeverlaat.
God, ga ons voor, wil ons doorleven, met hart en ziel uw liefde geven,
een vonk in ons, een vredesvuur, onblusbaar tot ons laatste uur.

In Titus groeide Gods Gelaat, zijn vurig spreken om Gods rede
bestreed de wandaad, onverlaat, met diep verlangen naar Gods vrede.
God laat zijn wezen in ons schouwen, laat ons zijn Rijk van vrede bouwen,
God laat zijn wezen in ons schouwen, laat ons zijn Rijk van vrede bouwen.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

allen: **Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.**

Gebed over de gaven - Prefatie

Heilig: Mis ter ere van de Heilige Titus Brandsma

Euch. Accl.: GvL 302

**allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.**

Onze Vader: *gezongen*

Laten wij...

allen: Onze Vader, ...

Verlos ons, Heer,...

**allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.**

Vredewens

De vrede des Heren zij altijd met u.

allen: En met uw geest.

Lam Gods: Mis ter ere van de Heilige Titus Brandsma

Zalig zij...

Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

**allen: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.**

Communie: *orgelspel*

Gebed - Mededelingen - Zegen

Slotlied: GvL 415

- Maandag 1 augustus 19.00 uur
English/Ned. Mass - Dominicuskerk



Locatie Leeuwarden

Activiteiten Bosk

31 juli 15.00-17.00 uur Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18 Afsluitende lezing en dialoog: Wat hebben de bomen ons geleerd? Trees van Montfoort.

