



St.-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk - Leeuwarden

Openbaring des Heren – 8 januari 2023

Openingslied: Psalm 98

Refrein I:

Alle einden der aarde aanschouwen het heil
van Hem, onze God.

Kruisteken - begroeting

Kyrie: The Mass of the stable – M. Archer

Moge...

Gloria: The Mass of the stable

Gebed

Eerste lezing: Jes. 60,1-6

Antwoordpsalm: Psalm 72 – Bullens

Refrein: Alle volken der aarde huldigen U, Heer.

Mijn God verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, de arme met billijkheid.

Refrein:

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal Hij van zee tot zee,
vanaf de rivier tot de grens van de aarde.

Refrein:

Vorsten van Tharsis, van verre kusten,
zenden geschenken, Arabische heersers
en Ethiopen betalen hem cijns.
Hem huldigen alle vorsten der aarde en alle volkeren dienen hem.

Refrein:

De arme, die steun vraagt, zal Hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakke schenkt Hij weer levensmoed.

Refrein:

Tweede lezing: Ef. 3,2-3^a.5-6

Alleluia:

Wij hebben zijn ster in het oosten gezien
en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Evangelie: Mt. 2,1-12

Ev. Accl.: GvL 627

Kind ons geboren Zoon ons gegeven
God onbedwingbaar Vader voor eeuwig - Koning van de vrede. (2x)

Preek

Geloofsbelijdenis:



allen: En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,

koor: geboren uit de maagd María,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,

allen: die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verreezen uit de dóden,
die opgestegen is ten hemel,

koor: zit aan de rechterhand van Gód,
de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de dóden.

allen: Ik geloof in de heilige Géést;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;

koor: de vergeving van de zónden;
de verrijzenis van het líchaam;

allen: en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede:

allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.

Collecte

Offerande: Manger Carol – Leo Sowerby

Here betwixt ass and oxen mild, Sleep, sleep, sleep my little child.
Angels from on high - Hover in the sky,
Keeping watch above the incarnate God of love.

Here in the crib, secure from harms, -Sleep, sleep in your mother's arms.
Angels from on high - Hover in the sky,
Keeping watch above the incarnate God of love.

Here betwixt rose and lily white, - Sleep, sleep, sleep my son tonight.
Angels from on high - Hover in the sky,
Keeping watch above the incarnate God of love.

On this fair night of holy joy, - Sleep, sleep, sleep my little boy.
Angels from on high - Hover in the sky,
Keeping watch above the incarnate God of love. Amen.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

**allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.**

Gebed over de gaven - Prefatie

Sanctus/Benedictus: The Mass of the stable

Euch. Accl.: GvL 302

**allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.**

Onze Vader: *gezongen*

Laten wij...

allen: Onze Vader, ...

Verlos ons, Heer,...

**allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.**

Vredewens

De vrede des Heren zij altijd met u.

allen: En met uw geest.

Agnus Dei: The mass of the stable

Zalig zij...

Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

**allen: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.**

Communie: Die Könige – Peter Cornelius (1824-1874)

Drei Könige wandern aus Morgenland;
ein sternlein führt sie zum Jordanstrand.
In Juda fragen und forschen die drei,
wo der neugeborene König sei?
Sie wollen Weihrauch, Myrrhen und Gold
dem Kinde spenden zum Opfersold.
Und hell erglänzet des Sternes Schein:
zum Stalle gehen die Kön'ge ein;
das Knäblein schauen sie wonniglich,
anbetend neigen die Könige sich;
sie bringen Weihrauch, Myrrhen en Gold
zum Opfer dar dem Knäblein hold.
O Menschenkind! Halte treulich Schritt!
Die Kön'ge wandern, o wandre mit!
Der Stern der Liebe, der Gnade Stern
erhelle dein Ziel, so du suchst den Herrn,
und fehlen Weihrauch, Myrrhen en Gold,
schenke dein Herz dem Knäblein hold!
Schenk' ihm dein Herz!

Gebed - Mededelingen - Zegen

Slotlied: GvL 508