



Sint-Vitusparochie

St.-Bonifatiuskerk - Leeuwarden

1^e Zondag van de Veertigdagentijd A

26 februari 2023

Openingslied:

Heer, laat uw Woord ons leiden, dat ons door alle tijden
uw Boodschap doet verstaan;
Heer, wil met uw genaden - uw kind'-ren overladen,
opdat wij veilig tot U gaan.

Gij zijt de Weg en Waarheid. Schenk ons in volle klaarheid
uw Woord als daag'lijks brood.
Geef ons uw licht en leven. - Leer ons aan ieder geven
uw grote liefde tot de dood.

Kruisteken - Begroeting

Kyrie-litanie: GvL 542

Moge...

Gebed

Eerste lezing: Gen. 2,7-9+3,1-7

Antwoordpsalm: Psalm 51

Refrein: Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Refrein:

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

Refrein:

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Refrein:

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Heer, maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.

Refrein:

Tweede lezing: Rom. 5,12-19

Looft de Heer: GvL 254

Looft de Heer, alle gij volken! Niet van brood alleen leeft de mens, maar van ieder woord dat komt uit de mond van God.

Evangelie: Mt. 4,1-11

Ev. Accl.: Tot Verstilling

Gij hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij anders gaan?

Allen: **Gij hebt woorden van eeuwig leven,
tot wie zouden wij anders gaan?**

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Allen: **Gij hebt woorden van eeuwig leven,
tot wie zouden wij anders gaan?**

Preek

Geloofsbelijdenis: GvL 271

Voorbede:

allen: **Laat komen uw rijk en zijn gerechtigheid.**

Collecte

Offerande:

Wij leven niet van brood alleen, noch dankzij onze daden.
Wat ons vervullen kan en voedt - is vriendschap en genade.

Wij leven niet buiten de tijd, noch hoog boven de aarde.
Van wat gewoon en weerloos is - ontdekken wij de waarde.

Wij leven niet ten prooi aan angst, noch buigen wij voor machten.
Wij durven onze vrijheid aan, de liefde leert ons wachten.

Wij leven van het woord van God, dat vruchten draagt in daden.
Wie Gods woord horen wil en doet - zaait vriendschap en genade.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

allen: **Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.**

Gebed over de gaven

Prefatie

Sanctus/Benedictus: St. Canisius-Messe – J. Kircher

Euch. Accl.: GvL 302

allen: **Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.**

Onze Vader: *gezongen*

Laten wij...

allen: **Onze Vader, ...**

Verlos ons, Heer,...

allen: **Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.**

Vredewens

De vrede des Heren zij altijd met u.

allen: **En met uw geest.**

Agnus Dei: Messe

Zalig zij...

Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

allen: **Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.**

Communie: GvL 844 – Attende Domine

Gebed

Mededelingen Zegen

Slotlied:

God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis:
'Verlaat wat gij bezit en ga - naar 't land dat Ik u wijs'.

Het volk van God was veertig jaar – een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land, het land van Kanaan.

'De mens leeft niet van brood alleen,' zo hebben zij geleerd,
en 'niet beproeven zult gij Hem - die het heelal beheert.'

Vereren moet gij slechts de Naam des Heren: Hij die is
de wolk die voor u uit zal gaan, licht in de duisternis.

Heer geef ons moed en doe ons gaan - uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur, een nieuwe Mozes zijn.

Gezegend zijt Gij, Eeuwige; die ons het leven geeft:
Stem die al voor de eerste mens - belofte bent geweest.

Eer aan de Vader en de Zoon - en aan de heil'ge Geest,
God die al voor de eerste mens - belofte zijt geweest.



Locatie Leeuwarden

Agenda

Di.	28-02	12.30	Huis van Stilte	Dom.kerk
Wo.	01-03	20.00	Elisabethgroep: De vredesmissie van Franciscus	T.Br.Huis
Do.	02-03	19.30	Ridderorde v.h. Heilig Graf van Jeruzalem, Agda Wachter	T.Br.Huis

Wie zijn wij? de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

Lezing door Consoror Agda Wachter

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een katholieke organisatie van personen die zich inzetten voor de medechristenen in het Heilig Land. Daaronder vallen de volgende landen: Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië (de gebieden waar Jezus geleefd heeft). De organisatie richt zich op goede doelen voor religieuze, educatieve, medische en sociale projecten in deze landen. Het is een wereldwijde organisatie. Centraal in onze organisatie staan caritas, spiritualiteit en broeder/zusterschap. De spiritualiteit wordt gevoed vanuit het leven en werken van Christus, zijn sterven en verrijzenis. Het Jeruzalemkruis op de mantel die wij dragen verwijst daarna. Wij kennen de geschiedenis van de kruisridders in onze kerk. De orde zelf werd heropgericht in 1874 door Paus Pius IX. Met als doel het opnieuw steunen van de christenen in het Heilig land. De orde maakt deel uit van de RK kerk. De zetel van deze wereldwijde orde is gevestigd in Vaticaanstad. Op deze avond neem ik u mee in de betekenis van de orde vandaag de dag voor het Heilig Land. Wie zijn wij en wat doen wij. Datum: 2 maart: 19.30 uur Kosten: 5 euro

Opgeven kerkelijkbureau@sintvituishuisparochie.nl

***Het parochiebestuur is op zoek naar een Secretaris:**

Enkele taken zijn o.a.:

is medebestuurder van de parochie, beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, organiseert en bereidt de bestuursvergaderingen voor en organiseert de parochievergaderingen, stelt de agenda op, eventueel samen met de voorzitter, verwerkt de inkomende en uitgaande correspondentie, kan met anderen samenwerken, enz.

***We zijn op zoek naar bezoekvrijwilligers!**

Heb jij een á twee uur per maand tijd voor een bezoekje, meld je dan aan!

De werkgroep Zieken en Ouderen is op zoek naar mensen die het leuk vinden om op bezoek te gaan bij de ouderen en de zieken van onze geloofsgemeenschap.

De leden van de werkgroep brengen de 80 jarigen een kaart. De 85 jarigen en alle 90 plussers krijgen ter gelegenheid van hun verjaardag een bloemetje aangeboden.

Soms hebben mensen behoefte aan wat meer contact.

***Voor deze vacatures kunt u contact opnemen met:**

Annemieke van Hulsen, amvanhulsen@gmail.com of telefoonnr. 058-2157091

Ook in de vastentijd van 22 februari t/m 10 april staan de manden van de

Voedselbank weer achter in onze kerken,

Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage.

Achterin de kerk ligt om mee te nemen vastenbrief van de bisschop.

<p>U bent na de viering van harte welkom om mee te doen aan de activiteiten van het vastenactie project. Er is koffie/thee na de viering achter in de kerk en er is informatie over het vastenactie project.</p>
