



**Sint-Vitusparochie**  
**Bonifatiuskerk Leeuwarden**  
**Zondag 26 maart 2023**  
**5<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd**

**Openingslied:** GvL 495

**Kruisteken en begroeting**

**Kyrie-litanie:** GvL 214

**Openingsgebed**

**Eerste lezing:** Ezechiël 37, 12-14

**Antwoordpsalm:** Psalm 130

*Refrein:* De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.

Uit de diepte roep ik, Heer,  
luister naar mijn stem.  
Wil aandachtig horen  
naar mijn smeekgebed. *Refrein:*

Als Gij zonden blijft gedenken,  
Heer, wie houdt dan stand?  
Maar bij U vind ik vergeving,  
daarom zoekt mijn hart naar U. *Refrein:*

Op de Heer stel ik mijn hoop,  
op zijn woord vertrouw ik.  
Gretig zie ik naar Hem uit,  
meer dan wachters naar de ochtend. *Refrein:*

Want de Heer is steeds barmhartig,  
zijn genade onbeperkt.  
Hij zal Israël verlossen  
van zijn ongerechtigheid. *Refrein:*

**Tweede lezing:** Brief van Paulus aan de Romeinen 8, 8-11

**Vers: Looft de Heer, alle gij volken!**

Ik ben de Verrijzenis en het Leven:  
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.

**Evangelie:** Johannes 11, 1-45

**Ev. Accl.:** GvL 270b

Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.

A.: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

## **Verkondiging**

**Geloofsbelijdenis:** GvL 273

**Voorbede:** Eeuwige, erbarm U over ons.

**Offerande:** Psalm 18

*Refrein:* Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

**Aanhef prefatie:** GvL 281

**Eucharistisch gebed:** GvL 731

**Sanctus/Benedictus:** St. Casnisius-Messe – J. Kircher

**Euch. accl.:** GvL 302

**Onze Vader:** *gezongen*

**Lam Gods:** St. Casnisius-Messe – J. Kircher

## **Communie:**

Een mens is door de dood gegaan,  
voorbij de levenspoort;  
Wij blijven bij het lichaam staan,  
hij leeft met U, God voort.

Wij dragen enkel Jezus' Woord,  
tot aan het vreemde graf.  
Hij die ons wenen heeft gehoord  
en ons het Leven gaf.

Gedenken wij zijn liefdedood,  
o Vader, hoor ons aan,  
in't breken van het heilig Brood,  
doe ons met Hem opstaan.

**Gebed na de communie**

**Zegen en wegzending**



Locatie Leeuwarden

### Slotlied:

1. God roept de mens op weg te gaan,  
zijn leven is een reis:  
'Verlaat wat gij bezit en ga  
naar 't land dat Ik u wijs'.
2. Het volk van God was veertig  
jaar  
– een mensenleven lang –  
op weg naar het beloofde land,  
het land van Kanaan.
3. De mens leeft niet van brood  
alleen,  
zo hebben zij geleerd,  
en 'niet beproeven zult gij Hem  
die het heelal beheert.'
4. Vereren moet gij slechts de  
Naam  
des Heren: Hij die is  
de wolk die voor u uit zal gaan,  
licht in de duisternis.
5. Heer geef ons moed en doe ons  
gaan  
uw weg door de woestijn  
en laat uw Zoon een laaiend vuur,  
een nieuwe Mozes zijn.
6. Gezegend zijt Gij, Eeuwige;  
die ons het leven geeft:  
Stem die al voor de eerste mens  
belofte bent geweest.
7. Eer aan de Vader en de Zoon  
en aan de heil'ge Geest,  
God die al voor de eerste mens  
belofte zijt geweest.

De hele vastentijd wordt gecollecteerd voor goed kleuteronderwijs in  
Andong, Cambodja.  
De bus staat achter in de kerk.

Vastenmaaltijd zondag 26 maart in het Titus Brandsma Huis 18.00 uur...  
Aanmelden voor 15 maart a.s. via [kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl](mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl)  
Vrijwillige donatie voor het vastenproject: scholing voor kinderen in Cam-  
bodja.

Achter in de kerk staan de manden voor de Voedselbank. Alle houdbare  
producten zijn welkom. Met uw gift hebben de armste mensen in onze  
omgeving genoeg te eten.  
Van harte aanbevolen!

Ma.	27-03	10.00	Biblioloog olv. Germa Kamsma-Kunst	T.Br.Huis
Di.	28-03	12.30	Huis van Stilte	Dom.kerk
Wo.	29-03	20.00	Elisabeth groep: Franciscus als nieuwe dwaas	T.Br.Huis
Do.	30-03	20.00	De mens is geen plaag, olv prof. Cees Buisman	Wytgaard
Vr.	31-03	16.00	Voorbereiding 1 <sup>e</sup> communie	Dom.Kerk
Vr.	31-03	18.00	St. Egidimaaltijd	T.Br.Huis
Za.	01-04	16.00	Palmpaasstokken versieren Dominicuskerk	Dom.Kerk

De Vrouwenpoortsbrug is dicht van 27/3 – 7/4.

### **'kom naar buiten'**

we worden ouder en gesprekken gaan  
steeds meer over gebreken, kwalen en de dood  
het dartelende kaarslicht van weleer  
waarbij je sprak van toekomst en geluk  
is onder een beslagen stolp vrijwel gedoofd

doch niet voor niets zei iemand ooit  
laat de doden hun doden begraven  
traag was zijn zwerftocht door het overjordaanse  
luisterend naar 't verdriet in 't armenhuis  
daar heerste de dood, was men ziek en berooid

een zieke vriend versnelde niet zijn pas  
een dag heeft immers twaalf uur  
maar waar hij kwam omarmde hij het leven  
al hing er op de vierde dag een lijkgeur bij het graf  
werd er geweend, zat men in zak en as

hij schreeuwde 'kom naar buiten' en op zijn woord  
klommen doodgedoemden uit het graf van hun berusting  
kropen onder de stulp van gisteren vandaan  
want elke morgen kun je vogels horen fluiten  
wanneer je opstaat en op weg wilt gaan

*peter vermaat*