



Sint-Vitusparochie

Sacramentsdag St. Jozef 10 juni 2023
Voorganger: pastor G. Kamsma
Franciscus Themakoor en Combo,
o.l.v. Johan Siemensma

OPENINGSLIED: Zomaar een dak (RSB 404)

WOORD VAN WELKOM en INLEIDING

KYRIELIED: Zoals wij zijn

Zoals wij zijn, aanvaard ons, Heer,
met al onze angst en falen weer.

Met vragen, twijfels die wij kennen.

O Heer, aanvaard ons zoals wij zijn.

U kent de pijn, die wij soms lijden,
de tegenslagen en de strijd.

Onze zonden, fouten die wij erkennen.

O Heer, aanvaard ons zoals wij zijn.

Al vallend opstaand worden wij vrij,
geef ons Uw steun en hulp daarbij.

Zodat wij steeds Uw woord herkennen.

O Heer, aanvaard ons zoals wij zijn.

GLORIA: Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, halleluia, halleluia!

OPENINGSGEBED

1^E LEZING: Deutronomium 8, 2-3.14-16

Zo spreekt de Heer – Wij danken God

TUSSENZANG: Neemt Gods woord (RSB 382)

EVANGELIE: Johannes 6, 51-58

Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Acclamatie: Woorden van oudsher gegeven
zingen van geluk en pijn
blijven spreken over leven.
Ga, en ik zal met je zijn.

OVERWEGING

GELOOFSBELIJDENIS:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer.
Die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.

VOORBEDEN

Acclamatie: Let niet op onze woorden
maar luister naar ons hart
dat om vrede vraagt.

COLLECTE en collectelied: Brood op tafel

1. Brood op tafel
een hand gevuld
met wat in het leven
geen uitstel duldt
eten en drinken
iedere dag
gewoon wat een mens
niet ontbreken mag.

2. Beker met wijn
een vreugdedrank
voor arm en klein
voor zwart en blank
broederschap drinken
met iedereen
want wie houdt het uit
moederziel alleen.

3. Woorden horen
een man die sprak
en zich in het leven
tot voedsel brak
kom om te eten
drink van de wijn
laat dit een bewijs van mijn liefde zijn.

VREDESWENS

GEBED

ONZE VADER: Maak alles nieuw (RSB 415)

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE

COMMUNIELIED: Zolang geloof ik

Zolang een bloem de moed nog vindt
achter glas in een kantoor
uit haar knop te komen,
geloof ik: mensen leven ergens voor.

Zolang een vogel nog probeert
als het morgenlicht verschijnt
zingend te ontwaken,
geloof ik: jij en ik mogen er zijn.

In alle leven klinkt een lied
- wie weet hoe het ooit begon?
Het klinkt vandaag als elke dag
en tilt ons op voorbij de horizon.

Zolang een vlinder ongezien
in een rups verborgen gaat
tot haar vleugels vol zijn,
geloof ik: leven is de moeite waard.

Zolang een kind blij wordt verwacht
wie weet waar, wie weet wanneer
huilend wordt geboren,
geloof ik vast en zeker: er is méér.

In alle leven klinkt een lied
- wie weet hoe het ooit begon?
Het klinkt vandaag als elke dag
en tilt ons op voorbij de horizon.

DANKGEBED

God, onze Vader, wij komen bij U, niet alleen,
maar met vele mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
Wij zien uit naar woorden die ruimte geven, een richting om te leven.
Omwille van uw Woord prijzen wij u:

Acclamatie: Hij gaf wat hij kon geven zijn liefde voor het leven delen wij.

Wij danken U om het levend Brood, teken van uw Zoon,
die zijn leven uit handen heeft gegeven,
die heeft gedeeld ten einde toe.

Niet alleen om te worden verzadigd staan wij voor U,
maar om op weg te gaan en te delen bij het leven
uit kracht van Hem, de verrezen Heer.

Omwille van dit levend Brood prijzen wij U:

Acclamatie: Hij gaf wat hij kon geven zijn liefde voor het leven delen wij.

Niet alleen om ons eigen bestaan danken wij U om dit Brood,
maar om uitzicht, hoop en bemoediging voor onze wereld.

Daarom vragen wij om uw Geest,
die leven geeft en eenheid scheidt.

Omwille van uw Geest prijzen wij u:

Acclamatie: Hij gaf wat hij kon geven zijn liefde voor het leven delen wij.

Mogen wij die breken en delen het lichaam van Christus,
omgevormd worden naar zijn beeld

en meer en meer gaan gelijken op Hem,
die radicaal zijn leven ten dienste heeft gesteld van U
en van ons die hongeren naar gerechtigheid.

Acclamatie: Hij gaf wat hij kon geven zijn liefde voor het leven delen wij.

MEDEDELINGEN EN ZEGEN

SLOTLIED: Zingt voor de Heer (RSB 399)