



Titus Brandsma Huis

centrum voor catechese en spiritualiteit



Programma
2023
najaar

PROGRAMMA TITUS BRANDSMA HUIS NAJAAR 2023:

Sinds jaar en dag is het Titus Brandsma Huis het kerkelijk centrum van de Sint-Vitusparochie, gelegen naast de Bonifatiuskerk aan het Bonifatiusplein te Leeuwarden. Het huis is een centrum voor spirituele activiteiten en ontmoeting.

PROGRAMMA

Dit najaar staan zorg voor mens en milieu centraal. Annemieke van Hulsen vertelt hoe er vroeger voor de zieke mensen gezorgd werd in het Bonifatius hospitaal. Dominicus Kamsma vertelt iets over het katholiek sociaal denken, en wat de voedselbank daar mee te maken heeft. De film 'The Letter' gaat over de uitwerking van de encycliek Laudato Si': zorg voor de aarde en zorg voor de mensen. Ook wordt er veel aangeboden voor de geestelijke zorg: pastoor van der Wal geeft een cursus van vier bijeenkomsten over Jezus. Er zijn origami workshops rond de lezingen van de advent. En er worden weer bijeenkomsten georganiseerd die Bijbels geïnspireerd zijn: synodaal proces, Bibliodrama, Bijbelgroepen, Lectio divina. Ook zijn er bijeenkomsten geïnspireerd op de heilige Franciscus en Clara. En is er een voorstelling over Elisabeth van Thüringen. Tijdens stiltewandelingen wordt stilgestaan bij de inspiratiebronnen van bijvoorbeeld Franciscus en Jacobus. Kortom: er is weer een heel aantrekkelijk programma samengesteld. Weet dat u bij alle activiteiten van harte welkom bent!

HUIS VAN ONTMOETING

Van maandag tot en met donderdag van 9.30-11.30 uur en op vrijdag van 10.15-11.30 uur staat de deur open. Iedereen is welkom of je nu gelovig bent of niet. Heb je zin in een kopje koffie of thee, een spelletje, een gesprek, of een warme plek? Bel aan en proef de sfeer. Ook mensen met praktische vragen rond geld, brieven van instanties, of wat dan ook, kunnen aankloppen in het Titus Brandsma Huis. Zoals pater Titus ook open stond voor iedereen die hulp nodig had, en een vriendelijk woord had voor wie hij tegenkwam op zijn pad. Zelfs voor de gevangenisbewaarders. Op sommige ochtenden wordt er ook een korte activiteit aangeboden. Deze staan ook in deze gids vermeld.

PRAKTISCH

Er is net als andere seizoenen een gevarieerd programma met lezingen, cursussen en catechesebijeenkomsten opgesteld. Voor de cursussen en lezingen wordt een bijdrage gevraagd van 3 of 5 euro. Dit wordt bij de betreffende activiteit vermeld en is inclusief thee of koffie. De inloop is een kwartier voor aanvang. Alle activiteiten gaan door mits er voldoende deelname is.

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst. Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.

Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

zie ook website: www.sintvitusparochie.nl

Wij hopen u dit najaar weer te begroeten bij een van de activiteiten in het Titus Brandsma Huis.

Pastor Germa Kamsma-Kunst.



Ontwerp voorkant en beeldmerk: Jose Hobert | Foto: Ida Jorna

Biblioloog, een lied bespreken, kaarten maken of origami onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst

Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van september tot en met november, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of om mee te doen aan Biblioloog (je inleven in een Bijbeltekst). Tijdens de advent is er een origami-activiteit (zie ook elders)

Data:

Kaarten maken: 11 september, 16 en 23 oktober (beide zonder begeleiding), 20 november

Biblioloog: 4 september, 9 oktober, 13 november

Lied bespreken: 18 september, 2 oktober, 6 november

Origami: woensdag 29 november, maandag 4, 11 en 18 december, 8 januari

Tijd: 10.00 tot 11.00 uur

kosten: geen

Lectio divina door Lysbeth Minnema en Frits Eshuis

Lectio divina, de eeuwenoude methode van biddend lezen/lezend bidden behoeft waarschijnlijk inmiddels geen introductie meer. Nadat wij eind vorig jaar met het experiment begonnen, beschikken we nu - dankzij de feedback van een trouwe groep deelnemers - over een degelijk concept. In de bijeenkomst op maandagavond stellen we de evangelietekst van de zondag daarop centraal.

Data: maandag 11 september, 9 oktober, 20 november en 18 december

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur

Kosten: 3 euro per keer

Anmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl (max.12 deelnemers)

Andere tijden verpleging, het verhaal van Annemieke van Hulsen.

Op deze avond vertelt Annemieke van Hulsen haar verhaal over haar tijd als verpleegkundige in het Bonifatius Hospitaal van 1961 tot 2004. De lezing is een samenvatting van haar boekje "Andere tijden verpleging."

“We kunnen er wel een boek over schrijven....” zegt zij als zij met oud collega's herinneringen ophaalt. Over de eerwaarde zusters en de katholieke sfeer, de opleiding met het intern wonen, de ontwikkelingen in de zorg en de bezuinigingen door de jaren heen en de fusie met het MCL.

"Het is een feest der herkenning" zeggen vooral de oud-medewerkers en oud-patiënten met hun familie. Tijdens de lezing worden veel foto's getoond en deze duurt drie kwartier.

Datum: dinsdag 12 september Aanvang: 19.30 uur Kosten: 5 euro

Stiltewandelingen in Leeuwarden onder begeleiding van Gerdy Hahn en Ida Jorna

Op twee ochtenden dit najaar willen we u meenemen op een stiltewandeling. Onderweg staan we stil bij enkele markante punten in de stad die te maken hebben met het thema van die ochtend.

Woensdag 13 september met aandacht voor Jacobus, de patroon van de pelgrims en de apostel van Vergeving.

Op dinsdag 10 oktober met aandacht voor Franciscus van Assisi. De man die opdracht kreeg om Gods kerk te herstellen en de man met oog voor de natuur en de schepping.

Om 9.45 uur verzamelen in het Titus Brandsmahuis. Van daaruit wandelen van 10 tot 11 uur en daarna afsluiting met een kopje koffie/thee. Graag aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Data: 13 september en 10 oktober Aanvang: 9.45 uur Kosten: 3 euro

Geloof op tafel' door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

'Geloof op tafel' is geen cursus of Bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel ontvangt.

Ochtendgroep (Wytgaard, Tjissema 2)

Data: vrijdag 15 september, 6 en 20 oktober, 17 november en
15 december

Tijd: 10.30 tot 13.00 uur

Avondgroep (Titus Brandsma Huis Leeuwarden)

Dit najaar spreken we over:

1. dinsdag 10 oktober “Wat betekent een kerkgebouw voor je”
2. woensdag 6 december “Geloofsgemeenschap en duurzaamheid”

Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond.

Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur

Kosten: 3 euro

Waarom we omzien naar elkaar. Het geheim van het katholiek sociaal denken. Een inleiding door Dominicus Kamsma.

Samenleven begint met zorg. Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter, worden hongerigen niet gevoed en houden gemeenschappen geen stand. Naast liefde is de basis van zorg en zorg is een belangrijke bron van betekenis.

In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens. Zij zijn voor een deel afhankelijk van voedselbanken. De voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Uit zorg voor hen zijn er vele vrijwilligers actief in de voedselbank.

Waar komt die behoefte vandaan om voor elkaar te zorgen? Daarop zijn vele antwoorden mogelijk. Een antwoord is te vinden binnen het katholiek sociaal denken. Wie had gedacht dat het katholiek sociaal denken van de kerk verrassende antwoorden heeft voor de samenleving van nu? Geïnteresseerd geraakt? Kom dan naar een inspirerende avond over het katholieke sociaal denken en leer op een katholieke wijze kijken naar de actualiteit van omzien naar elkaar.

Datum: woensdag 18 oktober

Aanvang: 19.30 uur

Kosten: 5 euro

Godsbeelden in de kunst door Jan Martien van Welie

Religie is zo oud als de mensheid zelf. En daar hoort ook een geschiedenis van godsbeelden bij. Maar wat is onze voorstelling van het goddelijke, van God, van Jezus, van de Heilige Geest? En mag je God eigenlijk wel afbeelden? Hoe is Jezus in de loop der eeuwen afgebeeld? En wat is het verschil tussen de westerse (katholieke) visie op Jezus en de wijze van afbeelden in de oosters-orthodoxe kerk? Een reis door de tijd waarin aan de hand van vele afbeeldingen de ontwikkeling van ons godsbeeld zichtbaar wordt.

Datum: woensdag 22 november

Aanvang: 19.30 uur

Kosten: 5 euro

Advent en gevouwen symbolen onder begeleiding van Gerdy Hahn en pastor Germa Kamsma-Kunst

Aan de hand van de lezingen van de vier adventszondagen willen we iedere week een nieuw symbool vormgeven met origamivouwen.

Zo krijgen we inzicht in de verhalen en maken we vier symbolen waarmee we een adventskrans kunnen versieren. Als je niet wilt vouwen dan kun je in die tijd rustig je kopje koffie/thee drinken en praten over de tekst.

Op maandagavond 27 november worden de vier symbolen op één avond uitgelegd en gevouwen.

Er is ook gelegenheid om één symbool per keer te vouwen op een woensdagochtend en drie maandagochtenden.

Datum: 27 november Aanvang: 19.30 uur Kosten: 3 euro
Voor de data op de ochtend: zie blz. 4 bij Biblioloog etc.

Film 'The Letter'

Op 4 oktober 2022 kwam The Letter uit. Binnen drie dagen is deze film wereldwijd door drie miljoen mensen bekeken. De documentaire vertelt het verhaal van vertegenwoordigers van groepen die weinig gehoord worden. Ze zijn toegewijd aan ecologische en sociale doelen en de klimaatverandering heeft veel impact op hun eigen omgeving. Ze worden door Paus Franciscus uitgenodigd om de encycliek Laudato Si' met hem te bespreken. De hoofdrolspelers zijn een inheemse leider uit het Amazonegebied, een Senegalese klimaatvluchteling, een jeugdactivist uit India en twee wetenschappers van Hawaï.

Hun dialoog met de paus - opgenomen in de film - biedt een onthullend kijkje in de persoonlijke geschiedenis van paus Franciscus en nooit eerder vertoonde verhalen sinds hij bisschop van Rome werd.

Na afloop van de film is er een nagesprek onder leiding van Germa Kamsma - Kunst .

Nicolas Brown (tweevoudig Emmy-winnaar) regisseerde en coproduceerde de film van Laudato Si' Movement en Off the Fence (Oscarwinnaar 2021 voor "My Octopus Teacher").

Datum: maandag 4 december Aanvang: 19.30 uur Kosten: 5 euro

Een rondleiding in de Sint Bonifatiuskerk

Voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs, studenten MBO en HBO, familie en andere groepen is het mogelijk een rondleiding

te krijgen in de Sint Bonifatiuskerk. In deze monumentale Cuyperskerk gaat u op reis langs prachtige altaren, beelden, schilderijen en glas-inloodramen die het verhaal vertellen van het mooie katholieke geloof. Met als klap op de vuurpijl de beklimming van de toren: van daaruit heeft u een spectaculair uitzicht over de stad Leeuwarden. Dit alles onder deskundige leiding.

Duur 1 tot 1 ½ uur.

KOSTEN: Groepen t/m 25 personen € 50,00.

Bij meer deelnemers € 2,00 p.p.

Informatie en opgave: [kerkelijk bureau@sintvitusparochie.nl](mailto:kerkelijk_bureau@sintvitusparochie.nl)

MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN in het Titus Brandsma Huis

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het 'forum van de wereld'. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Graag een Bijbel meenemen.

Data: dinsdag 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december

Tijd: 13.00 uur tot 14.30 uur

Kosten: 3 euro

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren onder leiding van Peter Vermaat ofs

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS): de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar.

Op 11 oktober is het mogelijk in te stromen in de Fioretti en je te oriënteren, of een kennismakingstraject met de OFS voor jou een mogelijkheid is om met anderen vanuit de franciscaanse spiritualiteit te willen leven binnen de zogeheten 'broederschap de Fioretti' (lees ook zusterschap). Dat doen we door

- een keer per maand samen te komen in het Titus Brandsma Huis,
- in de crypte het Getijdengebed te bidden,
- ons onder leiding van Peter Vermaat te verdiepen in de geschriften van Franciscus en Clara van Assisi en deze naar de huidige tijd te vertalen
- en met een gezamenlijke broodmaaltijd af te sluiten.

Naast deze maandelijkse gezamenlijke bijeenkomsten is er na een periode van kennismaking de mogelijkheid voor een traject van persoonlijke vorming, die gericht is op de toeleiding naar de professie.

Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een mogelijke verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren overwegen, zijn van harte welkom.

Voor meer informatie: Angela Twickler atm.twickler@gmail.com

Data: woensdag 13 september, 11 oktober,
8 november en 13 december

Aanvang: 15.00 uur

De Elisabethgroep

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Dit najaar zijn er twee bijeenkomsten.

1. Bevrijdingstheologie vanuit franciscaans perspectief

Minderbroeder-franciscaan Gerard van Buul zal een lezing houden over de bevrijdingstheologie. Een onderwerp dat hij enthousiast uitwerkt in zijn presentatie. Hij is een vermaard en boeiende verteller, waarbij hij voorbeelden verhaalt uit zijn ervaring in Brazilië (ruim 40 jaar). Daarna heeft hij 7 jaar in Jeruzalem gewerkt. Vanaf 2016 woont hij bij de Minderbroeders in Megen.

Datum: woensdag 27 september Aanvang: 20.00 uur Kosten: 3 euro

2. Franciscus en de melaatse

Volgens het getuigenis van Franciscus in zijn Testament is de ontmoeting met de melaatse hét keerpunt in zijn leven geweest. Op deze avond gaan we na hoe Franciscus met melaatsen omging. In zijn tijd was melaatsheid een wijdverspreide plaag, die iedereen bedreigde. In Europa waren toen naar schatting 19.000 melaatsenkolonies. Middels een ritueel werd de melaatse uit de samenleving verwijderd. Franciscus en zijn broeders benaderden de melaatsen op een andere wijze. Daarbij werden ze geïnspireerd door een bepaald beeld van Christus. Ook onze tijd kent pandemieën en vormen van uitsluiting. Hoe gaan we hiermee om en op welke wijze kan Franciscus ons daarbij inspireren?

Inleider: Peter Vermaat

Datum: woensdag 29 november Aanvang: 20.00 uur Kosten: 3 euro

ACTIVITEITEN ELDERS

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie Bisdom Groningen Leeuwarden

Wie is Jezus Christus voor ons?

Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?

In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.

We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.

Bij elke avond hoort een thuisopdracht.

Avond 1: maandag 18 september 2023

Ons eigen beeld van Jezus. Uit welke bronnen kunnen we putten?

Avond 2: maandag 2 oktober 2023

Beelden van Jezus Christus in de Heilige Schrift: synoptici.

Avond 3: maandag 16 oktober 2023

Beelden van Jezus Christus in de Heilige Schrift: Johannes-evangelie.

Avond 4: maandag 30 oktober 2023

Beelden van Jezus Christus door de eeuwen heen.

Avond 5: maandag 13 november 2023

Eigen beelden van Jezus. Moderne beelden van Jezus Christus.

Cursusleider: pastoor B. van der Wal

Waar: parochiehuys van de Dominicuskerk, Harlingerstraat 26 Leeuwarden

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Kosten: 20 euro voor de hele cursus

'De vrouw die keuzes durfde te maken' een voorstelling door Peter Vermaat en Emma van Dobben

Op vrijdag 17 november 2023 speelt Peter Vermaat deze theatrale, poëtische en muzikale vertelling over het leven van Elisabeth van Thüringen, een landgravin die minderzuster werd.

Elisabeth van Thüringen (1207-1231) is de dochter van de koning van Hongarije, maar groeit op aan het hof van de Thüringse landgraven. In haar korte bestaan ontdekt ze al snel wat essentieel is in het leven. Zo vraagt zij of producten fair trade zijn, en organiseert zij voedselbanken door de graanschuren open te zetten voor de armen. Op weg naar de kruistocht sterft haar man Lodewijk tijdens een epidemie en is zij, amper

twintig jaar oud, weduwe met drie jonge kinderen. Ze neemt dan een belangrijke beslissing: ze verlaat het hof om zich in te zetten voor de zieke en zwakke mens. Zij geeft een middeleeuws, maar nog immer actueel antwoord op problemen van alle tijden. Of het nu gaat om een pandemie of om armoede, om het vermalen worden door de overheid of om het ontbreken van gelijke kansen voor alle mensen: in al deze gevallen gaat het steeds om een eerlijk bestaan voor iedereen.

Haar naam was en is nog steeds verbonden aan menig zieken- en verzorgingshuis, kleuterschool of kinderdagverblijf.

Peter Vermaat (spoken-word performer, dichter en verteller) vertelt haar levensverhaal, bijgestaan door zijn maskers en levensgrote poppen, én door Emma van Dobben, die als troubadour op trommel, eenhandsfluit, lier, rebec en draailier de middeleeuwen laat herleven.

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Stichting ADOFF, Franciscaans Steunfonds. Zie ook:

<https://petervermaat.nl/voorstellingen/de-vrouw-die-keuzes-durfde-te-maken>

Waar: Dominicuskerk, Harlingerstraat 26 Leeuwarden

Datum: Vrijdag 17 november om 19.30 uur.

Kosten: vrije gift bij de uitgang

Reserveren: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Diocesane Retraite: Kerstmis in Greccio onder leiding van Peter Vermaat

Het is dit jaar 800 jaar geleden dat Franciscus Kerstmis vierde in Greccio (Italië). Hij wilde dit doen met een levende kerststal. Franciscus staat hiermee in een traditie, die hij op zijn beurt ook weer verder heeft geholpen. In dit weekend kijken we naar de wijze waarop Franciscus het kerstfeest vierde en gaan we in op de verbeelding van de geboorteverhalen van Jezus door de eeuwen heen. Naast de Bijbelse bronnen van het kerstverhaal, schenken we aandacht aan enkele apocriefe geschriften die van belang zijn geweest in onze beeldvorming rond de kerst, zoals het Proto-evangelie van Jacobus en het Pseudo-Matteüsevangelie.

Datum: vrijdag 8 december – zondag 10 december 2023

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland

Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 20 november 2023 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. 050 – 4065888 Of per mail naar Lisette Winter l.winter@bisdomgl.nl.

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Klupcatechese door pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne

Bij de klupcatechese komen jongeren gedurende drie jaar jaarlijks acht keer bij elkaar. Op deze avonden komen geloofsonderwerpen op verschillende manieren aan bod. Het ene jaar staan de schatten van het geloof centraal. Het andere jaar de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen. En er is een jaar dat gaat over rituelen en sacramenten. Komend seizoen starten we met Wie is Jezus. Actief bezig zijn en gezelligheid staan centraal op deze avonden.

Data: vrijdag 8 september, 6 oktober, 3 november, 1 december, 12 januari, 9 februari, 8 maart, 12 april, en 7 juni.

12 januari is een ouderavond, voor ouders en jongeren.

Aanvang: 19.00 uur in de zaal naast de Dominicuskerk Kosten: geen

Opgeven via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

De eerstvolgende gelegenheid om het sacrament van het Vormsel te ontvangen is in 2025.

Jongerengroep onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst, Inge Wiersma-Blaauwbroek en Melvin Wiersma

Eens per maand is er ook een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. De avonden beginnen om 19.00 uur. Het programma wordt in overleg met de aanwezige jongeren afgesproken. Naast een inhoudelijk programma wordt er ook veel aan sport, spel en gezelligheid gedaan.

Data: in overleg via de datumprikker. Graag je email doorgeven via pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

Aanvang: 19.00 uur in de zaal naast de Dominicuskerk

Kosten: 3 euro als er een maaltijd bij zit.

Kinderkerk tijdens de weekendliturgie

Ongeveer eens per zes weken is er een familiezonntag (voor ouders, kinderen en tieners), een gezinsviering of een kinderwoorddienst met kinderopvang.

In de adventsperiode is er elke week een van deze activiteiten van het kinderwerk.

Familie-zondagen

Terwijl de ouders en de tieners naar de zondagochtendviering in de kerk van Wytgaard gaan, hebben de kinderen van 0 tot 10 jaar een eigen viering in de parochiezaal van Wytgaard. Daarna gaat iedere groep op eigen wijze met het thema van de zondagse lezingen in gesprek. Dat gaat ook met spelvormen. Het geheel wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deze werkvorm geeft verdieping in het eigen geloof en in de ontmoetingen met elkaar.

Data: 10 september en 5 november

Aanvang: 9.30-13.00 uur in Mariatenhemelopneming Wytgaard

Kosten: geen

Gezinsvieringen

Bij gezinsvieringen worden de gebruikte teksten zoveel mogelijk aangepast aan kinderen en worden kinderen actief betrokken bij de viering.

Data:

19 november 11.00 uur Bonifatiuskerk

24 december 19.00 Dominicuskerk Kerstviering

Kinderwoorddienst

Eens per zes weken is er zondags om 11 uur in de Bonifatiuskerk of in de Dominicuskerk tijdens het woordgedeelte voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar een kinderwoorddienst.

Voor de kinderen begint de viering ook in de kerk, waarna zij voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg en een activiteit de kerk verlaten. Voor de dienst van de tafel begint, komen zij terug om samen met de andere kerkgangers de dienst verder te vieren.

Data: 17 september (de Schakel, oecumenische viering!), 1 oktober (Bonifatius), 3 december (Bonifatius), 10 december (Dominicus), 17 december (Bonifatius)

Kinderopvang

Wanneer er een kindervoordienst is zal er ook kinderopvang zijn voor de kinderen tussen 0 en 6 jaar tijdens de vieringen in de Bonifatiuskerk of Dominicuskerk.

Data: 17 september (de Schakel, oecumenische viering!), 1 oktober (Bonifatius), 3 december (Bonifatius), 10 december (Dominicus), 17 december (Bonifatius)

Het Sint Vituskinder- en jeugdkoor onder leiding van Rianne Meinardi

Het kinderkoor is voor de leeftijdscategorie van 6 tot 11 jaar.

Gerepeteerd wordt er op dinsdag van 15.45 tot 17.00 uur.

Het jeugdkoor is voor jongeren vanaf 11 jaar. Zij repeteren op dinsdag van 18.30 tot 19.45 uur.

De repetities zijn in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang Harlingerstraat. In alle groepen zijn nieuwe leden van harte welkom.

Bel voor meer informatie met Rianne 0611989490 of mail:

Riannemeinardi@live.nl

De eerste repetities van beide koren zijn op dinsdag 12 september.

