



St.-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk - Leeuwarden

Hoogfeest H. Maria, Moeder van God

Octaafdag van Kerstmis

Dag van de vrede

Nieuwjaarsdag - 1 januari 2024

Openingslied: GvL 446

Kruisteken - begroeting

Kyrie: GvL 216

Moge...

Eer aan God: GvL 234

Gebed

Eerste lezing: Numeri 6, 22-27

Antwoordpsalm: GvL Psalm 67-ii, refrein I

Allen: **God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn.**

Tweede lezing: Gal. 4, 4-7

Alleluia:

Vz: Alleluia

Allen: Alleluia

Voorzang: Op velerlei wijze heeft God tot onze vaders gesproken door de profeten; op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon.

Allen: Alleluia

Evangelie: Lucas 2,16-21

Ev. Accl.: GvL 265

**Allen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.**

Preek

Geloofsbelijdenis: GvL 271

Voorbede: GvL 361

allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Collecte

Offerande: Voorzang GvL 447

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.



Gebed over de gaven - Prefatie

Heilig: GvL 294

Euch. Accl.: GvL 302

allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader: *gezongen*

In gemeenschap...

allen: Onze Vader, ...

Verlos ons, Heer,...

allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens

De vrede des Heren zij altijd met u.

allen: En met uw geest.

Lam Gods: GvL 334

Zalig zij...

Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

allen: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communie: orgelspel en zang over Al wie dolend in het donker

Gebed - Mededelingen - Zegen

Slotlied: Al wie dolend in het donker

Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.