



Sint-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk - Leeuwarden

Opdracht van de Heer in de Tempel

2 februari 2024

Opening

Zegening van de kaarsen

Processielied: Hymne van lichtmis (mel. GvL 558 Wij treden binnen in uw Licht)

Sier, Sion, tooi met bloemenpracht
het huis waar gij uw Heer verwacht,
ontwaak, ontsteek uw licht, trek uit
begroet uw bruidegom en bruid.

Gij, vrome grijsaard Simeon,
kom tot ons, meld ons dat de zon,
het eeuwig licht is opgegaan,
laat alle volken het verstaan.

De ouders brengen 't Christuskind
de tempel in waar 't heil begint.
Onder de wet wordt Hij gesteld
voor wie de wet nochtans niet geldt.

Bied, Moeder, hier uw kindje aan,
van God de Vader uitgegaan,
door Hem zijn wij aan God gewijd,
de losprijs die ons heeft bevrijd.

Treed voort, o Koninklijke maagd,
groot is het offer dat gij draagt,
tot grote blijdschap spoort Hij aan,
Hij die ons heil is toegedaan.

U, Jezus, zij de heerlijkheid,
die aan uw volk verschenen zijt,
met Vader en de Geest tezaam
zij eeuwig lof uw grote Naam.

Plaatsen van de kaarsen

Lofzang van Simeon

Het licht dat voor de heidenen straalt,
de glorie voor uw volk Israël.

**allen: Het licht dat voor de heidenen straalt,
de glorie voor uw volk Israël.**

Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heengaan.

**allen: Het licht dat voor de heidenen straalt,
de glorie voor uw volk Israël.**

Mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij hebt bereid voor de volken.

**allen: Het licht dat voor de heidenen straalt,
de glorie voor uw volk Israël.**

Glorialied: GvL 436

Gebed

Eerste lezing: Mal. 3,1-4

Antwoordpsalm: Psalm 24

**Refrein: De Heer van de hemelse machten, Hij is de Koning der
glorie!**

Alleluia:

Alleluia, alleluia.

Een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.

Alleluia, alleluia.

Evangelie: Luc.2,22-40

Ev. Accl.: GvL 265

Preek

Voorbede:

allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.

Collecte – Stella splendens

*Stralende ster op de berg, als een zonnestraal, vervuld van wonderen,
verhoor het volk. Van alle kanten komen de volkeren vol vreugde tot u,
arm en rijk, jong en oud trekken op om met eigen ogen te aanschouwen
en keren terug, de genade deelachtig.*

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

**allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.**

Gebed over de gaven - Prefatie

Heilig

Euch. Accl.: GvL 302

**allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.**

Onze Vader: *gesproken*

Laten wij...

allen: Onze Vader, ...

Verlos ons, Heer,...

**allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.**

Vredewens

De vrede des Heren zij altijd met u.

allen: En met uw geest.

Lam Gods

Zalig zij...

Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

**allen: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.**

Communie – *Hodie beata virgo Maria*

Vandaag heeft de gezegende maagd Maria het kind Jezus in de tempel opgedragen; en Simeon, vervuld van de Heilige Geest, nam het in zijn armen en verheerlijkte God.

Gebed

Mededelingen

Zegen

Slotlied:

Maria, roem der trouwe stad, die u bezielde heeft liefgehad
door 't lang verleden.

Toon U tot nieuwe hulp bereid, en neig u in barmhartigheid
naar onze beden.

Zovelen zijn tot u gegaan en allen hebt Gij welgedaan,
o Moeder machtig!

Gij waart een troost in elke smart, steeds bleef uw liefd'rijk moederhart
ons volk indachtig.

Weer roepen wij uw bijstand in, o uitverkoren Koningin
der Friese landen!

Weer doet uw zoete beeltenis, die ons sinds eeuwen heilig is,
de harten branden!

Leef moeder, in uw trouwe stad, die u altijd heeft lief gehad,
met alle mede;

en schenk ons na de harde strijd, die duurt door alle mensentijd,
Gods eeuw'ge vrede.

Gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen

Zondag 4 februari 11.00 uur Eucharistieviering
In de Dominicuskerk. Met Blasiuszegen.

Tijdens de viering op zondag 4 februari 2024 in de Dominicus, zullen de
doopschelpen aan de familie worden overhandigd die het afgelopen
jaar een kind hebben laten dopen..