



Titus Brandsma Huis

centrum voor catechese en spiritualiteit



Programma
2024
najaar

PROGRAMMA TITUS BRANDSMA HUIS NAJAAR 2024

Sinds jaar en dag is het Titus Brandsma Huis het kerkelijk centrum van de Sint-Vitusparochie, gelegen naast de Bonifatiuskerk aan het Bonifatiusplein te Leeuwarden. Het huis is een centrum voor spirituele activiteiten en ontmoeting.

PROGRAMMA

Dit najaar staan gebed en barmhartigheid centraal. Dit in verband met het jubeljaar. Elke 25 jaar viert de rooms-katholieke kerk een jubeljaar en het eerstvolgende is in 2025. Een jubeljaar (ook wel 'heilig jaar' genoemd) legt de nadruk op de verzoening tussen God en de mensen en de mensen onderling. De paus heeft ervoor gekozen om in aanloop naar het jubeljaar, dus in 2024, het gebed meer nadruk te geven. Dat deed de werkgroep catechese en spiritualiteit besluiten om gebed en barmhartigheid als thema's voor het najaar te nemen. Er is een prachtige muzikale voorstelling over leven, liefde en dood, er zijn bijeenkomsten over de bedes van het Onze Vader, een workshop over bidden en zegenen, een bijeenkomst over gebedstraditie in kloosters, er is een bezoek aan het klooster van de Dominicanen in Zwolle, en de film The Way. Ook de vaste bijeenkomsten zullen de thema's gebed en barmhartigheid verdiepen: een dialoog, Bibliodrama, Bijbelgroepen, Lectio Divina, Geloof op Tafel en stiltewandelingen. Ook zijn er bijeenkomsten geïnspireerd op de heilige Franciscus en Clara. Een aantal activiteiten is op de middag geplaatst, omdat veel mensen aangeven 's avonds liever niet op pad te gaan.

Er is weer een inspirerend programma samengesteld, dat meehelpt in de voorbereiding op het jubeljaar. Weet dat u bij alle activiteiten van harte welkom bent!

Wij hopen u dit najaar weer te begroeten bij een van de activiteiten in het Titus Brandsma Huis.

Pastor Germa Kamsma-Kunst.

PRAKTISCH

Er is net als andere seizoenen een gevarieerd programma met lezingen, cursussen en catechesebijeenkomsten opgesteld. Voor de cursussen en lezingen wordt een bijdrage gevraagd van 3 of 5 euro. Dit wordt bij de betreffende activiteit vermeld en is inclusief thee of koffie. De inloop is een kwartier voor aanvang. Alle activiteiten gaan door mits er voldoende deelname is.

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst. Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.

Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

zie ook website: www.sintvitusparochie.nl

Ontwerp voorkant en beeldmerk: Jose Hobert | Foto: Ida Jorna



HUIS VAN ONTMOETING

Inloopochtenden

Van maandag tot en met donderdag van 9.30-11.30 uur en op vrijdag van 10.15-11.30 uur staat de deur open. Iedereen is welkom of je nu gelovig bent of niet. Heb je zin in een kopje koffie of thee, een spelletje, een gesprek, of een warme plek? Bel aan en proef de sfeer. Ook mensen met praktische vragen rond geld, brieven van instanties, of wat dan ook, kunnen aankloppen in het Titus Brandsma Huis. Zoals pater Titus ook open stond voor iedereen die hulp nodig had, en een vriendelijk woord had voor wie hij tegenkwam op zijn pad. Zelfs voor de gevangenisbewaarders. Op sommige ochtenden wordt er ook een korte activiteit aangeboden. Deze staan ook in deze gids vermeld.

Vrouwencafé

Sinds afgelopen voorjaar is er maandelijks op vrijdagmorgen een Vrouwencafé in het Titus Brandsmahuis. Het is een ontmoetingsplek waar vrouwen uit alle culturen en geloven welkom zijn. Onder het genot van koffie of thee gaan vrouwen met elkaar in gesprek. Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden, bijvoorbeeld een bezoekje aan de markt of samen creatief bezig zijn. Dat bepalen we samen met de groep. De hoofdtaal zal Nederlands zijn, maar de gastvrouwen kunnen ook helpen in het Engels en Spaans. We hopen veel vrouwen te mogen ontmoeten. We komen samen op de eerste vrijdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij pastor Lysbeth Minnema, 06-24843682. Aanmelden is niet nodig

Biblioloog, een lied bespreken, kaarten maken en het Onze Vader onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst

Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van september tot en met december, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of om mee te doen aan Biblioloog (je inleven in een Bijbeltekst). In oktober zijn er twee bijeenkomsten over het Onze Vader.

Data:

Kaarten maken: 2 en 23 september, 21 oktober, 25 nov., 16 december

Biblioloog: 9 en 30 september, 28 oktober, 11 november,

Lied bespreken: 16 september, 4 en 18 november, 9 december

Het Onze Vader: 7 en 14 oktober

Tijd: 10.00 tot 11.00 uur Kosten: geen

Stiltewandelingen in Leeuwarden onder begeleiding van Gerdy Hahn en Ida Jorna

Dit najaar zijn er wederom drie stiltewandelingen gepland, elk met een eigen thema. Wandelingen van een uur waarbij we stil zijn tijdens het wandelen. Met aandacht voor bijzondere plekken in Leeuwarden en de spirituele aspecten in ons leven.

- woensdag 4 september: religies in Leeuwarden
- woensdag 2 oktober: gevelstenen en hun betekenis
- woensdag 6 november: diaconale plekken in Leeuwarden

Om 9.45 uur verzamelen in het Titus Brandsmahuis. Van daaruit wandelen van 10 tot 11 uur en daarna afsluiting met een kopje koffie/thee.

Data: 4 september, 2 oktober, 6 november

Tijd: 9.45 uur Kosten: 3 euro

LEZINGEN EN ACTIVITEITEN

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het 'forum van de wereld'. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Graag een Bijbel meenemen.

Data: dinsdag 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december

Tijd: 13.00 uur tot 14.30 uur Kosten: 3 euro

Laudato si kring

Iedereen die, met kleine stappen, mee wil werken aan het terugdringen van vervuiling en uitbuiting van de aarde en vrede en gerechtigheid wil bevorderen is welkom bij de 'Laudato Si' kring. De avond start met een moment van gebed en inspiratie vanuit de encycliek Laudato Si', daarna wordt het thema ingeleid en besproken. Er worden afspraken gemaakt voor vervolgstappen en het thema voor de volgende keer wordt vastgelegd. Tot slot worden er tips en mededelingen rondom duurzaamheid met elkaar gedeeld.

Data: maandag 9 september, dinsdag 29 oktober en woensdag 11 december

Tijd: 19.30-21.00 uur Kosten: 3 euro

Workshop bidden en zegenen door Gerdy Hahn en Germa Kamsma-Kunst

Is bidden nog vanzelfsprekend? Hoe maak je een gebed? En waar kun je zegen over vragen? Hoe doe je dat? Op deze vragen hopen we al doende een antwoord te krijgen. We gaan zelf gebeden maken en zegeningen en delen die met elkaar. Van de gemaakte gebeden en zegeningen kan een klein boekje gemaakt worden.

Datum: woensdag 11 september

Tijd: 13.30-15.30 uur Kosten: 3 euro

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren onder leiding van Peter Vermaat ofs

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS): de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar.

Een keer per jaar is het mogelijk in te stromen in de Fioretti en je te oriënteren, of een kennismakingstraject met de OFS voor jou een mogelijkheid is om met anderen vanuit de franciscaanse spiritualiteit te willen leven binnen de zogeheten ‘broederschap de Fioretti’ (lees ook zusterschap).

Dat doen we door

- een keer per maand samen te komen in het Titus Brandsma Huis,
- in de crypte het Getijdengebed te bidden,
- ons onder leiding van Peter Vermaat te verdiepen in de geschriften van Franciscus en Clara van Assisi en deze naar de huidige tijd te vertalen
- en met een gezamenlijke broodmaaltijd af te sluiten.

Naast deze maandelijkse gezamenlijke bijeenkomsten is er na een periode van kennismaking de mogelijkheid voor een traject van persoonlijke vorming, die gericht is op de toeleiding naar de professie.

Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een mogelijke verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren overwegen, zijn van harte welkom.

Voor meer informatie: Angela Twickler atm.twickler@gmail.com

Data: woensdag 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december

Aanvang: 15.00 uur

Lectio divina door Lysbeth Minnema en Frits Eshuis

Nogal wat mensen vinden het zelfstandig lezen van de bijbel lastig. Ze ervaren de bijbel als moeilijk en ontoegankelijk. Nou bestaat er een manier van bijbel lezen waardoor die toegankelijkheid sterk toeneemt en het lezen een persoonlijke ervaring kan worden: de lectio divina (“goddelijke lezen”). De methode werd in de Middeleeuwen ontwikkeld in de kloosters en is tot op de dag van vandaag dagelijkse praktijk binnen de verschillende kloostergemeenschappen. Lectio divina houdt het midden tussen bidden en lezen. Het is een eenvoudig toepasbare techniek om te leren luisteren

naar God en te horen wat Hij jou persoonlijk door een Bijbeltekst wil zeggen. Verder leer je om daarna tot een persoonlijk antwoord te komen. Eén keer per maand stellen we op maandagavond de evangelietekst van de zondag daaropvolgend centraal. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Om de techniek toe te passen is geen speciale voorkennis vereist, alleen een beetje geloof.

Er kunnen acht tot maximaal tien mensen deelnemen, dus wacht niet te lang met uw aanmelding. U kunt zich voor meerdere bijeenkomsten aanmelden maar ook voor één of twee.

Data: maandag 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur Kosten: 3 euro

Lezing over gevelstenen in Leeuwarden, door Ida Jorna

Jaren geleden, toen Ida Jorna (actief vrijwilliger in de parochie en verdienstelijk amateurfotograaf) in de binnenstad van Leeuwarden kwam wonen, zag zij voor het eerst de vele versieringen aan panden in de Leeuwarder binnenstad. Zij ging deze fotograferen en verzamelen tot ze een complete wandeling vormden. Over die wandeling en die gevelstenen met verhalen komt zij vertellen. Er zullen onder de toehoorders van de lezing vast en zeker ook verhalen boven komen. Leuk om die met elkaar te delen.

2 oktober is er een stiltewandeling met het thema gevelstenen. Beide activiteiten kunnen los van elkaar bezocht worden.

Datum: woensdag 18 september Tijd: 14.30 uur Kosten: 3 euro

Geloof op tafel' door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

'Geloof op tafel' is geen cursus of Bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel ontvangt.

De onderwerpen in deze periode zijn: eucharistie, Maria, Gods plan en Gods liefde.

Ochtendgroep (Wytgaard, Tjissema 2)

Data: vrijdag 20 september, 11 oktober, 22 november en 13 december.

Tijd: 10.30 tot 13.00 uur

Avondgroep (Titus Brandsma Huis Leeuwarden)

Data: dinsdag 17 september, 8 oktober, 19 november, 10 december

Tijd: 18.30 tot 21.00 uur

Kosten: 5 euro per keer

of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief maaltijden.

Graag opgeven vanwege de maaltijden.

Alle geïnteresseerden zijn welkom. Als je katholiek wilt worden kun je ook een aantal persoonlijke gesprekken aanvragen bij pastoor van der Wal, pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma – Kunst.

Bibliodrama is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven, waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je verder helpen op je levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan niet uit de weg wordt gegaan.

Toneelervaring en Bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan de bibliodramagroep. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

Onder leiding van pastor Germa Kamsma - Kunst wordt op maandag 30 september het binnengaan in het koninkrijk van God onderzocht bij het uitspelen. Marcus 10,17-30.

En op maandag 25 november wordt het kerstverhaal volgens Lucas 2,1-14 uitgespeeld.

Data: maandag 30 september, 25 november en 16 december

Aanvang: 19.45 uur Kosten: 3 euro

Samen met de bibliodramagroep van de Fonteinkerk is er op 16 december om 20.00 uur een bibliodrama in de Fonteinkerk, Goudenregenstraat 77

Het Onze Vader. Uitleg door Germa Kamsma-Kunst

Op deze middag wordt meer verteld over de afzonderlijke zinnen van het Onze Vader, hun Joodse achtergrond en wat deze bedes ons vandaag de dag te zeggen hebben. Hoe kan dit dagelijks gebed een diepgang geven aan het geloofsleven?

Deze uitleg wordt in twee delen ook gegeven op de maandagochtenden 7 en 14 oktober tussen 10.00 en 11.00 uur.

Datum: vrijdag 11 oktober Tijd: 13.30-15.30 uur Kosten: 3 euro

De Elisabethgroep

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Dit najaar zijn er twee bijeenkomsten.

1. Franciscus wandelende wijs verstaan

De eerste christenen noemden zich 'aanhangers van de Weg'. De symboliek van de weg en de voet kom je in veel religies tegen. Pelgrimeren en wandelen staan deze avond centraal. Etymologisch gezien is wandelen een zich wenden en keren in het landschap. Het is een slingerend pad gaan, onthaast. Als reisadvies gaf Jezus mee: 'Neem niets mee voor onderweg'. Veel religieuze teksten willen nog steeds gelezen worden vanuit een wandelend perspectief. Ze gaan dan anders klinken, want van de oervader van de abrahamitische godsdiensten wordt gezegd: 'Mijn vader was een zwervende Arameeër.' Ook teksten van Franciscus klinken anders, als we deze wandelend verstaan. Van een aantal teksten van hem kunnen we misschien wel zeggen, dat ze ontstaan zijn, terwijl hij liep.

Inleider: Peter Vermaat

Datum: woensdag 16 oktober Tijd: 19.30 uur Kosten: 3 euro

Bezoek aan de Dominicanenkerk in Zwolle:

Tijdens dit bezoek is er een rondleiding door de kerk van het Dominicanerklooster van Zwolle. Daarna eet de groep mee met de kloostermaaltijd, die door vrijwilligers van de parochie wordt verzorgd. Tot slot bidden we samen de vespers, in verbondenheid met het klooster. We rijden er met de auto naar toe en proberen met elkaar te carpoolen.

13.30 vertrek vanuit Leeuwarden

15.00 ontvangst met koffie en thee in De Kloosterpoort

15.30 rondleiding in de Dominicanenkerk

17.30 kloostermaaltijd

19.00 Vespers

19.45 einde programma

21.00 aankomst Leeuwarden

Datum: dinsdag 15 oktober Tijd: 13.30-21.00 uur Kosten: 10 euro
opgeven vóór 8 oktober bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Samen in gesprek over de dood; informatieve interactieve lezing door José Hobert.

Afscheid van het leven, een naar, meestal verdrietig thema. Graag laten we dit onderwerp als gespreksonderwerp aan ons voorbij gaan. "We zien wel als het zover is, ik bid en vertrouw dat het allemaal goed komt." Natuurlijk, dat kan en mag. Maar soms komt het sterven onverwachts, meestal komt het té vroeg. Wat dan te doen met de onbekende wensen, de niet uitgesproken verlangens van de overleden dierbare of van jezelf? Omarm het gegeven dat we sterfelijk zijn en durf er tijdig over te praten. Heb je een antwoord op praktische vragen als wel/niet in de kerk, wie verzorgt de uitvaart/crematie? Ken je de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn rondom het afscheid? Juist omdat we leven in een wereld van afnemende actieve geloofsbeleving bij velen, is het zinvol van tevoren na te denken over waardig afscheid nemen van het leven, over religieuze rituelen en andere mogelijkheden. Kortom, de dood is bij leven toch een onderwerp om niet alleen biddend te overwegen, maar ook om jezelf hierover te laten informeren. Zie het als een kans om je eigen vragen over dit lastige thema beantwoord te krijgen. José Hobert gaat graag in gesprek over al je vragen. Samen weten we meer.

Datum: vrijdag 25 oktober Tijd: 15.00 uur Kosten: 5 euro

Concert : Vogel en Requiem door Amaveria

In een uniek verhalend concert met muziek over leven, liefde en dood brengt Amaveria een beleving langs diepe dalen, warme herinneringen en uitzinnig liefdevolle momenten. Een gevarieerd scala aan liederen door de eeuwen heen, verbonden door een unieke verhaallijn. Het verhaal gaat over de personages Vogel en Requiem die beiden op hun eigen wijze omgaan met thema's als leven, liefde en dood. Een verhaal vol warmte, herinnering, maar ook verlies en verdriet. Wanneer we de tijd nemen om stil te staan bij het verdriet en we onze ogen openen voor de warmte om

ons heen, kunnen we uitgroeien; groter en sterker dan voorheen. Daarbij doet het ertoe om te leven in het hier en nu, om herinneringen te maken. Wanneer het eenmaal zover is dat de dood voor de deur staat, koesteren we de herinneringen om de doden levend te houden.

Zou het niet de moeite lonen om te genieten van de tijd?

Waar: Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein Leeuwarden

Datum: vrijdag 8 november om 19.30 uur

Kosten: Vrije gift bij de uitgang

Gebedstradities in het klooster. Lezing door pastor Lysbeth Minnema

Komend jaar 2025 is een jubileumjaar voor onze wereldwijde Rooms-Katholieke kerk. Het thema is dan: Pelgrims van de Hoop. In dit jaar 2024 bereiden we ons er al een beetje op voor en is het jaar toegewijd aan het Gebed. Daarom kijken we in onze parochie in verschillende bijeenkomsten naar de vele vormen van gebed.

Hoe doen ze dat in het klooster eigenlijk: Bidden? De apostel Paulus zegt in één van zijn brieven dat we onophoudelijk moeten bidden. Dat proberen ze in de contemplatieve kloosterordes in praktijk te brengen. Welke gebeden bidden ze daar? Hoe ziet het getijdengebed eruit en welke gebedsmomenten zijn er verder nog? Hoe kan het werken ook een vorm van gebed worden? En wat kunnen wij, mensen die in de wereld leven, leren van de mensen in het klooster? Hoe kunnen ook wij het bidden meer deel laten uitmaken van ons dagelijks leven? Pastor Lysbeth Minnema zal ons meer vertellen over bidden in het klooster en over haar eigen ervaringen daarmee.

Datum: woensdag 13 november Tijd: 19.30 uur Kosten: 3 euro

De Elisabethgroep

2. Franciscus en het gebed

In het leven van Franciscus nemen gebed en meditatie een centrale plaats in. Het is de bron van waaruit hij leeft. Franciscus trok zich graag terug in de bergen en in het bos voor gebed en meditatie. Daar vond hij rust. Door middel van zijn contact met de schepping vond hij ook contact met de Schepper. Zijn geschriften getuigen van gebed. Zij ademen allen de geest van het gebed uit. De definitieve regel is bij hem ontstaan in vasten en gebed. Ook het Zonnelied is de vrucht van een lange meditatie op zijn ziekbed. Als Franciscus brieven of zijn regel schrijft, komen er onwillekeurig gebedsregels in het dictaat. Op deze avond bekijken we enkele gebeden van Franciscus en gaan we op zoek naar wat bidden in onze tijd nog kan betekenen.

Inleider: Peter Vermaat

Datum: woensdag 27 november Tijd: 19.30 uur Kosten: 3 euro

Tekenen van hoop. Dialoog onder leiding van pastoor Bert van der Wal

De kerk komt lang niet altijd positief in het nieuws: het seksueel misbruik, de leer rondom LHBTI, de teruggang van het aantal gelovigen en de daarbij horende kerksluitingen: soms lijkt het alleen maar kommer en kwel te zijn. Maar we hebben een kerk met een blijde boodschap, en we zoeken steeds naar tekenen van hoop. Via de dialoog zal pastoor Bert van der Wal met u in gesprek gaan over de negatieve pers en de tekenen van hoop.

Datum: maandag 2 december Tijd: 20.00 uur Kosten: 3 euro

Film "The Way" Begeleider: Jan Martien van Welie

Weduwnaar Tom heeft één zoon, met wie hij een slechte relatie heeft. Deze Daniel is gestopt met zijn studie en heeft besloten de wereld al reizend te verkennen. Echter, hij verongelukt tijdens zijn deelname aan de Camino, de pelgrimsreis naar Santiago de Compostella. Vader Tom besluit de reis van zijn zoon alsnog te volbrengen. Samen met drie andere deelnemers vormen ze een kleurrijke internationale groep.

Deze film met een trieste aanleiding voor de pelgrimsreis laat de kijker toch met een warm gevoel achter. Bijzonder. VS 2010; 123 minuten.

Data: maandag 9 december 15.00-17.30 uur en
vrijdag 13 december 19.30-21.00 uur

Kosten: 5 euro

Een rondleiding in de Sint Bonifatiuskerk

Voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs, studenten MBO en HBO, familie en andere groepen is het mogelijk een rondleiding te krijgen in de Sint Bonifatiuskerk. In deze monumentale Cuyperskerk gaat u op reis langs prachtige altaren, beelden, schilderijen en glas-inloodramen die het verhaal vertellen van het mooie katholieke geloof. Met als klap op de vuurpijl de beklimming van de toren: van daaruit heeft u een spectaculair uitzicht over de stad Leeuwarden. Dit alles onder deskundige leiding.

Duur 1 tot 1 ½ uur.

Kosten: Groepen t/m 25 personen € 50,00. Bij meer deelnemers € 2,00 p.p. Informatie en opgave: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

ACTIVITEITEN ELDERS

Huis van stilte onder leiding van Corrie van Kampen

Elke laatste dinsdag van de maand is er de mogelijkheid om samen te komen voor een stilte meditatie van 12.30 tot 13.00 uur. Dit vindt plaats in de Mariakapel van de Dominicuskerk. Ook wordt wekelijks een meditatie op de website geplaatst. In verbondenheid met anderen is het dan mogelijk thuis een half uur stil te mediteren. www.sintvitusparochie.nl

Tijd: 12.30 tot 13.00 uur Kosten: geen

Diocesane Retraite: Op het lijf geschreven

Dit jaar is het achthonderd jaar geleden dat Franciscus op de berg La Verna de stigmata ontving. In het voetspoor van Jezus is hij een getekende. Voordat Franciscus de stigmata ontving na zijn ontmoeting met de Serafijn vastte hij. Bomen en rotsen, engelen en dieren maakten deel uit van dit wonderlijke gebeuren. Franciscus wilde Jezus niet begrijpen of interpreteren, maar hem op lichamelijke wijze navolgen. In dit weekend gaan we in op het visioen van Franciscus van een vurige engel met het beeld van de gekruisigde. Terwijl Franciscus zich afvroeg wat dat visioen betekende, ontving hij de vijf kruiswonden van Christus. Na hem zijn nog tweeëntwintig mensen gestigmatiseerd en in onze tijd kennen we het verschijnsel van tatoeages. De interesse voor de stigmatisering van Franciscus richt onze aandacht ook op de lichamelijke van spiritualiteit.

Begeleiding: Peter Vermaat

Datum: vrijdag 13 december – zondag 15 december 2024

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland

Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 18 november 2024 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. 050 – 4065888 of mail naar l.winter@bisdomgl.nl.

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Klupcatechese door pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne

Bij de klupcatechese komen jongeren gedurende drie jaar jaarlijks acht keer bij elkaar. Op deze avonden komen geloofsonderwerpen op verschillende manieren aan bod. Het ene jaar staan de schatten van het geloof centraal. Het andere jaar de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen. En er is een jaar dat gaat over rituelen en sacramenten. Dit jaar is het thema rituelen en sacramenten, en bereiden de jongeren zich voor op het sacrament van het Vormsel. Dit zal 7 juni 2025 gevierd worden. Actief bezig zijn en gezelligheid staan centraal op deze avonden. Data: vrijdag 13 september, 11 oktober, 15 november en 13 december.

Aanvang: 19.00 uur in de zaal naast de Dominicuskerk Kosten: geen

Jongerengroep onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst, Inge Wiersma-Blaauwbroek en Melvin Wiersma

Eens per maand is er ook een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. De avonden beginnen om 19.00 uur. Het programma wordt in overleg met de aanwezige jongeren afgesproken. Naast een inhoudelijk programma wordt er ook veel aan sport, spel en gezelligheid gedaan. Data: in overleg via de datumprikker.

Graag je email doorgeven via pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

Aanvang: 19.00 uur in de zaal naast de Dominicuskerk

Kosten: 3 euro als er een maaltijd bij zit.

Kinderkerk tijdens de weekendliturgie Ongeveer eens per zes weken is er een familiezonntag (voor ouders, kinderen en tieners), een gezinsviering of een kinderwoorddienst met kinderopvang. Voor de data zie hieronder.

Familiezonndagen

Terwijl de ouders en de tieners naar de zondagochtendviering in de kerk van Wytgaard gaan, hebben de kinderen van 0 tot 10 jaar een eigen viering in de parochiezaal van Wytgaard. Daarna gaat iedere groep op eigen wijze met het thema van de zondagse lezingen in gesprek. Dat gaat ook met spelvormen. Het geheel wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deze werkvorm geeft verdieping in het eigen geloof en in de ontmoetingen met elkaar.

Data: 8 september, 17 november en 12 januari
Aanvang: 9.30-13.00 uur Plaats: Mariatenhemelopneming Tjissema 2
Wytgaard Kosten: geen

Gezinsvieringen

Bij gezinsvieringen worden de gebruikte teksten zoveel mogelijk aangepast aan kinderen en worden kinderen actief betrokken bij de viering.

Data: 6 oktober 11.00 uur (Bonifatiuskerk), 1 december 11.00 uur (Bonifatiuskerk), 24 december 19.00 (Dominicuskerk).

Kinderwoorddienst

Eens per zes weken is er zondags om 11 uur in de Bonifatiuskerk of in de Dominicuskerk tijdens het woordgedeelte voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar een kinderwoorddienst.

Voor de kinderen begint de viering ook in de kerk, waarna zij voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg en een activiteit de kerk verlaten. Voor de dienst van de tafel begint, komen zij terug om samen met de andere kerkgangers de dienst verder te vieren.

Data: 22 september Bonifatiuskerk (oecumenische viering), 27 oktober Dominicuskerk, 8 december Dominicuskerk, 15 december Bonifatiuskerk en 22 december Dominicuskerk.

Kinderopvang

Wanneer er een kinderwoorddienst is zal er ook kinderopvang zijn voor de kinderen tussen 0 en 6 jaar tijdens de vieringen in de Bonifatiuskerk of Dominicuskerk. Allemaal om 11.00 uur.

Data: 22 september Bonifatiuskerk (oecumenische viering), 27 oktober Dominicuskerk, 8 december Dominicuskerk, 15 december Bonifatiuskerk en 22 december Dominicuskerk.

Het Sint Vituskinder- en jeugdkoor onder leiding van Rianne Meinardi

De Sint Vitus parochie in Leeuwarden heeft twee koren voor kinderen: een kinderkoor en een jeugdkoor. Het eerste koor, geschikt voor kinderen van 7 tot 11 jaar, biedt een introductie op het zingen. Onder de leiding van dirigent Rianne Meinardi maken de kinderen op een speelse manier kennis met het zingen.

Gerepeteerd wordt er op dinsdag van 15.45 tot 17 uur.

Voor oudere leden, van 11 tot 18 jaar, is er een jeugdkoor, ook onder de begeleiding van dirigent Rianne Meinardi. Hier worden de zangvaardigheden verder ontwikkeld en wordt mooie meerstemmige muziek gezongen. Beide koren nemen een paar keer per jaar deel aan missen in de parochie en aan andere muzikale projecten, zoals de Matthäus Passion.

Het jeugdkoor repeteert op dinsdag van 18.30 tot 19.45 uur.

De repetities zijn in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang Harlingerstraat. In alle groepen zijn nieuwe leden van harte welkom.

Bel voor meer informatie met Rianne (06-11989490) of riannemeinardi@live.nl

