

Vitus Nijs



ParochieMagazin van de Sint-Vitusparochie

Leeuwarden en buitengebied, Jaargang 7, nr. 6, november/half december 2024

Colofon

Parochiemagazin

Van de Sint-Vitusparochie met de locaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard/Easterwierrum

Verschijnt 7x per jaar

Oplage: 1000 exemplaren

Redactieleden: Jikke Djurrema, Ida Jorna, Hanneke Kruiper, Ginie Prins, Tiny Terwisscha van Scheltinga en pastoor B. v.d. Wal.

Vormgeving: Redactieleden

Fotografie: Ida Jorna.

Anders, indien bekend, naam bij foto.

De redactie kan te allen tijde besluiten een artikel in te korten of niet te plaatsen.

Verspreiding

Kosteloos naar parochianen die een kerkbijdrage van € 25 of meer betalen.

U kunt ook een abonnement nemen.

Kosten € 25 per jaar. Achter in de kerken liggen een aantal exemplaren.

Advertenties: Ginie Prins

E: ginieminnema@gmail.com of [vitusnijs@sintvitusparochie.nl](mailto: vitusnijs@sintvitusparochie.nl)

Inleveren nieuwe kopij 2024/2025

Nr. 7: 18 november, verschijnt 13 december

Nr. 1: 6 januari, verschijnt 31 januari

Redactieadres/inleveren kopij

vitusnijs@sintvitusparochie.nl

Titus Brandsma Huis

Bonifatiusplein 21, 8911 JT

Leeuwarden

Redactioneel

In het Friesch Dagblad van woensdag 21 oktober stond in de rubriek 'Geloven' een stuk over gedetineerden die na gesprek met een geestelijk verzorger van de gevangenis, hun eigen tekst maakten op een psalm. Ik was zeer ontroerd toen ik las: 'Leave Heit, in de beslettenens fan myn sel bid ik út en troch ta jo. De sel fielt dan in bytsje as in bychtkeammerke'. Dat raakt je. Wat doet het met je wanneer je opgesloten bent? Eenzaamheid en verlatenheid zijn gevoelens die ik me dan kan voorstellen. In dit VN leest u er meer over. We gaan richting Advent en Kerst, periodes van donkerte maar ook licht. Ik hoop dat zij en wij wat licht mogen ervaren.

Maar er is ook een verhaal van de jongerengroep. Jongeren die met elkaar in gesprek gingen over de synode die in Rome gehouden is. Heel bijzonder. En er met elkaar een mooi weekend van maakten. Mensen ontmoeten dat is waar we kracht uitputten. Dat kan bv ook op de ochtenden in het TBH met koffie en ontmoeten en gesprek. Van maandag tot en met vrijdag. Niet alleen als bezoeker, maar ook als gastvrouw/ heer waardevol. Er is overigens nog behoefte aan een paar gastheren/vrouwen voor een paar ochtenden - ook al is het maar 1x per 14 dagen. U kunt hierover contact opnemen met pastor Lysbeth Minnema.



Ida Jorna

In dit nummer



(Onverwachte) hulp
pag. 15



Kerstmarktactiviteiten
pag. 24,25



Interview: 10 jaar acoliet zijn
pag. 12,13



Boekje van gedetineerden
pag. 7

Vaste rubrieken

Redactioneel	2
Overweging	4
Torentje/bestuur	5 en 6
Uit andere bronnen	7 en 14
Meeleven met	8, 9, 10, 11
Interview	12 en 13
Locatienieuws	24
Columns	15, 21 en 23
Kerk en mensen	22

Advertenties	20 en 22
Vieringen	29, 30 en 31
Bereikbaarheid	32

Beraden

Catechese en Spiritualite	16 en 17
Jongeren en Catechese	18 en 19
Liturgie	24
Diaconie	25, 26, 27, 28



Coverfoto: 'Onder een goed gesternte'

Foto: Ida Jorna - Verwachtingsvolle lucht op het wad bij Schiermonnikoog

Loslaten

De herfst is een tijd waarin de bomen hun bladeren loslaten. Dat is nodig om ruimte te maken voor het nieuwe leven dat er aan komt. Soms zie je dat aan de knoppen die al gevormd zijn. Soms is het nieuwe nog verborgen en zijn alleen de kale takken zichtbaar.

In de kerk vieren we met het feest van Christus Koning het einde van het kerkelijk jaar.

Met de Eerste Adventszondag dient zich iets nieuws aan. We voeden ons verlangen naar licht, naar nieuw leven tot het met Kerstmis voluit doorbreekt met de geboorte van een Kind, Christus, de Zoon van God.

Om het nieuwe echt een kans te geven moet er eerst losgelaten worden. Jezus moet eerst sterven aan het kruis voor dat het graf geopend wordt en het Licht van de Verrijzenis kan doorbreken. Zo is het ook in onze geloofsgemeenschappen.



We zitten in een proces van loslaten. We nemen afscheid van kerkgebouwen. We leren te accepteren dat onze parochie kleiner wordt, dat ze verder gaat met minder mensen dan in de vorige eeuw. Het oude en vertrouwde kunnen we niet vasthouden.

En daar rouwen we om. Loslaten gaat gepaard met pijn en verdriet. En we hebben nog geen helder zicht op het nieuwe dat gaat komen. Toch heb ik vertrouwen dat het nieuwe nu al doorschemert. We gaan op weg naar een nieuwe gemeenschap met mensen uit veel verschillende culturen, een enorme rijkdom aan geloof en traditie.

Jongeren zoeken met enthousiasme hun weg in groepen binnen onze parochie, in bisdombrede bijeenkomsten en op evenementen van de wereldkerk. Gebed, stilte, samen iets betekenen voor een ander, daar worden ze door geraakt, daar willen ze meer van weten. We nodigen oude en nieuwe parochianen uit om hun geloof te delen.

Christus is de bron waaruit wij leven. Alles wat Zijn aanwezigheid in de weg staat, moeten we loslaten opdat Zijn Licht kan stralen in ons midden.

Praten over onze ervaringen met God en geloof zorgt ervoor dat het nieuwe zaad gevoed wordt en uit kan groeien tot een levensboom die schaduw biedt. Voorzichtig zien we het nieuwe doorbreken terwijl we loslaten wat een tijd lang heel erg goed is geweest maar nu niet langer meegenomen kan worden.

De profeet Jesaja zegt het zo mooi: "Blijf niet staren op wat vroeger was, blijf niet staan in het verleden! Ik, zegt God, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, zie je het niet?"

Laten we in dat geloof het nieuwe jaar vol vreugde, en een enkele traan, tegemoet gaan.

Uit het Torentje - van het bestuur

* Op de wjukken fan é tiid

Op de wjukken fan é tiid ferdwint werklikheid efter de hoarizon. Wat oerbliuwt is it oantinken dat fierder giet yn ferhalen.

Ook het afgelopen jaar, 2024, zal verder gaan in de verhalen die mensen met elkaar delen.

En wat is er weer veel gebeurd. Lees alle tot nu toe uitgegeven VitusNijs'en maar eens achter elkaar.

Het begint al met meelevens met.... En dan alles wat er aangeboden wordt in het centrum voor spiritualiteit. Het werken zit me soms echt in de weg. Dan lees je over lezingen, cursussen of activiteiten, die je wel zou willen volgen. Maar dan staat er al een werkafpraak.

Mooie columns over 'ikke zelf doen' of vroeger. Een verslag van een misdienaars-uitje met een bijgeplaatste foto, waarop onze pastoor het duidelijk naar de zin heeft.

Een jaar waarin het zoeken is voortgezet, het spreken over, het nadenken over: hoe verder als kleiner wordende katholieke geloofs- gemeenschap. Dat doet 'auw'. We worstelen met afscheid nemen van de vanzelfsprekendheden van een ruim in haar jas zittende parochie. We werken verder aan het toegestuurde tussentijds besluit vanuit het bisdom. Het bisdom vraagt van het parochiebestuur om nog een stuk aan te leveren. In het gesprek met de vicaris werd duidelijk dat het gaat om het beleidsplan van de parochie. In het vervolg op het huidige beleidsplan, 'een gastvrije gemeenschap', willen we ook werken aan de opdracht: *'een gezonde toekomstbestendige parochie doorgeven aan de volgende generaties'*.

Wat staat er verder te gebeuren?

In november moet de begroting 2025 opgestuurd worden naar het bisdom.

De Parochievergadering is op woensdag 20 november in de Dominicuskerk.
Aanvang: 20.00 uur

* Vertaling: Op de vleugels van de tijd



Voor nu:

De wijzer van de klok draait gestaag
Alles loopt op zijn eind
De winter nadert
En brengt zijn strenge kou.

De sneeuw knispert, het ijs glinstert.
Het jaar is bijna voorbij.
En in de stegen spreekt men zachtjes,
over het Christuskind dat komt.

Het jaar is moe en wil gaan slapen
Krijgt eindelijk zijn rust.
Het heeft veel gehoord en gezien.
Het trekt de voorhang dicht.

Agda Wachter,
Vicevoorzitter parochiebestuur



Uit het torentje - van het bestuur

Parochievergadering

Op 20 november houden we onze PV in de Dominicuskerk.

We nodigen u allen van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Samen zijn we onderweg als geloofsgemeenschap van Jezus Christus en zoeken naar de wegen die God van ons vraagt in deze tijd. We starten om acht uur. Inloop vanaf half acht.

In de zaal van de Dominicus, ingang Harlingerstraat 26, bij het trapje naar de keuken en de zaal, staan koffie en thee klaar bij ontvangst.

Voor deze avond hebben wij Bernadet Albers uit Raalte uitgenodigd om ons te begeleiden op de weg naar een hoopvolle toekomst.

Zij neemt ons vanavond mee in de volgende vraag:

Wat vraagt het van ons als gemeenschap toe te werken naar één locatie, welke dat dan ook is.

Want we wonen in een te groot huis en verhuizen naar een kleiner huis. Wat vraagt dat van ons geloof? Wat betekent dat voor de inzet van het pastoraal team? Wat doet dat met ons als gelovigen in de dorpen en in de stad?

Het wordt een interactieve avond, waar het met elkaar in gesprek zijn en naar elkaar luisteren belangrijk is.

Tot 20 november! Aanvang 20.00 uur. We vinden het prettig dat u zich aanmeldt bij: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Maar als u op het laatste moment besluit om te komen, dan bent u ook zonder opgave van harte welkom. 'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd'!

Het parochiebestuur en het pastorale team.

Nieuwsbrieven

Enkele malen per jaar stuurt het Kerkelijk Bureau en het Bestuur nieuwsbrieven met informatie over activiteiten in het Titus Brandsma Huis, maar ook over bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom de kerksluitingen.

We willen daarbij graag zoveel mogelijk geïnteresseerden bereiken met onze e-mails. Vanuit de AVG mogen we u echter alleen benaderen wanneer u ons daar expliciet toestemming voor geeft.

We hebben het afgelopen jaar enkele keren in de nieuwsbrieven gevraagd of U de nieuwsbrieven wilt blijven ontvangen en dit aan ons door te geven. We hebben een groot aantal reacties gekregen, maar niet iedereen heeft gereageerd.

Heeft u zich al opgegeven, dan hoeft het niet nog een keer.

Wilt u wel op de hoogte gehouden worden?

Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen (kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl) met uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres waarop u de nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Wij zorgen dan dat u de digitale post blijft ontvangen!

Sander Berendsen, Bestuursadviseur Digitalisering

Gevangenen schrijven psalmen in hun cel

Sinds 1949 werken rooms-katholieke en protestantse aalmoezeniers, pastores en predikanten en vrijwilligers in gevangnissen.

Het rooms- katholieke en het protestantse pastoraat is het oudst. Nu 75 jaar.

Ter gelegenheid van dit 75 jarig jubileum van het Justitiepastoraat verscheen er een boek met 150 psalmen van gedetineerden. Het boek laat twee dingen zien. Het laat zien hoe belangrijk het Justitiepastoraat is en wat de zeggingskracht hiervan is ook buiten de muren van de gevangenis. Mensen lezen de psalmen heel verschillend, al naar gelang hun situatie.

De eigen manier van lezen wordt verrijkt als je kennisneemt van andere perspectieven, zoals die van de gedetineerden in dit boek.

Wiebe Fraanje (deel uit artikel in het Friesch Dagblad.)

Hieronder enkele psalmen uit het boek:

Psalm 23

God is mijn verzorger
het ontbreekt mij aan niets
Ik heb geen vrijheid
Ik mis mijn dierbaren
Ik kan niet gaan en staan waar ik wil
En toch, zolang God met mij is
ontbreekt het mij aan niets.
Dat mijn hart mijn huis mag zijn voor God, mijn leven lang.

Psalm 121

Door mijn celraam kijk ik door de blauwe lucht
ergens daar zit Hij en komt mijn steun vandaan.
De Heer steunt mij alle dagen
Hij, die alle dingen in mijn leven regelt,
Hij zorgt ervoor dat ik me ondanks mijn situatie, veilig voel.
Ik voel me soms eenzaam hierbinnen
en Hij sterkt me, ook nu ik nog vele jaren te gaan heb.

Psalm 130

Heer, vanuit mijn gevangeniscel
smee ik U
laat mij alstublieft niet in de steek
Geef mij een kans
en geef mij taken, die ik hier op aarde
in Uw naam kan vervullen.
Brenge U mensen op mijn pad
die ik kan helpen
en zet mij in situaties
waarbij ik kan tonen dat ik Uw weg volg.
Ik vertrouw op God.



Overleden

Edwina Paap-Hoorn, 'Wiene', werd geboren op 3 oktober 1934 in Nederlands-Indië, in een groot gezin met 10 kinderen. Vlak voor het



einde van de oorlog overleed haar vader, en had haar moeder grote moeite om voor het gezin te zorgen. In 1955 moest het gezin voor repatriëring naar Nederland en vestigde zich in Breda. Daar werkte Wiene in de FAAM-fabriek. Tijdens

een bezoek aan haar zus in Den Helder ontmoette ze haar grote liefde Julius Lambertus, 'Bep', Paap. Ze trouwden in 1959. Bep was veel weg vanwege zijn werk bij de Marine. Bep en Wiene kregen twee kinderen: Humphrey en Grace. Wiene was een lieve, bezorgde en zorgzame moeder. Ze was een sterke vrouw, die haar pijn en verdriet in stilte droeg. Ze was een doorzetter, heel gedisciplineerd en plichtsgetrouw. Wiene genoot erg van de kleinkinderen Finn en Eva. Wiene was ook gelovig: Maria was belangrijk voor haar, en het geloof gaf haar steun en troost. Na een herseninfarct in 2016 raakte ze verlamd en verloor het spraakvermogen. Na het overlijden van Bep in 2018 nam Humphrey haar in huis, waar hij haar tot het einde toe liefdevol heeft verzorgd, met de steun van Grace en haar gezin. In de Bonifatiuskerk is 13 september afscheid van Wiene genomen in een kleine kring van nabestaanden. Gods liefde gaat over de grenzen van de dood heen.

Op zaterdag 14 september 2024 namen we in een volle kerk te Wytgaard, afscheid van **Dieuwke Christina Roorda-Bruinsma**. Geboren op 28 maart 1926 te Ferwoude en overleden op 7 september te Leeuwarden. Dieuwke was iemand die mensen met elkaar

wist te verbinden. Zij had de gave om te 'netwerken'. Dit kwam door haar grote geloof in Gods goedheid. Die gave heeft zich versterkt door haar verbondenheid met Joop, haar man en vooral door de komst van de twee kinderen, als 'geschenken uit de hemel', Gerard en Tineke en later de kleinkinderen. De dood van Tineke in 1987 heeft een diepe impact gehad, maar bracht tegelijkertijd weer mensen bij elkaar. Bij het leven deelde Dieuwke uit haar levenskoffer aan een ieder uit in de vorm van foto's, haar brieven en liefde en zo kon zij tot het laatst toe helder van geest op reis gaan naar God, zonder koffer. Dieuwke jouw levensverhaal gaat verder in en door heel veel mensen en bij God. A Dieu.

Pastoor Peter van der Weide en pastoor Paul Verbeek



Op 16 september is **Ida Maria Tiesma-Schalkwijk overleden**. Ze was 88 jaar oud. Terwijl ze bij garage Rosier op kantoor zat, ontmoette ze Thijs Tiesma. Met hem trouwde ze in de zomer van 1959. Samen kregen ze vier kinderen. Aan hun geluk kwam ruw een einde toen Thijs zeer plotseling stierf in 1974 door



een korte, zeer agressieve ziekte. Het was zwaar om zonder hem verder te moeten. Het lukte haar om een warme moeder te zijn voor haar kinderen die veel vertrouwen gaf. Ze naaide de kleren voor het hele gezin, ze was creatief in het

maken van oorbellen en wenskaarten. Altijd was ze bezig. Toen de kleinkinderen kwamen genoot ze van het oma zijn.

Meeleven met

Bij haar kon alles. Ze nam dvd's mee en cadeautjes en altijd waren er snoepjes voor onderweg. Na haar pensioen werd ze vrijwilliger in het winkeltje van Sint-Jozef, ze bridgete en ze zat in het bestuur van de KVG. Ze was een mensenmens en hield van gezelligheid. In haar vriendschappen was ze trouw. Altijd had ze een lach op het gezicht. De laatste jaren begon ze te dementeren. Gelukkig had ze het naar de zin in haar appartementje bij Het Andere Wonen aan het Vliet. Daar kreeg ze het Sacrament van de zieken en stierf ze rustig, gedragen door de liefde van haar kinderen. Op zaterdag 21 september namen we afscheid van haar in Andringastate en vonden we steun bij haar geloof dat ze nu bij God mag zijn in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zonder verdriet en pijn.

Op 16 september 2024 is op 97-jarige leeftijd **Johanna Josephina Hobert – Marissink (Annie)** uit Warten overleden.

Ze werd in het Sallandse Nieuw-Heeten



geboren in een warme familie.

Ze trouwde met Antonius Johannes Hobert.

Samen vertrokken ze naar Friesland om met een boerderij te beginnen.

De situatie zag er een stuk minder rooskleurig uit dan verwacht.

Alleen via land en water was de pleats te bereiken.

In meerdere opzichten zaten ze ver weg van familie en bekenden.

Onder andere de taal was hen (aanvankelijk) vreemd. Annie deed veel werk op de boerderij. Ze schonk het leven aan 8 kinderen, die ze liefdevol opvoedde. Toen het gezin ouder werd en uitvloog, bleef men samen optrekken. Annie deed mee in meerdere verenigingen en bezocht trouw de kerk: geloof was belangrijk voor haar. Het overlijden van haar man was een

grote slag. Ze deden immers veel samen. Wonderwel pakte ze toch de draad van het leven weer op. Annie bleef verbonden met familie, dorp en kerk. Enkele dagen voor haar overlijden ontving ze de ziekenzegen. Op 21 september 2024 vond in de Sint-Martinuskerk van Wergea de uitvaart plaats. Velen begeleidden Annie ook naar haar laatste rustplaats op het R.K. kerkhof van Wergea/Warten. Dat Annie nu mag wonen in Gods vrede en vreugde.

Op 18 september 2024 is in Doorn onze oud-parochiane **Boukje** Zeinstra overleden. **Barbera Anna Zeinstra** werd in 1950 geboren te Leeuwarden. Enige tijd na haar geboorte werd duidelijk dat zij blind was. Op 4-jarige leeftijd ging ze daarom naar De Wijnberg, het katholieke

blindeninstituut in het verre Grave: een enorm grote overgang naar een andere wereld.

Ouder geworden bleek dat ze ook problemen had met haar geestelijke gezondheid.

Een paar jaar verbleef Boukje thuis in Fryslân. Het gezin begon een boerderij in de polder. Boukje ging naar Ermelo: redelijk dicht in de buurt. De woonvorm aldaar beviel niet. Bartimeus in Doorn bleek wel een goede plaats. Boukje beleefde daar mooie tijden. Ze raakte bevriend met Dick de Leeuw, hij werd haar verloofde! Boukje was erg muzikaal en werkte jarenlang op de kaarsenmakerij van Bartimeus. Ze bleef innig verbonden met haar familie. Ook voor de tantezeggars was ze een speciaal persoon. Velen hebben dan ook op woensdag 25 september 2024 in de Bonifatiuskerk afscheid genomen van Boukje. Vele dierbare herinneringen werden gedeeld. Na de dienst is Boukje begraven op de Vitushof. We bidden dat ze nu mag wonen in het huis van de Vader met zijn vele kamers.



Meeleven met

Op 30 septembar 2024 is op 89-jarige leeftiid onze mede-parochiane **Regina Agatha (Giny) Kuipers – Jongma** overleden.

Giny groeide op in Huizum. Ze trouwde met André Kuipers. Samen kregen ze twee



kinderen. Het was indertiid regel dat vrouwen na hun huwelik, niet meer buitenshuis gingen werken. Giny behield wel haar baan en bleef naaldvakken op school doceren.

Zo leidde ze een druk

leven. Giny kon gelukkig goed plannen en organiseren: zowel thuis als op school wàs ze er. Later heeft ze ook thuis wel naailessen gegeven en zelf vele kledingstukken gemaakt. Giny toonde altiid een grote belangstelling voor haar kinderen en kleinkinderen. Ze had veel data paraat en kon zo de activiteiten van haar familie goed volgen. Tijdens de uitvaartplechtigheid op 7 oktober 2024 in Goutum, werden vele herinneringen opgehaald. Ook over de prachtige reizen naar Frankrijk. De laatste jaren woonde ze naar volle tevredenheid in Nijlânstate. Giny stond nuchter en positief in het leven. Zo kon ze omgaan met veranderingen, rouw en verlies. We vertrouwen erop dat Giny, die vol liefde en zorg voor haar gezin en familie geleefd heeft, nu de liefde en zorg van de Eeuwige mag ontvangen. Dat zij mag rusten in vrede.

Op 23 oktober 2024 wie yn'e tsjerke fan Jirnsum de útfeartmisse fan **Lambertus Hylkema**. (1 maart 1921- 16 oktober 2024) Hjirûnder folget in ynkoarte fersje fan it in memoriam fan'e famylje.

Heit is op 1 maart 1921 te Koudum berne, hjir hat heit, as âldste soan út in boere húshâlding fan 8 bern, oant 1942 wenne. Yn 1942 mei de hiele húshâlding nei de Burd ûnder Heech ta, Dêr sil de tiid wat mear fleur en wille ha. Op 3

april 1951 jouwe heit en mem it ja-wurd oan elkoar en geane se yn de Wilhelminawyk yn Heech troch de foardoar.

Yn 1955 gean heit en mem nei in lyts ko-melkersspultsje oer en waard heit op Haskerdiken sels boer!

Yn 1985 fûnen heit en mem: It wie fertsjinne! En mochten se oan de Learewei yn Jirnsum as rintenieer begjinne. Troch tsjerke, skoalle en ferienings altied al mei Jirnsum belutsen, Foar ABTB, toaniel, S.O.O.S. en ANBO de hannen út stutsen.

Op fakânsje gean, fiere reizen meitsje, soms wol twa kear yn't jier en as ANBO-fakânsje organisator yn't spier. 15 jier genietsje kinnen fan harren dwaan en litten.

Yntusken binne de 9 bern útflein en it tal pake-sizzers kaam op 15 te sitten.

Yn 2000 nei in bungalow oan de Tsjerkebuorren ta. Ek dêr sil heit wer romte foar blommen en hintsjes ha.

Yn 2010 waard mem siik en kaam heit allinich te stean, it foel net mei, altyd oeral tegearre hinne, om dan sûnder mem op paed te gean. Heit hat him d'r goed troch hinne slein en stadich oan skynde wer de sinne, dat is wer't wy tige grutsk op binne!

Heit wie net in prater mar in rêstige man, dy't goed nei tinke koe, om dan yn in pear wurden dúdlik te meitsjen wat hy woe. Op papier, mei reisferslaggen, brieven en rymkes, koe heit him better úterje.

In brief nei de biskop doe't de tsjerke slúte soe, alle jierren in brief oan mem en dan de bekende krystkaarten op rym, ja alle dagen even kompjûterje. It lêste heal jier wie dreech en we ha it net rêde kinnen, om heit thús te hâlden en beslúten om mei Leppehiem kontakt op te nimmen. Hjir hat heit 8 wiken troch



Meeleven met

brocht. En alle dagen om syn rêst freege en socht. Sliepe en roazekrâns bidde, dêr fulde heit de dagen mei, en at de roazekrâns dan wer ris fuort wie, wie it steefêst dat dizze mei de reade bûsdoek ûnder de tekkens lei.

Heit wie in bysûndere man, dy't ús faak ferbaasd hat en net oan opjaan tocht.

En sa kaam it dat hij 103... en in heal, wurde mocht!

Brievenpastoraat vanuit het bisdom voor mensen die een partner hebben verloren

Vanuit de Werkgroep

Partnerverlies van het bisdom kunt u gedurende twee jaar iedere twee maanden een bemoedigende brief ontvangen met troostende woorden, gedichten en meditatieve teksten. Deze zijn bedoeld als steuntje in de rug.

De Werkgroep zelf bestaat uit vrijwilligers die zelf hun partners door de dood verloren hebben. Aan de Werkgroep is ook een pastorale beroepskracht van het bisdom verbonden.

Twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, organiseert de Werkgroep een Ontmoetingsdag voor mensen die hun partner door de dood hebben verloren. Voor de meeste deelnemers is dit relatief kort geleden, maar het kan ook vele jaren geleden zijn.

De pastorale beroepskracht van de Werkgroep houdt op deze ontmoetingsdagen een inleiding waarna in kleinere groepen ervaringen met elkaar worden gedeeld. Afsloten wordt met een korte gebedsviering. De ontmoetingsdagen vinden steeds plaats in een wisselende regio van het bisdom.

Voor informatie over de Werkgroep, het brievenpastoraat en de ontmoetingsdagen kunt u contact opnemen met:

Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiusingel 79
9711 BG Groningen
Contact: *Lisette Winter*
Tel: 050-4065888

E-mail: l.winter@bisdomgl.nl

Ook kunt u met de leden van de werkgroep contact opnemen:

Gedicht

Over de dood heen

Jouw stem klinkt niet meer in ons midden.
Toch spreek je nog in mijn hart.
Jouw ogen zijn nu gesloten.
Toch zie ik je soms nog voor mij.
Jouw handen zijn stilgevallen.
Toch voel ik dat je me nog steunt.
Je naam zal steeds minder genoemd worden,
Maar ik zal je bij je naam blijven noemen.
Ik vraag dat ze je niet doodzwijgen,
Jouw naam niet vermijden.
Wie ik zo liefhad,
Blijft leven over de dood heen.

Marinus van den Berg



Acoliet zijn: "een moment van rust en reflectie"

Twee weken geleden bedankte pastoor van der Wal aan het einde van de mis Sybren van Vierzen, omdat hij 10 jaar misdienaar/acoliet geweest was. Sybren stopt hiermee, omdat hij vanwege zijn studie nu in Groningen woont.

Nieuwsgierig naar zijn ervaringen als acoliet besloot ik – in verband met tijdgebrek – Sybren een aantal vragen toe te sturen, die hij per omgaande heel spontaan beantwoordde.

Wat zorgde er destijds voor dat je je opgaf om misdienaar/acoliet te worden?

Mijn ouders hebben mij niet meteen laten dopen als kind, maar wel altijd christelijke normen en waarden mee proberen te geven tijdens mijn opvoeding. Mijn moeder is protestant terwijl mijn vader katholiek is (twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen). Ze lieten mij daarom geheel vrij om zelf te beslissen. Toen ik mij hiervan bewust werd, ik zal een jaar of 10/11 zijn geweest, ging ik bij beide nieuwsgierig mee. Al snel leunde ik richting het katholicisme. Door de eeuwenoude tradities en rituelen vond ik dat de boodschap uit de bijbel veel sterker werd overgebracht dan bij de vaak wat kale protestantse diensten in de dorpskerk van Wirdum. Nog voordat ik was gedoopt kreeg ik de kans om met mijn vader mee te gaan op de Romereis van Bisdom Groningen-Leeuwarden in 2012. Dit was de doorslaggevende stoot. Dit, samen met de catechese van Sander Zwezerijnen voor mijn doop, zorgde ervoor dat ik al zo betrokken was bij de

parochie dat het erg vanzelfsprekend en natuurlijk voelde om hierbij ook misdienaar te worden. Na een aantal jaren en nog een reeks catecheses, dit keer van pastor Kamsma-Kunst, werd ik acoliet.

Is het ook geworden wat je dacht toen je eraan begon?

Omdat ik al talloze keren misdienaars en acolieten in actie had gezien, stond ik niet voor verassingen toen ik begon. In het geval dat ik iets niet wist kon ik natuurlijk altijd terecht bij Cor Kuipers die altijd weet hoe iets moet gebeuren.

Waarom vond je het fijn om misdienaar/acoliet te zijn?

Afgezien van het feit dat misdienaars en acolieten altijd het beste plekje in de kerk hebben, vond ik het mooiste dat het een moment van rust en reflectie gaf. Ik ben vaak met dingen bezig die misschien niet 123 bij een vrome Christen passen en bijna niemand in mijn vriendenkring is religieus. Als kind was ik gefascineerd door boeken, film en videospellen over geweld en oorlog. Rond

de tijd dat ik acoliet werd hing ik in het weekend rond in een typisch Friese keet en begon mijn liefde voor vechtsporten. Nu, in mijn studententijd sta ik regelmatig aan de bar bij de roeivereniging, kickboks ik bij een ouderwets taaie vechtsportschool, leerde en werkte ik in de makelaardij (een niet altijd even morele sector) en verdiep ik mij tijdens mijn studie geschiedenis vooral in de harde wereld van de politiek. Maar telkens als ik weer in de kerk kom word ik herinnerd aan wat echt belangrijk is, die normen en waarden die ik tijdens mijn opvoeding heb meegekregen, zoals menselijke waardigheid en liefde voor een ander. Acoliet zijn was altijd een mooie stok achter de deur om in ieder geval twee keer in de maand hierop te reflecteren. Soms zag ik ertegenop om tijdens een gezellige zaterdagavond of een vroege zondagochtend naar de Dominicus of Bonifatius te trekken, maar altijd kwam er weer een bijzonder vertrouwd gevoel



Interview

over mij heen.. Ik ben nooit somber een kerkgebouw uitgestapt. Tot slot is acoliet zijn een zeer dankbare bezigheid. Het was mijn manier om een stukje terug te geven.

Welke gebeurtenissen tijdens het dienen heeft het meeste indruk op je gemaakt?

Zoals genoemd gaf elke dienst een bijzonder gevoel en natuurlijk waren de verhalen, donderpreken of gedichten van Peter Vermaat altijd indrukwekkend. Een aantal grappige of leuke voorvallen zijn mij goed bijgebleven. Zo was ik eens acoliet bij een bruiloft. Jaren later, toen ik terugfietste van de boksschool, zag ik het stel van die bruiloft liefkozend in de opening van een portiekflat zitten. We keken elkaar aan, ze hadden natuurlijk geen idee dat ik stiekem bij hun bruiloft was geweest. Het deed mij goed om hen zo gelukkig samen te zien.

Bij de diakenwijding van Sander brachten misdienaars uit de gehele parochie in een processie alle benodigdheden om het altaar gereed te maken voor de communie. De jongen voor mij stond ineens verstijfd stil, draaide zich om en keek bleekjes om zich heen. Hij had de grote hostie van het schaalpje laten vallen. Ik zag hem meteen op grond liggen pakte hem op en legde het weer in het schaalpje.

Zonder een woord ging de processie verder het altaar op. Toen de bisschop in alle plechtigheid het brood brak moest ik glimlachen

Over de bisschop gesproken, wanneer deze langskwam, kwam ook altijd Johan, de Ceremoniaris mee. Hij gaf altijd strikte orders en ik vond hem altijd maar een beetje popie jopie doen. Af en toe wreef hij het er even in als ik een foutje had gemaakt. Zo vroeg hij of ik de kelk helemaal wilde leegdrinken aan het altaar, aangezien ik de laatste was. Tot mijn schrik was er meer bloed van Christus over dan ik had verwacht, wat leidde tot een niet heel heilig vertoon. Natuurlijk kon hij het niet laten mij hier meerdere malen mee te plagen. Wie dacht hij wel niet dat hij was?

Tijden later kreeg ik van hem de vraag of ik ook een keer in Groningen kon helpen bij een diakenwijding. Na het oefenen gingen we nog even voor een biertje in het café. Al snel hadden we alle andere acolieten eruit gedronken en zijn we nog met zijn tweeën tot diep in de nacht de kroeg in geweest. Sindsdien groeten we elkaar met grote vreugde wanneer we elkaar weer eens in de zoveel tijd in Groningen tegenkomen.

Hoelang ben je misdienaar/acoliet geweest en waarom stop je er nu mee?

Na meer dan 10 jaar actief te zijn als misdienaar en acoliet ben ik sinds oktober 2024 gestopt. Nu ik al een aantal jaar in Groningen woon geeft mij dit de mogelijkheid om mijn vleugels verder te spreiden. Het is vooral praktisch aangezien ik geen recht meer heb op de basisbeurs, waardoor ik wat meer tijd moet vrijmaken voor een bijbaan naast mijn studie. Met een voldane blik kijk ik terug op mijn tijd in de Vitusparochie en ik hoop de mooie connectie met de kerk niet te verliezen. Als het uitkomt kan ik altijd nog invallen bij bijzondere gelegenheden.

Voor mijn eigen geloof woon ik gelukkig maar een paar minuutjes wandelen van de Sint Josefkathedraal in Groningen.

Sybren, bedankt voor je vlotte, open en humoristische reacties op mijn vragen. Het ga je goed in Groningen!

Ginie Prins-Minnema





Een mooie ontwikkeling bij de CBB

De CBB stelt zich tot doel om de leesbeperkingen van blinden, slechtzienenden en mensen met een cognitieve beperking zoveel mogelijk op te lossen. Dit wordt gedaan door lectuur om te zetten in braille, groot letter, digitale tekst en audio. Voor dit laatste is een zogenaamde Daisy speler beschikbaar. Een apparaat met veel knoppen en werkend met CD's.

Maarde techniek staat niet stil! De CBB heeft een nieuwe speler ontwikkeld: de Basis Audio Speler (BAS). Een eenvoudige speler met maar vier knoppen. Deze wordt geactiveerd door een kaart (ansichtkaart formaat) met een QR code in een gleuf te steken. Via internet wordt automatisch het met de code corresponderende boek, krant of tijdschrift afgespeeld. Ook is het mogelijk om diverse radiokanalen te beluisteren.

BAS moet worden gekoppeld aan internet. Dit kan via de eigen of een ingebouwde internet aansluiting. Een koptelefoon kan worden gebruikt en via een adapter kan hij (optioneel) met een gehoorapparaat worden verbonden.

De speler is te huur voor €8,- per maand. Met ingebouwd internet geldt een meerprijs van €8,-. Twee maanden gratis op proef. Huren kan via de klantenservice van de CBB: 0341 56 5477 ; e mail: klantenservice@cbb.nl.

Op verzoek kan een demonstratie aan huis plaatsvinden en ik ben graag bereid u meer te vertellen over de CBB. Dit kan in een "10 minuten verhaal" of een langere P. P. presentatie op uw bijeenkomst. U kunt hiervoor contact opnemen met de onderstaande consulent.

Vertel het door in uw omgeving.

Weer een stap in de goede richting om de leesbeperkingen voor blinden, slechtzienenden en mensen met een cognitieve beperking zoveel mogelijk op te lossen!



*Meer informatie staat op de website www.cbb.nl/nieuws/bas en is te verkrijgen bij de Klantenservice van de CBB (tel. - 034-1565477) of bij de consulent in uw regio:
Pieter Kooistra – tel. 058-2880038,
e mail: p.kooistra31@upcmail.nl*

Wetenschap, Geloof en Schepping

Er verschijnen de laatste tijd steeds meer berichten over ontdekkingen van sterrenstelsels die ouder zijn dan de Oerknal. De zogenaamde Big Bang waarmee alles begonnen zou zijn. De oerknal is dus niet het begin, of er zijn meerdere Oerknallen geweest. Wat was er vóór de Oerknal? Hier stopt de Wetenschap met het geven van verklaringen. Of toch niet?!

Ruim 100 jaar geleden werden er ontdekkingen gedaan waaruit de theorieën van Relativiteit en de Quantummechanica werden ontwikkeld. Deze theorieën gaan over de Relativiteit (betrekkelijkheid) van Tijd, Ruimte en Materie. Tijd, Ruimte en Materie zijn er niet altijd geweest, ze zijn ontstaan.

Het is gebleken dat hoe dieper je in de Materie duikt, je uiteindelijk komt bij iets dat geen Materie is, maar iets Geestelijks, een Zijn, waar geen Tijd en Ruimte is. Een eindeloos energieveld van golven en informatie (Kennis) dat zichzelf in evenwicht houdt en er daardoor niets gebeurt. Dat noemt de Wetenschap het Niets waar alles in het Tijdloze en Ruimteloze in aanleg aanwezig is en waaruit alles ontstaat als een akt van Bewustwording van dat Onbewuste Zijn.

In die Tijdloze en Ruimteloze werkelijkheid gelden de natuurwetten die gebonden zijn aan Ruimte en Tijd niet, Alles is daar overal en gelijktijdig. Dat die werkelijkheid bestaat en werkt is 40 jaar geleden experimenteel bewezen door de Franse natuurkundige Alain Aspect.

Dat er een geestelijke werkelijkheid is waarin geen Materie, Tijd en Ruimte bestaat doet mij denken aan het Scheppingsverhaal uit de Bijbel: Genesis 2 . . . "en de Geest Gods zweefde op de wateren" . . . en vervolgens begon de Schepping. Daar is het beschreven in de vorm van mythologische verhalen die je in allerlei vormen overal ter wereld tegenkomt.

In onze Geloofsbelijdenis komen we dat Tijdloze ook tegen als het over de Jezus Christus, Zoon van God gaat, die . . . "voor alle tijden geboren is uit de Vader" . . . Het staat er in de Latijnse tekst . . . "et ex Patrum natum ante omnia saecula" . . .

Dat er zo iets als Tijdloos, Ruimteloos en Onstoffelijks bestaat kunnen we regelmatig ervaren als toeval in de vorm van telepathische ingevingen, contacten en wondergenezingen. Vooral als er een emotionele band zoals liefde en geloof aanwezig is.

Zo komen Wetenschap en Geloof toch weer bij elkaar en sluiten elkaar niet uit. Er zijn in ieder geval wetenschappelijk sterke aanwijzingen dat er een ondoorgrondelijk eindeloos Bewustzijn bestaat waaruit Hemel en Aarde enzovoort ontstaan zijn. Wij noemen dat God.

Titus Brandsma Huis

Lezingen, cursussen en activiteiten van 18 nov. t/m 16 dec. 2024. Graag opgeven per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of telefonisch 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 uur tot 11.00 uur).

Alle activiteiten zijn in het Titus Brandsma Huis, tenzij anders aangegeven en de kosten zijn inclusief koffie/thee.

Voor het volledige programma zie het cursusboekje achter in de kerken en op de website www.sintvitusparochie.nl.



Lectio Divina

De eerstvolgende bijeenkomsten van lectio divina zijn op maandag 18 november en 16 december. We beginnen om 19.30 uur. Lectio Divina is een biddende manier van de bijbel lezen die ons helpt te luisteren naar wat God ons wil zeggen. We lezen op deze maandagavonden de evangelielezing van de zondag die erop volgt. U bent van harte welkom om een keer deel te nemen. Meld u wel aan want er is een maximum van 10 deelnemers per avond. Dit kan via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lied bespreken

Eens in de maand is er de gelegenheid om een lied te bespreken. Lieder geven de gelegenheid om verder te komen dan woorden, omdat ook de melodie "meespeelt". Via tekst en melodie komen we met elkaar in gesprek, over zingevingsvragen.

Maandag 18 november tussen 10.00 en 11.00 uur zal het lied "minder meer" van Stef Bos besproken worden. Maandag 9 december wordt het lied "Sneeuw" van Stef Bos besproken. Iedereen is welkom.

Geloof op tafel

'Geloof op tafel' is een laagdrempelige gespreksgroep, waarbij aan de hand van korte filmpjes, in gesprek wordt gegaan over leven en geloof.

De ochtendgroep in Wytgaard eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep in Leeuwarden start met een gezamenlijke warme maaltijd.

De onderwerpen in deze periode zijn: Gods plan en Gods liefde.

De ochtendgroep (Wytgaard, Tjissema 2) is op 22 november en 13 december van 10.30 tot 13.00 uur. De avondgroep (Titus Brandsma Huis Leeuwarden) is op 19 november en 10 december van 18.30 tot 21.00 uur.

Kosten: € 5,00 per keer. Graag opgeven vanwege de maaltijden: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Bibliodramagroep

Onder leiding van Germa Kamsma-Kunst wordt op 25 november om 19.45 uur het kerstverhaal volgens Lucas 2,1-14 uitgespeeld.

Franciscus en het gebed

Als Franciscus brieven of zijn regel schrijft, komen er onwillekeurig gebedsregels in het dictaat. Op deze avond bekijken we enkele gebeden van Franciscus en gaan we op zoek naar wat bidden in onze tijd nog kan betekenen.

Lezing door Peter Vermaat op woensdag 27 november om 19.30 uur.

Tekenen van hoop

Een dialoog op maandag 2 december om 20.00 uur onder leiding van pastor Bert van der Wal. over de negatieve pers over de kerk en de tekenen van hoop.

Film 'The Way'

Daniel is de zoon van de Amerikaanse dokter Tom. Hij is een fervente wandelaar en legt de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella af. Tijdens de tocht wordt Daniel echter het slachtoffer van een storm en komt hij om het leven. Tom heeft nooit begrepen waarom zijn



zoon die tocht wou afleggen. Op zoek naar antwoorden en het lichaam van zijn zoon trekt Tom naar Saint-Jean-Pied-de-Port, waar hij begint aan dezelfde pelgrimsroute. Onderweg wordt hij onderworpen aan de gevaren van een lange wandeltocht, maar ontmoet hij ook enkele lotgenoten.

Deze film met een trieste aanleiding voor de pelgrimsreis laat de kijker toch met een warm gevoel achter.

Deze film wordt op maandag 9 december van 15.00-17.00 uur en op vrijdag 13 december van 19.30-22.00 uur vertoond. Begeleider: Jan Martien van Welie. Kosten: € 5,00.

Laudato Si kring

Ieder die bezig is met duurzaamheid en mee wil denken wordt uitgenodigd op woensdag 11 december van 19.30 uur tot 21.00 uur, Het gaat deze avond over de zwakte van de reacties.

We lezen uit de encycliek Laudato si de nummers 53-59. Dat gaat over de reacties van de mensen op de oproep van paus Franciscus, en welke iets opleveren en welke misschien wel contraproductief zijn.

Iedereen is welkom!

Het is geen besloten groep.



Klupcatechese

Dit seizoen bereiden de jongeren zich voor op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel.

Vrijdag 13 december om 19.30 uur kijken we in het Titus Brandsma Huis met andere parochianen naar de film "The Way". In de film wordt een terugblik op een pelgrimstocht getoond. We zoomen in op de symboliek, rituelen en de weg van het leven. Wat kan het sacrament van het Vormsel daar in betekenen? Plaats en tijd zijn anders dan gewend!

Gezinsviering 1 december en advent voor kinderen

De eerste zondag van de advent, 1 december, is er om 11.00 uur een gezinsviering in de Bonifatiuskerk. Dit jaar zullen de kinderen door verschillende brillen kijken richting Kerstmis. Tijdens de gezinsviering komt de profeet Jesaja en werpt zijn kritische blik over wat er in de kerk gebeurt... Wat zien de kinderen als ze door de bril van Jesaja kijken?

Op de andere zondagen is er kinderkerk, en kijken de kinderen door andere brillen. Na de kinderkerk oefenen de kinderen die meedoen aan het kerstspel hun rol. Vanwege het winterrooster is de kinderkerk 1 en 15 december in de Bonifatiuskerk, en op 8 en 22 december in de Dominicuskerk. De kerstviering van 24 december is ook in de Dominicuskerk. We hopen dat veel kinderen tijdens de advent naar de kerk komen!

Gezocht, spelers voor het kerstspel

Voor de gezinsviering van 24 december zijn we op zoek naar kinderen die mee willen doen in het kerstspel.

Er zijn 4 wijzen nodig, Jozef en Maria, winkeliers, een boodschapper, Herodes, priesters en wachters. En een verteller. De meeste rollen hebben geen of weinig tekst. Wil je meedoen? Graag vóór 27 november doorgeven aan:

18 pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

Jongerengroep 15-30 jaar

De jongerengroep tussen 15 en 30 jaar heeft van vrijdag 18 oktober tot zaterdag 19 oktober een jongerenweekend gehad over de synode, die toen in Rome gehouden werd. De groep heeft eerst informatie gekregen over de synode, en ging daarna op de synodale manier met elkaar in gesprek. Daarna was er contact



met een jongere die in het buitenland was voor studie. De avond werd afgesloten met Weerwolven.

Zaterdagochtend hebben de jongeren zelf een gebedsviering samengesteld, en in de Mariakapel van de Dominicuskerk samen gevierd. Met een gezellige lunch sloot de groep het weekend weer af.



De groep komt op maandag 18 november weer samen. Dan gaat het over de voorbereidingen voor het Jubeljaar, bidden en zegenen.

En vrijdag 13 december gaat de groep naar de film "The Way", die dan wordt gedraaid in het Titus Brandsma Huis.

Lijkt het je leuk om mee te doen met deze jongerengroep? Je bent welkom als je tussen de 15 en 30 jaar bent.

Opgeven kan via pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

Jongerenactiviteiten

Eerste Heilige Communie 2025

Sommige projecten en feesten kennen een lange aanloop. Dat geldt ook voor de Eerste Heilige Communie en het bijbehorende voorbereidingstraject. Op zondag 25 mei 2025 hopen we samen het eerste communiefeest te

gaan vieren. Na de voorjaarsvakantie beginnen de voorbereidingen. In het volgende parochieblad zullen meer details staan.

Werkgroep Voorbereiding Eerste H. Communie

Jongeren naar de Paus in België

In het weekend van 27 tot en met 29 september zijn 8 jongeren van onze parochie meegegaan met de tienerreis van ons bisdom naar de Paus in België.

Op vrijdagmiddag was het tijd om van Groningen, via Hogeveen naar Limburg te vertrekken. Diocesaan Administrator Wellen heeft ons in Hogeveen de reiszegen gegeven, zodat we aan een gezegende bedevaartreis konden beginnen.

Eenmaal in Brunssum aangekomen werden we hartelijk ontvangen door de Blauwe zusters van Brunssum met soep en broodjes. De volgende dag zijn we vertrokken naar onze voormalige Bisschop van den Hout in Roermond. Hier hebben wij de mis gevierd en een rondleiding gekregen door het bisdomhuis. Als lunch kon hierbij een stuk vlaai natuurlijk niet ontbreken. s Middags zijn wij met totaal 60 personen vertrokken naar Brussel.

Hier vond het Hope happening festival plaats. Naast aanbidding, muziek en foodtrucks kwam als verrassing ook de Paus langs! Onze Paus Franciscus kwamen we ook de volgende dag weer tegen tijdens de heilige mis in het Koning Boudewijnstadion. Met 40.000 mensen mochten we hier de eucharistie vieren. Na deze viering was het voor ons al weer tijd om richting huis te vertrekken. Het was voor alle jongeren van ons bisdom een geslaagde reis.



Annelotte Hoeksma

Berber Pasveer
uitvaartzorg



Professioneel, oprecht betrokken
en liefdevol; dat is wie ik ben.

Dag en nacht bereikbaar 06 - 15 96 60 90

berberpasveeruitvaartzorg.nl

FENDT



Landbouwmecanisatie

voor
grote en
kleine
klanten



**MEINDERTS
WERGEA**

Wartensterdyk 2
9005 XS WERGEA
tel : (058) 255 15 65

email : info@meinderts.nl
web : www.meinderts.nl
fax : (058) 255 20 20

KOBUS B V

INSTALLATIE- EN DAKBEDEKKINGBEDRIJF

Gas - Waterleiding - Sanitair - Elektro
Verwarming - Koeling - Onderhoud
Ventilatietechniek - Beveiliging
Zonnepanelen - Duurzame energie

Bitumineuze- en Kunststof dakbedekking
Zinkwerk - Koperwerk
DERBIGUM - Onderhoud



Mounehoeck 15, 9263 TK Garyp - Tel: 0511-521525
www.kobusbv.com - info@kobusbv.com

'ELTS MINSKE IS OARS
ELTS OFSKIE IS OARS'



Uitvaartzorg
Bijlsma

Anna Bijlsma
06 10 33 03 37

www.uitvaartzorgbijlsma.nl



*Maak vrijblijvend een afspraak
ik kom bij u langs*

Hannie Schuurman
RegisterExecuteur

- (levens)testamenten
- nalatenschap voorbereiden
- erfenis afwikkelen



06 - 222 654 93 info@registerexecuteur.frl www.registerexecuteur.frl

(Onverwachte) hulp

Laatst moest ik de opbrengst van de collecte voor de Nierstichting afstorten. Vroeger deed je dat bij een bank, maar dat kan niet meer. De banken hebben geldzaken overgedragen aan een bedrijf dat Geldmaat heet. Ik vind een bank waar je geen geldzaken kan afhandelen zo iets als een bakker die geen brood verkoopt. Maar goed ... Geldmaat heeft automaten op plaatsen waar reuring is, zodat je niet in je eentje bent. Ze staan o.a. bij bouwmarkten in de hal. Ik voel me daar niet veel veiliger, met Jan en alleman om me heen terwijl ik met veel contant geld bezig ben. Het personeel heeft niets te maken met Geldmaat, dus daar kan je niet op terugvallen. Er is nu een geldmaatwinkel in Leeuwarden, waar veel verschillende automaten staan. Daar ben ik met mijn ruim 400 euro aan muntgeld heen gegaan. Er waren twee bij waar je muntgeld kon storten. Ik probeerde ze om en om, maar kreeg ze niet aan de praat. De transactie werd steeds afgebroken. Er was geen Geldmaat-personeel om te helpen. Ondertussen liep er allerlei volk in en uit. De meesten moesten bij de andere automaten zijn, maar soms waren er mensen die muntgeld kwamen storten. Jonge vrouwen die er netjes uit zagen en vriendelijk en beleefd reageerden als ik zei dat hij het niet deed. Bij hen deden ze het wel. Nu is er een verschil tussen storten voor goede doelen en voor andere rekeningen. Goede doelen betalen geen stortingskosten. Ik ging ervan uit dat zij namens een winkel kwamen storten en dat de automaten het dan wel deden. Er was ook een broodmagere jongeman met piercings en tattoos, die te warm gekleed was voor de tijd van het jaar. Hij liep in en uit en deed iets onduidelijks. Hij zag mij klungelen en bood meermalen op verlegen toon zijn hulp aan. Ik wil niemand bij mijn pot met geld hebben, en zeker niet iemand die er uit ziet als een junk. Na tien pogingen belde ik de geldmaat-organisatie. Volgens hen stonden ze niet als "storing" geregistreerd, maar dat zouden ze er van maken en dan kwam er een

monteur. Er zouden nog twee geldmaten zijn in Leeuwarden, die ook niet als "storing" geregistreerd stonden, bij Gamma en bij Karwei, buiten de stad. Ik probeerde beide apparaten nog een paar keer. Ik had inmiddels heel veel zin om het met een flinke karatetrap te proberen. Maar die apparaten zagen er robuust uit, en ik had geen zin in een zere knie. Na nog tien pogingen jeukten mijn handen om de hele geldmaatwinkel te verbouwen. Op dat moment kwam die magere jongeman het toch maar overnemen. Hij toetste met zijn vuile vingers kort en licht, terwijl ik op het scherm zat te rammen. Zijn aanpak werkte wel. De machine deed het probleemloos, en ik kon afstorten. Over het lawaai van de rinkelende munten heen vertelde hij dat hij dakloos was en graag mensen hielp, maar dat mensen dat vaak niet wilden. Ze dachten dat hij verslaafd was, maar hij gebruikte helemaal niets. Hij sliep onder een brug en hoopte iets anders te vinden als het kouder zou worden. Met zijn hulp kon ik alles afronden. Een paar munten werden steeds geweigerd. Ik had de neiging ze aan die jongen als fooi te geven, maar het was mijn geld niet.

We kennen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan allemaal. Toch is dat niet waaraan je denkt als je hulp nodig hebt. Als ik weer munten moet afstorten, hoop ik dat er weer een 'dakloze' rondhangt die me kan helpen. Iemand die vaak in de Geldmaatwinkel rondhangt om daar warmte en beschutting te vinden en daardoor wel weet hoe die automaten werken. Een die tijd heeft om mensen te helpen. Je helpt zo iemand op jouw beurt door hem te vertrouwen. Maar dat is moeilijk als je verantwoordelijk bent voor geld dat niet van jou is. Twee euro geven is makkelijker en daar zal hij ook blij mee zijn. Maar dat is niet wat het evangelie ons voor houdt.

Esther Langedijk, Mantgum

Kerk en mensen

Vacatures Voor deze vacatures kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon: Annemieke van Hulsen, amvanhulsen@gmail.com of telefoonnr. 058-2157091.

Medewerker Kerkelijk Bureau: Werkzaamheden zijn: telefoon aannemen, mails beantwoorden, doorgeven van aanmeldingen: cursussen, misintenties, doopgegevens en vormsel. Verzorgen van de mails en adreslijsten vanuit het automatiseringsprogramma van de parochie (Doc.Base) i.s.m. de ledenadministratie.

Aanwezig zijn: 1 dagdeel per week en in de vakanties in overleg. Op maandag- en woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur.

Een vereiste is goed met de computer (Word en Excel) kunnen omgaan.

Locatie: Kerkelijk Bureau, Titus Brandsma Huis

Email: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of 06-82403680.

Kinderwerk m/v:

In de parochie gebeurt veel voor kinderen, tijdens de liturgie en ook daarbuiten.

Om het kinderwerk te kunnen blijven doen zijn er meer vrijwilligers nodig! Wij zoeken versterking voor de kinderopvang van kinderen tussen 0 en 8 jaar tijdens de zondagse liturgie.

Voor de kinderkerk voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, voor gezinsvieringen. Kinderen vragen voor het lezen van voorbeden en lezing en voor de viering oefenen met de kinderen. Tijdens de viering de kinderen ondersteunen bij het lezen. Plaatjes voor liturgieboekje zoeken. Wanneer we er vier tot zes vrijwilligers bij krijgen, is een ieder eens per twee maanden een keer aan de beurt.
pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205

JELSUMERHOF
uitvaartzorg

*Diensterkening
uit overstuiging*

Sem Dresdenstraat 6
8915 BZ Leeuwarden
info@jelsumerhof.nl

24/7 bereikbaar op 058 - 212 39 39

Bij het verbouwen van uw woning denken wij een stapje verder dan de 'standaards'

Heeft u plannen om uw woning te verbouwen? Dit kan heel een uitdaging, maar er is ook een leuke manier om te gaan. Maak daar ook een afspraak met ons. Wij brengen u namelijk op een gebied waar u uw verbouwing kunt laten uitvoeren door een ervaren bouwbedrijf met 4 locaties. Wij geven een stevig voorbeeld dat u kunt zien, zodat u weet hoe het zal zijn. We hebben een fotoalbum te zien. Het is niet een foto, het is een foto van uw woning met een nieuw karakter.

VAN DER HOEK
BOUWBEDRIJF

Foska Steenweg 44, 8914 9H Leeuwarden 058 215 25 24 www.vanderhoekbouw.nl

Hoekstra heeft alles in huis!

- Makelaardij
- Verhuur
- Bedrijfsmakelaardij
- Zorgwoningen
- Vastgoedbeheer
- Vve Beheer
- Woningbouw

Leeuwarden
Sneek
Joure
Heerenveen
Almere

NVM

HOEKSTRA
Makelaardij | Bedrijfsmakelaars | Vastgoedbeheer

058 2337333
makelaardijhoekstra.nl

Christoffel mee op reis

Dat mensen op reis gaan is van alle tijden. De Nederlandse wegen, en ook daarbuiten, raken steeds voller.

Veel mensen zijn vanwege hun beroep onderweg.

Beroepschauffeurs hebben vaak een penning of medaille van de Heilige Christoffel in hun portemonnee of als sleutelhanger bij zich of voor op hun ruit. Soms hebben ze zelfs een afbeelding van deze heilige op hun truck laten schilderen.

De heilige Christoffel is volgens de legende groot en sterk. Hij helpt reizigers bij de oversteek door de rivier.

Zo ook het Kind dat hulp vraagt bij de oversteek. Christoffel draagt dit Kind op zijn schouder. Gaandeweg de oversteek wordt het Kind steeds zwaarder en stijgt tevens het water heel snel. Christoffel weet ternauwernood de overkant van de rivier te bereiken. Het Kind blijkt een gedaante van Christus te zijn, die de gehele wereld op zijn schouders meedraagt.



Onder de steun van deze beschermheilige van de reizigers, hopen chauffeurs op een goede afloop van hun reis. Gevaren liggen altijd op de loer. Het bestaan van een beroepschauffeur bevindt zich grotendeels op de openbare weg. Daarbij zijn ze vaak met grote voertuigen onderweg met een zware en kostbare lading. Hier zijn ook veel andere deelnemers aan het verkeer. Overal kunnen ze obstakels tegenkomen en soms moeten ze slecht weer trotseren.

Een beetje bescherming van hogehand is daarbij heel erg welkom. In het Zuid-Belgische Neufchâteau is het truckerscafé Saint Christophe naar deze populaire heilige vernoemd.

Ook veel particuliere chauffeurs rijden met een christoffelmedaille aan hun autosleutel. Zij zijn misschien iets minder frequent op de openbare weg, dan de beroepschauffeurs. Maar ook voor hen is een bovenmenselijke steun voor een goede reis zeer welkom.

Daarom krijgen jonge weggebruikers bij het behalen van hun rijbewijs van hun grootouders of vrienden nog wel eens een penning van de Heilige Christoffel cadeau, zodat ze als prille weggebruikers van een goede reis mogen genieten. Het blijft altijd opletten, zo verzekerde een Vaticaanse prelaat onlangs en : *"Men moet niet sneller rijden, dan de Engelbewaarder kan vliegen"*.

Nico van der Werf, Raerd,
06-53379703, email: 9012de1@hetnet.nl



Een experiment: vieringen op zaterdagavond in de kapel van Sint Jozef

Al een paar jaar werken we in onze parochie met een winterrooster. De aanleiding hiervoor waren de enorm gestegen gasprijzen.

Vanaf 1 oktober zijn op zondagochtend, de vieringen om 11.00 uur weer afwisselend in de Bonifatiuskerk en in de Dominicuskerk.

Op zaterdagmorgen is er eens in de 14 dagen een viering om 10.00 uur in Huize Sint-Jozef.

We weten dat er enige vraag is naar een viering op zaterdagavond. In Fryslân zijn op steeds minder plaatsen zaterdagavondvieringen.

Daarom bieden we als experiment in de maanden oktober, november en december, om de week, een viering aan in Sint-Jozef. De ene week is er dus een viering op zaterdagmorgen om 10.00 uur, de andere week op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de loop van november gaan we bekijken hoe het experiment verloopt.

Pastoor B. van der Wal

Gastheer/vrouw, lectoren - Wergea/Warten

Gastheer/vrouw

24 nov. Aaltsje Meinderts

08 dec. Harry de Groot

22 dec. Betty Ypma

Lectoren

24 nov. Leonie Meinderts

08 dec. Fokje Meinderts

22 dec. Harry de Groot

Kerstconcert in de kerk van Wytgaard

20 december 2024

Om vast te noteren!

Optredens van o.a.

'Samar Súver'

'Brassband Wurdum'

'Shantykoor Wytgaard'

Deuren open om 20.00 uur

Start concert 20.30 uur





KERSTMARKT

Kerstmarkt Sint Vitusparochie Leeuwarden

Kraampjes met versiering voor de kerst, kaarten en
mooie objecten

Koffie, thee of chocolademelk

Lekkernijen

Sfeermuziek

Schappelijke prijzen. **(Op is op.)**

De opbrengst is voor het goede doel, het adventsproject:
Voedzame gewassen voor gezonde
families in Guatemala.

U bent welkom op:

Zaterdag 30 november, 14-16 uur in de Bonifatiuskerk

Zondag 1 december, 12-13 uur in de Bonifatiuskerk

Zaterdag 7 december, 14-16 uur in de Bonifatiuskerk

Zondag 8 december, 12-13 uur in de Dominicuskerk

Hopelijk zien wij elkaar op de kerstmarkt

GRAAG CONTANT BETALEN

Scheepsmaatjesdag 19 oktober 2024

Op een mooie herfstdag verzamelen de Scheepsmaatjes, mensen met een verstandelijke beperking, uit Harlingen, Franeker, Leeuwarden, Sint-Anne, Stiens, Sneek en Grou zich al vroeg bij Zorgcentrum Sint Jozef in Leeuwarden. Sommigen nemen een begeleider mee.

Samen met de vaste bezoekers van de kapel en het themakoor beginnen we met een viering. Dienstbaar zijn aan God en elkaar zoals Maria dat was, is het thema. Na de dienst is er voor iedereen koffie in de grote zaal. Gezellig wordt er bijgepraat.

Als de koffie op is verhuizen de Scheepsmaatjes naar een kleinere zaal om samen een Maria-altaartje te maken met een kaarsje erbij. Er ontstaan prachtige drieluiken met Maria in het midden en hartjes en bloemen aan beide zijden.

Als ze klaar zijn, gaan de lichten uit, branden alle lichtjes en zingen we: "Wees gegroet, Maria". De lunch met pizzapunten, croissants en suikerbrood smaken goed. Ook staan er tomaatjes, komkommers en druiven op tafel. Voor iedereen is er melk en karnemelk bij de lunch. Net als we uitgegeten zijn en nog een danklied hebben gezongen, staan de eerste taxi's voor de deur.

Met een goed gevoel gaan alle Scheepsmaatjes en de begeleiders terug naar huis.

*Werkgroep Scheepsmaatjes
Veel goeds, Lysbeth Minnema*

Foto's van de eigen werkgroep



Vrouwencafé

Elke eerste vrijdag van de maand is het Vrouwencafé in het Titus Brandsmahuis. Het is een ontmoetingsplek waar vrouwen uit alle culturen en geloven welkom zijn. Onder het genot van koffie of thee en iets te eten erbij gaan we met elkaar in gesprek en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. In november helpen we mee met het maken van spullen voor de kerstmarkt. Wat we verder gaan doen bepalen we samen met de groep. De hoofdtaal zal Nederlands zijn, maar de gastvrouwen kunnen ook helpen in het Engels en Spaans. We hopen veel vrouwen, Nederlandse en met een andere afkomst, te ontmoeten.

We komen samen van 12.00 tot 14.00 uur op Bonifatiuspein 21 in Leeuwarden (bovenste bel). Aanmelden is niet nodig.

Tot gauw, Italia en Yaninn

Kerstkaarten maken

Er worden vanuit het Titus Brandsma Huis kerstkaarten gemaakt voor de kerstmarkt. Elke ochtend is dat mogelijk: er is materiaal aanwezig om mooie kerstkaarten te maken. Speciaal op maandag 25 november en 2 december.

Wanneer u thuis ook nog mooie kerstkaarten heeft voor de verkoop op de kerstmarkt (zie elders in het parochieblad) dan kunt u die ook inleveren in het Titus Brandsma Huis.

En natuurlijk zijn er ook mensen nodig om die kerstkaarten te kopen!

Dat kan 30 november en 1, 7, en 8 december (zie elders in het parochieblad).

Vastenactie - kerstmarkt

Gezocht: spullen voor de kerstmarkt
Tijdens de advent wordt er een kerstmarkt georganiseerd. De opbrengst komt ten goede aan het adventsproject: 'Voedzame

gewassen voor gezonde families in Guatemala'. Heeft u spullen over, die passen in deze advent- en kersttijd en die wij voor het goede doel kunnen verkopen, dan kunt u die op maandag- t/m vrijdagmorgen tussen 9.30-11.30 uur inleveren in het Titus Brandsmahuis. Dit kan tot 29 november a.s..

P.S.: De producten die niet verkocht worden gaan naar een ander goed doel.

Ook gezocht: mensen die zelf iets willen bakken voor de markt: koekjes, speculaas, pepernoten, etc.. Graag via het kerkelijk bureau melden wat u bakt en of u de lekkernijen op zaterdag 30 november of 7 december aanlevert in het Titus Brandsmahuis tussen 12.30 en 13.30 uur.

Kerstmarkt

Kom in de sfeer van de advent en Kerstmis en bezoek de kraampjes met versiering voor de kerst, kaarten en mooie objecten, lekkernijen, koffie, thee, chocolademelk en geniet van de sfeermuziek. De kerstspullen, lekkernijen en drinken worden tegen schappelijke prijzen aangeboden. (Op is op.) De opbrengst is voor het goede doel: het adventsproject: 'Voedzame gewassen voor gezonde families in Guatemala'.

U bent welkom op:

Zaterdag 30 november, 14-16 uur in de Bonifatiuskerk

Zondag 1 december, 12-13 uur in de Bonifatiuskerk

Zaterdag 7 december, 14-16 uur in de Bonifatiuskerk

Zondag 8 december, 12-13 uur in de Dominicuskerk

Graag contant betalen.

Hopelijk zien wij elkaar op de kerstmarkt!



Adventsproject:

'Voedzame gewassen voor gezonde families in Guatemala.'

Collecte in Wytgaard op 1 december en in de Dominicuskerk op 8 december.

Ouders hebben, op veel plaatsen in de wereld, moeite om te zorgen voor genoeg voedzaam voedsel voor hun gezin. Dit zorgt voor kwetsbaarheid en chronische ondervoeding met mogelijk levenslange gevolgen. Nu zijn er technieken die kunnen zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en voedzame, biologische gewassen. Adventsactie wil dit mogelijk maken via lokale partners en onze bijdragen.

Een van hun projecten is voor de Xinka in Guatemala.

Xinka is een inheemse gemeenschap die in het oosten van Guatemala woont. Deze mensen leven hoofdzakelijk van de landbouw en een derde van de volwassenen en de helft van alle kinderen lijden aan chronische ondervoeding. Dit komt doordat het gebied, door klimaatverandering, steeds droger wordt en doordat monocultuur, kunstmest en bestrijdingsmiddelen de bodem en de biodiversiteit aantasten. De grond levert te weinig op om van te leven.

De voorouders van de Xinka gebruikten een traditionele landbouwmethode, het Milpa-systeem. Men verbouwt gezamenlijk het land met als basis een combinatie van maïs, bonen en pompoenen. Dit systeem maakt bestrijdingsmiddelen overbodig en zorgt voor een gezonde bodem. Het levert een hogere



opbrengst en een voedingsrijk dieet op. De maïs dient als klimstok voor de bonen en de bonen zorgen op hun beurt voor stikstof in de bodem. Hierdoor groeit de maïs beter. Het vocht in de bodem wordt vastgehouden doordat de pompoenen de bodem bedekken. De verwachting is dat deze manier van voedselproductie de opbrengst minimaal zal verdubbelen.

Drie Xinka-gemeenschappen kiezen uit hun midden elk vijf vrouwen en vijf mannen, die een training krijgen in het Milpa-systeem; er worden bomen geplant die de bodem verbeteren en het vocht vasthouden. Later leveren deze bomen biomassa en brandhout. De Xinka zaaien maïs, bonen en pompoenen, waarvoor ze inheemse zaden krijgen en geen gemodificeerd zaad meer hoeven te kopen. Door de inzet van het Milpa-systeem verbetert de bodem, is er meer water in de bodem en hebben honderd deelnemende gezinnen het hele jaar door goed te eten.

Adventsactie hoopt door de giften (van alle deelnemende parochies en anderen) € 34.880 te kunnen bijdragen.

Wij als Sint Vitusparochie willen dit project steunen. Helpt u ook mee?

Doneren kan op verschillende manieren:

** via de collecte in de kerken; op 1 december in Wytgaard; op 8 december in de Dominicuskerk,*

** via de Advent- en kerstproeverij, zie elders in deze VitusNijs,
of: NL40 RABO 0127 5836 29 t.n.v. Sint-Vitusparochie
Algemeen Adventsactie is onderdeel van Vastenactie.*

** via de link of de QR-code en het rekeningnummer van onze parochie:*

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Y9vuqbAAS26BBcBmDM5UGQ>



Agenda

Datum	Tijd	Wat is er te doen?	Waar
Wo. 20 nov.	20.00	Parochievergadering	Dom.Kerk
Vr. 22 nov.	10.30	Geloof op tafel	Wytgaard
Ma. 25 nov.	10.00	(Kerst)kaarten maken	T.Br.Huis
Ma. 25 nov.	19.45	Bibliodrama	T.Br.Huis
Di. 26 nov.	12.30	Huis van Stilte	Dom.Kerk
Wo. 27 nov.	19.30	Franciscus en het gebed lezing P. Vermaat	T.Br.Huis
Vr. 29 nov.	18.00	Sant Egidio	T.Br.Huis
Za. 30 nov.	14-16u	Kerstmarkt voor adventsproject	Bon.Kerk
Za. 1 dec.	12-13u	Kerstmarkt voor adventsproject	Bon.Kerk
Ma. 2 dec.	9.00	Kerkschoonmaak Dominicus	Dom.Kerk
Ma. 2 dec.	10.00	(Kerst)kaarten maken	T.Br.Huis
Ma. 2 dec.	19.30	Tekenen van hoop dialoog o.l.v. pastoor vd Wal	T.Br.Huis
Di. 3 dec.	9.00	Kerkschoonmaak Bonifatiuskerk	Bon.Kerk
Di. 3 dec.	13.00	Het evangelie van Lucas	T.Br.Huis
Za. 7 dec.	14-16u	Kerstmarkt voor adventsproject	Bon.Kerk
Zo. 8 dec.	12-13u	Kerstmarkt voor adventsproject	Dom.Kerk
Ma. 9 dec.	10.00	Lied bespreken, "Sneeuw" van Stef Bos	T.Br.Huis
Ma. 9 dec.	15.00	The Way film	T.Br.Huis
Di. 10 dec.	18.30	Geloof op tafel T.B.Huis	T.Br.Huis
Wo. 11 dec.	19.30	Laudato Si kring	T.Br.Huis
Wo. 11 dec.	15.00	De Fiorettigroep	T.Br.Huis

Wilt u VitusNijs steunen met een geldelijke bijdrage

Elk jaar ontvangt u aan het eind van het jaar van de redactie een verzoek voor een vrijwillige bijdrage voor VitusNijs.

Wij hopen dat u ons (financieel) wilt steunen, want de redactie probeert elke keer weer een mooi en leesbaar blad te maken.

Maar zoals het met alles is: het kost geld.

U kunt uw (vrijwillige) bijdrage overmaken op NL40 RABO 0127 5836 29 t.n.v.

Sint Vitusparochie en wilt u dan vermelden: bijdrage VitusNijs.

Alvast hartelijk dank,
de redactie



Vieringen

Hieronder een overzicht van de doordeweekse en maandelijkse vieringen die steeds terugkeren. Zijn er wijzigingen of vervallen er vieringen dan wordt dat in het weekendrooster aangegeven.

Doordeweekse vieringen	Kerk/Waar	Tijd	
maandag	Dominicuskerk	19.00	Euch. viering
dinsdag om de 2 weken	Martinuskerk, Wergea (zie rooster)	19.00	Euch. viering
woensdag	Dominicuskerk	18.30/19.00	Aanbidding/ Euch.
donderdag om de 2 weken	Maria Tenhemelopn. Wytgaard	19.00	Euch. viering
vrijdag	Bonifatiuskerk	9.30	Euch. viering
Zorginstellingen			
2e dinsdag van de maand	Erasmus	14.00	Viering
4e dinsdag van de maand	Abbingahiem	10.00	Viering

Weekend vieringen Voor actuele informatie raadpleeg onze website: www.sintvitusparochie.nl

11 november t/m 17 november 2024 pastor van de week (bij overlijden) B. v.d. Wal 058-2894090

Lezingen 33e zondag door het jaar: Dan. 12,1-3; Ps. 16; Hebr. 10,11-14.18 Mc. 13,24-32

za. 16 nov.	10.00	St. Jozef	Euch.	B. v.d. Wal
za. 16 nov.		Dominicuskerk	Geen viering	
zo. 17 nov.	9.30	Maria Tenhemelopn.	Euch.	B. v.d. Wal; Familiezondag
zo. 17 nov.	11.00	Bonifatiuskerk	Euch.	B. v.d. Wal; J.F. Koor; Siegfried

Intenties Leeuwarden: Wil Wiersma–Hazelaar.

Intenties Wytgaard: Overleden familie Stiphout–Polder; Overleden familie Watze Roorda; Theo en Marie van der Werff–van der Werf; Familie Jan Douma.

18 november t/m 24 november 2024 pastor van de week (bij overlijden) G. Kamsma 06-12804205

Lezingen Christus Koning v.h. heelal: Dan. 7,13-14; Ps. 93; Apok. 1,5-8 Joh. 18,33b-37

di. 19 nov.	19.00	Martinuskerk	Euch.	B. v.d. Wal
do. 21 nov.	19.00	Maria Tenhemelopn.	Euch.	B. v.d. Wal
za. 23 nov.	19.00	St.Jozef	Euch.	B. v.d. Wal
zo. 24 nov.	9.30	Martinuskerk	Euch.	B. v.d. Wal
zo. 24 nov.	11.00	Dominicuskerk	Euch.	B. v.d. Wal; BonifatiusCantorij; Siegfried

Intenties Leeuwarden: Echtpaar Laurens en Annie Andela–Mooij; Jetty Scholte–de Wal.

Intenties Wergea/Warten: Jaargetijde van Wietze Ypma; Anno en Titie Sinnema–Alves; Bauke en Berber Boersma; Gerben en Wieke Kamsma–vd Zweep.

25 november t/m 1 december 2024 pastor van de week (bij overlijden) B. v.d. Wal 058-2894090

Lezingen 1e zondag van de Advent: Jer. 33,14-16; Ps. 25; 1 Tess. 3,12-4,2 Lc. 21,25-28.34-36

za. 30 nov.	10.00	St. Jozef	Wo.Co.	G. Kamsma; J.F. Koor; Johan Siemensma
za. 30 nov.		Dominicuskerk	Geen viering	
zo. 1 dec.	9.30	Maria Tenhemelopn.	Wo.Co.	G. Kamsma
zo. 1 dec.	11.00	Bonifatiuskerk	Wo.Co.	G. Kamsma; Kinderkoor; Johan Smit

Intenties Leeuwarden:

Intenties Wytgaard: Overleden familie Stiphout–Polder; Overleden familie Watze Roorda; Betty Roorda–Hettinga.



Vieringen

2 december t/m 8 december 2024 pastor van de week (bij overlijden) B. v.d. Wal 058-2894090

Lezingen 2e zondag van de Advent: Bar. 5,1-9; Ps. 126; Fil. 1,3-6.8-11 Lc. 3,1-6

ma. 2 dec.	19.00	Dominicuskerk	Euch.	B. v.d. Wal; English/Ned. Mass
di. 3 dec.	19.00	Martinuskerk	Euch.	B. v.d. Wal
do. 5 dec.	19.00	Maria Tenhemelopn.	Euch.	B. v.d. Wal
za. 7 dec.	19.00	St.Jozef	Euch.	B. v.d. Wal/L. Minnema
zo. 8 dec.	9.30	Martinuskerk	Euch.	B. v.d. Wal/L. Minnema
zo. 8 dec.	11.00	Dominicuskerk	Euch.	B. v.d. Wal/L. Minnema; Kinder woorddienst/-opvang; Cantores; Johan Siemensma

Intenties Leeuwarden: Minny Kuijpers-van Lingen en overleden ouders Kuypers-Ypma; Overleden leden van de familie Metz-Spoelstra.

Intenties Wergea/Warten: Theo vd Werf; Anno en Titie Sinnema-Alves; Gijsbert Vrouwe.

9 december t/m 15 december 2024 pastor van de week (bij overlijden) G. Kamsma 06-12804205

Lezingen 3e zondag van de Advent/Gaudete: Sef. 3,14-18a; Jes. 12; Fil. 4,4-7 Lc. 3,10-18

za. 14 dec.	10.00	St. Jozef	Euch.	B. v.d. Wal
za. 14 dec.		Dominicuskerk	Geen viering	
zo. 15 dec.	9.30	Martinuskerk	Oecum.	Adventsviering
zo. 15 dec.	9.30	Maria Tenhemelopn.	Euch.	B. v.d. Wal
zo. 15 dec.	11.00	Bonifatiuskerk	Euch.	B. v.d. Wal; Kinder woorddienst/-opvang; Maria, Bas, Sander; Johan Smit

Intenties Leeuwarden: Overleden ouders en familie Jongma-Sidro.

Intenties Wytgaard: Overleden familie Stiphout.

Voor opgeven van mis/gebedsintenties zie pag. 32



Bereikbaarheid

L.R. van der Wal (pastoor)

Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden
tel. 058-2894090

E: pastoor.vanderwal@sintvitusparochie.nl

Parochie-adres/correspondentie

Kerkelijk Bureau Sint-Vitusparochie

Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden
T. 06-82403680, ma. en wo. 9.30 -11.00 uur
E: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
website: www.sintvitusparochie.nl

Kerken en kerkelijke gebouwen

St.-Bonifatiuskerk

Bonifatiusplein 20, 8911 JT Leeuwarden
E: contact.bonifatius@sintvitusparochie.nl

St.-Dominicuskerk/Parochiehuis

Harlingerstraat 26, 8913 CE Leeuwarden
E: contact.dominicus@sintvitusparochie.nl

Maria Tenhemelopneming/Parochiehuis

Tjissema 2, 9089 BG Wytgaard
E: contact.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl

Martinuskerk Kerkbuurt 24, 9005 PB Wergea

E: contact.martinus@sintvitusparochie.nl

Marcuskerk Rijksweg 27, 9011 VA Jirnsum

E: gb.marcus@sintvitusparochie.nl

Titus Brandsma Huis

Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden
ma. t/m do. 9.30 - 11.30 uur vr. 10.15 -11.30 uur
Centrum voor catechese en spiritualiteit
E: info@sintvitusparochie.nl

Bespreken zaalruimte Titus Brandsma Huis

via E: info@sintvitusparochie.nl

Giften/Kerkbijdragen/Kerkbalans

Leeuwarden NL44 INGB 0004 5993 56

t.n.v. Sint-Vitusparochie, Leeuwarden

Jirnsum NL21 RABO 0352 1005 59

t.n.v. Sint-Vitusparochie, Jirnsum

Wytgaard NL89 RABO 0127 5006 85

t.n.v. Sint-Vitusparochie, Wytgaard

Wergea/Warten NL36 RABO 0335 4224 97

t.n.v. Sint-Vitusparochie, Warten/Wergea

Easterwierrum NL74 RABO 0354 7506 15

t.n.v. Sint-Vitusparochie, Easterwierrum

G.M.H. Kamsma-Kunst (pastoraal werker)

Bonifatiusplein 21, tel. 06-12804205

E: pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

L. Minnema (diaconaal opbouwwerker)

Bonifatiusplein 21, tel. 06-24843682

E: pastor.minnema@sintvitusparochie.nl

Parochiebestuur

E: bestuur@sintvitusparochie.nl

Ledenadministratie/adreswijzigingen

Sint-Vitusparochie T. 058-2668108

E: ledenadm@sintvitusparochie.nl

Gemeenschap- en beheercommissies

Bonifatiuskerk E: gb.bonifatius@sintvitusparochie.nl

Dominicuskerk E: gb.dominicus@sintvitusparochie.nl

Jirnsum E: gb.marcus@sintvitusparochie.nl

Wergea/Warten E: gb.martinus@sintvitusparochie.nl

Wytgaard E: gb.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl

Opgave gebedsintenties

Leeuwarden kerkelijkbureau T. 06-82403680

E: info@sintvitusparochie.nl

Wytgaard/Easterwierrum E: misintenties.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl

Wergea/Warten E: misintenties.martinuskerk@sintvitusparochie.nl

Begraafplaatsen

Leeuwarden Algemene R.K. Begraafplaats Vitushof

Harlingerstraatweg 130, 8915 CP Leeuwarden

Beheerder Vitushof: j.baltjes@hetnet.nl T. 06-83850714

Columbarium Dominicuskerk

E: gb.dominicus@sintvitusparochie.nl

Wytgaard E: begraafplaats.wytgaard@sintvitusparochie.nl

Wergea/Warten E: begraafplaats.wergea-warten@sintvitusparochie.nl

Jirnsum E: begraafplaats.jirnsum@sintvitusparochie.nl

Kopij VitusNijs naar:

E: ventusnijs@sintvitusparochie.nl

Privacyverklaring, deze verklaring waarmee we te maken hebben is te zien op onze website bij AVG.