

## Bonifatiusdag 2026: een eeuw nationale Bonifatiusbedevaart naar Dokkum



Fotograaf Marc de Jager (tweede foto met misdienaars)

Op zondag 31 mei 2026 vindt in Dokkum de jaarlijkse Bonifatiusdag plaats. Het is traditie dat op de zondag rond 5 juni, de vermoedelijke dag van de dood van de H. Bonifatius in het jaar 754, in Dokkum en Fulda ruime aandacht is voor zijn martelaarsdood.

De laatste jaren komen er meer en meer bezoekers waaronder veel jongeren, Na afloop zijn veel aanwezigen ontroerd, soms tot tranen toe bewogen door wat ze hebben ervaren. Dat is misschien wel het mooiste van deze dag. Zo'n dag waarop honderden gelovigen samenzijn, inspireert op een bijzondere wijze. Hetzelfde gevoel als bij een optreden in een stadion van een artiest of langs het voetbalveld. De ontmoeting, de ervaring van het samen laten zien waar je voor staat, bezielt. En dat is precies de kracht van de Bonifatiusdag.

Dat moet ook het idee zijn geweest van de H. Titus Brandsma. Hij nam het initiatief voor de eerste Nationale Bonifatius Bedevaart naar Dokkum in 1926. Duizenden deden mee in het nieuw aangelegde processiepark. Honderd jaar later in 2026 vieren we dat met vier bisschoppen. Van drie van hen waren hun voorgangers er een eeuw geleden ook bij. Ze zijn er nu als gast van de bisschop van Groningen-Leeuwarden.

### Het programma op 31 mei omvat:

- Pelgrimswandeling vanuit Westergeest naar Dokkum
- Fietstocht vanuit Leeuwarden naar Dokkum
- Lezing over het thema "modern pelgrimeren" door onze bisschop Mgr. Ronald Cornelissen
- Lunch in het processiepark. Gelegenheid tot biecht en rozenkransgebed

# Bonifatiusdag Dokkum *Sinds 1926!*

Hoogstraat 25, 9101 LR, Dokkum



- Processie door de binnenstad van Dokkum met de relieken
- Eurcharistieviering met begeleiding van het Sankt Simpliziuschor uit Fulda en Christelijk Muziekvereniging Excelsior Driezum-Waterswâld
- Afsluiting met een gezellig samenzijn in het Processiepark

Tegelijk met de Bonifatiusdag is er een weekendprogramma voor jongeren. Zij sluiten dan op zondag aan bij de activiteiten van de Bonifatiusdag. Informatie en aanmelden kan via Johan Krijnsen.

Al met al wordt het een voor iedereen toegankelijk evenement in de traditie van een eeuw maar waarin we tegelijkertijd als pelgrims van hoop vooruitkijken!

Meer informatie is te vinden op [www.bonifatiusdagdokkum.nl](http://www.bonifatiusdagdokkum.nl)  
en op de Facebookpagina <https://www.facebook.com/bonifatiusdagen>