

Thema Roepingenzondag 26 april 2026 is bekend: 'Bouw mijn Kerk op

[Actueel](#), [Jong Katholiek](#), [Nieuwsberichten voor parochies](#), [Parochiebladenservice](#)

25 februari 2026



Op zondag 26 april 2026 viert de Kerk de Wereldgebedsdag voor Roepingen. In Nederland staat deze dag bekend als Roepingenzondag. Het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO), het landelijke samenwerkingsverband van de bisdommen en religieuzen, verzorgt jaarlijks posters en gebedsprentjes. Het materiaal wordt verspreid via de bisdommen en de KNR (Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen).

'Bouw mijn Kerk op' is het thema van Roepingenzondag 2026. Daarmee sluit het materiaal aan bij de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi.

De woorden 'Bouw mijn Kerk op' verwijzen naar het visioen van de heilige Franciscus. Tijdens zijn gebed in het vervallen kerkje van San Damiano (1205) hoorde hij bij het kruis een stem die zei: 'Franciscus, ga en herstel mijn huis.' Aanvankelijk dacht hij dat hij het kerkgebouw moest herstellen. Later begreep hij dat zijn roeping veel verder reikte.

Gebed op Roepingenzondag

Op Roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Ook wordt op Roepingenzondag een collecte gehouden. Deze is opgenomen in het landelijke [collecteschema](#).

Kijk voor meer informatie ook op roepingenzondag.nl

Foto: rkkerk.nl